

Vårkumla

Hembygdsförening

har årsmöte i Bydegården onsd. d 11 mars kl 19 Anders Josefsson berättar om våra gånggrifter. Servering. Välkomna!

Vårkumla

Hembygdsförening

Bydegården fred. d 13 mars. Ted Rosvall berättar släktforskningen. Samarr. med Kinneveds I.O.G.T.-N.T.O. Servering. Välkomna.



Emil Davidsson, Billsholmen, Vartofta, fyller ett år den 16 mars och gratuleras av mamma



Släktforskare på besök. Ted Rosvall gästade Kinneveds IOGT-NTO samt Vårkumla Hembygdsförening och föreläste om släktforskning. Han kryddade det hela med lite sång och musik.

21/3
-95.

Rosvall föreläste om släktforskning

~~KINNARP~~ Kinneveds IOGT-NTO-förening och Vårkumla Hembygdsförening hade i ett samarrangemang inbjudit släktforskaren Ted Rosvall som föreläsare till Vårkumla bygdegård.

Kvällens tema var släktforskningen och den talrika församlingen fick en mycket initierad och intressant inblick i det detektiv- och forskararbete som Ted Rosvall sedan många år tillbaka sysslat med.

Orsaken till att människor lämnade Sverige vid mitten av 1800-talet var den stora fattigdomen i landet. Mången gång lämnade mannen hustrun med en stor barnaskara för att i det stora landet i väster söka sin utkomst och därifrån skicka pengar till familjens försörjning eller eventuellt få dem att komma över.

Åhörarna fick bl.a. följa med på en forskningsresa från Falekvarna till Minneapolis i Nord-Amerika. Man fick även "deltaga" i det märkliga sökandet efter en person som dödförklarats, men som man efter 33 års forskning fann livs levande i USA. Det visade sig att envishet och noggrannhet i forskningsarbetet mestadels ledde fram till resultat, och detta gjorde att släktforskning var så stiumulerande.

Föreläsaren beledsagade sitt föredrag på ett mycket fint sätt med sånginslagen barndomshemmet och Evert Taubes vackra "Kärleken och vinden".



Anne-Kristine och Bengt Jansson, Vårkumla, fick den 18 januari en flicka. Vikt 3830 g, längd 49 cm. Hemma väntar Fredrik och Moa.



Vi vill fira **Fredrik Jansson**, Nolgården, Vårkumla, när han fyller sju år den 7 mars. Grattis från farmor, farfar, Bosse, Elisabeth och Björn.



Emil Davidsson, Billsholmen, Vartofta, fyllde ett år den 16 mars. Han gratuleras av mamma och pappa.

Livaktig hembygdsförening

~~KINNARP/SLUTARP~~ Vårkumla Hembygdsförening har haft årsmöte i Bydegården. Styrelsens verksamhetsberättelse visar på följande aktiviteter under det gångna året:

Traditionell julfest, redogörelse om laga skiftet, vandring i Lagerstorp tillsammans med Kinneveds hembygdsförening, Gran-Annas stuga har försetts med nytt torvtak, växtkursion i Grännarp, sedvanlig cykelutflykt, slätter på kyrkbacken vid gånggrifterna och vid Gran-Annas stuga. Föreningens 20-årsjubileum har firats med en festlighet.

Fotoarkivet har svällt ytterligare och omfattar nu sju

fulla album. Medlemsantalet är 92, en ökning med en person.

Styrelsen för 1998: Ordf. Karl-Gustav Gustavsson, v. ordf. Rune Almberg (nyvald), kassör Valter Gustavsson, sekr. Inger Karlsson, Sundet, v. sekr. Ann-Britt Bertilsson, övr. ledamöter Karin Samuelsson, Göran Allansson och Ingvar Johansson. Ersättare Bengt Karlsson och Roland Bertilsson. Revisorer Värna Gustavsson och Inge Josefsson.

Kommittéer valdes till planerade aktiviteter.

Efter kaffet berättade Anders Josefsson om gånggrifterna och deras historia, ett intressant ämne för Vårkumla.



Nygamla toner. Kyrkoherde Göran Carlson (t.v.) och organist Bengt Kjellström vid återinvigningen av orgeln i Vårkumla kyrka.

6/5-98.

Nygamla toner i Vårkumla

Av SUNE HARRYSSON
VÅRKUMLA: I söndags, tredje söndagen efter påsk, var det stor musikkväll i Vårkumla kyrka. Vå var det nämligen återinvigning av den nyrenoverade orgeln.

Det var i samband med den stora renoveringen av kyrkan förra året som beslut togs om att även orgeln skulle få en genomgång. Den har bestått i en total rengöring och ommålning samt utbyte av två stämmor och omintonering, dessutom har en viss omdisponering gjorts på läktaren så att utrymmet och åtkomligheten blivit bättre. Hela arbetet har utförts av den kända orgelbyggarfirman Tostareds kyrkorgelfabrik, allt för en kostnad av 145 000 kr.

Den ursprungliga orgeln från 1957 var byggd av Magnussons Orgelbyggeri i Göteborg och var ett provexemplar som orgelbyggaren tänkt sig som typorgel för mindre kyrkor och kapell,

den var det enda exemplar av denna typ i landet. Den kostade då 15 000 kr.

Självskriften

Allt detta berättade kvällens organist Bengt Kjellström, före detta kantor i församlingen och förutvarande Kinneveds pastorat. Han var redan kantor när denna orgel köptes för 41 år sedan, och därför självskriften till att utföra återinvigningen.

Han gav sedan en mycket skicklig och välljudande konsert omfattande ett antal verk från J.S. Bach till Lars Egebjer. Kyrkoherde Göran Carlson medverkade också med textläsning och bön.

Efteråt bjöd sedan kyrkorådet på kaffesamkväm i kyrkan, under detta berättade och demonstrerade sedan Bengt på ett mycket pedagogiskt sätt för oss noviser hur en orgel är uppbyggd och hur varje enskild stämma ljuder, från den knappt hörbara 3 cm långa minsta pipan till det dova mullret från den 480 cm långsta.

En verklig musikupplevelse som uppskattades av de talrika åhörarna.



Eva Johansson och Jan Josefsson, Vårkumla, Falköping, fick den 24 april en pojke. Vikt 3 895 g, längd 52 cm. Med på bilden är storsyster Hanna.

Vandring till Slättäng

VÅRKUMLA. På söndag är det dags för en kyrkvandring i Vårkumla. Deltagarna går den gamla kyrkstigen från Vårkumla kyrka till Slättäng, där friluftsgudstjänst och kaffeservering äger rum vid Gran-Annas stuga. Efteråt åker deltagarna i lövade vagnar från Slättäng.

Vid dåligt väder hålls gudstjänsten i kyrkan och kaffet serveras i bygdegården.

Ute och cyklar för trettonde gången

1/5-98.

Vårkumla hembygdsförening har gjort sin årliga cykelfärd, den trettonde i ordningen.

Kommittén för färden, Vivianne och Sture Andersson och Karin och Bengt Karlsson, hade inte bara hittat en trevlig resväg utan även en kväll med mycket vackert väder, en prestation denna sommar.

Trettio deltagare i varierande ålder ställde upp och färden gick genom Vartofta-Åsaka, Yllestad, Kättilstorp till Vistorp. Där var man efter en kort promenad framme vid den av

Vistorps Hembygdsförening nyrestaurerade varggropen, som beundrades och fotograferades.

Under tiden hade de dittransporterade korggrillarna fått upp värmen, tack vare Solveig Almberg och Kerstin Gustavsson. Grillkorvar och kaffe efteråt var vad som behövdes.

Färden fortsatte till strax före Åsakatorp och här gjordes en vandring till Höga Sten, ett flyttblock av imponerande storlek, på gränsen mellan Vartofta-Åsaka och Vistorp.

Efter att kommittén avtackats skedde så hemfärden i väl samlad trupp.

Kyrkvandring

Söndag 24 maj kl. 9.30 går vi den gamla kyrkstigen från **Vårkumla kyrka till Slättäng.** Friluftsgudstjänst och kaffeservering vid Gran-Annas stuga. **Välkomna!**
Vårkumla Center

Vårkumla Hembygdsförening

Tisdag den 4 aug. växtkursion med Margareta Thor. Samling i Slättäng kl. 19. Kaffekorg. Välkomna.

60 växter identifierades i Slättäng

VÅRKUMLA. Vårkumla Hembygdsförening har haft sin årliga växtkursion, denna gång på åsen väster om Slättäng och ledare var som många gånger tidigare Margareta Thor.

De 20 deltagarna gjorde en grundlig inventering av flora i området och fann många växter som blev föremål för intresse och diskussion. Drygt 60 olika blev identifierade.

Efter kafferast förflyttade sig gruppen till varggropen nära gränsen till Bredene. Gropen är fullt skönjbar trots att den inte använts för sitt syfte under halvannat sekel. Måhända blir en restaurering av varggropen ett kommande projekt för föreningen.



Den 4 september fyller **Moa Jansson**, Nolgården, Vårkumla, fyra år. Vi som grattar är far-mor, farfar, Bosse, Elisabeth och Björn.



I dag, den 9 oktober, fyller vår "goa" tjej, **Emma-Almqvist**, Glaskulla, två år. Många grattis-kramar från mamma, pappa och bröderna Johan och Martin.

Vårkumla

Hembygdsförening

Välkommen till Bygdegården lördag 24 okt. kl 19.00. Vi sjunger och spelar tillsammans med Kinneveds IOGT-NTO. Servering.

Stämningsfull avtackning i Vårkumla kyrka

1/2-98

Av RUNE LINDBLAD

I samband med högmässan första söndagen i advent i Vårkumla kyrka avtackades församlingens kassör Karl-Erik Eriksson efter 40 års tjänst i församlingsarbetet.

Högmässan inleddes med en högtidlig invigning av sex malmjusstakar som skänkts av Vårkumla kyrkliga syförening. Officiant under högmässan var kyrkoherde Stig Östlund.

Efter att som inledning kören Tisdagssångarna sjungit *Vi tänds ett ljus i advent* var det dags för de två syföreningsdamerna Inger Karlsson och Wärna Gustavsson att tända de vackra malmjusstakarna som sedan placerades ut i kyrkans fönsternischer av ordföranden i kyrkorådet Walter Gustavsson och kyrkans vaktmästare Elon Larsson.

–Det är något särskilt med ett nytt kyrkoår. Något sker i vår omgivning, över allt tänds adventsljus oavsett om man har ett kyrkligt intresse, sa kyrkoherde Östlund i sin predikan. Advents och julens budskap är att Herren kommer i ödmjukhet inte i makt. Han vill vara den som kommer in i ditt liv i både sorg och glädje. Han kommer och knackar på i ditt liv och då förvandlas du i ödmjukhet.

Under gudstjänsten sjöng kör och församling psalmerna 103, 104, 105, 39 och 109. Efter 40 års tjänst i Vårkumla för-

samling som kassör slutar nu Karl-Erik Eriksson sin tjänst bland annat på grund av den genomförda pastoratssammanslagningen. I dag tillhör Vårkumla församling Floby pastorat och genom sammanslagningen har tjänsten som kassör i Vårkumla dragits in. På söndagen avtackades Karl-Erik för sitt arbete i kyrkan,

Lantbrukare

Karl-Erik Eriksson som föddes 1927 har till professionen varit lantbrukare och han har brukat sin föräldragård Backgården inte långt från Vårkumla kyrka. I dag bor Karl-Erik kvar på gården men han har arrenderat ut jorden.

Karl-Erik har alltid haft ett stort intresse för det kyrkliga arbetet och innan han blev församlingens kassör har han varit med när kyrkan renoverats bland annat vid kalkningen på 50-talet.

Karl-Erik som skött sin syssla i kyrkan på ett förnämligt och ansvarsfullt sätt är mycket omtyckt av församlingens borna, det var många som hälsade och önskade Karl-Erik som i dag är rullstolsbunden lycka till och tackade för hans långa verksamhet inom i det kyrkliga arbetet. Kyrkoherde Stig Östlund och ordförande i kyrkorådet Walter Gustavsson blomsterhyllade och överlämnade en gåva från kyrkoråd och församling till den avgående kassören.

Efter en adventsgudstjänst fylld av högtid och lite vemod serverades det kyrkkaffe inne den vackra medeltidskyrkan.



Avtackad efter 40 år. I samband med högmässan i Vårkumla kyrka avtackades den avgående kassören i församlingen Karl-Erik Eriksson av kyrkoråd och församling genom Stig Östlund och Walter Gustavsson med blommor och minnesgåva. Bild: RUNE LINDBLAD



Invigning. Vid söndagens adventshögtid i Vårkumla kyrka invigdes sex malmjusstakar som skänkts av Vårkumla kyrkliga syförening. Här tänds två av syföreningsdamerna Inger Karlsson och Wärna Gustavsson tillsammans med kyrkoherde Stig Östlund ljusen i de vackra stakarna.



Vår käre Far, Svärfar,
Farfar och Farfarsfar

Bertil Johansson

* 17/6 1906

har i dag stilla insomnat.
I ljst och tacksamt minne
bevarad av oss, bröder, övrig
släkt och vänner.

Vårkumla och Frökindsgården
den 25 november 1998

**Berndt och Berit
Karl-Arne och Monica
Kurt och Ann-Britt**
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Det gick en gammal odalman
och sjöng på åkerjorden
Han bar en frökorg i sin hand,
och strödde mellan orden
för livets början och livets slut
sin nya fröskörd ut
Han gick från soluppgång till
soluppgång
Det var den sista dagens morgon
Jag stod som harens unge, när
han kom
Hur ångestfull jag var inför
hans vackra sång
Då tog han mig och satte mig i
korgen
och när jag somnat, började
han gå
Döden tänkte jag mig så.
Bo Setterlind

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Vårkumla kyrka lördagen
den 5 december kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i Kinneveds församlingshem.

Svar om deltagande önskas
senast den 3 december till
Begravningsbyrån, tel. 0515-121 50.

Lika välkommet som blom-
mor är en gåva till Lutherhjäl-
pen pg. 90 02 56-9.

Bertil Johansson, Kinnarp

Bertil Johansson, Frökinds-
gården, Kinnarp, har avlidit i
en ålder av 92 år. Han var född
1906 på Ledsgården i Bredene
där han arbetade på föräldra-
gården fram till giftermålet
1938 med Karin Gustavsson
från Bredegården i Karleby.

I samband med giftermålet
flyttade makarna till Skatte-
gården i Vårkumla. De arren-
derade gården fram till 1944 då
de övertog den.

Bertil var mycket intresse-
rad av lantbruk och djurhåll-
ning, dessutom arbetsam,
varför gåden utvecklades och
försågs med flera byggnader
under hans tid. 1975 överlät
makarna gården till en son och
flyttade till Falköping. Bertil
deltog då i jordbruket under
flera år i brådskaande tider.

1987 blev han änkeman och
flyttade två år senare till Frö-
kindsgården i Kinnarp, där
han hjälpte till att bära ut post
till andra boende.

Han var kyrkligt intresserad
och var under sin tid i Vår-
kumla engagerad i kyrkorå-
det. Han var även kyrkvård
under ett antal år. Ett annat
intresse var böcker och han
var en flitig boklånare.

Genom sitt trivsamma sätt
att finnas till har han alltid
haft en stor vänskrets där han
nu saknas.

Han sörjes närmast av tre
söner med familjer, barnbarn
och barnbarnsbarn samt två
bröder och en svägerska.

BEGRAVNINGAR

I Vårkumla kyrka har be-
gravningsgudstjänst ägt rum
för **Bertil Johansson, Vartof-
ta**. Akten inleddes med att
Paul Nilsson på orgel spelade
Tröstevisa av B. Andersson,
varefter Ingvar Nilsson fram-
förde Var jag går i skogar, berg
och dalar av C.O. Rosenius.

Officiant Stig Östlund utgick
i griftetalet från orden i Psalt
23. Söner med familjer, bröder
samt övrig släkt och vänner
tog ett sista avsked.

Solisten framförde Tack min
Gud av J.S. Hultman och orga-
nisten spelade vid aktens slut
Interludium av E. Hovland.

En rik blomstergård och gå-
vor till Lutherhjälpen från
bland annat Pensionärerna på
Frökindsgården avd. A och
Vårkumla Församling hade gi-
vits till minne av den bort-
gångne.

11/12-98-

Gästbesök ^{11/12} i Vårkumla ⁻⁹⁸⁻

VÅRKUMLA. Mössebergs
Kurort, med sina gäster,
inbjuder allmänheten till
julotta i Vårkumla kyrka
på juldagsmorgonen.

Julottepredikant är pas-
tor Bengt Kindbom, Tibro.
Kyrkosångaren och kom-
positören Lennart Jacobs-
son, Jönköping, framför i
sin julrepertoar bland an-
nat "O helga natt". Orga-
nist är kantor Rune Eng-
vall, Jönköping.

Ottans programledare
är förre chefen för Ibra Ra-
dio, Lars-Eric Jansson,
Örebro.



Vår käre

Gunnar Gustavsson

* 28/9 1928

har lämnat oss, syskon, övrig
släkt och vänner i djup sorg
och saknad.

Axtorp Vårkumla
den 27 december 1998

VÅRNA
Siv och Yngve
Daniel, Rickard, Annie
Ingemar och Lisbeth
Pernilla, Veronica
Tore och Anna-Lena
Christian, Alexander
Karin och Morgan

I midvinterns timma.
Du somnade stilla
Nu sjukdom och oro
ej mer gör Dig illa
Skön är vilan som graven ger
Gott är att veta
Du lider ej mer.

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Vårkumla kyrka torsda-
gen den 7 jan. kl. 14.00

Efter akten inbjudes till
minnesstund i Kinneveds För-
samlingshem

Svar om deltagande önskas
senast den 4 jan. till Begrav-
ningsbyrån tel. 0515-121 50.

Kremation.

Lika välkommet som blom-
mor är en gåva till Lutherhjäl-
pen Pg 90 02 56-9

Tyst farväl

Gunnar Gustavsson, Vårkumla

Gunnar Gustavsson har av-
lidit i en ålder av 70 år. Han
föddes i Starkgården, Hångs-
dala, men flyttade senare till
Rosensskog i Göteve, där han
gick i skolan.

1945 bosatte han sig med för-
äldrar och familj i Axtorp i
Vårkumla. Han övertog går-
den 1955, efter faderns bort-
gång.

Gunnar bedrev lantbruk
fram till 1996, då han på grund
av sjukdom arrenderade ut
jorden.

Han ingick 1957 äktenskap
med Värna, född Danielsson.

Gunnar sörjes närmast av ma-
ka, barn, barnbarn och syskon.



Hanna Josefsson, Vår-
kumla, fyller fyra år på ny-
årsafton. Många grattiskra-
mar från mamma, pappa
och lillebror Filip.