

Snövit kommer till Brismene 3/1-98.

BRISMENE. I morgon kväll är det sånggudstjänst i Brismene kyrka. Börstig/Brismene kyrkokör sjunger julsånger med och för församlingen. Gäst denna kväll är Falköpings Snö-

vit. Stig Östlund leder gudstjänsten. Efteråt bjuder kyrkorådet på kaffe och hembakat i Brismene hembygdsgränd. Insamling till Svenska kyrkans mission.



Min älskade Make
vår käre Far, Svärfar,
Farfar och Morfar

Olof Arvidsson

* 21/8 1919

har i dag lämnat oss, släkt och
vänner i djupaste sorg och
saknad.

Stommen, Brismene
den 5 januari 1998

GULLI

Marita och Seymour
Robert och Maria
Erik

Bo och Eva

Ylva, Björn, Isak
Monica

Tröstens Gud, Fader för alla,
vännen lämnar vi nu i din
hand.

Följ oss i vardagen,
hjälp oss att möta
nya dagar i tro på dig.

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Brismene kyrka torsda-
gen den 15 januari kl. 14.00.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i Hembygdsgränd-
den.

Svar om deltagande önskas
senast den 13 januari till tel.
0515-121 50.

Kremation.

Olof Arvidsson Brismene

Olof Arvidsson, Brismene,
har avlidit i en ålder av 78 år.
Olof Arvidsson var född på
Stommen i Brismene, en pasto-
ratsgård som familjen brukat i
generationer. Olof Andersson
kom att bruka gården, som
han friköpte 1970, fram tills
dess att han pensionerade sig.
Sonen Bo övertog då driften.

Olof Andersson ingick äk-
tenskap 1946 med Gulli, född
Samuelsson. Makarna fick tre
barn.

Olof Arvidsson var aktiv in-
om LRF, under en tid satt han
som kassör för LRF-avdelning-
en i Brismene. Under en tid
var han även ledamot i skol-
styrelsen i Kinneved.

Uppdragen vittnar om ett
starkt intresse för samhällsde-
batt och politik, ett intresse
han höll levande in i det sista.

Närmast sörjande är hus-
strun Gulli, barnen Marita, Bo
och Monica med familjer.

Snövit sjöng med Börstig /Brismene kyrkokör 7/1-98.

Av SUSANNE KARLSTEDT
BRISMENE. Snöflingor-
na föll tunga på söndags-
kvällen efter Nyår, lag-
om till Snövits ankomst
i Brismene kyrka. Cath-
rine Paulsson sjöng
med Börstig/Brismene
kyrkokör och tillsam-
mans med församlingen
i julsånger och psalmer
och man gav sitt offer
till missionen.

Falköpings Snövit 1997, Cath-
rine Paulsson från Börstig
medverkade i musikgudstjän-
sten i Brismene. Cathrine var
förstås iklädd den vackra svar-
ta och blå snövitdräkt som hon
burit ett tiotal gånger på olika
uppgifter sedan kröningen i
Falköping på första advent. Då
med dvärgar i sällskap, i sönd-
dags var Snövit korsbärare åtfölj-
d av sångare ur
Börstig/Brismene kyrkokör
som sjöng processionssången
Din är dagen.

Kyrkoherde Stig Östlund
välkomnade både Snövit och
snön som föll utanför. Därefter
talade Birgitta Davidsson om
Svenska kyrkans mission och
adventstidens insamling för
hjälp världen över. Kina har
tilldelats särskild uppmärksam-
het under 1997 och medan
körledaren Ellinor Fransson



Snövit vid sin tron. Cathrine Paulsson sjöng med Börstig/Brismene kyrkokör under ledning av Ellinor Fransson.

Bild: LARS ÖSTBERG

fick kyrkans synthesizer att
"klinga klart på himmelskt
vis" läste Birgitta versen Vin-
tergatans milda ljus. Texten
återfinns i De vackraste jul-
sångerna, ett häfte som givits
ut av Svenska kyrkans mis-
sion under året.

Kyrkokören sjöng flera
sånger ur häftet, även tillsam-
mans med församlingen. Cath-
rine Paulsson sjöng tre solo-
sånger med ljus och fin stäm-
ma och i duettsång av Birgitta
Edvarsson och Birgit Gustafs-
son framfördes Maria, lilla
blomma.

Prästen talade om att vi i ny-
årstid ska passa på att försöka
"städa undan" bekymmer och
det som tyngt oss och se framåt

på det som kommer. Däremot
ska vi inte "städa bort" Jesus-
barnet och julens budskap
utan låta det lysa upp hela
årets vandring.

Under ett efterföljande sam-
kväm i hembygdsgränden bjöd
Brismene kyrkoråd på kaffe
med hembakt och Snövit fick
en chokladkartong och tack
för sitt medverkande. Kollekt-
ten till Svenska kyrkans mis-
sion räknades samman till
3.260 kronor.

Strömmen gick plötsligt bort
på grund av det ymniga snöan-
det och de levande ljusen fick
räcka som belysning, men
strömavbrottet blev ändå en
naturlig avslutning på sönd-
agskvällen.

BÖRSTIG FÖRSAMLING

Döve 7:17 bebyggt lantbruk.
Säljare: Egon Westermark. Kö-
pare: Fredrik Westermark, Ro-
bert Westermark. Försälj-
ningspris: 875 000 kronor. Taxe-
ringsvärde 581 000 kronor.



Fyra år fyller idag Ida Einars-
son, Prästgården, Börstig.
Många grattiskramar kommer
från mamma, pappa, lillasyster
Rebecka samt lillebror Erik.
15/1-98.

Olof Arvidsson, Stommen,
Brismene. Akten inleddes
med att organist Ellinor
Fransson spelade Tröst av F.
Mendelssohn, varefter Jan-
Erik Eklund sjöng Där rosor
aldrig dör av L. Gosztonyi.

Göran Carlson var officiant
och utgick i sitt griftetal från
orden i Psaltaren 23, "Herren
är min herde...".

Maka, barn, barnbarn, släkt
och vänner tog avsked vid bå-
ren i Brismene kyrka. Därefter
sjöng solisten Jordens gud,
stjärnornas Herre av B.G.
Hallqvist. Som avslutning på
akten spelade Ellinor Fransson
på orgel Bön av J. Leijon.

Gåvor till den bortgångnes
minne hade skänkts till Lut-
herhjälpen och Missionsförs-
samlingen i Brismene. I den rika
blomstergården märktes
blommor från bl.a. Brismene
församling.

Urngravsättning kommer
att ske på Brismene kyrko-
gård. 17/1-98.

Julfinal i dur

15/1-98.



Durpojkarna underhöll. Durspelarna från Grästorpsbygden spelade i Brismene på Knutsdagen.

BRISMENE. Julfinal i dur var det när Brismene Bygdgårdsförening hade sin traditionella grötfest på Knutsdagen. De som svarade för tonerna var Durpojkarna från Varatrakten, fyra herrar och en dam. Inför en absolut fullsatt lokal, framförde de mycket proffsigt på durspel både egna och andras gammaldanslåtar.

Durpojkarna är del av Grästorpsortens Durspelare

som har ett tjugotal medlemmar.

Bygdgårdsföreningens träfar i Hembygdsgården som ordnas en tre, fyra gånger om året, har blivit verkliga "Hemvändardagar" då före detta Brismenebor möter upp från när och fjärran, för att träffas och återuppliva gamla minnen i den gamla skolan. Denna gång undfånades deltagarna med gröt och skinka.

Wilhelm Janson, Brismene, 50 år

Imorgon, den 21 januari, fyller Wilhelm Janson på Mellomgården i Brismene 50 år.

Jubilaren föddes 1948 i Lerum, och har djuren och gården som sina främsta intressen.



Vi vill fira tuffingen, **Martin Blanck, Döve**, som fyller nio år den 27 januari. Han grattas av mamma, pappa, Jennie och Linnéa.

27/1-98.

Ivar Andersson Kinnarp

Ivar Andersson har gått bort 88 år gammal.

Han föddes som ett av nio syskon den 30 december 1909 i Kringlarp, Börstig.

1933 gifte han sig med Hanna, född Johansson. Samma år köpte han Skattegården i Börstig. Makarna fick tillsammans sju barn.

Från och med slutet av andra världskriget, där Ivar var inkallad under krigsvintrarna, var han med i hemvärnet.

Han satt under många års tid i skolrådet.

Ivar tyckte mycket om att jaga och vara ute i skog och mark.

Han var känd som en praktisk man, men hade även teoretiska intressen och läste mycket böcker.

Han överlät 1981 gården till sin son, men var verksam inom jordbruket i ytterligare många år.

Under de sista två åren av sitt liv bodde Ivar Andersson på Frökindsgården i Kinnarp.

Han sörjes närmast av hustrun Hanna, barn, barnbarn och barnbarnsbarn.



Min älskade Make
vår käre Far, Morfar och Farfar

Ivar Andersson

* 30/12 1909

har i dag stilla insomnat.
I ljus och tacksamt minne
bevarad av oss, syskon, övrig
släkt och vänner.

Kinnarp
den 14 februari 1998

HANNA
Astrid och Ebbe
Annette och Kurt
Rolf och Irma
Gunnel och Lennart
Asta
Meta och Thomas
Ingeborg och Dieter
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Ett hjärta av godhet har slutat
att slå.

Två ögon som lyst äro slutna.
Två flitiga händer har lagt sig
till ro
och funnit den eviga vilan.
Vi tackar för allt vad i livet
Du skänkt
för Din kärlek, Din omsorg
och allt vackert Du tänkt.
Vi minns Dig med glädje.

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Börstigs kyrka lördagen
den 21 februari kl. 11.00.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i Kinneveds För-
samlingshem.

Svar om deltagande önskas
senast den 19 febr. till Begravnings-
byrån tel. 0515-121 50.

Lika välkommet som blom-
mor är en gåva till Hjärt-
Lungfonden Pg. 90 91 92-7.



Eva Martinsson och Markus
Brisbo, Brismene, fick den
7 januari en flicka. Vikt
3 700 g, längd 50 cm.



Christina och Gunnar Fred-
riksson, Brismene, fick den
11 februari en pojke. Vikt
4 295 g, längd 52 cm. Hema-
ma väntar David, Viktoria
och Josefin.



**Richard Lundqvist, Tor-
narp**, fyller femton år idag.
Han grattas av mamma och
pappa, syskonen Jenny,
Angela, Isabelle och Max.



Vi vill fira **Emma Hansson**,
Storegården, Börstig, på sjuårs-
dagen den 18 februari. Hon
grattas av mamma, pappa, lille-
bror Viktor och farmor.

LRF-årsmöte i Börstig 2/3-98.

BÖRSTIG. Brismene-Börstigs LRF-avdelning har haft års-möte i Börstigs bygdegård.

Medverkade på mötet gjorde Bengt Fagersson, som informerade om Odals verksamhet, han informerade även om Arlas verksamhet. Minskad ostproduktion pressar avräkningspriset. Bo Johansson informerade om LRF:s medlemsförsäkringar, Per-Hugo Claesson om Skogs-och Lantbruks-hälsan.

I LRF-avdelningen har under året anordnats studiecirklar och skogs dagar. Styrelsen omvaldes i sin helhet och består av ordf. Torbjörn Ivansson, v. ordf. Bo Johansson, kassör Magnus Ivarsson, sekr. Lennart Johansson, övriga ledamöter Ingegerd Lindgren, Kjell Blanck och Einar de Wite, som även är ungdomsledamot.

Kontaktperson för LRF-kvinnor är Ingegerd Lindgren.

I Börstigs kyrka har begravningstjänst ägt rum för **Ivar Andersson, Kinnarp**. Akten, där maka, barn, barnbarn, barnbarnsbarn, syskon, övrig släkt och vänner närvarade, inleddes med att organist Ellinor Fransson spelade Gam-mal fäbodpsalm av O. Lindberg. Ivar Anderssons barnbarn, Helena Brisby-Jeppsson, framförde därefter på flöjt Guds kärlek är som stranden av L-Å Lundberg, varefter officiant Stig Östlund sjöng Tack min Gud av J.A. Hultman, och grifftetalade därefter kring orden i Psalt. 23.

Helena Brisby-Jeppsson framförde på flöjt Änglamark av E. Taube, varefter Stig Östlund sjöng Där rosor aldrig dör av L. Gosztonyi.

Som avslutning på akten spelade Ellinor Fransson på orgel Bön av L. Leijon.

Gåvor till den bortgångnes minne hade givits till Hjärt-och lungfonden från bl.a. Börstigs jaktklubb.

Efter avskedet på Börstigs kyrkogård hölls minnesstund i Kinneveds Församlingshem.

20/2-98.



V vill gratulera vår dotter **Malin Andersson**, Frälsögården, Döve som fyllde sex år den 24 februari. Vi som grattar är mamma, pappa, Morgan och Robin.

Ekarp Hjälmsereds vägsamfällighet

håller årsmöte måndagen 2 mars kl. 19.00 hos rune Johansson, Överg.

Tre kyrkvårdar avtackades



Tillsammans 38 år som kyrkvårdar. Birgit Gustafsson, Sune Harrysson och Gulli Arvidsson avtackades i Brismene kyrka av kyrkoherde Stig Östlund samt kyrkorådsledamöterna Göran Winggren, Lars Östberg, Maj-Britt Fahlqvist, Birgitta Davidsson, Janne Brisbo, Eva Janson, Torbjörn Ivansson och Ann-Christine Johansson.

Bild: SUSANNE KARLSTEDT

5/3-98.

BRISMENE. Vid en aftongudstjänst i Brismene kyrka den första söndagen i fastan avtackades högtidligen tre kyrkvårdar, tillika kyrkorådsledamöter, som av sagt sig vidare uppdrag.

Ordförande i Brismene kyrkoråd, Janne Brisbo, talade över vars och ens trogna tjänster som de utfört under en rad av år.

Gulli Arvidsson invaldes i kyrkorådet 1969 och har varit kyrkvård sedan 1981. Birgit Gustafsson har varit kyrkorådsledamot sedan 1983 och blev kyrkvård 1986. Sune Har-

rysson blev ledamot i kyrkorådet 1986 och har innehåft för-troendeuppdraget som kyrkvård sedan 1989. Sune Harrysson har dessutom tidigare varit sekreterare, kassör och till helt nyligen ordförande i kyrkorådet samt ordförande i Brismene kyrkostämman.

Samtliga kyrkorådsledamöter jämte ett par av suppleanterna överlämnade i tur och ordning blommor och presenter till de avgående.

Kyrkoherde Stig Östlund talade också om kyrkvården som "en som bär något av det osynliga, något av vår tro" och

de tre fick ta emot var sitt diplom för trogen tjänst inom Svenska Kyrkan. Biskop Lars-Göran Lönnermark, kontraktsprost Martin Sandström och kyrkoherden har signerat diplomerna.

Börstig-Brismene kyrkokör sjöng vid högmässan och prästen predikade över temat "den som håller ut när han provas får det eviga livet".

Efter gudstjänsten promenerade man till hembygdsgården där kyrkorådet bjöd på kaffe med kakor och tårta under en stunds trevlig samvaro.

Börstigs CKF upplöses

BÖRSTIG. Börstigs centerorganisationer har haft gemensamt årsmöte i Börstigs bygdegård.

19/2-98.

Mötet beslöt att Centerkvinnorna skall gå samman med Centeravdelningen.

Till styrelse för 1998 utsågs: Ordf. Elsie Eriksson, v. ordf. Inger Johansson, sekr. Gunborg Danielsson, v. sekr.

Lennart Johansson, kassör Kjell Blanck samt ledamot Sven Broberg. Ersättare är Rune Johansson och Ulla-Britt Kling. Till pressreferent utsågs Gunborg Danielsson.

Mötet beslöt att traditionsenligt fira Miljödagen med tipspromenad och blomskott-sauktion.

Efter kaffe informerade ombudsman Roland Andersson om kommunala frågor.

Årsmöte med Brismene CK 25/2-98.

BRISMENE. Centerkvinnorna i Brismene har haft sitt årsmöte, hos Margit Andersson i Kinnarp.

Avdelningen har under det gångna året bland annat arrangerat blomsterauktion, studieresa till Trollhättan Sandalen och Göta Älvdalen samt en hemlig resa som gick till Mjälldrunga och Ingemar Klassons vackra trädgård.

Till styrelsen för 1998 valdes: ordf. Maj-Britt Fahlqvist, v. ordf. Maj Olofsson, kassör Margit Andersson, bitr. kassör Karin Andersson, sekr. Elin Johansson, pol. sekr. Karin Andersson, kontaktpers. i kyrkliga frågor Gulli Andersson. Till studiesekreterare valdes Ella Johansson och till revisorer Maj Olofsson och Ella Johansson.

Börstigborna invigde sin förnämliga bygdegård

9/3-98.

RUNE LINDBLAD

I helgen invigdes officiellt Börstigs Bygdegårdsförenings nygamla bygdegård efter en omfattande renovering och tillbyggnad.

Festligheterna omramades med bandklipping av kommunalrådet Lars Elinderson och fortsatte senare med en festsupé på lördagskvällen med dans till Nostalrics orkester.

Den 16 april 1996 startade om- och tillbyggnaden av bygdegården och efter 2700 timmars frivilligt arbete av ortsborna var det nu dags för Börstigsborna att fira sin förnämliga anläggning med en stor invigningsfest.

Efter samling med välkomstdrink hälsade föreningens sekreterare Per-Hugo Claesson alla inbjudna gästerna välkomna, en hälsning som i första hand gick till samtliga som arbetat med bygget och till kommunen som representerades av Lars Elinderson, Bertil Svärén och Carl-Erik Gabriëlsson som fanns på plats i bygdegården. Utan allt frivilligt arbete och kommunens välvilliga ekonomiska medverkan hade inte bygget kunnat genomföras.

Bygdegårdens historia

Efter sitt hälsningsanförande gick Per-Hugo Claesson igenom bygdegårdens historia.

-Det hela började med ett möte den 14 december 1954 i Kyrkskolan i Börstig - sa Per-



Blomma från kommun. Kommunalrådet Lars Elinderson överlämnade en grön växt till Börstigs Bygdegårdsförenings sekreterare Per-Hugo Claesson och önskade föreningen lycka till i de nya förnämliga lokalerna som invigdes på lördagskvällen.

Bilder: RUNE LINDBLAD

sågs medlemsvärvare, en från varje varje del av Börstig och så började man titta på möjligheten att förvärva Kyrkskolan. Den 10 juni valdes följande styrelse: Ordförande Ivar Andersson, sekreterare Gunnar Johansson, kassör Allan Johansson. Övriga styrelsemedlemmar blev Carl-Johan Holm-

bidragit med virke, maskiner, porslin och kontanta medel och annat vilket tillsammans bidragit till att Börstigs bygdegård i helgen kunnat återinvigas i en ny och modern skepnad.

-Med stort engagemang, intresse och sammanhållning på en mindre ort kan man åstad-



Vår kära Mor
Svärmor och Farmor

**Dagny
Johansson**

* 8/10 1919

har i tron på sin frälsare
stilla insomnat
sörjd och saknad
av oss, syskon, övrig släkt
och vänner.

Falköping och Vintorp
den 11 mars 1998.

**Rolf och Annelie
Karin, Emma
Kjell-Åke och Inger
Sara**

När Far gick bort så ensam
blev din stig
Nu kära Mor har även Du fått
frid
Sov kära två som trofast delat
livets öden
I gravens ro, förenade i döden
Vi har ägt allt, ett lyckligt
hem med Mor och Far
Nu är allt borta blott minnet
har vi kvar.

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Börstig kyrka fredagen
den 27 mars kl 12.00.

Efter gravsättningen inbjudes
till minnesstund i Bygde-
gården.

Svar om deltagande önskas
till Fonus tel 0515-71 11 70
senast den 25/3.

Tyst Farväl.
Tänk på Erikshjälpen
pg. 900928-3.

Hugo Claesson. Det hade framkommit önskemål om att man skulle skaffa fram en samlingsal någonstans i Börstigs-trakten.

– Ett förslag att lokalen skulle förläggas åt Brismenehållet förkastades därför att det läget skulle komma att ligga för långt från Börstigs centrum, sa Claesson.

Det beslutades på mötet att den blivande samlingslokalen skulle ha en sal som rymde minst 150 sittplatser samt kök, klädgarderob och om möjligt ett biblioteksrum. Finansieringen behandlades också på mötet och man kom fram till att det skulle kunna gå att teckna andelar i företaget.

Det hölls två möten i januari 1955 och vid det första valdes Gunnar Johansson till ordförande och då beslöts att föreningen skulle heta Börstigs Bygdegårdsförening.

Vid det andra mötet var den stora frågan var bygdegården skulle ligga. Olika förslag kom upp men förkastades på grund av deras lägen.

Vid ett möte i mars 1955 ut-

Bertil Broberg, Einar Eriksson, Nils Lind, Rune Johansson och Elis Scherman.

I augusti 1957 beslöts om inköp Häljestigs gård till ett pris av 3500 kronor samt en tomt på 900 kvm. I början på 1958 ansöktes om ett ombyggnadsbidrag från kommunen på 15 000 kr. Man fick 13 320 kr.

Den 31 januari 1960 invigdes gården av riksdagsman Gunnar Larsson, Luttra, och sedan dess har det där varit full aktivitet med ungdomsverksamhet, kursverksamhet, bröllop och andra högtidligheter.

90-talet

I början på 1990 handikappanpassades toaletten och entrén och 1993 började föreningen planera för en om- och tillbyggnad av hela bygdegården. Kommunstyrelsen beviljade ett anslag på 200 000 och tekniska nämnden gav också ett bidrag på 120 000 kronor att utbetalas under tre år.

Intresset för ombyggnaden har varit stort och många har ställt upp med frivilligt arbete och dessutom har har många

komma mycket, avslutade Per-Hugo Claesson sin intressanta historik.

Bandklippning

När det var dags för den officiella invigningen då kommunalrådet Lars Elinderson skulle klippa det obligatoriska bandet hänvisade han till var Per-Hugo Claesson sa i sin historik.

– Utan det stora engagemang och det ideella arbete ni presterat och den sammanhållning ni visat här i Börstig är det troligt att kommunen inte beviljat det ekonomiska stöd som gjort det möjligt att förverkliga drömmen om en renoverad bygdegård i Börstig, sa Lars Elinderson innan han gjorde det stora klippet och förklarade bygdegården invigd. Ni är ett gott föredöme för andra här i kommunen som funderar på att starta något liknande projekt.

Under kvällen uppvaktade och gratulerade Börstigs Hembygdsförening och Blidsbergs Bygdegårdsförening Börstigsborna till deras nya förnämliga lokaler.



Uppvakning. Per-Hugo Claesson och Börstigs Bygdegårdsförening gratuleras till sin nya förnämliga lokal av Blidsbergs Bygdegårdsförening genom Anna-Lisa Pettersson och Gunilla Pettersson.

Börstig-Brismene Röda kors krets

Lokalstämma hos Gulli Arvidsson, Stommen Brismene, lörd. 7/3 kl 14.00.

Börstigs bygdegårdsförening

invigningsfest 7/3 kl 19.00, anmälan 0515-520 05 eller 520 34.



Mycket barn. I den nya lokalen finns den öppna förskolan i Börstig. Det bor många barnfamiljer i Börstig som utnyttjar förskoleservicen och när bygdegården invigdes på lördagen var det också många barn med på festen och roligt hade också de yngsta festdeltagarna som synes.



Full fart på dansen. Både barn och vuxna släppte loss på dansgolvet när man invigningsfestade i bygdegården. Här är det Jenny och Martin Blanck och Per-Hugo Claesson med makan Marianne som går loss i en häftig bugglåt.



Den 13 mars fyller **Robin Claesson**, Börstig, fyra år. Han gratuleras av pappa, mamma, lillasyster Sandra, mormor och morfar.

Dagny Johansson, Börstig

Dagny Johansson, född Johnsson, har avlidit i en ålder av 79 år.

Hon föddes den 8 oktober 1919 på Lyckholmen i Bäck, men flyttade tidigt därifrån till Gästgivaregården i Döve, Börstig. Det var här hon växte upp för att småningom börja hjälpa till med lantbruket på gården.

1944 gifte sig Dagny med Allan Johansson och tillsammans arrenderade de ett jordbruk i Börstig. Tre år senare köpte de Övregården i Vintorp, där de bedrev lantbruk fram till 1977.

Makarna blev då föreståndare för vandrarhemmet i Falköping, där Dagny arbetade fram till sin pensionering ett tiotal år senare.

1992 blev hon änka, och året därpå flyttade hon in till Falköping.

Hon var en mycket aktiv och utåtriktad människa och deltog flitigt i föreningslivet, både i Börstig och Falköping.

Bland annat var hon mycket engagerad i Börstigs hembygdsförening och var en av dem som lade ner mycket arbete på Börstigsboken.

Dagny var också med i Centerns kvinnoförbund och kyrkliga syföreningen.

På senare tid ägnade hon sig mycket åt släktforskning och satt med i styrelsen för släktföreningen Tunberg och släktföreningen Ugglå. Den senare utgörs av makens släktgren.

Hon var också engagerad i SPF och var en flitig skribent i FT med sina referat.

Hon sörjes närmast av två söner med familjer.



Linnéa Blanck, fyllde sex år i går, den 15 mars. Hon bor på Västergården i Döve och vi som gratulerar henne är mamma och pappa samt syskonen Jennie och Martin.



Dödahavslera på burk. Eva Möllberg presenterade hudvårdsprodukter från Israel. Anette Jansson är säljkonsulent bosatt i Brismene.

Bild: PETRA ANDERSSON

Lera från Döda havet presenterades i Brismene

16/3-98

BRISMENE. I lördags var Brismeneborna inbjudna till hudvårdspresentation i hembygdsgården.

Salt och lera från Döda havet var ingredienser som stod i fokus under eftermiddagen.

Hudvård och flärd är inte bara någonting som kan köpas i städerna och de större samhällena.

Mer och mer

På lördagseftermiddagen gästades Brismene hembygds gård av representanter för ett hudvårdsmärke som lanserar produkter i naturens namn.

–Det här med naturprodukter kommer mer och mer, kommenterar Eva Möllberg som är divisionschef för företaget.

–Det handlar inte längre bara om att vi är noga med vad vi stoppar i oss. Det har blivit minst lika viktigt vad vi har på huden, fortsätter hon.

Hudvårdsserien som presenterades under eftermiddagen bygger på ingredienser från vad Eva kallar hudvårdens och kosmetikans Mecca – Israel.

Lera och kaktus

Dels handlar det om lera och salt från Döda havet, dels om preparat gjorda på kaktusväxten Aloe Vera.

Vid demonstrationen visa-

de det sig mycket riktigt att det var lera och ingenting annat i burken.

–Det luktar inte så gott men det är välgörande för sjuk hud, kommenterade Eva doften som mycket riktigt påminde om lervälling.

Ett mindre antal kvinnor hade slutit upp till demonstrationen, de flesta av dem för att eventuellt bli säljkonsulenter.

Även för män

–Det är faktiskt någonting för männen också. Tänk om fler kunde förstå det, suckade demonstratorisen som i sitt jobb har hunnit besöka stora delar av landet – såväl storstäderna som Brismene...

Omval vid ^{27/3 - 98.} årsmöte med Röda korset

BÖRSTIG-BRISMENE. Börsting-Brismene Röda kors-krets har haft årsmöte hos Gulli Arvidsson, Stommen i Brismene där ordförande Elsie Eriksson, Kinnarp ledde förhandlingarna.

Pensionärs- och dagledig-träffar med underhållning samt Röda Korsets sjukvårdskurser är sådant som ingår i verksamheten liksom bidrag till olika hjälpprojekt.

Birgit Gustafsson, Skansen, Brismene och Maj Johansson, Trädgården, Döve, Börsting omvaldes till kassör respektive sekreterare.

Revisorerna Sune Harrysson, Falköping och Lars Pennerhag, Brismene omvaldes.

IN MEMORIAM

Dagny Johansson

Det finns många minnen förknippade med Dagny, bland annat från hembygdsföreningen där vi samarbetade från början.

Hon var av initiativtagarna bakom grundandet av föreningen 1976.

Dagny blev ordförande – en post som hon lämnade för ett antal år sedan.

Bara ett par år efter starten av hembygdsföreningen samlade hon en kommitté som började arbeta med Börstigsboken som var färdig 1980.

Hon erkände att det var en arbetsam tid, men tyckte att det var glädjande att göra en dokumentation om Börsting, till eftervärlden.

Vi får tänka på Dagny och hennes medhjälpare när vi läser boken!

Vi träffades även under andra former, och bjudningarna i hemmet var aldrig tråkiga.

Även Dagny mötte sorg i livet. Hennes make Allan gick hastigt bort.

Efter barnbarnet Martins bortgång miste hon en del av sin livslust.

Rolf och Kjell-Åke med familjer, jag deltar i Er stora sorg och saknad.

^{28/3 - 98.} Asta

I Börstigs kyrka har begravningstjänst ägt rum för **Dagny Johansson, Falköping**. Vi aktens början spelade kantor Elisabet Henriksson Vären av E. Grieg, varpå officiant Stig Östlund sjöng O Store Gud av C. Broberg. Han utgick därefter i griftetalet från orden i Uppenbarelseboken 1:17-18.

Solisten sjöng Jag har hört om en stad av L. Lithell, och när kistan bars ut spelades Fantasia i a-moll av J.S. Bach.

Gravsättning ägde rum i familjegraven på Börstigs kyrkogård där söner med familjer, syskon, syskonbarn, kusiner samt övrig släkt, vänner och grannar tog farväl och nedlade blommor.

En myckenhet av blommor och gåvor till olika ändamål märktes från Tunbergs Släktförening, Släktföreningen Uggla-Belfrage, Hushållningssällskapets Kamratförening, Fildelfiaförsamlingen i Floby, Börstigs Hembygdsförening, Börstigs centeravdelning Kyrkans Syförening, Frivilliggruppen i Falköping samt Börstigs kyrkliga syförening.

Minnesstund följde i Börstigs Bygdegård. ^{1/4 - 98.}

Börstigs Hembygdsförening

årsmöte Ljungåsen tisd. 21 april kl. 19.30. Förhandlingar, servering. Välkomna!

Eckerlid ^{20/4 - 98.} blev omvald

BÖRSTIG. Börstigs Hembygdsförening har haft årsmöte i Ljungåsen med god tillslutning. Styrelsen omvaldes i sin helhet med Karl-Erik Eckerlid som ordförande.

Bland aktiviteterna under året kan nämnas en fest på midsommarafton.

Brismene Missionshus

sönd. 14.30. Vårfest, past. Sture Vessbo, damkör från Pingstkyrkan Falköping. Serv.



Döve

Hagalycan, 2 rum, ca 75 kvm.
Pris 275 000:-
Falköping 0515-134 25



Brismene

Hästhagen, 3 rum, ca 60 kvm.
Pris 135 000:-
Falköping 0515-134 25

Börstigs Bygdegårdsförening

Årsmöte 8/4, kl. 19.00,
Bygdegården. Vi bjuder på fika.
Ordf. Välkomna.

Blåsippsflickan på backkrönet



Under skuggan av ek och hassel på den fornminnesmärkta kullen vid Prästgården i Börsting, blommor just nu blåsippor i mängd. Olika blå, lila och rosa nyanser låter färgsinnet fröjdas. Katarina Konow är ett av barnen som bor på backkrönet, där man bör färdas varsamt – för barnens skull och för att kanske få en glimt av den intensiva färgprakten.

Bild: SUSANNE KARLSTEDT

Avtackning i Börstigs kyrka

Av JOSEF JACOBSSON

BÖRSTIG. Ett stort antal Börstigsbor och andra personer hade i söndags kväll mött upp i kyrkan när många tro-tjänare i kyrkans tjänst avtackades. 21/4-98.

Predikade gjorde kyrkoherde Stig Östlund, och i övrigt medverkade Börstig/Brismene kyrkokör under ledning av kantor Elionor Fransson. Göran Lyreborg medverkade på kornett och Daniel Wernersson med violin.

Ett särskilt tack fick Rune Johansson, som varit kyrkvård i drygt 30 år och till honom överlämnades en fin bordslampa och blommor. En handmålade tallrik med Börstigs kyrka som motiv, och också blommor fick Marianne Claesson som varit kassör i fem år. Avtackades gjorde också ett antal förtroendevalda i kyrkans tjänst som slutar på grund av de förändringar som skett med ny pastoratsindelning. En ros var fick Kjell Blank, Magnus Ivarsson, Kjell-Åke Paulsson, Elsmarie Blank, Elsie Eriksson, Lennart Johansson och Sven Andersson. Till dessa personer hör också Sven Broberg, som dock inte var närvarande.

Kvällen avslutades med kaffe i bygdegården.



Tack. Kyrkvårdarna Lennart Johansson, Barbro Andersson, kyrkoherde Stig Östlund och Rune Johansson.



Present. Kyrkvårdarna överlämnar present och blommor till Marianne Claesson.

Brismene Odlingar Penséer färdiga till salu.

Försäljning torsdagar
vid Exet.

Fred kl. 13-17 samt lörd.

kl. 9-13 vid Lager-
försäljningen i Kinnarp.

Även försäljning i
Brismene varje dag
tel 0515-530 42



"Hjälp! Är det 112 man ska ringa eller...?" Julia Arvidsson, Linn Eriksson och Ida Björstig funderar.



Övningsdocka. Linn Eriksson och pappa Johan funderar på vad detta egentligen är för "bebis".



Praktisk övning. Ingmarie Dahlqvist får hjälp av Emmy de Wit och Ida Björstig.

Bild: EINAR DE WIT

Föräldrar lärde mer om olycksfall

BRISMENE. Under hösten 1996 samlades en grupp blivande föräldrar under Mödravårdscentralens ledning för ett antal föräldrautbildningsträffar.

Efter det att barnen fötts, under våren 1997, var det uppföljning hos BVC. Föräldragruppen hade en del önskemål om vad dessa träffar

skulle innehålla, ett av önskemålen var en praktisk barn-olycksfallsutbildning.

Tyvärr hade man inte möjlighet att genomföra detta via BVC, vilket resulterade i att föräldragruppen själva tog initiativet till en dylik kurs. Gruppen tog kontakt med Röda korset, där de har utbildade sjuksköterskor som håller dessa utbildningar. Nyligen träff-

fades föräldragruppen hos familjen Wit, Lillegården i Brismene.

Dagen började med morgonfika för att sedan följas av undervisning blandat med mat, frågor, skratt och blöjbyten. Samlade var, utöver de kunskapsstörstande föräldrarna, fem stycken ettåringar med en otrolig energi. Dagens fotograf lade ner mycket tid på att försöka få alla barn samlade på en bild, men se det gick inte,

alltid var det något av barnen som vilade sig en stund. Under dagen fick alla pröva på att vara både olycksfallsoffer och den som försökte hjälpa till.

Viktig kunskap

Konstgjord andning prövades på dockor i både barn- och vuxenstorlek. En av sakerna som togs upp och diskuterades länge är vad man gör med ett litet barn (naturligtvis även en vuxen) som satt i halsen. Un-

dervisningen höll Ingmarie Dahlqvist i, lugn och mycket kompetent lyckades hon få fram sitt budskap till alla närvarande föräldrar. Ibland även till barnen som stundtals var mycket intresserade av att hjälpa till.

–Ingmarie är värd en eloge för att hon så smidigt klarade av att hantera utbildningen med fem ettåringar som hjälp, säger föräldrar samstämmigt.

När dagen led mot sitt slut

var alla trötta, men fyllda av nyttiga kunskaper.

–Det borde ligga i var och ens intresse att skaffa sig kunskap om hur man kan rädda liv, både vuxna och barns, tycker kursdeltagarna.

Röda korset ansvarar för utbildning om barn- och vuxenolycksfall (ABC: andning, blödning, cirkulationssvikt), för både barn och vuxna. Det går utmärkt att ta kontakt med dem.

15/11-98

BITUS STOLPEN

Det enda alternativet för dig som vill hålla djuren inne och rötan ute även nästa år och nästa år och nästa år...

Impregnering enligt Nordiska Träskyddsrådets Klass A. Livslängd 20-40 år.

Stolparna finns i svarvat samt finskalat utförande.

**Skriftlig
rötskyddsgaranti!!!**

**NU TILL
FÖRSÄSONSPRIS!**

PH-BYGG
I DÖVE AB
Blidsberg, 0515-520 25, 070-598 25 50



Vår kära Syster,
Moster och Faster

Elsa Kling

* 21/11 1911

har i dag stilla insomnat.
I ljus och tacksamt minne
bevarad av oss, övrig släkt och
vänner.

Falköping
den 28 april 1998

Elin
Syskonbarnen med familjer

Sist min Gud
jag dig nu beder:
Tag min hand
uti din hand.

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Börstigs kyrka lördagen
den 9 maj kl. 10.00.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i Kinneveds För-
samlingshem.

Svar om deltagande önskas
senast den 7 maj till Begrav-
ningsbyrån, tel. 0515-121 50.
Kremation.

Centerkvinnor på hemlig resa

BRISMENE. Brismene Center-
kvinnor har, tillsammans med
sina familjer, genomfört en
hemlig resa. Färden gick till
Stenstorp, där besök på Dalén-
muséet och Gunvor Johdets
bonadssamling gjordes. Vidare
intogs förtäring på Forum.

9/5-98



Ramona Wilhelmsson,
Döve, fyller tre år den 3 maj.
Grattis och många kramar
från storasyster Beatrice,
pappa, mamma, farmor,
mormor och morfar.



Vi vill gratulera vår "lilla
buse" som fyllde fyra år den 1
maj. Han heter **Morgan Anders-
son**, och bor på Fräsegården i
Döve. Vi som vill gratta är mam-
ma, pappa, Malin och Robin.

Begravningsgudstjänst för
Elsa Kling, Falköping, har
ägt rum i Börstigs kyrka. Ak-
ten inleddes med att Elisabeth
Henriksson på orgel framförde
Largo av G.F. Händel. Stig Öst-
lund, som var officiant, sjöng
därefter Där rosor aldrig dör
av L. Gosztonyi.

Han utgick i griftetalet från
orden i Psaltaren 23, "Herren
är min herde, mig skall intet
fattas..."

Syster, syskonbarn med fa-
miljer samt övrig släkt och
vänner tog under stilla orgel-
musik farväl vid bären i Bör-
stigs kyrka.

Solisten sjöng Tack O Gud
av J.A. Hultman innan akten
avslutades med att organisten
spelade Våren av E. Grieg.

Minnesstund hölls i Kinne-
veds förs.hem. Gåvor till den
bortgångnas minne hade gi-
vits till Sv. Kyrkans Mission
från Börstigs Hembygdsföre-
ning. I blomstergården märk-
tes blommor från bl.a. Gran-
narna på Boaplan 1 A och B.

Urngavsättning kommer
att ske på Börstigs kyrkogård.



**Viktor Hansson, Storegår-
den, Börstig**, fyller fyra år
den 20 maj. Grattis från
mamma, pappa, storasyster
Emma, farmor och morfar.



Dick Henriksson i Börstig,
fyller fyra år den 21 maj.
Grattiskramar från pappa
och mamma.

Symaskin stals i Börstig

En kvinna bosatt i Börstig,
som var bortrest under
veckoslutet, upptäckte när
hon kom hem på söndagen,
att hon haft inbrott. Någon
hade slagit ut en fönsterru-
ta, hakat av haspen och ta-
git sig in. En äldre syma-
skin som stod på köksbor-
det stals. 25/5-98.

Svåra frågor i Börstig 27/5-98.

BÖRSTIG. På Kristi Him-
melfärdsdag genomfördes
en tipspromenad vid Ljung-
åsen, Börstig. Värddpar var
Elsa och Rune Johansson
samt familjen Thomas Ko-
now.

I samband med tipspro-
menaden arrangerade Bör-
stigs Hembygdsförening öp-
pet hus på Ljungåsen. Trots
det lite kyliga vädret, var
det många som gick tipspro-
menaden.

Frågorna var av allt att
döma ganska svåra, då ing-

en lyckades pricka in tolv
rätt.

Rätt rad: xx1, 221, 2x1, 2xx.
Rätt svar: Blomman, Is-
lams heliga bok, Sydameri-
kas sydspets, intervall om-
fattande åtta toner, I can't
stop loving you, Uppsala
domkyrka, Sinn Fein, 10
kronor, 1 00 000 mm, jorden,
V. Frölunda, kl. 6.30.

Skiljefråga: 88.50.

Vinnare: David Claesson,
Brismene, Bo Öhrström,
Floby, och Lars Arvidstam,
Falköping.

Konfirmand- jubileum i Börstig

2/6-98.

1947 års konfirmander var förra söndagen samlade i Börstigs kyrka.

Det var då exakt 51 år sedan konfirmationen. De var åtta som konfirmerades, de var åtta som träffades till gudstjänst, ledd av kyrkoherde Göran Carlson.

Konfirmandläraren, kyrkoherde Henning Andersson viljar på Börstigs kyrkogård och där smyckade man graven med blommor. Senare följde måltid på Mössebergs kurort och vid denna deltog också kyrkoherde Carlson med fru.

Jubilerande konfirmander. De åtta konfirmanderna som var samlade i börstig. Från vänster Ing-Marie Andersson-Petersson, Astrid Ivarsson-Lundqvist, Gunborg Claesson-Mikkelsen, Inga Eriksson-Gustafsson samt i övre raden herrar Per-Olof Göransson, Arne Davidsson, Harald Svensson och Axel Sandahl.



Vi vill fira vår dotter **Beatrice Wilhelmsson** i Döve, som idag fyller fem år. Många grattiskramar från lillasyster Ramona, pappa, mamma, farmor, morfar och morfar.

Tipspromenad i Döve

3/6-98.

ÅSARP: Resultat från Åsarps-bygdens moderaters tipspromenad Annandag pingst, anordnad vid P-H bygg, Döve.

Rätt rad: x2x, 11x, 1x2, x21.
Skiljefråga: 279 sidor.

Rätt svar: Christina Stenius, 1974, pojk, 1995, 30 miljarder, Hornborgasjön, 142, 103 000 ha, Sören Kling, Hagbard, Drottningens namnsdag, Ålleberg.

Pristagare: 1) Elisabeth Sahlén, Brismene, 2) Arne Arvidsson, Floby, 3) Lars-Åke Sahlén, Brismene, 4) Christer Öman, Kinnarp, 5) Anna-Karin Lindroth, Kinnarp, 6) Roy Björk, Kinnarp. Alla med 12 rätt.

Rätta namn i Börstig

3/6-98.

Det var namnfel i gårdagens tidning gällande konfirmandjubileet i Börstig. Gunvor Cla-

esson-Mikkelsen och Roland Svensson och inget annat är de rätta namnen.

Börstigs kyrka

7/6 kl. 19.00

"Om en rätt väg"

Musikgudstjänst med Börstig/Brismene kyrkokör och violinister från musikskolan. Syföreningen bjuder på kaffe!
Varmt välkomna!

Musikgudstjänst i Börstig

6/6-98.

KINNARP/SLUTARP. I morgon kväll medverkar Börstig/Brismene kyrkokör samt violinisterna Madeleine och Viktoria Arnoldsson, Per-Erik Aronsson och Veronika Jorméus på en musikgudstjänst i Börstigs kyrka. Kören tillsammans med violinisterna kommer bland annat att framföra en rapsodi på folkliga melodier som heter "Om en rätt väg", skriven av Bertil Wallin. Stig Östlund är liturg. Syföreningen bjuder på kaffe efteråt.

Skottauktion i Brismene

3/6-98.

KINNARP/SLUTARP. Brismene centerkvinnor har hållit sin årliga blomskottsauktion hos Elin och Alf Johansson. Ordförande Maj-Britt Fahlqvist hälsade välkommen och kvällen inleddes med korvgrillning. Blomskottsauktionen hölls av Elin Johansson, som med sin kunskap om trädgårdsväxter inte hade några problem att få fart på försäljningen. Margit Andersson tackade värdparet Elin och Alf för en trevlig kväll och avslutade sammankomsten med att utbringa ett leve för Alf som nyss fyllt 70 år.

Brismenebor på vandring

3/6-98.

BRISMENE. I Brismene anordnar Bygdegårdsföreningen traditionsenligt varje år en vandring i naturen med besök på gamla boplatser, och i olika naturtyper. I den mycket vackra och varma kvällen, startade årets vandring som var den femtonde i ordningen i Sånarps by.

Denna by var den största i socknen före skiftet och omfattade 8 gårdar, förutom torp och backstugor. Sedan fortsatte vandringen ner mot Repe-långens östsida till torpet Kolbacken. Siste brukare där var Emil Johansson med familj. Vidare gick deltagarna ut på mossen till Halleberg, en nedlagd gård, där syskonen Eris och Sture Abrahamsson föddes och växte upp. Båda välkända i akademiska kretsar i Lund. Eris är lektor och fil. doktor och har varit lärare vid akademiska sjukhuset. Sture, som tyvärr gick bort i förtid, var fil. doktor och forskare i ämnet kräftdjur. Han var bl.a. initiativtagaren och ledare för signalkraftens inplantering i Sverige. Familjen Erik Blom var de sista boende där. Till tonerna av gökens galande, denna fågel har en mycket stark population just i detta område, fortsatte vandringen till den s.k. Dophålan, en källa som användes av baptisterna vid sidan av dopförrättningar i den allra första religiösa bygden på 1870-talet. Vandringen som leddes av Sune Harrysson, var mycket välbesökt av både sockenbor och hemvändare.

Den avslutades vid f.d. Dungalyckan. Siste boende där var Per B. Winggren.



Utgångsmusik. Musikgudstjänsten med Börstig-Brismene kyrkokör avslutades med folkmusik av fr v Viktoria Arnoldsson, Veronica Jorméus, Per-Erik Aronsson och Madelene Arnoldsson.

Folkmusik och körsång i Börstigs kyrka

11/6-98.

BÖRSTIG. I söndagskväll, den 7 juni, hade Börstig/Brismene kyrkokör en musikgudstjänst i Börstig kyrka med god uppslutning. Det var också körens sista framträdande för denna terminen.

Kören sjöng först ett knippe sommarsånger och så en rap-sodi på dalakoraler med namnet "Om en rätt väg" av Bertil Wallin. I den ingick bland annat "Sorgen och glädjen, de vandra tillsammans", "Säg mig den vägen", och "Kom min vän".

Kören sjöng också några dalakoraler av Håkan Sund på samma tema.

Violinmusik

Till sin hjälp hade kören Ellinor Fransson som ledare, Bengt Kjellström på orgel och piano samt fyra ungdomar från kommunala musikskolan som spelade violin, Madeleine och Viktoria Arnoldsson, Per-Erik Aronsson och Veronika Jorméus. Madeleine och Viktoria kommer från Torbjörntorp, Per-Erik från Luttra och Veronika från Falköping. Dels kompede de kören och dels spelade de själva flera folkmusiklåtar.

Gudstjänsten avslutades med att församlingen gick ut till violinmusik från vapenhuset. Miakel Casserblad ledde gudstjänsten och höll en kort andakt.

Efteråt var alla bjudna till Börstig bygdegård där syföreningen bjöd på kaffe. Kören tackade Bengt Kjellström för hjälpen med ett fång blommor och Ellinor Fransson fick en blomsterkorg med tack för denna terminen.

Att söka sina rötter



Söka rötter. Att söka sina rötter är det allt fler som gör, inte minst Anna-Stina Gustavsson från Börstig. Hon har en särskild blick för naturens egna konstverk och samlar bl.a. fururötter i skogen. Här ett exempel på en av flera hundra hopsamlade konstverk med naturen själv som formgivare.

16/6-98.

Bild: JOSEF JACOBSSON

18/6-98.

"Hipp, hipp hurra!" **Petra Henriks-son**, Börstig, fyller tretton år idag. Grattis från mamma, pappa och lillebror Jonas.



Firande av miljödagen

11/6-98.

BÖRSTIG. Börstigs centeravdelning firade i tisdags miljödagen på Ljungåsen.

Man genomförde bland annat en tipspromenad, där Elsa Johansson vann före Inger Jo-

hansson och Birgitta Lagerstrand.

Efter att man fikar under gemtliga former, så vidtog en krukväxtauktion. Denna inbringade hela 1 604:50 kronor.

Midsommarafton

Fest i Ljungåsen, Börstig
Midsommarstången reses kl. 19.00
Gösta i Goperyd spelar till dansen.
Sill & Potatis, kaffe m.m.
(vid regn i bygdegården)

Alla välkomna! Börstigs Hembygdsförening

Lövad stång och sill i Börstig



Sillfest. Gunilla Willbo bjöd gästerna på härlig matjessill till den nykokta färskpotatisen som serverades i bygdegården.
Bild: RUNE LINDBLAD

Av RUNE LINDBLAD

På midsommarafton bjöd Börstigs Hembygdsförening in till stor midsommarfest med dans kring lövad stång och fest på sill och färsk potatis i bygdegården.

majstången restes i solsken på gräsplanen utanför bygdegården där spelmannen Gösta Johansson i Goperyd och hans son Henrik kunde bjuda upp till en riktig midsommarfests kring stången innan det var dags att fortsätta festandet inomhus.

Svensk midsommar

Vad är svenskare än dans i sommarhagen och att bjuda upp till fest på sill och färsk potatis kokt i dill.

Så blev det i Börstig på midsommaraftonen där dessa läckerheter serverades alla gästerna. Så småningom intog de två musikanterna bygdegårdens scen för att i den ljusa sommarnatten spela upp till dans för de vuxna Börstigsborna. 22/6-98.

Det var egentligen meningen att festen skulle gått av stapeln på hembygdsföreningens torpställe Ljungåsen men blev flyttad till den nyrenoverade hembygdegården när det på torsdagen såg ut att bli regn och ruskväder över helgen.

Nu blev det ändå vackert väder och föreningens ordförande Karl-Erik Eckerlid kunde hälsa alla välkomna innan

Sångarglädje i Brismene kyrka

Av SUNE HARRYSSON

BRISMENE. "Hela kyrkan sjöng", den rubriken kan man också sätta på den sång- och musikafton som var i Brismene kyrka i söndags. Med kyrkoherde Stig Östlund som ledare återupplevdes de gamla läsarsångerna som kom till i slutet av förra seklet.

Besökarna i den absolut fullsatta kyrkan sjöng med verklig inlevelse Barnatro, O sällhet stor, Han är min sång och min glädje för att nämna några av sångerna.

För musiken svarade en kvartett bestående av: Yngve Johansson och Daniel Vernersson, fiol, Håkan Silvander, dragspel och Ing-Britt Josefsson på gitarr.

Vidare höll Sven "i Lofsgården" ett finstämt kåseri om den svenskättade Joe Hill samt sjöng några av hans sånger.

Kvällens andakt leddes av



Med stor inlevelse. Fr v syns Yngve Johansson, Håkan Silvander, Daniel Vernersson, Ing-Britt Josefsson och Stig Östlund framföra en av söndagskvällens sånger.

Stig Östlund med Christina Otterdahl vid orgeln.

Kollekten som upptogs gick till rödakorsaktionen "Kri-

gets barn" och inbringade över 4000 kronor. Efteråt bjöd Brismene-Börstigs rödakorsavdelning på kaffe i Hem-

bygdegården till de som hade möjlighet att få plats.

30/6-98.



BÖRSTIG

Fritidsbostad i 1½ plan med fritt läge. Byggt runt sekelskiftet. 4 r o k. Äldre stil bevarad bl.a. öppen spis och kamin. Mindre förrådsbyggnad på tomt 2.420 kvm. OBELANAD.

Sommarkväll i Brismene kyrka

BRISMENE. Hela kyrkan sjunger läsarsånger i Brismene kyrka på söndag kväll. Medverkande är musikerna Håkan Silvander, Yngve Johansson, Daniel Vernersson, Ing-Britt Josefsson. Sven i Lofsgården läser dikter och andakt hålls av kyrkoherde Stig Östlund.

Röda korset bjuder på kaffe i hembygdegården.



Sandra Claesson, Börstig, fyller ett år idag. Grattis önskar storebror Robin, pappa och mamma samt övrig släkt. 23/6



Vi skulle vilja gratulera **Robin Andersson, Frälsegården, Döve** när han fyller ett år den 25 juni. Vi som grattar är mamma, pappa, Malin och Morgan.



Den 26 juni fyller **Rebecka Einarsson, Börstig,** tre år. Grattiskramar kommer från storsyster Ida och lillebror Erik samt mamma och pappa.



Pierre Andersson, Börstig fyller elva år den 3 juli. Många grattiskramar från mamma, pappa, Annika, Tommy och Freja.



Våra kära Mor, Mormor och Mormorsmor

Elsa Larsson

* 14/5 1904

har i dag lugnt och stilla lämnat oss, svågrar, svägerskor, övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Brismene den 6 juli 1998

Berit

Carina och Hans
Helena och Mad

Elias

Torbjörn och Carina

Bengt

Vera
Christer, Anders
Lennart och Carina

Jessica, Jonas

Doris och Mats

Som doften av rosor en sommarkdag
Det står, lilla Mor, kring ditt minne
Och tanken på Dig är en stjärna så klar
Som tändes och ler i vårt sinne.
Nu långt bort från världens vimmel
Du sover i tystnad och ro
Lilla Mor, Du har nått Din himmel
Bortom stjärnornas skimrande bro.
Tack kära lilla Mor.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Brismene kyrka torsdagen den 16 juli kl. 11.00.

Efter akten inbjudes till minnesstund i Hembygdsgården.

Svar om deltagande önskas senast den 14 juli till Begravningsbyrån tel. 0515-121 50.

Lika välkommet som blommor är en gåva till Svenska Journalens Läkarmission pg. 90 17 18-7.



Fira **Jennie Blanck** i Döve när hon fyller elva år den 7 juli. Vi som gratulerar och önskar välkommen hem från ridlägret är mamma, pappa, Martin och Linéa.

Gräsklippare stals i Börstig

En äldre självgående gräsklippare stals någon gång från söndag kväll klockan 18.30 till måndag 09.30, från ett obebott hus i Börstig i södra delen av Falköpings kommun. Klipparen stod i den olåsta farstun när den stals. 7/7-98.

Elsa Larsson

Elsa Larsson, född Johansson, har avlidit 84 år gammal. Hon föddes den 14 maj 1904 på Kolbacken, Brismene. hon växte upp på gården Espholmen i Brismene, vilken hennes föräldrar ägde. Hon arbetade på föräldrarnas lantgård under sin ungdomstid.

1933 gifte hon sig med John Larsson, Grovare, Älvsborgs län. Paret tog över Elsas föräldrahem. 1944 inköpte de en granngård. Paret drev bägge lantbruken tillsammans, med hjälp av de två barnen. Elsa ägnade den mesta tiden åt hemmet och familjen. Ett av hennes intressen i ungdomen var att brodera.

Sedan 1954 var hon änka. Hon sörjes närmast av fyra barn, barnbarn och barnbarnsbarn

Inbrott i hus i Börstig

9/7-98.

BÖRSTIG. Ett obebott hus i Börstig, i södra delen av Falköpings kommun, har för andra gången sedan i maj månad utsatts för inbrott. Den gången slog tjuvarna ut en ruta och stal en symaskin, som stod på ett bord. I tisdags anmäldes till

polisen i Falköping, att någon ryckt undan masonitskivan – varvid fönsterbågen följde med – som täckte det utslagna fönstret, och klivit in. Huset är i stort sett tomt på inventarier – inget tycks den här gången vara stulet.

Rekordmaskros?



Naturens under slutar aldrig att förundra och varje sommar kommer läsare in till redaktionen med allihanda märkligheter. Senaste fyndet är det här maskrosbladet som Britt-Marie Lundgren hittade i grannens häck i Börstig. Vi plockade förstas raskt fram linjalen och minsann, hela 95 centimeter mätte denna i villaträdgårdar föga populära grönsak.

10/7-98.

Bild: MARIE TÖRNQVIST

I Brismene kyrka har begravningstjänst ägt rum för **Elsa Larsson, Brismene**. Akten inleddes med att organist Elin Dahlstrand spelade Fäbodpsalm från Mora av B.Granstam. Därefter sjöng **Birgitta Davidsson** och **Birgit Gustafsson** Långt bortom rymer vida av A. Lönborg.

Officiant var Göran Carlsson, som griftetalade över 2 Kor. 12:9 "Min när är allt du behöver..."

Birgitta Davidsson och Birgit Gustafsson sjöng Flyttfågeln av L.Lithell, varvid organister spelade Largo av A.Runbäck.

I den vackra blomstergård som hade ägnats den bortgångna märktes bland annat blommar från pensionärer och personal vid Alvershus. Minnesgåvor hade skänkts till Sv. Journalens Läkarmission.

Vid graven på Brismene kyrkogård togs avsked av barn, barnbarn, övrig släkt och vänner.

Minnesstund hölls i Hembygdsgården. 18/7-98.



Döve

Vinterbonat fritidshus med hög standard, naturtomt i fina strövområden. Rymlig mordert kök, storstuga/öppen spis, sovrum mm.

Prisidé: 275.000:-

En 19-åring fick fängelse för rattfylla

31/7-98.

En 19-åring från ett samhälle mellan Falköping och Ulricehamn dömdes i går till en månads fängelse.

Straffet fick han efter att han tagits på bar gärning med att köra bil berusad.

Det var den 30 maj i år som ynglingen kom körande i en

personbil på länsväg 643. I Brismene stoppades han av polisen, som misstänkte att 19-åringen hade druckit alkohol. Test genomfördes på platsen och det gav också utslag. Alkoholkoncentrationen i blodet låg på 0,88 milligram per liter.

Under rättegången i går erkände också 19-åringen rattfyllan och med tanke på att alko-testet visade på en så hög grad av berusning bedömde tingsrätten brottet som grovt.

Allsångskväll i Börstig

31/5-98.

BÖRSTIG. Imorgon kväll blir det ytterligare en allsångskväll, denna gång i Börstig. Inom temat för kvällen "Att vandra" ryms många välkända sånger och sk körer från psalmboken. Håkan Silvander, dragspel Yngve Johansson och Daniel Wernersson, fiol, Göran Lyreborg, trumpet, Ellinor Fransson, piano. Sångare från tisdagssångarna och Börstig/Brismene kyrkokör leder allsången och Anita Karlén vä-

ver ihop kvällen tillsammans med Barbro Andersson, dikt-läsning.



Allas vår älskade

Barbro Andersson

* 26/8 1938

har i dag hastigt lämnat oss, syster, övrig släkt och vänner i namnlös sorg och saknad. Ditt ljusa och vackra minne kommer alltid att finnas kvar.

Börstig
den 10 augusti 1998

**SVEN
Rosita**

Pierre, Martin, Sebastian
**Joakim och Monica
Elin**

Herren gav, och Herren tog,
solen sken, och blixten slog,
hårda törnar, öppen famn.
Lovat vare Herrens namn!

Ljusa visshet, stor och sann;
tager han, så giver han.
Sorgepost och glädjebud:
Prisad vare Herren Gud.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Börstigs kyrka onsdagen den 26 augusti kl. 11.00.

Efter akten inbjudes till minnesstund i Kinneveds församlingshem.

Svar om deltagande önskas senast den 24 augusti till Begravningsbyrån, tel. 0515-121 50.

Barbro Andersson, Börstig

Barbro Andersson, född Svensson, har avlidit. Hon skulle ha fyllt 60 år den 26 augusti.

Barbro Andersson var född i Möne församling, där hon växte upp och gick i skola. Hon tog i tonåren efternamnet Raborn.

Efter realexamen i Ulricehamn studerade hon under tre års tid på skolköksseminariet i Göteborg och fick sedan arbete som hushållslärlarinna i Svenljunga.

1963 gifte hon sig med Sven Andersson, och började arbeta på Kyrkerörsskolan i Falköping. Under den första tiden var makarna bosatta i Åsarp, men flyttade 1966 till Börstig.

Barbro var engagerad inom kyrkan och var länge ordförande i Kyrkostämman i Börstig samt kyrkvård och medlem i Kyrkorådet. Hon var även ombud för Lutherhjälpen i Skara stift och kassör i Börstigs kyrkliga sällskap. Under många år var hon engagerad som söndagsskolelärare i hemförsamlingen och ungdomsledare i Kinneved pastorat, och var under en period sekreterare i Gudhem-Kinneveds ungdomsstyrelse.

Hon tyckte mycket om blommor och ägnade sig gärna på sin fritid åt trädgård och natur.

Barbro Andersson sörjes närmast av maken Sven, två barn och barnbarn.

IN MEMORIAM

Barbro Andersson

När sommarens alla blommor lyste som vackrast i trädgårdar och dikesrenar och det var dags att återsamlas inför skolstarten, nåddes vi på Fredriksbergsskolan av budskapet att vår avhållna arbetskamrat och vän Barbro Andersson avlidit.

Barbro arbetade sedan 1986 som lärare i hemkunskap på vår skola. Hon var mycket engagerad i frågor som gällde god kost, friskvård och miljö.

Barbro var en drivande kraft i skolans miljögrupp och hon var ett gott föredöme för oss alla.

Vi kommer att minnas Barbro för den goda och vänliga människa hon var, snar till skratt och tårar, alltid med en vilja att sälla upp, hjälpa och stödja. Saknaden efter Barbro blir stor.

Våra tankar går till Barbros make Sven, till barnen och barnbarnen.

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och någonting alldeles oväntat sker.

Världen förändrar sig varje dag, men ibland blir den aldrig densamma mer.

Alf Henriksson

**Fredriksbergsskolan
13 augusti 1998
Kerstin Lundgren, rektor**

IN MEMORIAM

15/8-98.

Barbro Andersson

"Hur underlig är Du i allt vad Du gör. Vem kan dina vägar förstå?" De orden har ringt i mina öron sedan jag fick höra att Barbro inte finns mer. Hon var en underbar svägerska. Hon var hjälpsam och räckte till för alla. Sorgen känns tung, men i dessa dagar går särskilt tanken till maken Sven samt barnen Rosita och Joakim med familj.

Jag vill tacka Barbro för allt hon har gjort.
Vila i frid.

Svägerskan Birgit

IN MEMORIAM

Barbro Andersson

Det var med bestörtning jag läste att Barbro inte längre finns. Jag minns med glädje de stunder, då Du kom in till, mej på skolans exp. Du bjöd på Dej själv, alltid god och glad, och, fast det kanske inte alltid var så lätt, log Du genom tårar.

Vid varje hösttermins början förärade Du mej en bukett av mina älsklingsblommor – lukttärter – och vid varje hösttermins början, efter det jag slutat vid skolan, tänker jag på Barbro och buketten med lukttärter.

Kära Barbro – Tack för Din stund på jorden.

Lilian A

21/8 - 98.

Barbro Andersson

Vår "Babban" finns inte mer. Börstig har mist en av sina goaste människor. För oss var hon en beundrad ledare och vän. Hon ledde under många år på 80-talet Sv. kyrkans barngrupp i Börstigs prästgård, "Lördagsträffen". Vi som då hade förmånen att under viktiga barnår ha henne som ledare saknar och sörjer henne mycket.

Barbro var mycket omtyckt, alltid så rolig, glad, generös, öppen och hjälpsam. Hon räckte till för oss alla och gav sig tid för oss då vi kom till henne med våra små funderingar och frågor. Hennes förlösande skratt glömmar vi heller aldrig. Även nu på senare tid följde hon oss med intresse och engagemang.

Framför allt kunde Barbro i leken ta fram allvaret och på ett enkelt och varmt sätt visa vad kristen tro egentligen är. Hon gav vår barnatro näring, hon gav oss trygghet och var en förebild för oss. Sådant sätter spår för hela livet.

Barbro lämnar ett mycket ljusst minne efter sig och vi vet att hon nu finns hos Gud. Våra tankar går dock under dessa svåra dagar till maken Sven, barn och barnbarn.

Barbros älsklingsång under våra träffar började så här: "Det lilla ljus jag har, det skall få lysa klart...", en partoll hon själv visade att hon levde upp till.

Lördagsträffsvännerna
Elisabeth, Josefina,

IN MEMORIAM ^{21/8} -98.

Barbro Andersson

Barbro finns inte längre i vår familjekrets.

Det var med stor bestörtning jag mottog budet att hon var svårt sjuk. När jag stod vid hennes sjukbädd i lördags förstod jag att hon kanske aldrig skulle komma hem mer till sina nära och kära. Hon var redo, hon hade en stark gudstro. Hon knäppte ofta sina händer i bön.

Sånggudstjänsten i Börstigs kyrka som hon hade sammanställt vittnade om hennes längtan och förtröstan på Gud.

Jag vill tacka Barbro för hennes vänskap, hjälpsamhet och glada sinne. Våra tankar går idag till Sven och barnen, må Gud ge dem styrka att vandra vidare.

Svägerskan Ingeborg

BEGRAVNINGAR

Under mycket stor uppslutning har begravningssjukvårdstjänst för **Barbro Andersson, Börstig**, ägt rum i Börstigs kyrka. Akten inleddes med att Ellinor Fransson på orgel samt Yngve Johansson och Daniel Wernersson på violin framförde Gammal fäbodpsalm av D. Olsson, varefter Anita Karlén läste dikten Gudakärlek av F. Landin.

Officiant Stig Östlund framförde Jag har hört om en stad av L. Lithell. Börstigs-Brismene kyrkokör sjöng Led mig Gud av S.S. Wesley, varefter Stig Östlund griftetalade över orden i Joh. 10: 27-28.

Kören sjöng Dagen är nära av G.F. Händelö, varefter Stig Östlund framförde Som när ett barn kommer hem av G. Strandsjö. Ellinor Fransson och Thure Jansson spelade på orgel respektive trumpet Oändlig nåd, och som utgångspsalm spelade organisten Härlig är jorden.

Kistan bars av arbetskamrater från Fredriksbergsskolan. Make, barn, barnbarn, syster, övrig släkt och vänner samt arbetskamrater tog avsked vid graven på Börstigs kyrkogård. Minnesstund hölls i Kinneveds Församlingshem.

I den rika och vackra blomstergården märktes blommor från bland andra arbetskamrater, rektor vid Fredriksbergsskolan, klass 9 E och seminariiekamrater.

Gåvor till Barbro Anderssons minne hade givits till Lutherhjälpen från bl.a. Börstigs Församling och Kyrkliga Sällskapet. 21/8 - 98.



Marie Augustsson-de Wit och Einar de Wit, Brismene, fick den 25 juli två söner, Andreas och Samuel. Vikt: 2 615 respektive 2 685, längd 47 cm och 49 cm. Med på bilden är storasyster Emmy.

Måndagsträff i Brismene ^{1/9} -98.

BRISMENE. Röda korset i Börstig-Brismene har pensions- och dagledigträff i Brismene bygdegård på måndag eftermiddag.

Medverkar gör "Jan och hans vänner".

"Lovsångsgudstjänst i sensommartid"

i Brismene kyrka
Lördag den 5/9 kl. 19.00
Medverkande: Floby Pastors köror och kantorer, Stig Östlund, präst.
Varmt Välkomna!

BÖRSTIG- BRISMENE- RÖDA KORS

inbjuder pensionärer och daglediga till samkväm i Brismene Hembygdsgård månd. 7 sept. kl. 14.30. Sång o. musik Jan och hans vänner.



F.d. skolan i Brismene. Vacker 20-talsvilla med 3 rum och stort kök. Inredningsbar övervåning. Kamin i köket. Fristående garage/förråd. Pris 205.000,- eller högstbjudande.

"Jälaåa" blev Jälasjön ^{21/9 - 98.}



Hit men inte längre. Den som tänkte färdas den vanliga vägen mellan Jäla och Brismene i veckan måste snällt backa tillbaks och ta någon mils omväg. Kanalen med förbindelse till ån Lidan svämmade över mossarna som mer liknade grunda sjöar. Synen är inte särskilt ovanlig efter allt regnande i trakten.

Bild: SUSANNE KARLSTEDT

Skönsång på Röda korsfest



"Janne o hans vänner". Sven-Erik Kallin, Sven Lundgren, Jan Johansson, Karl-Oskar Elf och Ragnar Karlsson underhöll i Brismene hembygdsgård. Bild: SUNE HARRYSSON 16/9-98.

Av SUNE HARRYSSON
BRISMENE. Brismene-Börstigs rödakorsavdelning med Elsy Eriksson i spetsen, har regelbundet träffar för pensionärer och daglediga. I måndags var det dags igen, denna gång i Brismene hembygdsgård.

Ett initiativ som är mycket uppskattat och välbesökt

Förutom servering har man också underhållning, och nu var det lovat sång och musik av "Janne o hans vänner". Vad som döljde sig bakom det namnet var okänt för undertecknad liksom för de flesta andra, men det visade sig vara en

mycket positiv överraskning.

Denna grupp består av fem herrar i "mogen" ålder från Ulricehamnstrakten med Jan Johansson, Dalum som ledare och sångare.

Gruppen framförde ett mycket välljudande och omväxlande program, med i huvudsak låtar från 50- och 60-talen, med en topp när Janne framförde "Skomakar Anton" på munspel. Ett program som verkligen uppskattades av publiken i den nästan fullsatta lokalen.

Efteråt berättade Janne att gruppen hållit på i några år och har fullt upp med spelningar hos pensionärsföreningar och liknande i bygden.

Sill och potatis i Brismene

Av SUNE HARRYSSON
BRISMENE. I Brismene är det tradition att Hembygdsföreningen bjuder på sill och potatis vid den här tiden på året. 23/9-98.

Detta var fallet även i år, häromdagen var det en stor skara bybor och "utombys", som hade samlats för att smaka på denna helsvenska specialitet. Festerna i Hembygdsgården har mer och mer blivit något av hemvändardagar så också denna gång, det hade mött upp gamla bybor från när och fjärran.

Kåseri

För underhållningen svarade Helena Larsson från Skövde, hon presenterade sig som: Prästfru, prästdotter och prästmoder, och kåserade om "Farmors kaffekopp". Kåseriet, som var mycket tänkvärt, och humoristiskt, handlade om hur man upplever och minns förutvarande och nuvarande generationer genom de olika ting de omger sig med, i detta fallet kaffekoppar, det var också kryddat med många anekdoter, och rönste stor uppskattning.

Hennes man, f d kyrkoher-



Kåserade. Helena Larsson med "Farmors kaffekopp".

Bild: SUNE HARRYSSON

de Bengt Larsson, gav också en kort resumé av en resa till Sydafrika som han och andra

för Lutherhjälpen deltagit i. Vidare förekom kaffeservering och lotterier.

Skördefest i Brismene

BRISMENE. På söndag eftermiddag blir det skördefest i Brismene missionshus. Medverkade är sångargruppen Falan, som har tal, sång och musik på programmet. 25/9-98.

BRISMENE MISSIONSHUS

Sönd. kl. 14.30 Skördefest

Medv. av ev.gruppen Falan.
Servering.

Gunnar Johansson Börstig



Förra lantbrukaren Gunnar Johansson, Trädgården Döve, Börstig, avled den 30 september.

Den bortgångne var född 1912 på släktgården Trädgården, som nu brukas av nästa generation.

Gunnar Johansson var flitigt anlitad som förtroendemän. Han var kommunalnämndens ordförande i Börstigs gamla kommun och senare ordförande i fullmäktige i Frökinds kommun. Han var en av ledamöterna i Falbygdens skolförbund och var under några år ersättare i landstinget. Han har varit ledamot av Väg-nämnden, var med och startade Börstigs bygdegårdsförening, där han var ledamot av interimstyrelsen, och han har också varit ordförande i Börstigs kyrkostämma.

Under många år var Gunnar Johansson nämndeman vid Falköpings tingsrätt, där hans omdömesförmåga och hans nogrannhet och ärlighet gjorde honom mycket väl lämpad för uppdraget.

Politiskt hörde han hemma i centerpartiet och han har varit ordförande för centeravdelningen i Börstig.

Gunnar Johansson sörjes närmast av hustrun Maj, dottern Marianne, gift med Per-Hugo Claesson, samt barnbarnen Sven och Mattias.

Hittade jättekantarell i Börstig



När Britt-Marie Lundgren häromdagen var ute i markerna vid Kärråkra i Börstig hittade hon en riktig praktkantarell, som vägde hela 135 gram. Kantarellen är här, för att visa hur stor den är, fotograferad tillsammans med en vanlig filmrulle. När Britt-Marie hittade svampen stod den i alldeles ensamt majestät medan det en bit ifrån på andra sidan av en väg fanns flera kantareller i ett större bestånd.

29/9-98.

Bild: RUNE LINDBLAD



Min älskade Make
vår käre Far och Morfar

Gunnar Johansson

* 2/12 1912

har i dag stilla insomnat.
Outsägligt sörjd och saknad
men i ljusst och tacksamt minne
bevarad av oss, övrig släkt
och vänner.

Trädgården Döve, Börstig
den 30 september 1998

MAJ
Marianne och Per-Hugo
Sven, Mattias

Mödans dag är slut och stilla
sörjer gården
Tysta svåva minnena på stigarna
Du gått
Det finns så många spår i sanden
Spår av fliten, gärningen och handen
Det går en hymn från markerna
som stått Dig nära
Det går ett tack, ett hjärtats
tack från Dina kära.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Börstigs kyrka torsdagen den 8 oktober kl. 11.00.

Efter akten inbjudes till minnesstund i Bydegården.

Svar om deltagande önskas senast den 6 oktober till Begravningsbyrå, tel. 0515-121 50.

Skådespelerskan hittade sitt dröms- ställe i Börstig

Maria Hörnelius är ett välkänt ansikte för den göteborgska teaterpubliken. Efter att i flera decennier ha stått på Stadsteaterns scen gick hon härom året i pension. Just nu spelar hon revy tillsammans med Kent Andersson i "I aftonstjärnans sken".

Även om arbetsplatsen

finns i Göteborg är Maria och maken sedan förra året bosatta i Börstig. Här kopplar hon av – sätter sig vid vävstolen, syr på ett lapp-täcke eller njuter av friden på sin glasveranda, som har kommit att bli det arbetsrum där hon studerar in sina roller.

SIDAN 3

forts. ↓

Mångsidig skådespelerska i aftonstjärnans sken

2/10-95.

Av PETRA ANDERSSON

Hon är en föga vidskepelig, mycket mångsidig skådespelerska och regissör i sina bästa år. Ungefär hälften av sin tid tillbringar hon på Aftonstjärnan. Den andra halvan framlevs i ett rosa hus i Börstig med naturen in på knutarna. Här har Maria Hörnelius tillsammans med maken hittat sin bit av paradiset.

Egentligen är det en pensionär som sitter där vid bordet i det gula köket hemma i Börstig. Vid 59 års ålder pensionerades Maria Hörnelius förra julen enligt gängse praxis från Stadsteatern i Göteborg och bosatte sig permanent i Börstig. Fortfarande står hon dock varje vecka på scen i Göteborg. Aftonstjärnans revyscen på Hisingen är just nu skådeplatsen för Marias scenkonst. Lördagen den 19 september september stod premiären av Kent Anderssons "I Aftonstjärnans sken". I denna revy av gammalt klassiskt "Hasse-å-Tage-märke" med tydlig Göteborgskrydda har Maria, förutom revyförfattaren själv, sällskap av namn som Inger Hayman, Mirja Burlin och Peter Birro.

Högläsningen ledde vägen

–Att spela revy är som att öppna upp den fjärde väggen



Instuderingsplats. På sin glasveranda omgiven av Börstigs grönska, trivs Maria Hörnelius allra bäst när hon förbereder sina roller.

2/10-95.

Bild: MARGARETA BOMAN

forås.
↓



En rosa idyll. Göteborgsskådespelerskan Maria Hörnelius valde bort storstaden till förmån för ett rosa hus i Börstig.

Bild: MARGARETA BOMAN

och spela direkt på publiken, säger Maria.

Hon har lite att jämföra med, den allsidiga skådespelerskan som har en ocean av erfarenhet och kunskap inom svensk teater att ösa ur. Hon hör dock inte till dem som har tillbringat sin uppväxt med primadonne- och skådespelardrömmar. Istället hade Maria nästan lagt barndomen bakom sig i hemstaden Sundsvall när hon i samband med praktik på ett ålderdomshem leddes in på "rätt spår". En av pensionärerna där tyckte mycket om poesi, och Maria fick mer än en gång idka högläsning ur Karin Boyes och andra författares dikt-

samlingar.

–Hon tyckte tydligen att jag gjorde det bra, säger Maria och härmar den gamla damen som sade: "Hemskt vad bra du läser jänta. Du borde bli skådespelerska!"

Hundår

Hon tog komplimangen på allvar och for, som hon själv uttrycker det, raka vägen till Stockholm och började söka till de olika teaterutbildningarna. Till slut fick hon napp som en Fröken Julie iklädd lösflåtor. I Stockholm sökte hon också till teaterlinjen där hon enligt egen utsago "sprack med brak". Hon bekräftar, mer eller mindre motvilligt, scha-

blonbildnen av det fattiga skådespelar- och konstnärslivet i storstaden.

–Det var faktiskt hundår. Jag bodde i ett litet rum, levde på kokt ris och städade kontor innan jag gick iväg till skolan på Östermalm.

Det torftiga livet i Stockholm fick henne dock inte att rubba yrkesinriktning. Med en envishet som fortfarande ter sig som ett framträdande karaktärsdrag sökte hon 1961 till scenskolan i Göteborg. Denna gång "sprack" hon inte, och rikets andra stad kom att hålla henne i ett stadigt grepp under en stor del av hennes hittillsvarande karriär.

Idag är Maria ett känt ansikte för en stor teaterpublik i Göteborg. Många år och en uppsjö av roller och regi-uppdrag har passerat sedan hon fick sin första huvudroll efter scenskolan.

–Det var i "En doft av blommor" av James Saunders tillsammans med min kurskamrat Lennart Hjulström. Jag tror inte ens jag tyckte att pjäsen var särskilt bra, säger Maria på sitt jordnära sätt.

Hon är inte den glamorösa typen, och hennes ödmjukhet gör att maken Bosse då och då under intervjuens gång får rycka in och sufflera henne om framgångar, succé-artade pjäser och namnkunniga motspelare.

–Jag, liksom många skådisar, lider av periodvis dåligt självförtroende, berättar hon och menar att det ofta beror på om man är mitt uppe i en uppsättning eller mitt emellan två jobb.

Gillar utmaningar

Detta hindrade dock inte Maria från att redan på ett tidigt stadium prova på regiyrket.

Hon är inte den som backar för utmaningar, och var under

tre år i slutet av 70-talet med om att bygga upp Västmanlands länsteater som teaterchef och konstnärlig ledare. Därefter återvände hon till Göteborg som både hon och maken numera benämner som sin hemstad. Denna gång var det "stadsteaterfilialen" Angeredsteatern som under några år begåvades med Marias närvaro. Stadsteatern kom sedan att vara hennes yrkes- och konstnärsmässiga hem fram till pensioneringen.

Hon har provat på det mesta i teaterväg, och har fortfarande kvar suget efter nya uppgifter att bita tag i.

Nervositet och vidskeplighet

Som skådespelerska har hon dock aldrig låtit de många åren inom yrket ge plats för slentrian. Nervositeten finns där varje gång och hålls i schack på traditionellt skådespelarvis.

–Man har sina fasta rutiner runt en föreställning - saker som får en att känna att "nu går jag i skepnad", säger och menar att det kan handla om att hon duschar och byter om vid en viss tid för att sedan gå igenom repliker som skall sita.



Nyblivna Börstigsbor. Bosse och Maria Hörnelius har hittat sin lugna vrå på den västgötska landsbygden.

foto

– Vissa texter ligger som en lovika-vante i truten, och då gäller det att försöka förstå innebörden.

Sina rutiner till trots vill inte Maria beskriva sig själv som särskilt vidskeplig. Hon klarar av både nycklar på bordet och ”lycka till-hälsningar” innan hon går in på scenen. Även om varje föreställning blir vad skådespelarna gör den till har det funnits kvällar i Marias yrkesliv då scenkonsten inte har gått fram till publiken.

– Ibland kan det vara en nästan elektrisk kontakt mellan scen och salong, och ibland är det iskallt. Det är det som är så bra med revyn. Man har en annan möjlighet att lösa upp publiken.

Otroligt bra sångerska

Just nu stortrivs Maria på scen tillsammans med Kent Andersson och det övriga revygänget. Samarbetet dem emellan sträcker sig långt tillbaka i tiden, och de två gramfonskivor som hon har gett ut innehåller till största del sånger med texter av Kent. Även om hennes blygsamhet förbjuder henne att erkänna det, sjunger hon enligt revyns programblad ”otroligt bra”.

– Det är inte klokt vad roligt det är att sjunga, utbrister hon.

En av hennes många idéer och projekt inför framtiden är att någon gång sätta samman ett sångprogram och åka runt och sjunga, kanske tillsammans med maken Bosse och hans gitarr.

Han har i alla år varit ett bra stöd för skådespelerskan som menar att ”jag kunde inte ha haft någon bättre hemmafru när barnen var yngre”. Idag är de lyckliga farföräldrar till fyra barnbarn, som då och då kommer och hälsar på i Börstig.

Plats för lugn och inspiration

Här har hon sin reträtt. Huset har varit i makarna Hörnelius ägo sedan 1970, men befordrades förra året från sommarbostad till året runt-boende. Här, på sin lilla glasveranda, kan Maria i lugn och ro studera in roller och insupa inspiration och det påtagliga lugn som präglar atmosfären. En trappa upp står den gamla vävstolen. De hemgjorda trasmattorna, de handsyddas lapparbetena och ett annat och annat broderi vittnar om hennes praktiska handlag.

– När jag gör det här märker jag verkligen att det blir någonting av det, säger hon och syftar på teaterns förgänglighet.

– När föreställningen är över finns det ju ingenting kvar till skillnad från till exempel TV, fortsätter Maria.



Avkopplande hobby. Vid den gamla vävstolen kan Maria skapa någonting konkret och beständigt i form av vackra trasmattor.

Hon har genom åren syntits mycket lite i TV-rutan och strävar heller inte åt det hållet.

– Om det krävs att man ska vara med i Vita lögnen så får det vara. Dessutom är jag nog lite högfärdig och har svårt att tigga om jobb!

Vill vara drottning

Maria spelar i ”aftonstjärnans sken” fram till i april nästa år. Vad som händer där efter återstår att se. När hon skådar bakåt i tiden är det Madame Flod i Hemsöborna som höjer sig över mängden.

– Det var spännande att göra Madame Flod som en fertil kvinna som, precis som alla andra, längtar efter kärlek. Dessutom var hon nära naturen, nära de stora frågorna.

Om hon får önska en roll för framtiden är det rollen som drottning, och Schillers ”Maria Stuart” är något av en drömroll. En annan sida av henne när en liten dröm om väva plädar och öppna en liten butik.

– Sedan skulle det vara roligt att någon gång få ha en gris, några hönor och kanske en hund...



**Söndag 11 okt. kl. 19.00
i Brismene Kyrka**

”ÄLGMÄSSA”

Gudstjänst med skapelsen
i centrum, sång.

Servering i bygdegården

Sune Harrysson
visar naturbilder

Stig Östlund präst

Runda konst- verk i Börstig

5/10-98.



BÖRSTIG. Att det är konstens vecka i Falköpings kommun är väl allmänt bekant. Men det är inte bara i tätorterna som utställning pågår, även i Börstig har det nu varit vernissage och konstverken är väl så stora och utrymmet ordentligt tilltaget. Den utställda konsten kan väl kallas "naivistisk plastism" och möjligen är konstnärerna som signerat, Erik, Ida och Rebecka, att finna i den yngre generationen.

Bild: JOSEF JACOBSSON

Älgmässa på söndag

9/10-98.

BRISMENE. Vad passar sig bättre nu inför årets älgjakt än att nu på söndag, i stället för helgmässa, anordna en "älgmässa" som gudstjänst?

Det är vad som sker på söndag kväll i Brismene kyrka. Det är en gudstjänst ledd av kyrkoherde Stig Östlund under temat "skapelsen i centrum". Efteråt följer en samling i bygdegården, där fotografen Sune Harrysson visar naturbilder.

Söndag 11 okt. kl. 19.00
i Brismene Kyrka

"ÄLGMÄSSA"

Gudstjänst med skapelsen
i centrum, sång.

Servering i bygdegården

Sune Harrysson

visar naturbilder

Stig Östlund präst

I Börstigs kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum för **Gunnar Johansson, Blidsberg.** Akten inleddes med att Elisabeth Henriksson på orgel spelade Gammal fäbodpsalm av O. Lindberg samt sjöng Det finns en väg till himmelen av B. Setterlind.

Michael Casserblad var officiant och utgick i griftetalet från orden i Psalt 46:1-6. Maka, dotter, svärson, barnbarn samt övrig släkt och vänner tog avsked.

Solisten sjöng Långt bortom rymder vida av A. Lönborg samt spelade som avslutning på akten Den stora hvide Flok av E. Grieg.

I samband med begravningsgudstjänsten höll Allan Dahlén, Göteborg, tal för god vänskap.

En rik blomstergård samt minnesgåvor till Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission hade givits från bl.a. Börstigs församling och Börstigs Centeravdelning. 9/10-98.

Hus i Döve brann ner till grunden

Av PETRA ANDERSSON
DÖVE. Ett boningshus i Döve utanför Falköping brann på söndagsnatten ner till grunden.

Det var inte mycket räddningstjänsten kunde göra när de anlände till det övertända boningshuset i Döve, som ligger i sydvästra delen av kom-

En person fördes till sjukhus med lindriga skador

12/10-98.

munen. Larmet kom strax före klockan tre på natten och det är enligt polisen troligt att det var personen i det brinnande huset som ringde själv.

Byggnaden brann ner till grunden och personen själv fördes chockad med lindriga

fysiska skador till Kärn sjukhuset i Skövde. Han hade bland annat skärsår på händerna.

Brandorsaken oklar

Det är i nuläget oklart hur branden uppstod. Villan var

av trä med timrade väggar - material som brinner lätt. Den boende uppgav sig ha eldat i öppen spis, vilket kan ha varit en brandorsak.

Polisen menar dock att det lika gärna kan ha varit en säkring som har gett upphov till

det inträffade. Redan nu kan man meddela att det inte föreligger några misstankar om brott.

En teknisk undersökning har inletts och den definitiva brandorsaken kan tidigast fastställas om en vecka.

BRISMENE MISSIONSHUS

Fred. kl. 19, besök av Sångarbröderna från Filadelfia Falköping. Servering. Kollekt till SMF.

Sikte
mot
framtiden

Allmänt möte 9/11 kl 19.00 i Brismene Bygdegård

Falköpings landsbygdsprogram 1999

Falköpings kommun är en landsbygdskommun där hälften av alla människor bor utanför tätorten. Nu startar ett brett arbete för att ta fram ett landsbygdsprogram för framtiden, som ska antas av kommunfullmäktige 1999.

Vem ska bestämma om landsbygden ska leva?

På programmet:

- Diskussion om Falköpings kommuns Landsbygdsprogram. Meningen är att lokala idéer, opinioner och initiativ ska präglade arbetet. Hur kan landsbygdsborna delta för att styra planeringen?
- Presentation av inspirationsmaterialet "Sikte mot framtiden".
- Kaffeservering.

Frank Levin underhåller

Ta chansen att vara med och påverka framtiden i Din hembygd!

Välkomna!



Falköpings
kommun

Trafikanternas problem måste få en lösning

Intressegrupp kan bereda väg i Börstig

10/11-98.

Vägproblemen i Börstig är större än någonsin och är numera ett dagligt samtalsämne bland lokalbefolkningen.

I går eftermiddag var uppslutningen stor i Börstigs bygdegård, då vägar i bygden var uppe till diskussion.

Representanter för Vägverket samt kommunstyrelsen i Falköping var på plats för att möta lokalbefolkningen och dess åsikter.

Dels diskuterades de förbättringar som har gjorts utmed vägen Döve-Öra-Jäla och dels diskuterades de stora problem som för närvarande råder utmed vägen mellan Alvers bro i Åsarp och Börstigs kyrka.

För att vägen skall kunna förbättras på ett tillfredställande sätt, så behöver man troligen bilda en lokal intressegrupp bland markägarna.

Gruppen får då i uppgift att underlätta för Vägverket och dess entreprenör i det dikningsarbete som skall ske.

Ju billigare detta arbete blir, ju mer pengar kan man använda till att förstärka själva vägen.

forts.

Börstig tar strid för vägarna

Av OLOF DARIUS

BÖRSTIG. Vägproblemen i Börstig är större än någonsin och är numera ett dagligt samtalsämne bland lokalbefolkningen.

I går var det kallat till möte i bygdegården, där representanter för kommunstyrelsen i Falköping samt Vägverket mötte Börstigsborna och deras åsikter.

10/11-98.

Att bilda lokal intressegrupp en lösning som diskuterades

Till en början diskuterades den grusväg, som går från Döve via Öra till Jäla. Den vägen har nu rättats till och målet är att den efter vintern skall kunna bli klassad som en "bra grusväg".

Lokalbefolkningen är dock inte helt nöjda med detta, utan vill i nästa steg få asfaltsbeläggning på vägen.

En lokalgrupp är sedan en tid tillbaka bildad och fortsätter att jobba för att nå detta resultat.

Inte positivt

Det var dock inga positiva signaler de vid gårdagens möte fick av Rolf Gustavsson, vägingenjör i Skaraborg.

–Det finns för närvarande inga pengar till helt nya beläggningar på grusvägar. Det

vi i första hand kan göra, är att förstärka vägarna så att de blir hyfsade grusvägar.

I det aktuella fallet, vägen Döve-Öra-Jäla, är dessutom trafiken så pass liten, under 100 fordon per dygn, att det inte lär bli tal om någon högprioritering.

Representaterna från kommunstyrelsen i Falköping hade stor förståelse för de åsikter som lades fram i frågan.

–Vi måste politiskt agera, annars blir det lätt att vi i en liten kommun blir bortglömda. Utvecklingen måste gå framåt även här, inte bara i tillväxtregioner som Skåne och Stockholm. Men vi får inget gratis, vi måste som sagt kommunpolitiskt agera, påpekade Conny Johansson (s).

"Ond cirkel"

Kommunalrådet Stina Linnarsson (m) höll med.

–Vi har tagit fram ett specifikt landsbygdsprogram, som går ut på att hela landsbygden skall leva. Men i ett storstads-perspektiv är det lätt att glömma bort landsbygden.

Stina Linnarsson hade också en intressant åsikt angående att den nyss nämnda vägen är så pass lite trafikerad.

–Det handlar om en ond cirkel, helt enkelt. Vägen är i grunden dålig, därför väljer folk att inte åka på den, och en svagt trafikerad väg hamnar långt ner på en prioriteringslista för förbättringar.

Med hjälp av den lokalgrupp som har bildats utmed vägen Döve-Öra-Jäla, så har man nu kommit så pass långt att vägen är dikad och till våren kommer den att förstärkas.

Det finns i nuläget 700 ton



Vägdiskussioner. Rolf Gustavsson, ingenjör vid Vägverket (till vänster) och Per-Hugo Claesson, drivande kraft för vägförbättringar i och kring Börstig, diskuterar vid måndagsmöte i bygdegården i Börstig.

Bild: OLOF DARIUS

bärlager och lika mycket slitlager att använda sig av och efter vårens tjällossning gäller det att använda materialet på rätt ställen utmed vägen.

Största problemet

Det allra största problemet för dagen är en annan väg, den som går mellan Alvers bro i Åsarp och Börstigs kyrka. Den vägen är asfalterad, men trots det i mycket dåligt skick, inte minst på grund av tidigare tjälskador.

Just nu pågår arbete utmed vägen.

–Vi har fått en miljon kronor utöver budget för att fixa till den här vägen. Just nu pågår arbetet med att knacka sten utmed vägen och det beräknas kosta cirka 200 000 kronor. Sedan tillkommer dikning utmed båda sidor av vägen och det kan kosta uppemot 350 000 kronor, uppgav vägingenjör Rolf Gustavsson.

–Resten av pengarna, cirka 450 000 kronor, skall sedan an-

vändas för att förstärka så stor del av vägen som är möjligt, uppskattningsvis två-tre kilometer.

I det här skedet av gårdagens möte i bygdegården i Börstig kom frågan om att bilda ytterligare en lokalgrupp upp. Den gruppen skall i första hand bestå av markägare utmed vägen Alvers bro-Börstigs kyrka.

Förhoppningen är att den eventuella lokala intressegruppen skall kunna vara behjälplig med att flytta stängsel och andra hinder, samt släppa till den mark som behövs, för att Vägverket och dess entreprenör, Skanska, snabbt och smärtfritt skall kunna dika vägen.

Bedömningen är att vägen, åtsminstone på vissa ställen, behöver förstärkas upp till 20-30 centimeter. Detta medför att dikningen måste ske lite längre ut, annars riskerar vägen att bli för smal.

–Principen är enkel, ju billigare dikningen blir, ju mer pengar har vi att använda till själva förstärkningen av vägen. Om vi ingen hjälp får, så tvingas vi kanske att avsätta den miljon vi har, till en enklare dikning samt markinlösen. Då lär det inte bli många kronor över till förstärkning av själva vägen, menade Rolf Gustavsson.

Ingen enighet

Någon enighet för att bilda en lokal intressegrupp fanns inte spontant hos markägarna utmed den aktuella vägen, men det beslutades i alla fall att de inom kort skall ha ett internt möte. Därefter skall Vägverkets ingenjör, Rolf Gustavsson, få ett besked.

Syföreningsauktion

i Börstigs Bygdegård
Fredagen den 27 nov kl. 19.00
Andakt, Serverig, Lotterier.
Gåvor mottages tacksamt!
Välkomna!



Johanna Ivarsson, Stommen, Börstig, fyller två år i dag. Grattiskramar från mamma och pappa, morfar och morfar, farmor och kusinerna. 20/11-98.

Syföreningsauktion i Börstig

BÖRSTIG. På fredag kväll är det syföreningsauktion i Börstigs bygdegård.

Under auktionen kommer det att bli en andakt, samt servering och försäljning av lotter.

26/11-98.



Hjärtats nyckel heter sång. Sångarbröderna framförde både välkända och mindre kända sånger med stor glädjespridning i det långt mer än hundraåriga missionshuset. De som inte syns i bild är Sture Widlund och Bo Allan Mattson på tenor- respektive altosaxofon.

Bild: SUSANNE KARLSTEDT

Advent med sångarbröder i Brismene

2/12
-98.

Börstigs Hembygdsförening

Luciafirande i Ljungåsen fredag 11 dec. kl. 19.00. Luciatablå, Sune Harrysson visar bilder, kaffe. Välkomna!

Brismenes kyrkliga syförening

anordnar **FÖRSÄLJNING** i Hembygdsgården, fredagen den 11 december kl. 19.00. Andakt, lotterier, servering. **Välkomna!** Gåvor mottages tacksamt.

Av **SUSANNE KARLSTEDT**
BRISMENE. Det anrika missionshuset i Brismene, uppfört år 1878, fyllde av sång och musik under fredagskvällen, då Sångarbröderna från Falköping medverkade i adventsfirandet som av tradition arrangeras av medlemmarna.

Brismene missionsförening består numera av endast fem personer men desto fler kommer till de sammankomster som ordnas några gånger om året.

Ett fentiotal deltog i andakt och lyssnade till de medryck-

ande sångerna som framfördes av Sångarbröderna som alla kommer från Falköping med omnejd. Rut Ohlsson som flyttade från Brismene till Ulricehamn för ett tiotal år sedan, men som även varit Brismeneföreningen trogen under alla år, välkomnade.

Dragspel och saxofon

Birgit Gustafsson läste bibeltexten för den första söndagen i Advent och pastor Inge Bengtsson från Sångarbröderna höll en kort predikan.

– En tillflykt är Han, evighetens Gud, en trygghet för oss att vila i, sa pastorn bland annat.

Sången och musiken klinga-

de med instrument som dragspel, gitarr och saxofon.

Mellan musikstunderna bjöds det runt smörgåsar och kakor som damerna själva bakat.

Allt serverades tillsammans med Stina Winggrens omisskännliga och välsmakande kokkaffe.

Kollekt till missionsförbundet

Kollekten denna adventsgudtjänst uppgick till 1 700 kronor att fördela till missionsförbundets verksamhet som ju ofta innebär olika hjälpprojekt världen över.



Stöttepelare i Brismene missionshus. Olof och Maj Olofsson, här med dotterdottern Anna Gustavsson från Tidaholm, Birgit Gustafsson samt Rut Ohlsson är kvartetten som troget hjälpts åt vid de senaste årens arrangemang i missionshuset.

Bild: SUSANNE KARLSTEDT

Syförenings- auktion ^{1/12} i Börstig ^{-98.} en familjefest

BÖRSTIG. I fredags höll Börstigs kyrkliga syförening sin traditionella auktion i bygdegården, en auktion som samlat mycket folk.

Kyrkoherde Stig Östlund höll en kort andakt och de kära adventspalmerna sjöngs. Kaffe serverades, lotter, åror, bröd och karameller hade en strykande åtgång.

Duktig auktionsropare var Per-Hugo Claesson och auktionen inbringade 15321 kronor.

Föreningen har under året skänkt pengar till Svenska kyrkans mission, Lutherhjälpen, SKUT, Skövde soldathem, Skara stifts folkhögskola i Hjo, I.M., Göteborgs stadsmission, Börstigs kyrka och bygdegården.

Kyrkostämma
för Börstigs församling
hålls 98.12.21. kl 19.30
i Börstigs kyrka.
Ärende enl. anslag
vid kyrkan.
P-H Claesson, vice ordf.

**Bygdepeng ^{17/12}
till Brismene ^{-98.}**
BRISMENE. Tretusen kronor ska Brismenegruppen, en sammanslutning Brismenebor få i så kallad bygdepeng.

Pengarna ska användas till att kalla ortsborna till möten där de ska diskutera sin gemensamma framtid och kanske arbeta fram ett landsbygd-sprogram.

Hemligvaror ^{17/12} på julauktion ^{-98.}

BRISMENE. På fredagen höll Brismene kyrkliga syförening sin årliga auktion för missionen med både bakat och broderat samt en del "hemligvaror".

Gulli Arvidsson välkomnade till bygdegården. Kvällen inleddes med att

prästparet Eva och Stig Östlund sjöng tillsammans i "Jul, jul, strålande jul".

Efter kaffestunden drog auktionen igång med Janne Brisbo som ropare.

Det blev en lättsam och glad tillställning och fyrtiotalet välvilliga budgivare såg till att kvällen i sin helhet inbringade 10.320 kronor.



Vad är det i säcken? ibland får man chansa lite och kanske vänta tills man kommer hem med att se om köpet var ett fynd. Allt gick under klubban som hölls av Janne Brisbo.

Bild: SUSANNE KARLSTEDT



Luciafirande. Börstigs lucia, Karin Nilsson, med ungdomligt följe.
Bild: SUNE HARRYSSON

Lussekväll ^{16/12} i Ljungåsen ^{-98.}

BÖRSTIG. I fredags kväll var det dags för Börstigs Hembygdsförenings traditionella luciafirande i Ljungåsen.

I denna gamla torpstuga, som så varsamt renoverats av föreningen, hade samlats ett 20-tal personer, vilka välkomnades med glögg och pepparkakor.

Börstigs lucia för året, Karin Nilsson, med ungdomligt följe av tärnor, stjärngossar och tomtar framträdde sedan med sång och tablåer. Ett

mycket spontant och frimodigt uppträdande som verkligen uppskattades.

Vidare underhöll syskonen Jenny och Martin Blank med musik på tvårflöjt respektive saxofon. Efter kaffe med lussekatter, visade Sune Harrysson bilder från två mycket skilda miljöer, mid-sommarfirande i Börstig och safari i Kenya.

En mysig kväll i äkta gammaldags stugmiljö omramat av snötyngda granar.

Fyra körer och fyra adventstexter

BRISMENE. På fjärde söndagen i advent medverkade Brismene-Börstigs kyrkokör, Elizakören, Kinneveds barnkör samt Tisdaxsångarna i "Adventsmusik" i Brismene kyrka.

Sång- och instrumentsolon kompletterade körsatserna och kyrkoherde Stig Östlund berättade kring de olika texterna i adventstiden.

Från läktaren inleddes söndagskvällens musikgudstjänst i Brismene med duettsång av kantor Elisabeth Henriksson och unga Annika Karlsson tillsammans i W. Åhrléns "Advent är här". Därpå följde "Bereden väg för Herren" med Per-Anders Wernersson och Göran Lyreborg på trumpet och kornett samt kantor Paul Nilsson på orgel. Som flöjtsolist medverkade Jenny Törnqvist.

Ett fint arrangemang där församlingen deltog i den älskade psalmboksmelodin 103 och där kören i vers tre sjöng den så kallade Bodamelodin.

I Thord Gummessons "Advent" hade samtliga körmedlemmar flyttat sig till koret och från första kyrkbänkraden framförde barnkören "Han Kommer" av J. I. Hall.

"Dotter Sion" sjöngs varierande kören och av solisterna, däribland Ellinor Fransson som till största delen dirigerade adventsmusiken.

Lärorikt om advent

Prästen Stig Östlund band samman sångerna med korta utläggningar från predikstolen om adventstidens fortskridande och förklarade händelser kring den väntade Messias Herren Jesus, Johannes och Maria. Utvalda bibliska texter från de fyra adventssöndagar-



Fyra körer. Kinneveds och Brismene-Börstigs församlingars körer med dryga fyrtioalet medlemmar gjorde gemensam sak och sjöng i söndags inför ungefär lika många kyrkobesökare.

22/12-98.

Bild: SUSANNE KARLSTEDT

na lästes av Susanne Karlstedt.

Taktfasta "Hosianna" av Natalie Sleeth följdes av ännu en "Advent", nämligen Alice Tegners tonsättning av Paul Nilssons text "Sions dotter, lyft din panna...". Här kom Annika Karlssons ljusa solostämna verkligen till sin rätt i de tre verserna som efterföljdes av körens fyrstämmiga "Fröjda dig, det är advent!"

Efter Jerker Leijons "Bana väg" i arrangemang av J. Tammo och barnkörens förtjusande framförande av T. Boströms "Lilla Maria" gjorde Annika Karlsson ännu en vacker soloin-

sats i "Maria" av Per Harling.

Lovsång i latinska "Magnificat" från Taize, på svenska "Jubla min själ!" sjöngs i kanon på båda språken efter aftonbönen och den fina musikgudstjänsten avslutades med procession och samsång med församlingen i Voglers "Hosianna"

Musiktrio.

Per-Anders Wernersson och Göran Lyreborg, båda från Trädet spelade på blåsinstrument och ackompanjerades av Paul Nilsson, Vårgårda.

