

Årsmöte med Börstigcentern 13/2-99.

BÖRSTIG. Börstig centeravdelning har haft årsmöte i bygdegården.

Styrelsen omvaldes och består av ordf. Elsie Eriksson, v. ordf. Inger Johansson, sekr. Gunborg Danielsson, v. sekr. Lennart Johansson, kassör Kjell Blanck, övrig Sven Broberg, suppl. Rune Johansson och Ulla-Britt Kling. Revisorer

Arnold Johansson och Karl-Erik Lind.

Under året har miljödagen firats i Ljungåsen som sed är, med tipspromenad och krukväxtauktion. Kommande års verksamhet planerades.

Kvällen avslutades med "ja och nej-frågor", som Maj Johansson klurigt satt ihop. Elsie Eriksson avgick med segern.

Staffan ersätter Karl-Erik

BÖRSTIG. Börstigs Hembygdsförening har hållit sitt årsmöte i föreningsgården Ljungåsen, Börstig. Ordförande Karl-Erik Eckerlid hälsade de närvarande medlemmarna välkomna. Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Verksamheten för 1998 redovisades och hade trots den blöta sommaren varit bra. I maj hade Öppet Hus lockat besökande som fått deltaga i tipspromenad och kunnat njuta av kaffet serverat i trädgården. Den sjätte juni hissades flaggan som vanligt. Midsommarafton, som bjöd på ostadigt väder, hade flyttats till Bygdegården, där kunde både barn och vuxna dansa kring midsommarstången innan regnet tvingade in besökarna. Sill och potatis, kaffe och tårta kunde där avnjutas. Friluftsgudstjänsten som sedvanligt brukar hållas i augusti fick dock inställas på grund av regnet. Luciafesten som bygdens barn och ungdomar står för drog som vanligt stor publik.



Den gamle och den nye. Från vänster: Gilbert Arvidstam, ledamot, Staffan Nilsson, ny ordförande, Karl-Erik Eckerlid, avgående ordförande. 23/4-99.

Karl-Erik Eckerlid, som varit ordförande under många år, hade avböjt återval och till ny ordförande valdes Staffan Nilsson, Vintorp. Övriga ledamöter Gilbert Arvidstam, Inger Johansson, Kjell-Åke Paulsson, Lennart Johansson och Ingrid Nilsson.

1999 års aktiviteter diskuterades, förutom de traditionella kommer också flera nya att genomföras, som till exempel vårvandringar, där man hoppas att få höra gö-

ken. Vid kaffeserveringen blev avgående ordförande Karl-Erik Eckerlid avtackad med en vacker blomma för det stora arbete han under många år lagt ner som ordförande i föreningen.

Ingegärd Samuelsson, Blidsberg, svarade för underhållningen genom att läsa egna dikter på bygdemål. Detta blev mycket uppskattat särskilt dikterna "Börstigvägen" och "Berg-å-dalbana te Börstig".

Maskerad i Börstig



Lördagsträffen i Börstig har haft avslutning med maskerad. Ledare har varit David Blanck och Anna Lindgren barnen har träffas varannan lördag i bygdegården. Bilden visar Emma och Victor Hansson, Robin Claesson, Dick Henriks-son samt Markus och Katarina Konow, vilka var några av barnen på maskeraden.

Bild: MARIE JOHANSSON

Midsommarfest

Ljungåsen, Börstig

Midsommarafton kl. 19.00

Bertil Eliasson underhåller med musik, lekar kring midsommarstången.

Festen fortsätter sedan i Bygdegården med sill o. potatis, kaffe.

Pris 60:-, barn 10:-

Varmt välkomna!

Börstigs Hembygdsförening o. Vuxenskolan

Gökafton vid Karbosjön

BÖRSTIG. Börstigs Hembygdsförening hade gökafton vid Karbosjön. Det var samling vid Jansa-Johans stenmur, där ordf. Staffan Nilsson tog emot oss. Ett fyrtiotal personer hade mött upp.

Mindre barn och äldre stannade kvar hos Katarina vid elden. Och ett 30-tal vandrade ut på mossen Staffan lärde deltagarna att inte stå länge på samma plats, ändå var det en del stövlar som vattenfylldes.

Väl framme vid Karbosjön, som är Börstigs enda sjö, tog vi en paus. Två sångsvanor simmade där, göken eller gökarna gol i väster, söder och öster.

Följde banvallen

Sedan vandrade man ut på mossen, och gick där spåren av torvbrytningen förr syntes, mellan 300-400 torvslador hade en gång funnits på mossen. Man följde banvallen, där räls och slipers ligger kvar på vissa ställen. Kvällssolen sken och ängsullen blommade, det var mycket vackert.

Man kom fram till den nya torvbrytningen syntes vid Karbotorv industri. Färden vände tillbaka till Börstig och kom alldeles förbi Sanders stuga, som ligger i gränsen



Gökafton. Några av deltagarna syns här vis pausen vid Karbosjön. Bild: MARIE JOHANSSON

mellan Börstig, Brismene och Kinneveds socknar, man vandrade vägen tillbaka till stenmuren. Där bjöd Staffan och Katarina alla på korv och bröd, vilket smakade utmärkt efter ungefär två timmars vandring. 1999-06-19



Firade sommar. Lekar kring midsommarstången i Börstig. 29/6-99. Bild: JOSEF JACOBSSON

Lekar i Börstig

BÖRSTIG. Ett 50-tal personer var på midsommaraftonen samlade runt den lövade stängen vid Börstigs hembygdsförenings stuga Ljungåsen.

Bertil Eliasson från Hjo svarade först för musik och lekledning och efter den in-

ledningen fortsatte festdeltagarna till bygdegården för ytterligare sång och musik samt sill, potatis och jordgubbstårta.

Under kvällen avtackades Asta Westermärk som nu lämnar sin styrelsepost i Börstigs hembygdsförening.

Fyra skadade i våldsamt frontalkollision

28/6-99.

Av GLENN WELANDER

En kraftig frontalkollision mellan två personbilar inträffade vid halv tretiden på midsommardagens eftermiddag vid Börstigs kyrka i södra delen av Falköpings kommun.

De fyra personer som färdades i bilarna, två män i 20-årsåldern från Falköpings kommun och ett par i 70-årsåldern från Orust, fick föras till sjukhus i Skövde respektive Borås för sina skador.

Ingen av dem ska dock enligt uppgift vara allvarligt skadad men alla kvarliggare för vård.

Föraren i Falköpingsbilen ådrog sig enligt uppgift från sjukvården på KSS ett benbrott, blesstyrer och skrubbsår på huvud och hals. Hans passagerares skador beskrivs som lätta.

Hälsotillståndet för det äldre paret har inte gått att få fram.

Enligt uppgifter från olycksplatsen ska de dock inte ha några synliga skador. Passageraren klagade dock över buksmärtor.

Stort räddningspådrag

Olyckan inträffade mitt under pågående friluftsgudstjänst vid Börstigs kyrka och förorsakade ett stort räddningspådrag.

Räddningstjänst, två ambulanser samt polis från Falköping, Räddningstjänsten från Trädet liksom en ambulans vardera från Ulricehamn och Borås dirigerades till olycksplatsen.

Relativt enkelt kunde man få loss de skadade ur bilarna och föra dem till sjukhus. De båda männen till KSS i Skövde och Orustparet till Borås sjukhus.

Räddningstjänsten från Trädet, som hade kortast väg, var först på plats säkrade mot brand och inledde räddningsinsatsen.

Olyckan inträffade i en svag kurva mitt för Börstigs kyrka och dess parkering.

De båda unga männen från Falköping - som åkte i en Volvo 343 - kom enligt polisen från Börstighållet och hade kommit ett hundratal meter in på vägen mot Döve när de där mötte Orustparet i en Skoda Felicia.

Av någon anledning - kanske blev Falköpingsföraren distraherad av den pågående friluftsgudstjänsten? - kom människens bil över på vänster sida där man fick möte med Orustparets bil - frontalkollisionen var ett faktum.

Intryckta fronter

Båda bilarnas fronter och frampartier blev kraftigt demolerade och intryckta. Skodan hamnade på tvären i diket medan Volvon blev kvar på vägen.

Räddningstjänsten kunde relativt enkelt bända upp bilarnas dörrar och få ut de skadade. Passagerarutrymmena var i stort sett intakta.

Hastigheter och övriga omständigheter kring olyckan blir en sak för polisutredningen.



Fyra skadade. I en frontalkollision mellan två bilar vid Börstigs kyrka skadades fyra personer. Ambulans, Räddningstjänst och polis var snabbt på plats.

Bild: RÄDDNINGSTJÄNSTEN



Pojkar gillar blommor också. Simon Fredriksson håller hårt om blåklinten medan kransklädda Emma Brisbo och Emmy Nel de Wit samt mamma Kristina Fredriksson tittar på.

Solig start på midsommaren i Brismene

2/7-99.

Av **SUSANNE KARLSTEDT**
BRISMENE. Byalagets satsning på traditionellt midsommarfirande mitt i byn blev mycket lyckad.

Ett femtiotal personer kom på midsommaraftnens förmiddag med blommor för att smycka den lövade stängen.

Kvällen före hade styrelsemedlemmar i Brismene byalag snickrat ihop majstången och iordningställt garaget hos familjen de Wit för att gardera sig mot regn. Och allt kom väl till pass.

Medan Gösta Johansson från Goperyd lät sitt dragspel ljuda till danslekarna var det en lagom blandning av sol och moln på Brismenehimlen.

En tävling i stövelkastning i tre klasser gick även av stapeln. Bland damerna segrade Alexandra Bertilsson och hos herrarna räckte Mikael Fälts muskelkraft till ett segerkast. Viktoria Fredriksson tog hem "barnstöveln". I alla tre klasser utdelades ett vandringspris - en stövel i trä att hänga på väggen till nästa midsommarfirande.

Lövat garage

Lillegårdens garage var lövat och blomsterpytt och blev en utmärkt lokal att samlas i vid bord och bänkar när musiken klingat ut och "himlen



Lite till däråt. Lars-Åke Sahlén mättar åt Göran Winggren när blomstången rezes på Brismene byalags midsommarfest.

Bild: EINAR DE WIT

öppnade sig för regn".

Lekandet var dock ej slut utan barnen kunde roa sig med fiskdammen medan fikakorgar plockades fram. Med tanke på att Brismene är en by med lite drygt hundra invånare kunde byalaget glädjas åt att "halva byn" kom till firandet.

En mycket speciell upplevelse fick Nelly de Wit från Amsterdam, på besök hos barn, barnbarn och barnbarnsbarn - vid 86 år var hon med om midsommar i Sverige för första gången.



Mysigt hästställe i Börstig.
Renoverat bostadshus med 4 rum och kök. Köksspis med bakugn provtryckt och o. k. Stall med 4 boxar. Snickarbod med gästrum. Hönshus. Pris 490.000:- el. högstbj.

Husbrand i Börstig

15/7
-99.

Strax efter klockan 21 på tisdagskvällen utbröt en brand i ett fritidshus i Börstig.

Brandkåren i Trädet var först på plats och kunde konstatera att det brann i en vägg. Redan när assistansen från Falköping kom fram, var branden släckt.

Orsaken till branden kan vara antingen ett blixtnedslag eller också att en fotonlampa stått alltför nära den aktuella väggen.

Börstigs Hembygdsförening

Söndag 25 juli kl 19.00 Slöta Natur- o. Hembygdsförening överlämnar budkavlen. Tipspromenad. Servering. Välkomna!

Börstigs Hembygdsförening

överlämnar budkavlen till Göteve Hembygdsförening idag lörd. 31/7 kl. 19.00, Götevegården. Samling 18.30, Börstigs kyrka. Välkomna!



Zandra Börjesson, Nolgården 1, Brismene, fyller sju år den 1 augusti. Många gratiskramar från mamma, pappa, syskonen Joakim, Patrik, Fredrik, Rebecca och Angelica.

Budkavlekväll i Börstigs Ljungåsen

Ljungåsen med den hemtrevliga stugan i skogsläntan var platsen som Börstigs Hembygdsförening valde till träffpunkt då Budkavlekvällen '99 kom från Slöta. Ordförande Staffan Nilsson med familj ordnade tipspromenad i granskogen och föreningens medlemmar visade museiföremål och bjöd på kvällskaffe till allmän trevnad.

SIDAN 3

27/2-99.

Gustavs Börstigskvastar.

Karl-Erik Eckerlid visar kvastar från Ljungåsen för Sten-Åke Gustavsson från Åsle. Sylvia Eckerlid tittar ut från serveringen medan Hans Hermansson och Elsa Johansson hittat trivsamma platser på verandan.

Bild: SUSANNE KARLSTEDT



forts. ↓

Trivsamt budkavlekväll i Ljungåsen

Av SUSANNE KARLSTEDT
BÖRSTIG. I skydd av höga granar ligger Ljungåsen där Börstigs Hembygdsförening har sitt högkvarter i en röd liten stuga att trivas i året om. Hit kom i söndags budkavlen från Slöta Natur- och hembygdsförening, det blev skogspromenad med tipstolva och trevlig samvaro i museimiljö. 27/7-99.

Från kvarnmiljön i Slöta kom hembygdsföreningarnas budkavle till den täta skogen vid Ljungåsen i Börstig. Söndagen var blåsig och ganska kylig men hembygdsgården och dess gräsbevuxna tomt ligger skyddad av granar – en riktigt "lycka" i skogen. Börstig kyrka är väl synlig, bygdegården likaså, på vägen mellan Börstig och Åsarp. Däremellan ligger Ljungåsen hörande till Ekomuseet och skylten visar in på en liten skogsväg.

Ett sjuttioal personer kom bilburna från olika håll och välkomnades av Börstigsborna. Börstigs Hembygdsförenings nyblivne ordförande Staffan Nilsson inledde kvällen från förstugu-kvisten till stugan som sist beboddes av Gustav Andersson och som kom i föreningens ägo på 1970-talet. Marken upplåtes välvilligt av Hjärdås och Inge Gustavsson.

Hembygdsföreningen som bildades 1976 har tagit till sin uppgift att torpinventera och har dessutom i sin ägo ett än-



Budkavle och brödsäd. Marianne Hjort och Bengt Ericson var överens med Staffan Nilsson om "att komma samman och ha trevligt" är i sig ett viktigt syfte med Budkaveln '99.
Bild: SUSANNE KARLSTEDT

nu äldre torp Gubbarut som ligger i närheten. Ett litet bydemuseum ligger i anslutning till Ljungåsen och en gedigen dokumentation finns samlad genom flera eldsjälares trägna arbete. Börstigsboken som gavs ut för ett par decennier sedan är ett exempel härpå. Föreningen med stor andel ständiga medlemmar består idag av cirka 150 personer.

Stenar visar väg

Mycken manskraft har också lagts ned på upprustning och placering av stenar som

markerar bynamn, gränser och vägar. Tidigare ordföranden Karl-Erik Eckerlid har varit en drivande kraft i detta projekt. På söndagskvällen kom han med hustru Sylvia i en Chevrolet Corvair från 1951 som tilldrog sig berättigt intresse.

Berömd för sina stenar har också Jansa-Johan blivit. Det var i slutet av 1800-talet som den numera fornminnesförklarade stennuren kom till – belägen i Vintorp, en av Börstigs byar, där ordföranden har sin hemvist. Jansa-Johan var

morfars far till Staffan Nilsson som ofta anlitas till att visa stennuren och berätta om den.

Intressant flora

Kurebo, söder om kyrkbyn är ännu en av Börstigs sevärdheter och där håller Falbygdens Naturskyddsförening till sammans med hembygdsföreningen gamla ängs- och hagmarker öppna genom lieslätter. En välvuxen fridlyst ek finns i Tornarp.

Karbomossen med Karbosjön har naturligtvis även en

intressant flora i nordöstra kanten av det vidsträckta Börstig som en gång hade två ytterligare sockenkyrkor, västerut i Döve samt i Mussla där ruinen ännu syns tydligt.

Gåvor utbyttes

Inne i den hemtrevliga stugan bjöd Börstigs Hembygdsförening på kvällsfika som smakade bra efter skogspromenaden. Många valde att sitta ute vid långborden och här ute överlämnades också Budkaveln '99.

Slöta Natur- och hembygdsförening med ordförande Bengt Ericson och sekreterare Marianne Hjort hade också en gåva i form av "rent mjöl i påsen", nämligen ekologiskt odlad säd som malts i Falekvarnas stenkvarnar. Börstigsboken blev en gengåva från Börstigs Hembygdsförening.

Tipstolva

Tipspromenaden med intressanta natur- och kulturfrågor resulterade i en tolv. Det var Sten-Åke Gustavsson som svarade rätt på såväl "stuthyvel" som att Sveriges mark består av hela 10% torvmosse. En av "elvorna", Ragnhild Granlund, fick andrapriset och stenen i skiljefrågan vägde över 30 kilo.

Följdriktigt passade Göteve-ordföranden Elof Lagergren på att hälsa alla välkomna till lördagskvällens kämpalekar och visning av Göteve 1000-åriga kyrka då Börstig-delegationen kommer med kavlen den sista juli.

Släktträff i Börstig



Släktträff i Börstig. Före detta Börstigbon Karl Blom skulle, om han hade levat, fyllt 100 den 1 augusti. För att fira hans minne och högtidsdag hade barn, barnbarn och barnbarnsbarn samlats i Börstigs hembygdsgård i söndagseftermiddag. Tillsammans cirka 45 personer. Under dagen passade man på att umgås och prata över en bit mat och kaffe. Diabilder på brunnsbarraren, odalmannen och torparen Karl Blom visades. Han tyckte även om att sjunga och detta fanns upptaget på ljudband som man spelade upp. Initiativtagare till träffen var barnen Åke Blom, Brynhild Johansson, Dagmar Johansson och Birgit Friberg.

3/8-99.

Bild: EVA WÅRENIUS



Här ska det bli lek och spring. Mammor ur föräldrakooperativet som ska driva öppen förskola i Brismene ställer iordning missionshuset. I vagnen vilar Cornelia Claesson medan Emmy de Wit håller i dammsugarskaftet

Bild: EINAR de WIT

13/8-99.

Brismene missionshus öppnas för förskolan

Av SUSANNE KARLSTEDT
BRISMENE. På tisdag blir det öppet hus i det gamla missionshuset i Brismene med anledning av öppenförskola som nystartas av föräldrar med stöd av kommunen och Brismene byalag.

Brismene byalag tog form under våren och en av de viktigaste frågorna var barnomsorgen i byn.

Sex familjer med barn i åldrarna 0-6 år har nu gått samman i ett föräldrakooperativ och startar på tisdag eftermiddag med öppet hus för allmänheten i samband med

den första öppenförskoleträffen för terminen.

Dagarna dessförinnan pågår förberedelser i Brismene missionshus där barnen med föräldrar kommer att vistas.

- Vi är jättetacksamma gentemot Brismene Missionsförsamling som välkomnat vår verksamhet i missionshuset, säger Marie de Wit, talesman för föräldrakooperativet och Brismene byalag samt mamma till tre av Brismene-barnen.

Barnen välkomna

Missionshuset har av tradition ofta använts till barn- och ungdomsverksamhet tidigare, men har på senare år endast öppnats för några gudstjänster per år.

”Två trumpeter och orgel”

Musikgudstjänst i Brismene kyrka
sönd. den 15 augusti
kl. 19.00

Medverkan av
Gustav Jannert, David
Johnson och Johan Holmberg samt Ingemar Bruto

Varmt välkomna!

- Vi har haft en stående inbjudan från missionsförsamlingen sedan länge och inför öppen förskole-starten känns det som en bra lösning, säger mammorna som samlats för att planera inför tisdagsträffarna. Föräldrakooperativet får kommunens stöd till hyra och inköp av material och med de medel som står till buds ställer de själva iordning lokalen för lek och samvaro.

På tisdag kommer Mia Bruto som leder musiklekar och så bjuds det på bullar till fiket. Föräldrar och barn hoppas att det kommer många som är nyfikna på deras verksamhet som i nuläget gäller tolv stycken barn i byn.

Ängens dag vid Kurebo

14/8-1991

Av SUSANNE KARLSTEDT
BÖRSTIG. Årligen på sensommaren slås ängsmarken vid Kurebo med lie och i lördags samlades ett rejält arbetslag ur Falbygdens Naturskyddsförening med redskap. Den steniga marken har biotopskydd för sin fina flora och har i år tilldragit sig riksintresse.

En av de många platser i Falbygden/Åtradalens som är av stort intresse för naturvärden är Kurebo äng i Börstig. Där växer ståtliga gula slättergubbar i mängd, oansenliga och ovanliga arter av stagg och starr, där finns jungfrulin, svinrot, darrgräs, jordtistel och nattviol samt inte minst den vackra och mycket ovanliga slätterblomman.

Slätterblomman är vit på en hög stängel, blommor just nu där marken är lite sank, kronbladen i nära storlek med vitsippa. Rune Nilsson som träffade på några exemplar lät blommorna skonas från lien och berättade att "kikhosteblomman" som slätterblomman också kallas var mycket betydelsefull förr i tiden.

Gammaldags slåtter

Lieslättern för naturvård sker sent på sommaren för att blommor ska hinna både slå ut och helst fröa av sig. Sedan förs gräset/höet bort för att marken ska behålla sin karaktär av slätteräng såsom den brukades förr.

Det är inget lätt arbete som de deltagande tar på sitt ansvar och Kurebo äng är ju bara en av flera marker som vårdas på liknande sätt. Några av eldsjälarna hade slagit en del av ängen dagarna innan och på lördagen räknades kvinnor och män till sjutton personer som flest. Inga Börstig-bor syns till "i första halvlek" på lördagen men väl naturvänner från Falköping, Floby, Jäla och Trädet.

Staffan Nilsson, Falbygdens Naturskyddsförenings sockenombud i Börstig och ordförande i Börstig hembygdsförening har lovat ta hand om gräset, sade Bertil Jannert.

Nya deltagare välkomnas

Veteranerna välkomnar naturligtvis att ungdomen visar intresse och de barn- och ungdomar som var där tyckte det var både jobbigt och roligt på samma gång att ge sig i kast med arbetsuppgifterna. Och



Handkraft måste till. Per-Arne Arulf och dotter-dottern Theres Svensson från Habo bar lass efter lass av det slagna höet.

Bild: SUSANNE KARLSTEDT



Välförtjänt paus. Naturvänner från Falbygden tog gemensam fikapaus "i halvlek".

sen är i den högen nu, sade de och pekade mot en av höstackarna.

Erlend Eriksson som hör till de trogna deltagarna på flera av slåtterträffarna kommenterade att Kurebo äng troligen är den "allra uslaste" att slå.

– Det vore konstigt om man inte högg i sten här en enda gång, så mycket sten som här finns, både de som syns sticka upp ur gräset och de som inte syns. Ängen är nog det bästa exemplet vi har i vår bygd på hur en stor del av den numera mer eller mindre stenfria mar-

Marken var planterad med granskog då den "upptäcktes" för ett tiotal år sedan. Per-Arne Arulf och Bertil Jannert var snabba med att kontakta markägaren, Kennet Arnesson i Borås, granarna kunde tas ner och Kurebo blev ett av de första områden i kommunen

som fick biotopskydd. Johan Jannert som är biolog och numera arbetar på Länsstyrelsen i Mariestad berättar att Kurebo i år har blivit föremål för det riksintresse området förtjänar liksom stora delar av Falbygden med platåbergen samt Åtradalens.



nya upptäckter gjordes vid räfsandet;

- Vi har sett en skogsmus, ropade flickorna förtjusta. Mu-

ken såg ut en gång i tiden. Man förundras över hur våra förfäder måste ha slitit för sitt uppehälle.



Stenrik mark. "På Kurebo får man ha vispesticken tillreds hela tiden", sade Erland Eriksson.



Höhögen växer. Dolores Wallgren, Siv Gustavsson och Gertrud Arulf räfsade och bar.

Lien och räfsan gick i Kurebo

Den stenbemängda ängen vid Kurebo i Börstig är en av Falbygdens få platser där man kan se en riktig gammeldags slätteräng bevarad.

Kurebo äng är biotopskyddad och nytt för i år, enligt Johan Jannert, biolog på Länsstyrelsen, Naturvård och fiske, Mariestad är att man visat riksintresse för området.

14/8-99.

Trumpetmusik i Brismene kyrka

BRISMENE. I morgon kväll bjuds det på trumpet- och orgelmusik i Brismene. Då kommer nämligen trumpetarna David Johnson och Johan Holmberg. De spelar "engelska voluntaries" samt verk av Haydn och Lars-Erik Larsson till ackompanjemang av Gustav Jannert på orgel och piano. Alla tre ungdomarna är från Falköping.

Ingemar Bruto leder gudstjänsten. 14/8-99.

Blommande blått i Brismene



Blommande blått. Vid Nygården i Brismene har det i sommar blommat med besked, i en lång sträckning av ett dike, av blå förgätmigej. Så täckande på botten är de himmelsblå blommorna att man i förbifarten kan förledas tro att det blå vatten i bäcken som speglar himlen.

11/8-99.

Bild: SUSANNE KARLSTEDT



Gott om glada barn i Brismene

20/8-99.

SIDAN 6

forts. ↓

En rytmisk start på öppen förskola

20/8
-99

Av SUSANNE KARLSTEDT
**BRISMENE. Föräldra-
kooperativet i Brismene
byalag inbjöd i tisdags
till öppet hus vid premiä-
ren av Öppen förskola
för Brismenebarnen.**

**Saft och bullar, kaffe
och kakor slank ner in-
nan Mia Bruto fångade
barnens intresse med
sång och lek i det gamla
missionshuset.**

Färgglada ballonger och blommor lyste inbjudande vid ingången till Brismene missionshus på tisdagseftermiddagen vid den första öppen förskole-träffen för terminen.

Det är länge sedan Brismene hade så många barn i åldrarna 0-6 år och det är också länge sedan som någon organiserad form av kontinuerlig barnverksamhet bedrivits i byn.

Nu har engagerade småbarnsföräldrar med kommunens stöd till hyra och material för lek och spel "möblerat om" i missionshuset.

Så snart missionsföreningen skaha någon gudstjänst där, vilket sker några gånger per år, flyttas bänkar och bord tillbaka.

Tradition

Det praktiska har man kommit överens om och föräldrarna uttryckte sin tacksamhet för att missionshuset ställs till deras barns förfogande på detta sätt.

Birgit Gustafsson från Brismene missionsförening har själv alltid engagerat sig för barnen i Brismene och höll i många år, tillsammans med maken Ivan Gustafsson, juniorverksamhet som var till glädje för många barn och ungdomar.

Andra i missionsföreningen har också genom åren drivit söndagsskola och i gamla protokoll, ja, till och med från bygåret av missionshuset 1878 nämndes söndagsskolan som då redan fanns.

Men i dagsläget är det alltså byalagets föräldrakooperation som tagit initiativ till öppen förskola och på premiärdagen lektes det så det stod härliga till.

Musiklek

Mia Bruto som leder sånglekar för förskolebarn samt dans för 3-4-åringar på Fay Hills dansstudio var först ut i Bris-



Musiklek med Mia. Mia Brutos sång-, rytm- och danslek roade barnen och deras glädje smittade av sig på vuxenskaran.
Bild: SUSANNE KARLSTEDT

mene att inspirera barnen till lyssnande, lek och rörelse. Att hon lyckades från de allra minsta i krypdern till "de stora" flickorna och pojkarna gick inte att ta miste på. Vi vuxna fick många tillfällen att själva bli glada åt barnens tindrande ögon och förtjusta tillrop och inte minst "danssteg".

Mia Bruto sjöng och läste ramsor om solen och havet, sanger från Afrika, Ringelirosen och Älle Bolle. Mias dotter Filippa var med och kunde de flesta låtarna förstås. Skuggteatern var mäktigt populär och "kasperdans" också.

Köpt och fått

Det blev också tid till att prova en del av de nya fina lek sakerna, de allra flesta nyinköpta. Här kan också nämnas att Mattias Johansson från Västtarps snickerier tillverkat trä-



Öppet i missionshuset. Birgit Gustafsson har hjälpt många barn på traven i luciatåg och i juniorgrupper. På öppen förskole-dagen var sondottern Sara Ivansson tillsammans med kamraten Elin Kurist med Birgit på "studiebesök".

kubb till ett spel som skänkts till barnen medan Greger Fredriksson har ordnat ett praktiskt skrivbord från Kinnarps.

Till premiärdagen hade Bir-

git Gustafsson och Barbro Lage, mormor till tre av förskolebarnen, bakat kakor medan Mössebergsbagaren stod för bullarna.



Naturbegåvning. Med stor inlevelse använde Gustav Jannert sina instrument, orgel och piano. I Falköpingstrion som bjöd på sommarkonsert ingick också trumpetblåsarna Johan Holmberg och David Johnson.
Bild: SUSANNE KARLSTEDT

Trumpeter och orgel ljöd i Brismene kyrka

Börstigs Bygdegård

Tisdag kl 14.00 Pensionärs- och Dagledigträff. Medv. av kh Folke Elbornsson. Välkomna!
Börstig-Brismene RK-krets

Folke gäst i Börstig

BÖRSTIG. På tisdag eftermiddag bjuder Röda korskretsen i Börstig-Brismene till en pensionär- och dagle-

digträff i Börstigs bygdegård. Medverkar gör Slötprästen Folke Elbornsson.

Av SUSANNE KARLSTEDT
BRISMENE. I en sensommarkonsert i Brismene kyrka på söndagskvällen hördes Gustav Jannert på orgel och piano i fint samspel med Johan Holmberg och David Johnson, båda på trumpet.

Kyrkoherde Ingemar Bruto välkomnade till musikandakten.

Gustav Jannert från Falköping studerar till organist i Göteborg och gästspelade i Brismene kyrka på elfte söndagen efter trefaldighet. Med sig hade han två musicerande Falköpingsvänner, Johan Holmberg och David Johnson som studerar/har studerat på musikgymnasiet i Skövde.

De unga musikerna gjorde ett stilfullt framträdande i något varierande konstellationer.

Trumpet voluntary av William Boyce utgjorde en pampig inledning från läktaren med David Johnson på trumpet och Gustav Jannert på orgel.

Därefter gick trion ner till koret och i en annan musikstil åt det impressionistiska hållet, framträdde Johan Holmberg tillsammans med Gustav Jannert på elpiano i Fantasi en mi bemol av J. Ed. Barat.

Orgelimprovisation

Sedan blev det svenskt ett tag med Lars-Erik Larssons Concertino för trumpet och stråkorkester, ett stycke som mycket väl lät sig höras med piano istället för stråkorkester.

Svenskheten höll i sig då Gustav Jannert gav en egen orgelimprovisation av Natan Söderbloms musik till psalm 200, Den blomstertid nu kom-



Från Svenska orgelsällskapet. Kantor Ellinor Fransson visade Brismene-orgeln för Ingvar och Ragnar Lindgren, boende i Mullsjö respektive Malmö. Precis som det ska vara, två spannar vatten för att hålla rätt fuktighet sade den skånske orgelkännaren.

mer. Jannert låter sig inspireras av både text och notbild, säger han, och det var intressant att både lyssna till orgeltonerna och samtidigt läsa psalmsverserna ur psalmboken.

Med Jannerts improvisation i minnet kan man associera till en musikalisk meditation som i några strofer brister ut i lovsång enligt texten "då kan jag icke tiga still". Snart övergår stycket åter till vördnadsfull stillhet som i det långa slutackordet med över- och undertoner så småningom leder till total tystnad och andakt. Det var nog knappast någon i församlingen som lämnades oberörd av orgelimprovisationen.

Naturlig skönhet

Dialogue av Eugene Bozza var, just det, en dialog mellan de båda trumpeterna där blåsarna också använde sordiner som ändrade trumpetljudets karaktär.

Prästen talade i kvällsandakten något om hur det naturliga och vildvuxna kan ge

skönhetsupplevelser och fylla oss med lycka, inte sällan mer än tekniska uppfinningar som skapas för vår bekvämlighet och som vi tycker att vi "måste ha". Han talade också om brödraskap och att inte tro sig förmer än andra för att man har ett budskap, utan förkunna det kärleksfullt—"hårdä ord behöver ej vara kärlekslösa ord".

Åter förflyttade till läktaren spelade de unga männen stycken av Josef Haydn och J. S. Bach samt en mycket fin avslutning i Maurice Greens Trumpet tune.

Ingemar Bruto fick snart församlingen med sig i en applåd till de tre musikerna.

Ytterligare besökare som uttryckte sin uppskattning var Ingvar Lindgren från Mullsjö och Ragnar Lindgren från Malmö. Ragnar Lindgren berättade att han är medlem i Svenska Orgelsällskapet med några tusen medlemmar. Tillsammans med kantor Ellinor Fransson tog de sig en närmare titt på läktarorgeln.

Evert Taube kom med Elbornsson till Börstig

Av SUSANNE KARLSTEDT
BÖRSTIG. Brismene och Börstig Rödakors arrangerar årligen en dagledigträff då det bjuds på underhållning och förtäring. En tisdag i början av september dukades Börstig bygdegård till fest med frallor och tårtor och Folke Elbornsson förgyllde eftermiddagen med dikt och ton. 16/9 - 99.

"Människan sitter vid dik-
tens port

och ibland har hon svårt att
hålla isär

vad som var och vad som är"

Folke Elbornsson, präst och estradör började sitt program hos Brismene Börstig Röda korskrets med att framföra en dikt av Nils Ferlin som i sin helhet kan sägas ge ett perspektiv på livet och historien när vi står inför millenniumskiftet. Dikten har många verser och Elbornsson gör varje strof levande genom sin stora inlevelse och sin skicklighet i frasering. Med manus eller åtminstone stolpar framför sig? Nej då, icke en lapp, utan Elbornsson skämmer bort sin publik genom att servera allt utantill och får själv händer

och ögon fria att agera med.

Det blev fler dikter av Nils Ferlin varvat med en del fakta om poetens liv, dels om hans bibelkunskap och dels om hans samhällskritik och svartsyn tillsammans med hans starka medkänsla för de som var ensamma och utsatta.

Om Taubes liv

Om möten som blir avgörande och förändrar livet läste Folke Elbornsson i strofer av Hjalmar Gullberg och Birger Sjöberg, även i sång till gitarr. Sedan fick publiken stifta bekantskap med Evert Taube, ända från hans barndom och ut i livet med studier, arbete, familj, äventyr och drömmar. Elbornsson berättade om vår folkkära skald och trubadur och hans uppväxt på Vinga där den lille Evert fick höra om sjömannens liv och där vrakspillror av förlista skepp flöt iland och satte fantasin i rörelse.

Åhörarna i Börstig fick höra vidare om ynglingen som tidigt sattes i läroverk genom fadern som också ställde krav på Evert som inte riktigt passade hans ambitioner om att bli målare konstnär och författare. Elbornsson gav en givande stund av inblick i Taubes liv med umbäranden och framgångar på några av de olika

platser som han bodde på, Göteborg, Stockholm, Argentina, Frankrike och Italien. Klädd i "Pampas-utstyrsel" imiterade Folke Elbornsson en något åldrad och tankspridd Evert Taube med det karaktäristiska darret på rösten i flera visor.

Avslutningsvis läste han en dikt av Bo Zetterlind som, berättade han, skrevs vid Hångers källa på Gotland. En mycket finstämd poesi om med visdomstankar.

Nuckö-hjälp

Elsie Eriksson, ordförande i Börstig Brismene Rödakors tackade för det fina framträdandet och de 25 daglediga som lyssnat och fångslats gav Elbornsson en varm applåd. Själv berättade han kort om det hjälpprojekt på Nuckö i Estland som han ideellt tillsammans med Ted Rosvall och Slötaborna driver sedan länge. Hittills har omkring 300 000 kronor satsats åt Nucköborna på Estlands västkust. Ett extra offer togs också upp till jordbävningsdrabbade i Turkiet och insamlingen på tisdagen gav 600 kronor.

Röda korsets medlemmar hade bakat härliga tårtor som alla provsmakades och stämningen var god medan solen lyste och värmden där ute som "aldrig förr" i september.



"Evert Taube återuppstod". Med gester och imiterande Taube-stämman fångslade och roade Folke Elbornsson gästerna på Röda korsets dagledigträff i Börstig bygdegård.

Bild: SUSANNE KARLSTEDT

Inbrott i Börstig

17/9
-99-

Börstigs hembygdsförening hade objudna gäster i veckan. Någon gång på tisdag eller onsdag har någon brutit sig in i ett förråd vid hembygdsstugan.

En järnstång har brutits upp, men inget rapporteras ha stulits.

Läsarsånger i Brismene

BRISMENE. I morgon kväll arrangeras det en sånggudstjänst i Brismene kyrka.

Det kommer att sjungas mer eller mindre kända läsarsånger under ledning av Börstig/Brismene kyrkokör. Flera körsångare kommer också att vara solister. Man får även lyssna till trumpet.

Ingemar Bruto leder gudstjänsten och håller af-tonbön. 15/9 - 99 -

Brismene Missionshus

Sönd. kl. 14.30 Skördefest medv. av Damkör från Filadelfia Falköping, serv.

Skördefest i Brismene

23/9
-99.

BRISMENE. Vid skördefesten i Brismene missionshus blir det sångarbesök av damkören från Pingstkyrkan i Falköping. Enligt traditionen bjuds alla på kaffe.



Vår kära Mor, Svärmor,
Mormor och Farmor

Elsie Algotsson

* 20/12 1911

har i dag stilla insomnat.
I ljusst minne bevarad av oss,
övrig släkt och vänner.

Frökingsgården Kinnarp
den 23 september 1999

Mona

**Lennart och Berit
Bertil och Aina
Ingvar och Gulli
Yngve och Lilian**

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Så vila i frid, ty dagen är slut
Ditt redbara hjärta har somnat

Din livsgärning lever och
sinar ej ut

Fast armen i döden har domnat

Vi tackar för allt vad i livet
Du skänkt

För kärlek och godhet, vad
vackert Du tänkt

Må klockorna ringa till vila.

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Börstigs kyrka torsdagen
den 7 oktober kl. 11.00.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i Bydegården.

Svar om deltagande önskas
senast den 4 okt. till Begravningsbyrå tel. 0515-121 50.
Kremation.

Hela kyrkan tog ton i Brismene

25/9-99.



Det stod en blomma så skön och blid. Marie Johansson, Börstig, sjöng solo i sången med titeln "Gud i naturen".

Bild: SUSANNE KARLSTEDT

Av SUSANNE KARLSTEDT
BRISMENE. Ett mycket varierat program med solosång och instrumentsolon, duett, kör-sång och församlings-sång bjöds på musikgudstjänsten i Brismene kyrka i söndags kväll.

Börstig-Brismene kyrkokör inledde sin sångårhöst med en musikgudstjänst där programbladet hade överskriften "Hela kyrkan sjunger". Och det sjöngs verkligen från början till slut med "Pärleporten" som inledning.

Kantorerna Elisabeth Henriksson och Ellinor Fransson medverkade båda och ledde kör och församling i sång. Några fina soloframträdanden gjordes också: Marie Johansson sjöng solo i "Gud i naturen" och Elisabeth Henriksson i "Som hjorten efter vatten".

Birgitta Ewertsson och Birgit Gustafsson sjöng duett i "Mitt hem bortom bergen" och

Inge Fransson sjöng solo i "Vad än dig möter".

Det var alltså läsarsånger som blandades med annan andlig musik och församlingen fick i några stycken njuta av de sköna toner som Daniel Wernersson får fram på sin violin, antingen det gäller ackompanjemang till sången eller, som i söndagens solon "Lämna dig helt åt Jesus" och "Var är den vän".

Piano och violin varierades också med blåsinstrument som trakterades av körmedlemmen Göran Lyreborg på kornett samt Andreas Svensson som gästspelade på trumpet i "Vad gränslös kärlek" och "Någonstans bland alla skuggorna". Förutom soloframträdanden gjorde de fina insatser för sången i övrigt.

Ingemar Bruto höll en kort aftonbön i kyrkan som besöktes av cirka 85 personer som kom från flera olika församlingar i Floby Pastorat samt från Falköping och Ulricehamn.



Mysigt hästställe i Börstig
Renoverat bostadshus med 4 rum och kök. Köksspis med bakugn, provtryckt och OK. Stall med 4 boxar. snickerbod med gästrum.
Pris 490.000.- el. högstbj.

"Hela kyrkan sjunger"

Brismene kyrka

söndagen den 19 sept. kl. 19.00

Sånggudstjänst med Börstig/Brismene kyrkokör.

Ingemar Bruto, aftonbön.

Varmt välkomna!

Claes Astin

- den kände radiomannen, kåserar och visar bilder
i Börstigs Bydegård torsdag 28 okt. kl. 19.00.

Fri entré! Kaffeservering.

VÄLKOMNA!

Börstigs Hembygdsförening.

Astin drog fullt hus i Börstig

30/10 - 99.

Av SUSANNE KARLSTEDT
0515-67 04 04

BÖRSTIG. – Det är trevligt att komma fram till en bygdegård och se fullt med bilar på parkeringen, sade Claes Astin då han besökte Börstig på inbjudan av hembygdsföreningen.

Otaliga är de porträtteringar av människor, yrkesfolk och hantverkare som radiomannen gjort genom intervjuer och inspelningar av miljöer alltsedan 1960-talet. Till Börstig kom en bra bit över hundra personer för att lyssna.

– Jag tycker om att prata med människor, sade Claes Astin, som givit mer än 35 år av sitt yrkesliv åt etermedia, och gör det fortfarande, fast numera på deltid som pensionär. Den populära radioreportern har alltid fascinerats av de möjligheter ljudbandet skapar att återge röster och ljudmiljöer. Han fick sin första bandspelare som leksak och yrkesmässigt har han varit Sveriges Radio trogen sedan 1964.

På begäran har han efter pensioneringen fortsatt med återkommande radioinslag som Önskeronden på onsdagar och en stunds presentation med uppläsning av Lyrik och prosa varje vardag.

Astin hyllar naturen och människorna i Skaraborg och ute i byggena runt omkring Västergötland. Själv är han född i Mariestad och har rötter i Borås genom sin mor och genom farmor och farfar som var bönder, finns en tidig koppling till jorden och arbetet på landet.

Jansa-Johans stenmur

– Alla har vi rötter, alla har vi ett någonstans som vi känner som vår hembygd, sade Astin som numera är bosatt i Tibro.

I Börstig bygdegård berättade han hur det kom sig att han träffade Staffan Nilsson, ordförande i Börstigs Hembygdsförening. Claes Astin var ute för att fotografera Jansa-Johans stenmur som är belägen några stenkast från Vintörps by där ordföranden bor. Jansa-Johan var Staffan Nilssons morfars far och det föll sig naturligt för



Astin minns luffare. Claes Astin höll upp en ljusstake av metalltråd, så kallad luffarslöjd, och minns hur hans farmor och farfar hellre tog emot en luffare i hemmet än att riskera att någon tände ljus i ladan.

Bild: SUSANNE KARLSTEDT

Staffan att berätta vad han visste om sin anfader. Kontakten ledde till återbesök i Börstig i torsdags kväll, där Astin också visade fotografier som han tagit på den "ormatäte och jävla-höge stenmur'n".

Prisar Falbygden

– Det är gott att åka till Falbygden, ett landskap som söker sin like i världen, uttryckte den inbjudne kåsören. Det är vackert nu på hösten när höstlöven far som guldslyntar genom luften.

Astin pratar gärna på sitt mål, även om det inte är så grov västgötska, och uppmanar alla oss andra att taga vara på dialekter, mitt i mediasamhället som har en tendens att släta ut modersmålet.

– Ni har en dialekt och var glada för det och tyck inte att ni talar "uschellt".

Som för att förtydliga andemeningen i det han sade, läste Astin upp en dikt av Jönns, där författaren beskriver naturen med högst personliga uttryck som "Himlavalvet sjonker männa sola tacklar å".

Hantverk med minnen

Förutom bilder och därtill hörande apparatur hade Claes Astin med sig minnessaker som på något sätt var förknippade med vissa av de människor han mött. Ofta var det hantverk som någon skicklig person tillverkat.

– Yrkeskunnighet har alltid fascinerat mig och de speciella miljöer som skapas kring en särskild syssla. I dofter, bilder



Trevlig pratstund vid kaffet. Ingrid Nilsson var en ur festkommittén som serverade Claes Astin, och därtill drygt hundra åhörare som ville höra honom, livs levande och "inte bara" i radio.

och inte minst i ljud sitter så mycket av minnen kring en person eller av en miljö. Astin beskrev träsnidaren och stenhuggaren, väverskan och den skördande bonden bland många andra hantverkande människor.

Också i hörnans kacklande säger han sig märka om det är belåtet ljudande höns på en gård eller uppstressade burhöns i stordriff. Ett intressant påpekande från en yrkesman med känsla för ljud.

Delge era minnen

– Jag är kanske lite överromantisk när det gäller ljud, säger den studiovane, men ljud

säger så mycket. Varande ljudromantiker eller inte, så skapade Claes Astin en gemyttlig stämning i Börstig bygdegård med sina ömsinta och ofta roliga berättelser. I kaffepausen och i väntan på en förlängningssladd till den tekniska apparaturen, poängterade han också värdet för den yngre generationen att ha någon som berättar för dem.

– Det behöver inte vara några märkvärdigheter, utan beskriv er barndoms skola, vardagliga göromål i hemmet och hur ni lekte och arbetade. Det kan bli ovärderliga minnen för lyssnaren att bära med sig vidare i livet.

BEGRAVNINGAR

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Börstigs kyrka för **Elsie Algotsson, Kinnarp**. Akten inleddes med att organist och solist Elisabeth Henriksson på orgel spelade Preludium g-moll av J.S. Bach, varefter hon sjöng Jag har hört om en stad av L. Lithell. Officiant var Johanna Fridång som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:2 I min faders hus finns många rum. Barn, barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och vänner tog avsked vid baren i Börstigs kyrka. Solisten framförde Där rosor aldrig dör av L. Gosztonyie.

Akten avslutades med att organisten spelade Siciliana av W. Walond. För att hedra minnet av den bortgångna hade gåvor givits till Lutherhjälpen. Minnesstund hölls i bygdegården, Börstig. Gravsättning kommer att ske på Börstigs kyrkogård. 12/10-99.

Lösöreauktion

I Lönnarp, Börstig 0515-52033

Lördagen den 30 oktober kl 11.00: Låter Åke & Rosita Gård. På grund av gårdens försäljning.

Försälja allt yttre lösöre samt delar av inre lösöre samt affärsinventarier var av nämnes.

Traktor Ferguson 135a 1968, kombivagn, traktorkärra, såmaskin släpbill med frölåda, harv 21 pinn, tvåskårig plog, potatiskup, potatisupptagare spedo, ringvält tredelad, slättharv, kultivator, skulltorksläkt, mindre kärra, tre vattentankar 1000 liter, två motorsågar, hackelsevårk, slipsten, elmotorer, elkablar, skottkärror, hästvagnsunderrede, taggråd, hydroforpump, kompressor, kaninburar, handredskap, oljetank två kubik, två oljeagregat m.m. m.m.

Inre lösöre

Kökssoffa, snurrfotljer, sängar, skrivbordshurtsar (äldre), mattstälning, gungställning, trädgårdsmöbler, cyklar, gångplattor, hästsadel, dragremmar, ridstövlar och hjälm m.m

Affärsinventarier äldre kassaregister, räkne- och skrivmaskin, vågar, kassadisk, kylmotor, lysrörsarmaturer, lysrör, lampor, glas till fotagenlampor m.m. m.m. Husvagn Solifer 1974 års modell, Saab 1983 avställd. Ett 30 tal bilfågar.

Aktions villkor, kontant betalning, moms tillkommer på jordbruksdelen. Aktionsutöpare Bror Krantz.

Claes Astin ^{12/10} till Börstig ⁻⁹⁹

BÖRSTIG. På torsdag kväll kommer det välkände radiomannen Claes Astin till Börstigs bygdegård, där han kommer att kåsera och visa bilder.

Det blir kaffeservering och arrangör är Börstigs Hembygdsförening.

Kyrkostämma

med Brismene församling
991027 kl. 19.00 i
Hembygdsgården.
Ärende enligt anslag.
Ordf.

Bygdekör följde Bondens år

Av **SUSANNE KARLSTEDT**
BÖRSTIG-BRISMENE. Börstig-Brismene kyrkokör förlade sin onsdagsträff till Östra Tunhem och gick med Stig Lindgren på upplevelsevandring genom anläggningen Bondens år vid Cesarstugan. Det gavs även tillfälle för respektive och vänner till körmedlemmarna att ledsaga kantor Ellinor Fransson på höstutflykten med sång i "bondens kök" på Tunhems Västergård. 12/11-99.

En annorlunda körkväll, som annars samlar sångare från Brismene och Börstig (samt från Trädet och Åsarp) i respektive bygdegård, genomfördes i onsdags med färd till Cesarstugan och Bondens år. Tjugofem personer mötte upp välkomnades av Stig Lindgren och Jenny Bergstrand ur familjeföretaget som driver den framgångsrika anläggningen på Tunhems Västergård i Östra Tunhem.

Deltagarna samlades i årstidssalen och fick höra Stig Lindgren berätta om hur Bondens år kom till i tanke och handling. En del självupplevda minnen från Stigs barndom och ungdom har med fantasins hjälp och skickligt konsthandverk blivit gestaltade i form av uppbyggda miljöer, så som det kunde se ut på landsbygden då jordbrukaren tog hjälp av hästen som dragare.



Levande miljö. Bakerskan i bondens kök, en av de naturtrogna vaxfigurerna, ser ut att arbeta vid bakugnen medan gårdens ena dotter, Jenny Bergstrand, livs levande, är i färd med att servera gästerna. Bild: SUSANNE KARLSTEDT



Sångstund i rustik miljö. Börstig-Brismene kyrkokör avslutade sin vandring genom Bondens år med kvällsfika.

På rundvandringen upplever man både inom- och utomhusmiljöer, verkstäder och finrum – allt sinnrikt uppbyggt med naturtrogna figurer och mål-

ningar samt mängder av rekvisita som tillsammans ger en helhetsbild och skapar närvarokänsla. Ljud- och ljuseffekter därtill gör inlevelsen ännu lättare att ta till sig och man över-

raskas och känner igen sig omvartannat, i olika årtiders göromål.

Efter rundvandringen samlades körgruppen i Bondens kök där Jenny Bergstrand serverade smörgåsar och kaka med dryck. Körledaren installerade det medhavda elpianot och gav tillfälle till en stunds sångsamkväm som avrundning på en fin upplevelsekväll i den rustika miljön.

I bageriet Bärgad Skörd som drivs av Anna-Lena Brage fanns maken Ulf Brage på plats och skötte försäljningen av bröd för kvällen.



Min Moster

Anna Andersson

* 26/6 1908

har i dag stilla insomnat.
Sörjd och saknad av mig,
övrig släkt och vänner.

Tängen, Brismene
den 6 november 1999

Irene

Flitig så länge
krafterna räckte
Fridsam och nöjd har
Du levat Din tid
Somnat när allmakten
livslågan släckte
Ljust är Ditt minne
Vila i frid.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Brismene kyrka fredagen den 19 november kl. 11.00.

Efter gravsättningen inbjudes till minnesstund i Kinneveds församlingshem.

Svar om deltagande önskas till begravningsbyrån tel. 0515-172 00 senast 17/11.

Lösöre- auktion

i Lönnarp, Börstig
tel 0515-520 33

I dag den 30 okt. kl. 11.00
låter Åke & Rosita Gård
på grund av gårdens försälj-
ning försälja allt yttre lösöre
samt delar av inre lösöre
samt affärsinventarier.

Se tidigare annons 23/10

Auktion i Börstig

BÖRSTIG. Kyrkliga syförening-
en inbjuder till auktion i Bör-
stigs bygdegård i morgon, fre-
dag. Andakt hålls av Johanna
Fridäng, dessutom blir det kaf-
feservering, lotterier och åror.

Sånggrupp i Brismene

BRISMENE. I morgon efter-
middag blir det sång och mu-
sik, samt gemenskap kring
kaffeborden i missionshuset.

Brismene

Missionshus

Fredag kl. 14.30, Sånggruppen
Falan, servering.
Alla Välkomna!



**Johanna Ivars-
son**, Stommen,
Börstig, fyller tre år
den 20 november.
Grattiskramar från
mamma, pappa,
Daniel, mormor,
morfar, farmor och
kusinerna.

Börstig

Kyrkliga syföreningen
inbjuder till auktion i
Börstigs Bygdegård

fredag 26 nov. kl. 19.00.

Andakt av J. Fridäng.
Kaffeservering. Lotteri, Åror

Välkomna!

BEGRAVNINGAR

Begravningsgudstjänst för
Anna Andersson, Brismene,
har ägt rum i Brismene kyrka.
Vid aktens början spelade Eli-
sabeth Henriksson på orgel
Adagio av T. Albinoni, varefter
hon sjöng solo jag har hört om
en stad av L. Lithell. Officiant
Ingemar Bruto griftetalade från
Psalt. 121. Solisten sjöng Flyttfå-
glarna av L. Lithell. Som avslut-
ning spelade organisten Inter-
lude av C. Franck. Släkt och
vänner tog avsked vid graven.
En vacker blomstergård hade
givits för att hedra Anna An-
derssons minne. I Kinneveds
församlingshem hölls minnes-
stund, där talade bland annat
Birgit Gustavsson, Skansen.



Syföreningsauktion. Per-Hugo Claesson svingade
klubban åt damerna i Börstigs kyrkliga syförening; In-
ger Johansson, Ella Thorstensson, Elsa Johansson, Elsie
Eriksson, Birgitta Lagerstrand, Ingrid Nilsson, Ulla-Britt
Kling och Marianne Ivarsson samt de som saknas på
bilden Elin Johansson och Stina Johansson.

Bild: SUSANNE KARLSTEDT

Syförenings- auktion i Börstig

BÖRSTIG. I
fredags höll
Börstigs
kyrkliga sy-
förening sin
årliga auk-
tion i bygde-
gården.

Det var fullt i lo-
kalen när Elsie Er-
iksson hälsade väl-
kommen. Kommi-
nister Johanna



Adventssånger.
Komministern i
Åsarp, Johanna Fri-
däng, spelade gi-
tarr och höll andakt
om adventsljuset.

Fridäng höll en kort andakt
och spelade gitarr till ad-
ventssångerna som sjöngs.

Kaffet serverades innan
Per-Hugo Claesson fattade
klubban. Lotter, åror, bröd
och karameller hade en stry-
kande åtgång.

Tillsammans
med handarbe-
ten och andra
skänkta varor
inbringade auk-
tionen 14 491 kronor.
Högsta utro-
pet 1999 blev 800
kronor och bjöds
för en tavla må-
lad av Kjell-Åke
Paulsson i
Kringlarp.

Föreningen
har under året skänkt pengar
till Svenska Kyrkans Mis-
sion, Lutherhjälpen, SKUT,
Skövde Soldathem, Skara
Stifts Folkhögskola i Hjo,
I.M., Göteborgs Stads Mis-
sion, Börstigs kyrka (till elpi-
ano) och Börstig Bygdegård.

SYFÖRENINGSG- AUKTION

i Hembygdsgården,
Brismene.
Lörd. 4 dec. 1999 kl. 19.00.
VÄLKOMNA!

Börstigs Hembygd förening

Luciafest i Bygdegården
fredagen 10 dec. kl. 19.30.
Välkomna!

10/12-99. Traditionell julauktion i Brismene

Av SUSANNE KARLSTEDT
0525-67 04 04

BRISMENE. I lördags kväll inbjöd Brismene kyrkliga syförening till bygdegården och den traditionella auktionen med handarbeten, paket och hembakat.

Ingemar Bruto höll inledningsvis en andakt och talade över adventstiden och dess innehåll av dels förväntan och glädje men också av stress.

Församlingsborna fick några goda råd på vägen mot juletid och tillsammans sjöng man psalmen "Gläd dig du kristi brud". Birgit Gustafsson som välkomnat till auktionskvällen inbjöd så till kaffestund vid borden innan budgivningen satte igång.

En tradition vid julauktionen är att en del familjer kommer, som har sina rötter i Brismene, men som numera bor på annan ort. Det är något som bidrar till en särskild stämning av samhörighet och känsla för hembygden.

Brisbo ropade

Janne Brisbo fattade strax klubban och lät sin stämma, tydlig och klar, leda utropen. Till sin hjälp att visa upp och fördela buden hade han några damer från syföreningen. Även unga fröken Victoria från Västarp hjälpte villigt till



Spännande stund. Ivrigt undersökte Emmy de Wit paketet som pappa nyss ropat in.

Bild: SUSANNE KARLSTEDT

med sakerna som bytte ägare.

Det finns alltid fina exempel på utsökt handarbete med bland de skänkta textilierna och även om man brukar säga att "inget handarbete betalar sig" så bjöds i alla fall åtskilliga hundralappar för en del al-

ster. I år var det Maj Olofssons vackra makraméduk som tog hem rekordbudet 900 kronor.

Många deltog i förberedelserna och ett 40-tal personer valde Brismeneauktionen framför andra lördagsnöjen och alla bidrog på sätt till ett



Makraméduk. Brismene kyrkliga syförening brukar alltid vara ett tillfälle att få se vackra handarbeten. Janne Brisbo var utropare och i förgrunden syns Eva Blazquez de Pablo samt Karin Andersson sköta kassan.



Självservering. I lilla rummet innanför köket, var kaffebrödet uppdukat. Systrarna Marita Ullberg och Monica Arvidsson, Birgit Gustafsson, Margit Brisbo samt Ingemar Bruto syns cirkulera kring bordet.

gott resultat för kvällen. Lotterier och hemliga paket samt fikapengar hör till den sammanräknade summan 12080 kro-

nor som hamnade i kassan hos kyrkliga syföreningen, för att därifrån fördelas till olika välgörande ändamål.

Årets bilder visades i Börstig 13/12-99.

Av SUSANNE KARLSTEDT
0515 - 67 04 04

BÖRSTIG. Luciatåg med roliga inslag av sockerbagaren och renen Rudolf, inledde fredagskvällen i Börstigs bygdegård. Hembygdsföreningen har ibland sett Lucia komma till stugan i skogsglántan på Ljungåsen, men i år behövdes större lokaler tas i bruk för julfesten.

Det uppväxande släktet i Börstig är nu så pass stort att det skulle bli för trångt att ha luciatablå i de små rummen på Ljungåsen. Dessutom garderade man sig för snöoväder som skulle gjort framkomligheten svårare på den lilla skogsvä-

gen. Hur som helst, ett stort och trevligt luciatåg trädde in i bygdegårdssalen och underhöll publiken med sånger och en del effekter därtill. Bagaren gjorde yviga gester i takt med "han bakar stora, han bakar små" och "Rudolf med röda mulen" kom dragandes över golvet med en tomte på släde.

När den "riktiga tomten" senare kom på besök måste man svara att det fanns snälla barn, inte minst hade de alla gjort en verkligt bra insats i inledningen av kvällen. När luciatablån väl var avslutad, släppte barnen loss i lek och stoj.

Diabilder

Borden var julfint dukade till kvällsfikat med lussekatt, sockerkaka och pepparkaka och påsarna med frukt och go-

dis till barnen kom väl till pass när det blev dags att sitta ner framför bildduken och beskåda en bildsvit från årets hembygdsaktiviteter i Börstig. Kjell-Åke Paulsson har kameran redo vid de flesta begivenheter och det blev trevliga sommarminnen som dök upp för många på julfesten. Exempelvis hembygdsföreningens vandringsutflykt på Karbo mosse, midsommarfirandet på Ljungåsen eller musikgudstjänsten med Inga-Maj Hörnberg, prästen Stig Östlund och kören i Börstigs kyrka.

Brobygge 1999

Kjell-Åke Paulsson har fångat fina naturscenerier med sin kamera. Flygande och flytande svanar, aftonrodnader vid havet och molnformationer. En

enda bild kunde förtjäna några raders beskrivning och fotografen berättade också till flera av bilderna som teckande sig på bildduken. Dessutom fick åskådarna följa med på utflykt till uppmärksammade brobyggen i Helsingborg och Sunningen norr om Uddevalla, museijärnvägen Anten-Gräfsnäs och på cykeltur vid kring Åsunden. Det uppskattade programmet avslutades med att man lyssnade på sången "Helga natt".

Inger Johansson tog upp en applåd som tack till ordförande Staffan Nilsson med hustru Katarina samt Kjell-Åke Paulsson och Gunilla Willbo som alla förberett julfesten. Dessutom hade ytterligare föräldrar hläpt till och övat in luciatablån med barnen.



Börstigsbarnen. Små och större lucior, tomtar och stjärngossar kompletterades av figurer från visornas värld.

Bild: SUSANNE KARLSTEDT



Kultur- och naturutflykter. Kjell-Åke Paulsson visade fina bilder kommenterade intressanta företeelser som han fångat med kameran. I förgrunden, brorsonen Christian, som varit med på någon av utflykterna.



Ut i mörkret. Tomten var välkommen, och när han gick ledsagades han en bit ut i kvällsmörkret av förtjusta barn.



Småttingarna var med på noterna. I tre korta sånger kompletterade Brismenebarnen luciatablån med Ungdomskören från Kinneved.
Bild: SUSANNE KARLSTEDT



Tomten kom. Från mörkret ute kom en snäll tomte med gottpeåsar som räckte till alla barnen. 11/12-99

Luciafest med tomtebesök

Av SUSANNE KARLSTEDT
BRISMENE. Bylaget i Brismene inbjöd i torsdags kväll till en luciafest där ungdomskören från Kinneved under ledning av Elisabeth Henriksson framförde rim och sånger.

Marie de Wit hälsade välkommen när Brismene Byalag och föräldragruppen som har

öppen förskola ordnade en familjekväll med luciatablå. Flickor från klass sju som ingår i ungdomskören i Kinneved framförde sånger och läste verser på traditionellt sätt. Therese Jansson var årets Lucia med levande ljus brinnande i kronan medan Sanna Lund var iförd tomtedräkt och läste Victor Rydbergs "Tomten".

I ett skede av tablån tillkom ytterligare några yngre barn.

Det var nämligen Brismenebarn från öppna förskolan som fick komma fram och sjunga, eller bara sitta, om de hörde till de allra yngsta.

Det var förstas på alla sätt förtjusande med dessa små, som med tindrande ögon sett Lucia träda in i salen med sina tärnor, och plötsligt själva var delaktiga i tablån.

Gästspelet av de små var kort och efter några sånger till gick Sankta Lucia ut sjungande precis så som hon kommit in. Lite småprat hanns med, men så med ens: Någon bultade på dörren till bygdegården så det överröstade sorlet vid bordet.

Det var tomten som frågade rakt på sak: Finns det några snälla barn här?
Resten kan ni: Så klart att det fanns snälla barn på festen i Brismene och alla fick en brun papperspåse med ett alldeles eget innehåll.

Gerda Olsson Kinnarp

Gerda Olsson, Kinnarp har avlidit 92 år gammal. Hon var född den 3 februari 1907 och växte upp på gården Stommen, Döve, Börstig som en av elva syskon. Gerda Olsson ingick äktenskap 1933 med Erik Olsson från Lugnås. Makarna bodde på Stommen några år tills de 1937 byggde en villa i Döve där maken under många år drev busstrafik på linjen Döve-Falköping. 1990 flyttade makarna till Falköping och fem år senare blev Gerda änka. Hon hade inget förvärvsarbete utanför hemmet men hemarbete åt Kinnarps Textilindustri. Hon ägnade hemmet och familjen stor omsorg. Gerda var medlem i Börstigs missionsförsamling där hon också aktivt deltog i församlingens symöten. Handarbete var en hobby hon gärna sysslade med, vävning och virkning framför allt, även under den sista tiden då hon bodde på Frökindsgården virkade hon. Närmast anhöriga är barnen med familjer och sonhustru med familj.



Vår kära Mor,
Svärmor och Farmor

Gerda Olsson

* 3/2 1907

har i dag lämnat oss, syskon, övrig släkt och vänner i sorg och saknad.

Kinnarp
den 20 december 1999

Rolf och Elvy
Bo och Barbro
Märta
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Mor har räckt ut handen
Far har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Börstigs kyrka tisdagen den 4 januari kl. 11.00.
Tyst farväl.
Akten avslutas i kyrkan.
Tänk på Hjärt-Lungfonden,
Pg. 90 91 92-7.



Den 28 december fyller **Joakim Börjesson**, Nolgården, Brismene, tio år. Många grattiskramar från mamma och pappa, syskonen Patrik, Zandra, Fredrik, Rebecca, Angelica, mormor, morfar och farmor.



Vår käre Broder, Svåger,
Farbror och Morbror

Valter Andersson

* 6/6 1915

har i dag stilla insomnat. I ljus och tacksamt minne bevarad av oss, övrig släkt och vänner.

Kringlarp, Börstig
den 26 december 1999

Aina och Bengt
Sten och Gullan
Hanna

Syskonbarn med familjer

Du bäddas i hembygdens soliga famn
Där inga bekymmer skall trycka
Vid barndomens kyrka
Du hunnit i hamn
Där Dina kära Din kulle skall smycka
Det är barndomens klockor som ringa
Och frid är den hälsning de bringa

Begravningsgudstjänsten äger rum i Börstigs kyrka fredagen den 14 januari kl. 11.00.

Efter akten inbjudes till minnesstund i Bygdegården.

Svar om deltagande önskas senast den 12 januari till Begravningsbyrån, tel. 0515-121 50.