

Kvinnor lade grunden till 100-årig församling

2/10-78

Under helgen firar Brismene Friförsamling sitt 100-årsjubileum. Högtiden innefattar ett samkväm på lördagskvällen med tillbakablickar och minnen tillsammans med f.d. pastorer, medlemmar och deltagare i ungdomsarbetet. På söndagen hålles en högtidsgudstjänst med medverkan av bl.a. distriktsföreståndare Göran Gustavsson, Falköping, Sven Wienerdahl, Lysekil m.fl.

Kvinnor i spetsen

Historiska källor och dokument som omfattar mitten och slutet av 1800-talet gör gällande att Sverige just då befann sig i en mycket svår social-moralisk situation. Kvinnorna fick ofta bära ansvaret för hemmen, då männen i många fall helt hade gett sig i kast med brännvinsdrickande.

Sådan var situationen i Brismene 1865, då en kvinna, Kajsa Larsdotter flyttade till socknen från Humla. Hon samlade några andra kvinnor till en sy- och arbetsförening, som tog till huvuduppgift att samlas i medel, så att predikanter från någon missionsförening kunde kallas att hålla möte också i Brismene.

Andlig väckelse 1878

Då den stora andliga väckelsen gick över landet omkring 1878, var marken i Brismene s.a.s. förberedd. Många människor sökte sig till läsarmöten i hem och skolhus, ibland också i kyrkan, för att få lyssna och söka en annan väg för sitt liv. På grund av att så många anslöt sig till friförsamlingen beslöt ledande kyrkomän att skolhus och kyrka skulle stängas för "läsarna". Detta föranledde de troende i arbetsföreningen att bygga ett eget missionshus. Beslut om detta fattades i början av 1878. Tomt för ändamålet skänktes av J.A. Larsson, Östergården, och redan på sommaren samma år kunde det invigas. Det är förresten i detta missionshus som 100-årsjubileet firas, om än tillbyggt, kontinuerligt renoverat och förbättrat. Inför jubileet har man bl.a. skaffat nya mattor, iordningställt en toalett m.m.

Missionsföreningen, vars namn 1883 ändrades till Friförsamlingen, bildades 1878 i oktober och ur stadgarna kan vi läsa följande: "Föreningen vill grunda sig på det av Gud, genom profeter, evangelister och apostlar uppenbarade ordet och så utgör detta Ord enda regeln för den tro och lära Föreningen bekänner och högsta regeln för dess vandel". Styrelsen fick följande sammansättning: Claes Joh. Andersson, Dungen, ordf. Johan Andersson, Klockaregården, v. ordf. och Lars Andersson, Wåbergen, kassanan. Övriga ledamöter var A.J. Håkansson, Efraim Rask, Claes Johansson, Gustav Stenberg.



Elin och Karl Pettersson - ivriga arbetare i församlingen. Karl var under 40 år söndagsskolans föreståndare. Elin, lititig i församlingens syförening och kök bl.a., lever fortfarande 96 år gammal på Frökindsgården i Kinnarp.

Genom åren har ett antal män och kvinnor varit stöttelelare och ledare i församlingens arbete, bl.a. Lars Petter Andersson, Per E. Gustavsson, Alfred Johansson, Karl P. Johansson, Nils Larsson. För närvarande är Ivan Gustavsson, Skansen, ordförande i församlingen sedan 1956.

Söndagsskola, ungdomsarbete och syförening

Redan innan församlingen började sin verksamhet fanns det en livlig söndagsskola i socknen. Män och kvinnor ur alla samhällsskikt fungerade som ansvärskännande lärare och ingav ett stort förtroende för arbetet bland Brismenes övriga befolkning. Detta gjorde att verksamheten hade stor utbredning och många är de som under åren har "sett en skymt av himlen", en skymt som följt dem var de än har flyttat i världen. Söndagsskolan är fortfarande en aktiv del av församlingens arbete.

Framförallt är det roligt att församlingen genom söndagsskolan har fått så fin kontakt med många unga familjer som flyttat in i socknen, säger Ivan Gustavsson apropå söndagsskolan idag.

Aktivt ungdomsarbete har bedrivits sedan 1904, då ungdomsföreningen bildades. Den skulle vara ett stöd för unga människor som ville följa Jesus, samt söka vinna andra för honom. Ur detta arbete växte så småningom en juniorförening fram i början av 1930-talet.

Ungdomsarbetet är vad jag är mest glad för, i alla fall under min tid som ordförande, säger Ivan Gustavsson. Kontakter har knutits som jag har glädje av än idag. Och det är fantastiskt hur många det är av dessa som flyttat

till andra orter som ändå ställer upp när församlingen håller auktion el. dyl.

Som vi ovan sett har syföreningen haft ett stort inflytande i församlingens liv och arbete. Man har arbetat, bett och offrat för att Herren skulle möta människor i deras behov. Stora ekonomiska resurser har genom syföreningen slussats in i församlingen och ut till missionsarbetet.

Jubileum med jubileumsskrift

Det är stort att som församling har fått verka i 100 år, fortsätter Ivan Gustavsson. Man är oerhört tacksam för den grund som lades för hundra år sedan. Men det är viktigt att vi inte stannar i det förgångna utan vandrar vidare.

Inför framtiden har jag en längtan för församlingens arbete - att den skall få bättre kontakt med människorna i bygden och inte isoleras från vardagens bekymmer och glädje. Bl.a. kommer detta att ske genom gudstjänster och möten i gemenskapsform.

Mycket som har timat under åren har församlingen samlat i en jubileumsskrift som ges ut i samband med högtiden under helgen.



Brismene Friförsamlings nuv. ordf. Ivan Gustavsson hälsar välkommen till 100-årsjubileet. - Alla som har haft någon kontakt med församlingen är mer än välkomna till lördagens samkväm och söndagens gudstjänst, understryker han.

1979-01-16

Brismene friförsamlings 100:e årsmöte

Fri- och missionsförsamlingen i Brismene har haft sitt 100:e årsmöte hemma hos Birgit och Ivan Gustavsson på Skansen. I sin hälsning till de närvarande medlemmarna påpekade också ordf. Ivan sin tacksamhet över det jubileum som firades i dagarna två under oktober månad 1978.

Kassaomslutningen har under det gångna året uppgått till 22.600 kr. I styrelsen för 1979 ingår: Ivan Gustavsson, ordf. Håkan Olsson, v. ordf. Olle Olofsson, kassör, Bertil Johansson, sekr. och Webster Gustavsson.

När årsmötet återvalde Rut Olsson till söndagsskolföreståndare och Rosmary Franzén, Trädet, till medhjälpare, slog ordf. klubban i bordet med stor uttryckt tacksamhet. Dels för att söndagsskolan är den gren i församlingsarbetet, där man har många kontakter med människor i bygden och dels för

att medlemmar i en större församling - i det här fallet församlingen i Trädet - ställer ledarresurser till förfogande för mindre grupper. Man bestämde också att tillsammans med Rosemary Franzén m.fl. undersöka behovet av ett tonårsarbete i Brismene.

Missionsauktion beslutades hållas den 9 mars. Svenska kyrkan i Brismene inbjuds till en ekumenisk gudstjänst på annandag påsk. Skördehögtiden förläggs till den 21 oktober.

På grund av kaminens åthävor under kalla vinterdygn, har en svart matta av sot lägrat sig över missionshusets stora sal. Detta föranledde årsmötet att besluta om målning och tapetsering, samt installation av element i kyrksalen. Med glädje antog församlingen erbjudandet från människor i bygden, som lovat ställa upp och hjälpa till.

Brismene CKF:s årsmöte

Brismene CKF-avdelning har hållit årsmöte hos ordf. Gulli Arvidsson, Stommen. Till ny kassör valdes Maj Olofsson efter Gunnel Grönborg som undanbett sig återval. Till v. kassör valdes Ella Svensson. Styrelsen i övrigt blev oförändrad.

Av årsrapporten framgår att aktiviteten inom avdelningen varit god med ett flertal kurser och resor, som medlemmarna deltagit i.

1979-02-08

1979-03-17

Brismenebor torpinventerar



På bilden cirkeldeltagarna. Sittande: Håkan Olofsson, Sune Harrysson, Harry Larsson, Fritz Landin, Filip Vinggren. Stående: Folke Andersson, Bertil Andersson, Bosse Johansson, Birger Svensson, Ivan Gustafsson, Lars-Olof Abrahamsson, Torgny Johansson, Olle Olofsson, Janne Brisbo, Arne Andersson, Göran Vinggren.

I Brismene har i vinter pågått en studiecirkel om gammal bebyggelse, torpare och torpminnen. De flesta gamla boplatserna har besökts och markerats med en kopparplåt, som fästs på hallstenen, murstocken eller en jordfast sten i omedelbara närheten,

och ett stansat nummer hänvisar till ett protokoll.

Nu granskas och genomarbetas fältmaterialet och markeras på den ekonomiska kartan och man tecknar ned minnen om torpet, dess siste innehavare och hans familjs vidare öden.

De flesta - ibland hela familjerna - reste till Amerika och man söker nu följa dem så långt som möjligt i det nya landet. En del hördes aldrig av, andra lyckades och skrev ärofull svensk historia i landet "där över".

Så berättas det att en avskedad soldat Westman som bodde på ett litet torp Hästö beläget vid Jälas gräns inte långt från Fröje i Kinneved, och hade elva barn och var mycket fattig. Äldste sonen fick redan i 11-12-årsåldern ge sig ut och tjäna dräng hos en busutten bonde i Brismene, som behandlade honom mycket hårt. Men denna uppföstran gjorde att han blev härdad och fick alla förutsättningar att klara sig i "nya världen", dit han reste som vuxen. Han deltog i slavkriget på nordstaternas sida och blev snart underbefäl.

Vid en strid i Virginia räddade han en hel bataljon på ett särskilt sätt. Nordstaternas trupper hade fördrivit en större sydstatsavdelning och erövrat dess kokvagnar och de uthungrade soldaterna ville omedelbart lägga beslag på matförråden. Men med tordönsröst förkunnade Westman att ingen fick komma nära förrän maten var undersökt, ty indianerna som deltog på sydstaternas sida var mästare i att förgifta efterlämnade livsmedel. En hund togs fram och fick smaka på maten och det dröjde ej länge förrän han med några ryckningar var död...

Som belöning befordrades Westman till överste och deltog i många framgångsrika slag.

En annan torpare, bosatt på torpet Almenäs under Västarp, tog sig namnet Almkrans och emigrerade till staterna på 1880-talet. Hans son studerade till läkare och denne hade en dotter gift med en Montgomery i England. Dessa var i Sverige på 1960-talet och besökte då den gamla boplatzen i Brismene. De besökte även stugan som finns på Stoms höjder som fornstuga.

En torparpojke, född på torpet Huholmen på Fritz Landins ägor, tog sig namnet Söder. Han for till Stockholm på slutet av 1800-talet och blev som man sade "socialistpredikant", fick framstående poster i partiet och blev riksdagsman. - En annan Brismenebo i tredje led Brissman är personalchef på koncernen John Deere i USA.

Soldaten Johannes Damm på Sonnarps soldattorp nr 941, född i Horn 1788, inflyttade från Marstrand 1810. Han fick avsked 1841 och dog 1858. Han var en av de cirka 30.000 svenskar som deltog i slaget mot Napoleon. I tredagarsslaget vid Leipzig fick översten för Skaraborgs regemente hästen skjuten under sig. Hästen föll så olyckligt över överstens ben att han inte kunde komma loss. Då kom soldat Damm och en soldat från Grolanda vid namn Flod för att hjälpa översten loss. Damm tog översten under armarna och Flod tog i hästens svans för att lätta på hästen. Men då kom en fransk kanonkula och

forts.

Naturvårdsdirektör på "torvmöte" i Brismene



I Brismene bygdegård finns en karta både över torvtillgångarna och nedlagda boplatser. Även om torv- och torpinventering inte är samma sak tog Bertil Ström intresserat del av Janne Brisbos informationer.

Notisen i FT om att några Brismenebor blivit polisanmälda för olaga torvåkt hade rönt stor uppmärksamhet i Brismene. Detta föranledde LRF-avdelningen att sammankalla till ett möte i bygdegården och på detta medverkade naturvårdsdirektören Bertil Ström från länsstyrelsen.

LRF-ordf Janne Brisbo sade i välkomsthälsningen att "än har vi olja och kärnkraft, men vi vet inte vad vi har i framtiden". Det var därför av största vikt för Brismeneborna att veta om det var olagligt att taga torv eller inte.

Detta gäller

Bertil Ström började inledningsvis med att tala om vilka lagar som gäller. "Vi kan inte lära oss dem alla, men det är ingen juridisk ursäkt att säga att man brutit mot lagen därför att man inte kände till den".

Högsta beslutande instans är Riksdagen med jordbruks- och civilutskott samt regering. Under dem finns på länsstyrelsen naturvårdsenheten.

Viktiga lagar är miljöförhållningslagen, som omfattar Naturvårdslagen från år 1964. Miljöskyddslagen 1969, Kommunala renhållningslagen 1971 och Lagen om hälso- och miljöfarliga varor 1973 samt terrängkörningslagen.

Enligt 18 § NVL fordras det tillstånd till täkt av sten, sand, grus, lera, morän, matjord och torv. Undantagna för detta är husbehovstäkter, men så fort man bortför materialet från fastigheten fordras tillstånd.

Detta tillstånd lämnas av länsstyrelsen och som exempel nämnde naturvårdsdirektören att under 1978 lämnades omkring ett hundra tillstånd mot avslag för två.

Man har först ett första samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet för att sedan lämna in en ansökan om täkt. Efter vederbörlig

prövning lämnas ett tillstånd som innehåller vissa föreskrifter, bl a en överenskommen täktplan som visar hur området skall se ut efter avslutad brytning. I regel får sökanden ställa borgen som täcker kostnaderna för överenskommen återställning.

Täkttillståndet innehåller bestämmelser för tidsbegränsning, samordning, insynsskydd, etappindelning och planen för efterbehandling.

När ett täkttillstånd gått ut måste det förnyas om verksamheten skall fortsätta.

Aktuella fallet

I det aktuella fallet rörde det sig om tre fastigheter som numera ingår i Karbo torvindustri. Täkttillståndet hade gått ut vid årsskiftet 1977-78 och tänken var alltså olagligt t o m det datum ett tillfälligt tillstånd givits i avvaktan på att en täktplan inkommer. Har inte denna täktplan inkommit till länsstyrelsen inom angiven tid, är torvtäkten änyo olaglig.

För ägaren till Karbo torvindustri gäller det alltså att i en plan visa hur mossen skall återställas på det område man nu tar i användning. Det är alltså inte meningen att återställa de gamla områdena som tidigare ägare tagit torv på.

Så ska det vara

Enligt naturvårdsdirektör Bertil Ström är det det förhållande som råder som bestämmer hur det skall se ut efter avslutad torvtäkt. Det gäller att inte lämna efter sig djupa hål eller kvarstående höga pallar och kanterna på tåkten slängas ut mot omgivande mark.

Med detta svar kunde de församlade Brismene - och Börstigborna känna sig nöjda och lugnade och sammankomsten var säkert både nyttig och gemyttig. Många andra användningsområden för torvmossarna diskuterades.

↑↓ forts.

slet av hästsvansen... Flod lämnade snabbt det farliga området, medan Damm, berättas det, stannade kvar och fick loss översten, fast dennes stövel dock blev kvar under hästen...

- o -

Soldat Anders Fällgren, född i Blidsberg 1785, gifte sig med Kersti Johansdotter, Mellomgården, Väbergen och blev med henne ägare till nämnda gård. Han uppehöll soldattjänsten för Dalbogården 943 som musiker vid Skaraborgs regementes musikkår. Han deltog i finska kriget mot Ryssland 1808-1809. Under Klingspors återtag under vinterfälttåget ådrog han sig en svårartad sjukdom, hemsändes men tillfrisknade och fick då tillsynen av arméns unghästar, hingstar som uppföddes på Fölastallen i Brismene. Hästarna gick ute året om och en jul då Fällgren kom för att utfodra dem, kom hingstarna travande i flock och trampade honom så illa att han avled.

- o -

Som studieledare för cirkeln i Brismene har tjänstgjort Sune Harrysson, biträdd av sin fader f.d. kyrkvården Harry Larsson, samt artikelförfattaren. F.L.

Avståndet mellan höga besluttarna i länsstyrelsen och de som så att säga "står på den egna torvan" hade denna dag krympt till ett behagligt pratavstånd, vilket är tillgodo för båda parter.

J.J.

1979-04-05

AKTIV HEMBYGDSFÖRENING RÄDDAR KULTURBYGGNADER

Tala om uppslutning! Av de totalt 248 mantalsskrivna personer i Börstigs socken är inte mindre än 180 medlemmar i Börstigs unga men mycket aktiva hembygdsvärd. Det var för tre år sedan som tanken på att bilda en hembygdsvärd kläcktes. Sagt och gjort? Redan samma år "föddes" Börstigs Hembygdsvärd och tre år senare har man alltså inte mindre än 180 namn i medlemsmatrikeln.

Samma år som föreningen bildades fick man som gåva ett förfallet torp från mitten av förra seklet - Ljungåsen. Torpet hade stått obebott ett 20-tal år sedan den sista som bodde där, han hette Gustaf Andersson, flyttade till "hemmet". Att Ljungåsen varit så förfallet har man svårt att se i dag. Hur många ideella arbetstimmar som föreningens medlemmar lagt ned på att återställa byggnaden är det ingen som vet, inte heller hur mycket de enskilda medlemmarna tagit ur egna fickor. Men nu har man alltså iordningställt Ljungåsen och här brukar medlemmarna träffas. I vintras hade föreningen anordnat askelurings-bak, d.v.s. man malde potatis som sedan bakades och blev s.k. askulringar i stugans gamla fina spis.

- o -

Nu har hembygdsvärd fått ytterligare ett renoveringsobjekt i och med att man fått "Gubbarut" - en av de äldsta byggnaderna i socknen.

"Gubbarut" är också i skriande behov av renovering och redan har medlemmarna börjat laga taket. Nästa år räknar man med att ta itu med renoverings- och reparationsarbetet på allvar.

Gustaf Tornemark är en av ledamöterna och entusiasterna i hembygdsvärd. Han berättar:

- "Gubbarut" är den näst äldsta bevarade byggnaden i Börstig och troligtvis byggdes huset i slutet av 1700- eller början av 1800-talet. Den sista som bodde här var en kyrkvärdare som hette Salomon Johansson. Han kallades rätt och slätt för "Säm" eftersom han i ungdomen hade varit i Amerika. Han dog någon gång



Gustaf Tornemark - en av ledamöterna och entusiasterna i Börstigs Hembygdsvärd - framför torpet Ljungåsen som föreningen renoverat.

28/7-79.



"Gubbarut" är en av de äldsta husen i Börstig. Tack vare Hembygdsvärd kommer den nästan 300 år gamla byggnaden att räddas.

på 30-talet och sedan dess har stugan stått obebodd och förfallit.

Så det är i grevens tid som "Gubbarut" nu räddas åt eftervärlden.

FYRA ETTÅRIGA ARDENNER PREMIERADE I BRISMENE

Filip Wingren, Storegåden, Brismene, är en känd hästuppfödare med såväl ardenner, fjordhästar som shetlandshästar som specialitet. Vid fredagens premering på Storegåden visade Filip Wingren tio hästar själv och Stig Karlsson, Trädet, ökade på med ytterligare tre. Inte mindre än fyra ettåriga ardennerston visades och belönades med skådepenning, och det är inte dåligt i dessa tider.

Premieringslitan:

Shetland, ettåring: Viola e. Car-

mita, äg. Filip Wingren, Storegården Brismene, skp.

Shetland, tvååring: Ida e. Packard of Golden Boy, äg. Filip Wingren, skp.

Shetland, fölsto: Bambina e. Kirkbride Golden Boy, äg. Filip Wingren, A.

Fjordhäst, tvååring: Grynet e. Buster, äg. Filip Wingren, skp.

Fjordhäst, fölsto: Bamsan e. Bamse, äg. Filip Wingren, B.

Ardenner, ettåringar: Minett e. Minör, äg. Filip Wingren, skp, Ro-

essa el. Rolle, äg. Stig Karlsson, Skärum, Trädet, skp, Anett e. Minör, äg. Filip Wingren, skp, Roita e. Garpan, äg. Stig Karlsson, Trädet, skp.

Ardenner, tvååring: Marossa e. Chrbín, äg. Stig Karlsson, Trädet, skp. Diana e. Minör, äg. Filip Wingren, skp

Ardenner, treåring: Isabella e. garvan, äg. Filip Wingren skp.

Ardenner, fölsto: Blondy e. Garvan, äg. Filip Wingren, B.

1979-09-03

Julfest i Brismene

I fredags firades i Brismene missionshus söndagsskolans julfest med luciatållå, tal och sång av familjen Norman m.fl. Det var inte bara barnen som var ivriga att få vara med. Föräldrar och många andra hade slutit upp.

Samtliga bjöds på ett ljusomstrålat luciatåg med många av de kända verserna och sångerna. Ruth Olsson och Ros-Mary Fransén har haft söndagsskola under den termin som gått och hade också övat ihop ett program. Ros-Mary hälsade välkommen till festen och förenade alla i bön om Guds välsignelse. Då programmet med lucia var slut ryckte Normans in och sjöng ett par julsånger medan en god gåva till missionsfältet samlades in. Den steg till 780 kr och ingår i den s.k. Annandags-insamlingen som Svenska Missionsförbundet gör varje år annandag jul.

Efter några rörelsesånger visade Bengt Norman ett "kamishibai" om julens händelser, från den första julen. Kamishibai är japanska och betyder just att visa bilder och berätta samtidigt. De allra flesta lyssnade på ett utmärkt sätt och svarade på frågor som ställdes. Familjen Norman sjöng sedan en sång som heter: "Jovisst, sa doktor Lukas" och vid fikarasten serverade mammor, ungdomar m.fl. och de som behövde bli snällare fick två pepparkakshjärtan.

Ros-Mary Fransén som under terminen åkt från Trädet till Brismene söndagsskola och Ruth Olsson fick också ett välförtjänt tack för den gångna terminen och Ivan Gustafsson delade ut varsin blomkett till dem. Ruth tackade föräldrarna för att de sänt barnen till söndagsskolan och gav ett avslutningsord. Alla sjöng "Tryggare kan ingen vara" och bad barnabönen.

Villiga händer, mest från föräldrarna, tog sedan hand om diskning och städning och missionsförsamlingen var glad över att ha kunnat genomföra ännu en söndagsskolfest i Brismene.

1979-12-20

FRÖKIND

Ljussmäsia i Brismene

I söndags hölls den traditionella ljussmässa i Brismene kyrka. Den berömda Glaekvartetten från Redväg medverkade med ett flertal sångner. Från Koret "vilka sjöngs i stämmor. Sånggruppen bestod av komminister Vidman, Laila Hultberg, musiklärare Evy Hansson och Gunnar Josefsson. Komminister Vidman predikade över dagens högmässotext Matt. II:II-19 och utförde altartjänsten.

Efter gudstjänstens slut samlades kyrkobesökarna i Hembygdsgården, där kyrkorådets damer serverade kaffe vid vackert dukade långbord- dekorerade med blommor och levande ljus. Efter kaffet sjöng kvartetten: Bred Dina vida vingar o, Herre över mig. Kyrkoherde Martlen framförde i några varmhjärtade ord församlingens tack för det konstnärliga och uppskattade sångprogrammet, samt överlämnades blommor till sångare och församlingens anställda. Kyrkovård Fritz Landin framförde församlingens tack till kyrkoherde Martlen för hans uppskattade och osjälviska arbete inom församlingen och överlämnade en blomma från kyrkorådet.

Som avslutning sjöngs: Herre signe Du och råde.

Kyrkliga aktiviteter i Brismene

Brismene kyrkliga syförening har haft sin årliga missionsauktion i Hembygdsgården, som var till trängsel fylld av hugade spekulanter. Efter inledning av kyrkoherde Martlen följde kaffeserveringen, varefter auktionen tog sin början med Ivan Gustavsson som van och kunnig ropare. Buden var täta och höga på damernas konstnärliga arbeten. Det var hemsydda tavlor, gobelänger och dukar vävda och handsydda som betingade skyhöga priser. När paket och gott såldes var det barnens tur att vara med. Resultet blev det bästa hittills i Brismene lilla församling, 7.630 kr vilket utgör 60 kr pr innevånare. Alla barn och äldre var glada över gjorda inköp och en gemytlig samvaro. Som avslutning gads gemensamt: Gud som haver barnen kär.

1979-12-24

Julfest i Börstig 1980-01

Missionsförsamling i Börstig stod som arrangör för en julfest, där bl. a. Samuelssons och familjen Norman medverkade med sång och där man gjorde en insamling för SMF:s mission som steg till 3.321 kr.

Bengt Norman som ledde högtiden, underströk det välkommen som ordf. D Johnsson redan uttalat, och hälsade Samuelssons särskilt välkomna för att sjunga. Det var nämligen syskonen Britt (Samuelsson) och Linnea (numera Gunnarsson) som svarade för en del av de julsånger som sjöngs. Karl-Erik Gunnarsson trakterade gitarren och sjöng också tillsammans med sin hustru. Dora läste både skriftord och en egen författad dikt som handlade om det stora som hände i samband med den första julen. Familjen Norman sjöng i känd stil och Norman talade. Då julfesten sedan slutade med en stunds god samvaro och kaffe eller saftdrinkning, så var alla glada och belåtna.

Missionsförsamlingens årsmöte i Börstig

Mötet hölls hos ordföranden Dora Johansson, som hälsade de närvarande välkomna och gav en resumé öve det gångna året. Efter bön valdes presidium för årsmötet med Bengt Norman som ordförande och Ingrid Samuelsson som sekreterare. Till justeringsmän valdes Lennart Johansson och Bengt Samuelsson. Ingrid Samuelsson föredrog en välskriven årsberättelse som talade om olika möten och gudstjänter, samt att det blivit pastorsbyte. Kenneth Wachenfeldt, som tjänat församlingen i 3 år, har slutat som pastor i församlingen och Bengt Norman har tillträtt. Med honom följer ibland familjen och man kan säga att det är "den sjungande familjen". Årsberättelsen förtäljde också att det nu är 16 medlemmar då en har flyttat till Falköping. Då kassarapport och revisionsberättelse upplästs beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet. Det blev omval av alla i styrelsen som kvarstod sedan

ifjol nämligen: Allan Blanck, Dora Johansson, Sven Johansson, Ingrid Samuelsson och Sven Svensson. I avslutningen av årsmötet tackade den sittande ordf. och gav några ord från den heliga Skrift.

FOTO FRÅN FORDOM:

I Börstig för 60 år sedan



På fotot ser vi: översta raden fr. vänster: Torsten Nybell, Carl Tornemar, Sven Pettersson, Harry Larsson, Göte Blomdahl, Erik Andersson, Harry Westerdahl, Bertil Kling, Georg Lundgren. Andra raden fr. vänster: Ingrid Josefsson, Elsa Andersson, Greta Ahlin, Alice Grahn, kyrkoh. Johansson, Ingrid Johansson, Edit Grahn, Agnes Andersson, Dagmar Johansson, Hildur Sjölin. Sittande fr. vänster: Valter Dahlén, Allan Blanck, Olle Johansson.

Av Carl Tornemar i Falköping har vi fått en bild från en konfirmation i Börstig 1920 – alltså i år för jämnt sextio år se-

dan. Carl Tornemar var själv då en av barnen som gick och "läste" i pastoratet. Detta ut-

gjordes då av Börstigs, Brismene och Kärråkra församlingar. Tjänstgörande präst var kyrko-

herde Frans Johansson, sedermera kyrkoherde och prost i Särestad.

Auktionsdags

Ringius raske ropare Bertil Davidsson sveper in buden med sin långa arm och platsen är Prästgården Börstig på fredagsförmiddagen.

Det är alltså dags för de årliga evenemangen, "bonnauktionerna" och byggens stora auktionsfirmor Albert Ringius fastighetsbyrå och Sverige Fastigheter har varje vecka stora auktioner.

– "I lådan finns ett strykjärn om någon går omkring och stryker, får jag en femma-tio kronor-femton kronor, den går bort för femton kronor – jättebilligt-pang".

Som vanligt inleds en auktion med de "antikviteter" som förra och nuvarande generationer samlat, som uppmjukning före de viktigare utropen som maskiner och kreatur.



1980-03-01

BÖRSTIGBOKEN FÄRDIG I ÅR

Börstigs Hembygdsförening har hållit årsmöte i Bygdgården. Efter hälsningsanförande av ordf. Ingvar Thorstensson, vidtog årsmötesförhandlingarna. Av den upplästa verksamhetsberättelsen framgick att föreningen varit mycket aktiv, arbetet med kartläggningen av torp och backstugor är nästan färdigställt. Meningen är att denna karta så småningom som kopior skall säljas till intresserade.

Redaktör Gunnar Petersson redogjorde för arbetet med Börstigboken och meddelade att den kommer att utgivas i år. Boken har blivit fördröjd, anledningen till förseningen är att ett så stort material inkommit.

De sammankomster och aktiviteter som förekommit har varit välbesökta. Det framfördes önskemål om att vandringar i socknen borde anordnas till de gamla boplatserna för torp och backstugor och då även diskutera på vilket sätt som de skola utmärkas.

Sammankallande till dessa vandringar valdes för: Börstig Åke Danielsson, för Döve Majbritt Thorstensson, för Tornarp Gustav Tornemar, för Kringlarp Rune Johansson, för Sandhem Sten-Åke Kling, för Hjälmsered Gustav Larsson och för Vintorp Staffan Nilsson.

Föreningen siktar i år på att få Ljungåsen färdigställd, en flaggstång har redan skänkts och man hoppas att även den skall resas, kanske till midsommarfesten som också i år beslutades att arrangeras liksom stugmötet i dec. Den tidigare påtänkta linsådden med följande beredning skall om väder och vind samt tid tillåter förverkligas. Hyvling av takspån kan också tänkas bli aktuellt samt naturstigar.

Styrelsen omvaldes och har följande sammansättning: ordf. Ingvar Thorstensson, v. ordf. Dagny Johansson, sekr. Ulla-Britt Kling, kassör Asta Westermark. Övriga ledamöter Staffan Nilsson, Gustav Tornemar, Sten Andersson. Revisorer Lennart Ivarsson och Allan Johansson. Torpombud Gunvor Broberg.

Efter förhandlingarna blev det kaffeservering och underhållning av en sånggrupp under Kerstin Arnessons ledning som sjöng ur "Gamla visor och skillingtryck". Den välsjungande gruppen bjöd på visor alltifrån "Så bister kall sveper Nordanvinden" till "Barn-domsminnet". Det var många kända gamla visor som framfördes med bravur.

Sen var det "Sven i Lofsgår'n", Kinnarp, som fick ta vid och på sitt

oefterhärmliga sätt berättade om färgstarka personligheter han kommit i kontakt med, samt roliga historier och även dikter av "Jönn" och "Jeremias i Tröstlösa". En dikt av "Jönn" som tonsatts, sjöngs alldeles utmärkt av Sven, därom vittnade applåderna. Underhållningen under kvällen var mycket uppskattad.

MÅNGA GICK I BÖRSTIG

Börstigs Hembygdsförening hade på Kristi himmelfärdsdagen den första tipspromenaden för såsungen. I samband med promenaden hade Hembygdsföreningen "öppet hus" med kaffeservering och diverse arrangemang med frisbee och varpakastning. Det vackra vädret hade lockat många deltagare, 4 st hade lyckats med att få 11 rätt, vilka har pris att hämta vid nästa tipspromenad, 8 hade 10 rätt. Vinnare blev Inger Johansson, Falköping, Marianne Claesson, Börstig, Per-Hugo Claesson, Börstig och Gunnar Johansson, Börstig. 10 rätt hade Lars Westermärk, Börstig, Maj Johansson, Börstig, Erna Johansson, Börstig, Sten Johansson, Börstig, Rolf Johansson, Falköping, Kjell Åke Johansson, Falköping, Sten Andersson, Börstig, Dagmar Persson, Falköping.

Tävlingen i varpa vanns av Henning Hellström, Göteborg och i frisbee vann Thure Hylén, Falköping.

Rätt rad: 1 1 1, x x x, x 2 x, x x x.

Rätt rad: 11x, 22x, x21, 12x, x2x, 12x. 12. Fotofrågorna: Peugeot, 3,5 m, 3 st. Svaren: 1) Brage; 2) Lajban; 3) 50 år; 4) 93.000; 5) Entita; 6) 1947; 7) 50 år; 8) 9; 9) Olof Ljungren; 10) vidkänd gås; 11) Inge Klarqvist; 12) 1 öre; 13) 1934; 14) högt spel och strama tyglar; 15) 4; 16) 24 juli; 17) Gloxinia; 18) 1973; 19) Elan; 20) Alex Haleys. Skiljefrågan: 261 st.

1980-05-19

Blomskottsauktion hos Brismene CKF

Brismene CKF-avdelning har hållit sin sedvanliga blomskottsauktion.

I år var det Asta och Lars-Olof Abrahamsson som stod för värdskapet.

Gästerna hade tagit med sitt allra bästa humör och kvällen blev mycket lyckad trots regnväder.

Efter den traditionella korvgrillningen hölls auktionen och denna inbringade 500 kronor.

Som vanligt sköttes klubban på ett förtjänstfullt sätt av Ruth Olsson.

Kvällen avslutades vid kaffebordet.



MIDSOMMAREN TJUVSTARTADE för Börstigsborna redan i lördags kväll. För fjärde året i rad inbjöd man nämligen till midsommarfirande vid föreningens underbart vackert belägna stuga Ljungåsen mitt inne i skogen. Det är ju egentligen ganska förståndigt att tjuvstarta med firandet. På den riktiga midsommaraftonen blir det ju ändå så många arrangemang runt omkring.

Bengt Fransson från grannföreningen i Åsarp ledde lekarna med sedvanlig fermitet till tonerna från organisten Ella Thorstenssons dragspel. Stor kaffebjudning avbröt för en stund dansandet men sedan fortsatte man med "Vi äro musikanter" och andra av de gamla lekarna allt medan solen sjönk i väster. Se det var ett riktigt midsommarfirande. Det tyckte också myggorna som hade en riktig festkväll. Bilden härövan är hämtad från dansen vid Ljungåsen.

1980-06-17

DOPFUNTEN I BRISMENE ^{24/2-80} STOD UTANFÖR KYRKAN

– Vår 1200-talsdopfont är sprucken tvärs igenom och det hände när den lånades ut till Göteborgsutställningen 1923 berättar förre kyrkvärden i Brismene, Harry Larsson, för FT när vi tillsammans med honom tar oss en titt på byns kyrka. Vad som gjorde att den sprack vet jag inte, men lagas blev den efter utställningen, säger han. Harry minns för övrigt från sin barndom att dopfunten stod utanför kyrkan och nöttes av väder och vind.

När jag gick i skolan 1913-14

stod den utanför kyrkan och där hade den stått i 50-talet år då. På den tiden var man inte så noga med gamla dopfontar. Så småningom insåg man värdet av att bevara sådana här gamla relikier, säger Harry Larsson.

Funten i Brismene ska enligt sakkunskapen vara tillverkad i "Stenmäster Haralds skola" på tidigt 1200-tal och vara en pendang till den i Forshems kyrka.

Strid om nya kyrkan

– Brismene gamla kyrka, som revs på 1860-talet, var liten och i

stil med den som står i Vårkumla. Det gick inte in så många människor i den och då folkmängden i socknen på 1800-talet var runt 500 så började man fundera på att bygga en större kyrka.

Redan 1839 gjordes en ritning till en ny kyrka men sockenborna var inte ense om att låta bygga den säger Harry Larsson, som läst i gamla handlingar från tiden.

– Inte förrän 1862 var striden över så att man kom i gång med bygget och året därpå stod kyr-



Den här sprickan i dopfunten blev när funten lånades ut till göteborgsutställningen 1923, berättar förre kyrkvärden Harry Larsson för FT när vi besökte Brismene kyrka.

kan klar.

Folkmängden minskade kraftigt i Brismene från 1800-talet och framåt. Vid sekelskiftet hade socknen 425 inneväpnare och i dag ligger siffran runt 140.

– Nu är ju den här kyrkan alldeles för stor och i dag skulle den gamla kyrkan vara lagom för våra behov.

Kyrksamman

Harry Larsson menar också att folket i Brismene av hävd är kyrksamman. man besöker gudstjänsterna ganska flitigt. Missionsförsamlingens möten går man också på – och det är samma personer som besöker både statskyrkan och missionsmötena.

– Det finns ju inte så många

här så det skulle räcka till åt båda. Det har alltid varit goda förhållanden mellan kyrkan och missionsförbundet här.

Ovanligt innertak

När man går in i Brismene kyrka, ska man lägga märke till taket. Det ser vid första påseende ut som om det är yttertaket taks-tolar man ser men det är det nu inte. Harry berättar att det är ett innertak och ovanpå är det full ståhöjd för en vuxen man mellan inner- och yttertaket.

Altartavlan i kyrkan är från 1776 och både den och predikstolen har funnits i den gamla kyrkan. Färgerna på predikstolen var till 1958 i vitt och guld – de färger som altare och läktarbröst

fortfarande har. Då målades i de ursprungliga färgerna med rödb-runt som dominant.

Myndigheterna visste inte

En lustig detalj om altartavlan berättar Harry för oss. På altartavlans plats, bakom altaret, fanns tills 1929 ett fönster som sattes igen. Altartavlan som då legat undanstoppad sattes då upp – som denne skrivare tycker som viktig motvikt mot predikstolen till vänster i kyrkorummet. Först 1958 kom det fram till Riksantikvarieämbetet i Stockholm att detta skett och man började röra på sig – de hade ju inte givit sitt tillstånd till ändringen. Men vad göra efter 30-talet år? Altartavlan får naturligtvis stå kvar där den står.

Kyrkan har renoverats i olika omgångar och bland annat har man 1958 tagit bort några bänkrader och bytt ut de övriga mot nya och mera sittvänliga. De gamla var inte nådiga att sitta i inte, säger Harry Larsson.



Förre kyrkvärden i Brismene, Harry Larsson, i samspråk med Brismenefödde Malte Larsson, på kyrkmuren. Malte är numera bosatt i Falköping.

Torpvandring i Kringlarp och Börstig

25 deltagare startade vandringen vid Övergården, Kringlarp. Första boplaten som besöktes var Katrin Larssons vid Smedslyckan. Vid stugan stod förr ett fallfärdigt skjul som Katrin ville ha bort, så en stormnatt var hon ute och knuffade omkull skjulet. Orsaken ansågs då officiellt vara att det blåst ned. Katrin kom sedan till fattigstugan.

- o -

Nästa boplat var August och Anna Andersson, Smedslyckan. De var födda 1849 och 1860. Anna i Timmele flyttade senare fram till landsvägen.

Därnäst besöktes Ida Sälls gamla hemplats. Hon dog 1946 och man hade auktion efter henne 1947. Före Ida bodde där Alfred och Augusta Larsson, brodern Johan Larsson bodde i Dungen, Övergården. Dessa gick under namnen Bakel och Stakel. Fjärde boplaten var Frans August Johansson född 1850 och Josefina Johnsson död 1942. Gården lades ned 1926. Ett bränneri fanns förr längre upp i skogen.

- o -

Femte boplaten hade innehafvs av Gustav Bergkvist och var belägen vid Hustomten i Kringlarp. Han var skräddare, född i Börstig 1812 och blev änkemän 1880.

- o -

Härfra fortsattes torpvandringen per bil till Norders vid Strömbergs. Familjen emigrerade till Amerika i slutet av 1800-talet. Sedan följde även föräldrarna till Bertil och Teodor Carlsson dit. Stugan framflyttades sedan till Strömbergs och finns fortfarande kvar i sitt ursprungliga skick. På nämnda boplatstogs sedan det medhavda kaffet bland liljekonvaljer och mygg.

- o -

Nästa boplat var vid Nunne-lyckan i Kringlarpsskogen. Här hade, efter vad som berättats, legat tre stugor samt en affär. Möjligen fann vi kvarlämningar efter en husgrund.

Den åttonde platsen vi besökte var Kringlarp Nedergården, kallad "Sörtomt". Ägare var Klas Persson som senare flyttade till Ulvered, Kärråkra. Även boplaten efter Clas Vint besågs. Vint var född 1845. Hustrun Sofia föddes 1842. Vint lät resa en gravsten på kyrkogården med inskriften "Här vilar Vint". Han reste den medan han levde.

- o -

Näst sista hållplats var Höka-Majas boplat vid Helenelund. Halva stugan låg efter vad berättats i Börstig och halva i Kärråkra. Här möts också gränserna mellan Börstig, Blidsberg och Kärråkra.

Sist besöktes Teodor Carlssons boplat och Johan och Ada Gustavssons nära gränsen till Humla och Älvsborgs län.

Alla var nöjda och belåtna efter en lyckad torpvandring både till fots och per bil.

1980-07-01

R. J.



På Brismene kyrkogård står en intressant gravsten. Dess text lyder: "Här hvilar rådmannen, kopparslagaren äreborne konsterfarne mästaren J.F. Nissvandt, född 1796 död 1882 och dess hustru M.C. Nissvandt f. Johansson". Kyrkvården Fritz Landin vet ett berättat om den äreborne kopparslagaren.

J.F. Nissvandt var född i Leiden i Tyskland. Han utvandrade i unga dagar till Sverige och bosatte sig i Brismene. Den här gravstenen lär han ha låtit hugga redan under sin livstid och kanhända "broderade" han ut texten en aning, säger Fritz Landin. Fritz berättar också att det finns en släkting i Amerika - idag över 90 år gammal. För inte så många år sedan besökte anhöriga till denne Brismene och den Nissvandska boplaten. Från en broder till kopparslagarmästaren utgick den gren som bl.a. innehåller prins Lennart Bernadottes f.d. hustru Karin Nissvandt.

FT 27/1980

Torpvandring i Tornarps by

Gamla boplatser och torpstäl- len i Tornarps by besågs när Börstigs Hembygdsförening i förra veckan anordnade en torpvandring.

Ett 30-tal personer deltog i promenaden som gick ut från "gamla vägen".

Först besågs en boplat som kring år 1950 bebotts av Jonas Larsson. Så kom man till "Sällalyckan" där soldat Anders Säll (död 1908) bodde under större delen av sin levnad. Här läste Harry Larsson en dikt som förekom vid Anders Sälls jordfästning. Dikten var författad av Tornarpskalden Algöt Karlsson (död 1927).

I närheten låg Karialycka, där Karin Nilsson bodde 1859-65. Några meter längre fram stannade deltagarna vid Johannisalycka, där en Johannes bodde på 1840-talet. Några hundra meter in i skogen, inte långt från denna boplat, var Röialycka belägen. Här bodde en familj som levde under knappa förhållanden men sonen kunde ändå läsa till präst. Hans namn var Götlén och namnet förekommer i en handling från Börstig 1825.

Nästa stuga var knekten Johan Fredrik Sälls soldattorp. Denne var rotens siste soldat och huset revs på 1920-talet.

Deltagarna vandrade därefter tillbaka till Tornarp Skattegården, där socknens första skola var belägen, på Karl Johanssons ägor. Det var redan på 1830-talet och lärare var hemmansägare m m Jakob Lilja. Deltagarna besökte också "Marknadslycka" där marknad hölls på 1820-talet. Omkring 1933 flyttades marknaden till Trädet.

Vidare gick man fram till bo-

platsen Gradringslycka, som troligen varit bebodd långt tillbaka. Där påträffades 1843 en grav under en stenhäll, som när den undersöktes innehöll en förrutnad uniform och några benrester.

Som guide under vandringen fungerade Gustav Tornemark.

Deltagarna tog sedan plats i bilar och åkte den korta sträckan till Kronogården och passerade då "Marken", 1839 bebodd av Sara Johansdotter.

Ett kort uppehåll gjordes vid "Berggrenstorpet", beläget på själva gårdspanen. Här berättade Karl Gustav Andersson om boplaternas innevägnare på 1800-talets mitt, bl.a. om ett gammalt bevarat köpekontrakt, daterat Börstig 16 februari 1771, där Håkan Berggren stod som köpare och Erik Johnsson som säljare.

Sedan besågs Rosenlund, en boplat dit huset flyttats från Stommen Döve omkring 1875. Här bodde Jan-Petter Svensson från Kronogården från 1890.

Efter cirka 400 meters gångväg genom skogen gick man från Rosenlund till boplaten "Hvilan", som omkring 1860 var bebodd av Lars Svensson, född i Ekesgården Brismene omkring 1822. Så besöktes "Nilsagos't". Många har bott på denna plats. Enligt arrendekontrakt från 1879 bodde här Jakob Pettersson från Börstig. Huset flyttades 1912 till Trädet.

På återvägen såg man torplägenheten "Stockholm". Här bodde Andreas i Stockholm 1839-45 och senast änkan Maria Larsdotter från Ekarp, 1868-70. Året efter revs huset.

Torpvandringen avslutades med kaffe i Kronogården.

K.G.A.

1980-08

Torgny och Marita blev bönder gjorde långtidsplan för byggena

I slutet av det för jordbruket dåliga 60-talet tog Torgny och Marita Johansson det djärva steget att bli jordbrukare. Det har gått bra och nu är de väl etablerade på gården Tången i Brismene tillsammans med de tre barnen Ulrika, Johan och Louise. Torgny och Maria får stå som exempel för de många energiska och kunniga jordbrukarna i bygden.

– Vi gjorde upp ett långtidsprogram när det gäller byggnaderna på gården, berättar Torgny. Det är viktigt med en ekonomisk planering på en gård. Man bör låta produktionen betala investeringarna undan för undan och inte skaffa sig allt på en gång.

De första åtta åren bodde familjen på pappa Allan Johanssons gård i Alarp i grannsocknen Kinneved. Därifrån reste de till Tången och skötte jordbruket. Sedan två år bor de emellertid på sistnämnda gård sedan de grundligt restaurerat bostadshuset, som stått öde i några år. Vi måste tillägga att man moderniserat fasaderna varsamt, i en stil som anknyter till byggnadstraditionerna i bygden.

Man började 1972 med att rätta till den gamla ladugården och bygga ungdjursstall. För fyra eller fem år sedan började man med boningshuset, enligt långtidsplanen, och det blev färdigt för ett par år sedan. I fjol byggde man ny maskinhall och i år gör man om det gamla brygghuset till gäststuga.

Torgny har själv hjälpt snickarna med olika arbeten. En del av virket har man hämtat från



På verandan, ett förvärv från en stuga i Daretorp, träffar vi Torgny och Marita Johansson, med de tre barnen, som heter Ulrika Johansson, Louise Johansson och Johan Torgnysson. På besök är barnens kusin Sara Thor, tvåa från höger.

den egna skogen och Torgny har ordnat sågningen hos en farbroder som driver en såg i Mussla, Börstig.

– Vi satsar på ungdjursuppfödning, berättar Torgny. Vi började med tio kalvar i Alarp och har undan för undan ökat ut. Nu har vi omkring 100 ungdjur här

på Tången. Det är mest lågländstjurar vi föder upp och så säljer vi dräktiga kvigor.

– Det är naturligt att man satsar på djuruppfödning här i bygden, säger Torgny. Betena är bra och vallskördarna brukar bli goda.

Fru Marita arbetade som dam-

frisörska i Skövde till för tretton år sedan. Det var naturligtvis något helt annat att bli lantbrukare men jag trivs här på gården och i bygden, intygar hon.

Familjen har för övrigt planer på att utöka igen. Det är en del av jorden i Alarp man skall överta.

2 1/2-80.

1980-08 Minneshögtid i Börstig

Börstigs båda kyrkliga syföreningar, jämte deltagare från ett pastorsdiakon- och kyrkoassistentkonvent i Blidsberg, deltog nyligen i ett gemensamt samkväm i Börstigs bygdegård. Samkvämet var anordnat av framlidne pastorsdiakon Anders Karlssons maka och dotter, som på detta sätt ville samla sina gamla vänner.

I välkomsttalet konstaterades bl.a. att det var på dagen 34 år sedan den lilla pastorsdiakonfamiljen flyttade in i sitt nya hem i Döve, Börstig.

Efter den inledande kaffestunden, som också omfattade en myckenhet av sång och tal, följde avslutningshögtid i Börstigs kyrka. Psalmerna "Skiljas vi må från vänner och frändet"

inledde, varefter pastorsdiakon Karl Nilsson höll parentation över två under året avlidna pastorsdiakon. En av de avlidna var klockare Robert Blomberg, Göteborg, som under flera år varit pastorsdiakon i Börstig. Före avslutande psalm med växelsång hölls altartjänst med aftonbön, förrättad av Aina Karlsson.

Utöver de speciellt inbjudna gästerna hade även andra församlingsbor mött upp, vilket gjorde att den vackra kyrkan var så gott som fylld.

Börstigs CKF-avdelning

har nyligen haft sin årliga utfärd med kyrkobesök. Resan gick i år bl. a. till Marbäcks kyrka, där komminister Staffan Segerpalm predikade. Därefter ställdes färden till Församlingshemmet, där man drack kaffe. Komminister Segerpalm berättade om kyrkan och dess historia. Sedan besågs Ulricehamns vintersanatorium. Trots det regniga vädret samlade resan 28 deltagare.

Tipspromenad i Börstig

Börstigs Hembygdsförenings tipspromenad i söndags lockade ett 60-tal personer.

Rätt svar: 50, D. Defoe, björnbär, Pontiac, stor väggspiegel, 28 september, råbandsknop, Atom, rådgivn. i alkoholfrågor, 5 ggr, Jungfrun, 1823.

Skiljefråga: stenen vägde 1.588 gram.

12 rätt hade Karl-Erik Andersson, Trädet.

11 rätt hade (svaret på skiljefrågan avgör den inbördes placeringen): Dagny Johansson, Ella Ohlsson, Asta Westermark, Mikael Elmersson, Elisabeth Johansson, Henning Hellström, Lars Westermark, samtliga Börstig.

1980-09-11

Börstigsbor på torpvandring



En grupp ur Börstigs Hembygdsförening på torpvandring i trakten kring Döve. Här betraktar man den egendomligt dragna gränsen mellan Vaskås och nya Snålabý. I mitten står hembygdsföreningens ordförande Ingvar Torstensson.

I lördags anordnade Börstigs Hembygdsförening sommarens tredje torpvandring. Ett tjugotal personer hade mötte upp till gården Bondarp i Döve, där vandringen började. Hembygdsföreningens ordförande Ingvar Torstensson fungerade som ciceron på utfärden.

Börstigs Hembygdsförening bedriver en omfattande verksamhet. Föreningen förfogar numera över två hembygdsstugor, Gubbarut och Ljungåsen. Ljungåsen skänktes till sammanslutningen för ett tag sedan. Den gamla torpstugan håller nu på att renoveras, och ska förhoppningsvis invigas officiellt redan i höst.

Vidare är en hembygdsbok från

Börstigstrakten under produktion. För faktainsamling och sammanställning av materialet svarar en utsedd kommitté i föreningen. Och denna kommitté utgörs av fem personer, Dagny Johansson, Olle Martlén, Gunnar Pettersson, Ulla-Britt Ling och Gustav Tornemar.

Ungefär 200 personer är medlemmar i Börstigs Hembygdsförening, en synnerligen imponerande siffra.

Tidigare i sommar har man alltså anordnat två torpvandringar, och i lördags var det dags för den tredje. Denna gång besågs gamla torp- och backstugulämningar i trakten kring gården Bondarp.

Först förevisades gamla Snålabý, ett torpområde som enligt uppgift lär ha brunnit någon gång under 1700-talet. Numera finns endast stenrester och en igenvuxen

brunn, som indikerar på en tidigare bosättning.

"Börjes" var nästa gamla torpställe som besöktes. Här erinrade sig ciceronen, Ingvar Torstensson, sista torparparet August och Kristin. Stället revs under andra världskriget, men stenarna till husgrund och ladugård finns ännu bevarade. Torpstället sorterades under Döve, Trädgården.

Bara något hundra meter ifrån "Börjes" bodde Alméns Clara i en backstuga. Huset hörde till Skattegården i Döve. Om Alméns Clara berättade en av deltagarna i torpvandringen, att hon alltid höll sin mjölk i en vackert emaljerad potta! En gammal apel visar idag platsen där backstugufolket en gång levde.

Invid gränsen till nya Snålabý ligger en bondgård, benämnd

Vaskås. Här, liksom hos Alméns Clara, växte en smed upp. En klockmakare fanns inte långt därifrån. Han bodde i en backstuga invid Annikelyckan, längre ned utmed den lilla skogsvägen söder om Bondarp.

Ja, det var mycket Döveborna fick höra på lördagen om sina föregångare på orten. Gemensamt hjälptes torpvandrarna åt att foga samman olika bitar gällande personer och boställen.

Och innan vandringen slutfördes hann man också med att berätta om en varggrop och så bese Blomdahlstorpet.

Det är bara att gratulera Börstig till en sådan livaktig hembygdsförening. Hoppas bara att invigningen av torpstället Ljungåsen kan ske som planerat, och att hembygdsboken är färdigställd till årets slut. 1980-09-01

STINGO

Hembygdsföreningens tipspromenad

1980-10-07

Vid helgens tipspromenad i Börstig, anordnad av Korpen i samarbete med Börstigs hembygdsförening, deltog 44 personer.

De hade att tippa en rad som helt rätt skulle sett ut så här:

211 X22 1X2 2XX. Svaret på skilje frågan var 103 legobitar.

Fem deltagare får pris. Priset kan hämtas nästa söndag vid Tornarp i Börstig. De fem är Britta Johansson, Börstig (87), Anna-Lisa Johansson, Börstig (213), (De båda var de enda med 12 rätt), Magnus Ivarsson, Börstig (112), Ingemar Wilhelmsson, Trädet (93) och Lenart Johansson, Börstig (89). De tre sista hade elva rätt.

Ytterligare sju deltagare hade elva rätt. Det var Mari Johansson, Börstig, Ingvor Henriksson, Kinnarp, Christina Wahllund, Maj Johansson, Håkan Ivarsson, Gunnar Johansson, Elmer Johansson, samtliga från Börstig.

Rätta svar: 1/ Willy Brandt 2/ Galtåsen 3/ Christoffer Columbus 4/ frisör 5/ fartyg 6/ ögrupp 7/ på huvudet 8/ Nordpolen 9/ Västergötland 10/ postludium 11/ Småland 12/ väsentlig.

Börstigsboken klar



Här presenteras Börstigsboken. Fem personer har ingått i kommittén. Olof Marklinder som också varit med var inte närvarande när bilden togs. Fr.v. Ulla-Britt Kling, Dagny Johansson, Gunnar Pettersson och Gusta Tornemar. (Foto: Dan Nilsson).

Börstigs Hembygdsförening arrangerade i onsdags en sammankomst där den nya börstigsboken presenterades. Föreningen bildades 1976 men redan tidigare hade man varit inne på tanken att ge

ut en hembygdsbok.

Beslutet om utgivningen togs sedan 1978 och en kommitté bildades för utgivningen. Man har forskat en hel del i arkiv runt om i landet men mycket material kommer från börstigsborna själ-

va. Fotografier har lånats in och man har intervjuat äldre ordsbor. Det finns för övrigt nästan 200 bilder i boken. Upplagan är på 1.200 ex och åtskilliga av dessa böcker såldes redan vid presentationen på onsdagen.

1980-12-13

Boken om Börstig



Börstigs kyrka – vilken bild kunde väl bättre illustrera boken om Börstigs socken?

Vid en Luciafest hos Börstigs hembygdsförening häromdagen presenterades Börstigsboken, boken om Börstigs socken från dess uppkomst till mitten av 1950-talet.

Det var helt i sin ordning att det var just hos Hembygdsföreningen boken presenterades eftersom föreningen är det direkta upphovet till boken. Hembygdsföreningen bildades 1976 och re-

dan två år senare beslöts att en bok om bygden skulle ges ut. En redaktionskommitté tillsattes, bestående av Gunnar Peterson, Gustav Tornemar, Dagny Johansson, Ulla-Britt Kling och Olof Martlén, och lagom till jul presenteras alltså boken om Börstigs socken.

— o —

Det är en hembygdsbok som delvis skiljer sig från andra hem-

bygdsböcker. Redaktionskommittén har vinnlagt sig om att spegla vardagen i Bröstig, att berätta om den vanlige börstigsbon, om hur denne tidigare levde i Börstigs socken. Boken är omfattande, nära 600 sidor, och hade kanske vunnit på en något strängare redigering. Vissa artiklar kunde tagits bort utan att boken förlorat på det, t ex en artikel om slaktseder och en annan om julseder i gången tid, seder som inte bara gäller Börstig.

Men det kanske är en obefogad anmärkning: många kommer antagligen att tycka att det är en styrka att boken är så innehållsrik. Alla som har eller haft någon anknytning till Börstig kommer att nicka igenkännande många gånger när de läser boken. Man skall också komma ihåg att det är Hembygdsföreningens eget folk som står bakom boken och det är mycket tydligt att de haft en ärlig vilja att grundligt berätta om sin bygd för dagens och kommande generationer.

— o —

Kommittén har lagt ner stort arbete på att samla material. Man har forskat i gamla handlingar, intervjuat gamla Börstigsbor och letat i ortstidningarnas arkiv. En del artiklar är hämtade ur de senare, men det gäller artiklar som oftast är gamla, har varit införda för 30-40 år sedan och därmed okända.

— o —

Det är omöjligt att räkna upp alla medarbetare och alla artikelrubriker. Boken innehåller flera artiklar om fornlämningar och fornfynd, där finns redogörelser för kyrkor och kyrkplatser lika väl som berättelser om "Luffarkungen" – skriven av initiativtagaren till boken Dagny Johansson – postrån i bygden och historier med anknytning till bygden.

För flera av artiklarna svarar framliden Georg Öhrnell, i över 30 år lärare i Börstig och en av bygdens främsta kännare. Han berättar bl a om skolväsendet, om Mussla och Börstigs kyrkor och också om poststationen och diversehandeln i Börstig.

Om en lanthandel berättar också bröderna Valter och Einar Dahlén, kunniga trivsamma berättare, som man mycket gärna återknyter bekantskapen med i en hembygdsbok. Båda har också, liksom den sista kyrkoherden i Börstig, Henning Andersson, Georg Öhrnell och Ragnar Larsson-Mollsjö, lärare och kantor i Molla, fått ett särskilt omnämnande i boken som människor som betytt mycket för sin bygd.

S.L.

Brismene C.K.F.

har haft årsmöte hos Gulli Arvidsson, Stommen. Styrelsen blev omvald med Gulli Arvidsson, som ordf. och May Olofsson kassör. En studiecirkel planerades. Nästa möte beslöts hållas hos Ruth Olsson. Då skall en resa diskuteras. Från årsberättelsen kan nämnas att föreningens nuvarande ordf. haft samma uppdrag sedan våren 1955. Hon hyllades därför, vid en värfest den 4 juni hos kassören. Ella Svensson överlämnade då en blomma, och tackade ordf. för allt arbete hon nedlagt för föreningen under tjugofem år. 1981-02-05

Brismene LRF på årsmöte

Brismene LRF-avdelning har haft årsmöte i Hembygdsgården med omkring 30 närvarande.

Till ordf. i avdelningen valdes Janne Brisbo, v. ordf Anders Ivansson, kassör Göran Vinggren, sekr Sune Harrysson. Övriga styrelseledamöter Kristen Hovland. Suppl. Gulli Arvidsson, Göran Andersson. Till ungdomsledamot valdes Lars Östberg.

Utöver stadgeenliga förhandlingar medverkade som fotograf Gösta Eriksson, Falköping, visade sina fina naturbilder från Västergötland och Öland.

Vidare förekom kaffesamkväm och utlotning till de närvarande medlemmarna.

Avdelningen beslöt att kontakta vägmyndigheterna ang. fortsatt dikning o. släntning. 1981-03-10

Auktion i Brismene

Missionshuset i Brismene var platsen för en missionsförsäljning med Ivan Gustafsson som auktionist och familjen Norman sjöng och Ingegerd Norman talade i den inledande andakten.

"Min framtidsdag är ljus och lång" var den sång som sjöngs gemensamt i början och "Han är min sång och min glädje" fortsatte familjen Norman med. Marie, Anita och Jan sjöng: "Jag vet ingenting om vad som skall ske". "Ja, jag tror och jag vet". Ingegerd talade om en framtid och ett hopp och innan fikapausen sjöng familjen: "Medan skymningen sig sänker..."

Även om inte missionshuset var fullsatt så blev det ett gott ekonomiskt resultat cirka 11.000 med alla inkomster. En välsignelsesång sjöngs till sist och alla bad: "Gud som haver". På söndagkväll blir det familjegudstjänst med söndagskolans lärare och elever, samt familjen Norman och servering till slut. 1981-03-26

Frits Landin avtackad

I samband med palmsöndagens högmässa i Brismene kyrka avtackades kyrkvärden Frits Landin för många års trogen gärning. Förutom kyrkvård har han också varit ordförande och kassör i kyrkorådet.

Kyrkoherde Sven-Erick Hagnerud framförde församlingens tack samt överlämnade blommor och en gåva i form av en tallrik med inskription.

Fru Gulli Arvidsson som efterträder Frits Landin invigdes i samband med gudstjänsten i sitt ämbete.

Efteråt samlades man till kyrkkaffe. 1981-04-23

Hus- och lägenhetstyper i Brismene.

I Brismene församling var vid den senaste folk- och bostadsräkningen antalet bostadslägenheter 56, omtalar Statistiska Meddelanden. Av dem låg 37 i enfamiljshus, 14 i tvåfamiljshus och 5 i övriga hus. Av lägenheterna utgjordes 5 av ett rum och kök, 20 av två rum och kök, 14 av tre rum och kök, 5 av fyra rum och kök samt 12 av fem eller flera rum och kök. Om med rumsenhet menas bostadsrum eller kök med direkt dagsbelysning genom fönster och på minst sex kvadratmeter var antalet rumsenheter per 100 lägenheter 405 - riksmedeltalet var 374 rumsenheter per 100 lägenheter.

Hus- och lägenhetstyper i Börstig

I Börstigs församling var vid den senaste folk- och bostadsräkningen antalet bostadslägenheter 111, omtalar Statistiska Meddelanden. Av dem låg 102 i enfamiljshus, 8 i tvåfamiljshus och 1 i övriga hus. Av lägenheterna utgjordes 9 av ett rum och kök, 21 av två rum och kök, 40 av tre rum och kök, 29 av fyra rum och kök samt 12 av fem eller flera rum och kök. Om med rumsenhet menas bostadsrum eller kök med direkt dagsbelysning genom fönster och på minst sex kvadratmeter var antalet rumsenheter per 100 lägenheter 420 - riksmedeltalet var 374 rumsenheter per 100 lägenheter. (PRK)

De förvärvsarbetande i Börstig

Vid den senaste folkräkningen framkom, enligt i Statistiska Meddelanden framlagda preliminära siffror, att av de 281 invånarna i Börstigs församling hade vid räkningstillfället 121 personer ett förvärvsarbete som omfattade minst 20 timmar i veckan. Av dessa förvärvsarbetande var 86 sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk o.d., 15 inom gruvsdrift, tillverkningsindustri och hantverk, 4 med byggnadsverksamhet, 4 inom samfärdsel, post och tele, 4 med handel, bankverksamhet o.d. samt 8 med offentlig förvaltning och tjänster. Av samtliga förvärvsarbetande hade 111 förvärvsarbete minst 35 timmar i veckan. (PRK).

FRÖKIND

Folkmängden i Brismene

Den nu i serien Sveriges Officiella Statistik publicerade definitiva folkmängdssiffran vid årsskifte 1980/81 för Brismene församling utgjorde enligt SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) 153 personer, varav 94 män och 59 kvinnor. Förstnämnda siffran innebär en folkökning med 9 personer (+ 6,5 proc) i jämförelse med årsskiftet 1979/80./PRK/.

70 år



- 70 år fyller den 18 okt hemmansägaren och kyrkvärden Bertil Andersson, Ekersgården, Brismene. Jubilaren är född på Ekersgården, vilken gård han övertog av sina föräldrar 1937. Han har gjort sig känd som en driftig och framgångsrik jordbrukare som genom köp ökat gårdens areal och uppfört nya och moderna ekonomibyggnader och bostadshus.

Bertil Anderssons krafter har också räckt till för allmänna och kyrkliga värv. Sålunda är han sedan flera år ledamot av Brismene kyrkoråd och biträdande kyrkvård. Ledamot i valnämnden i Brismene valdistrikt var han intill 1972. Sedan 1960 är han ordförande i Sonnarp - Ekesgårde vägsamvällighet och han är också styrelsesuppleant i Repelångens Dikningsföretag i Jäla och Brismene socknar. Under många år har han varit revisor i Brismene B.F. C.P. avdelning. 1981

Anbud å kanalrensning

Anbud infordras härmed för Karbomossens dikningsföretag av år 1917 i Brismene med flera socknar. Företaget omfattar rensning av 15.984 meter avloppsdiken, uppdelade på två samfälligheter med 13.184 resp. 2.800 m.

Närmare upplysningar av undertecknad Ivan Gustafsson, Skansen, Brismene, 521 00 Falköping, tel. 0515/530 32 samt av Sven Broberg, Sandhem, Börstig, 521 00 Falköping, tel. 0515/502 50.

Anbud märkta "Kanalrensning" skola ingivas före varje samfällighet för sig och vara undertecknad tillhanda senast den 25/1 1982 och äro bindande till den 8/2 1982.

Fri prövningsrätt förbehålles.

Skansen, Brismene den 19/12 1981

Ivan Gustafsson
ordf.

Fungerande kontakt

Brismene Missionsförsamling har haft sitt 103:e årsmöte. Det inleddes med en andaktsstund. Pastor Bengt Norman läste från Luk.

Efter andaktsstunden vidtog förhandlingarna som leddes av Ivan Gustavsson. Protokoll och kassareport upplästes, godkändes och beviljades ansvarsfrihet. I styrelsen omvaldes alla, förutom Webster Gustavsson som flyttat till Falköping. I hans ställe valdes Maj Olofsson. Ivan Gustavsson är ordförande med Håkan Olsson som vice, Bertil Johansson och Maj Olofsson.

Söndagsskolans föreståndare är Rut Olsson och övriga lärare är Lena Lund och Maj Olofsson. I tonår arbetar Rut Olsson, Lena Lund och Ivan Gustavsson har lovat ställa upp. I detta sammanhang skall också framföras ett tack till bygdens folk som så villigt hjälper till i den fina kontakten som finns med byborna. Den vill man även i fortsättningen värna om.

Ombud valdes till distriktets årsmöte i Skövde och distriktsmötet i Mariestad. Anslag beviljades till Skaraborgs distrikt av SMF med 300 kr, till Skövde soldathem 100 kr och till SAM 100 kr.

Missionsauktion blir det den 12 mars och skördefest den 17 oktober, förutom gudstjänster och möten av olika slag.

Barn- och ungdomsarbetet. Församlingen är liten, men ett plus är

1982-01-25

Brismene CKF-avd. 2/2-82

har haft årsmöte hos May Olofsson, Skattegården. Avd. har under året bl.a. haft en blomskottsauktion och en hemlig resa.

Styrelsen blev i stort sett oförändrad och har följande sammansättning: Ordf. Gulli Arvidsson, vice ordf. Ruth Andersson, (efterträder Margit Winggren, som flyttat från orten), kassör May Olofsson, bitr. kassör Ella Svensson, sekr. Asta Abrahamsson och vice sekr. Ruth Olsson.

Vid mötet överlades bl.a. om 1982 års verksamhet. Ruth Olsson fick i uppdrag att ordna en sykurs, en resa diskuterades m.m.

Brismene Missions- församlings årsmöte

En gudstjänst där pastor Bengt Norman predikade föregick en fikapaus och sedan vidtog förhandlingarna med Ivan Gustavsson som ordförande. Han läste en brevhälsning från Skaraborgs distrikt som inledning och Birgit Gustavsson blev vald till sekreterare.

Det var nu det 102:a årsmötet för församlingen och föregående protokoll upplästes. Under året har en del reparationer utförts i missionshuset och en del ska göras under detta år. Styrelsen omvaldes och till söndagsskolföreståndare valdes Ruth Olsson. Och som medhjälpare valdes Lena Lund Trädet och Maj Olofsson. Till ungdomsverksamheten valdes förutom Ruth, Sven-Axel Sköld, Lena Lund och Ingegerd Norman. Årsmötet uttalade sin stora tacksamhet för de söndagsskollärare och ungdomsledare som församlingen får tillgå från missionsförsamlingen i Trädet.

Ombud till olika möten och konferenser valdes och till Västarpromötet kallas pastor Sture Claar och en sånggrupp från Åsarp. Mötet som brukar samla många hålles i Västarpsparken i Brismene den 7 juni.

Skördefesten är planerad till den 18 oktober med Tore Johansson

Ordförandeskifte i Brismene L.R.F.

Vid ett välbesökt årsmöte med Brismene LRF-avd valdes Sune Harrysson till ny ordf efter Janne Brisbo som avböjt omval. Övriga i styrelsen: v.ordf Anders Ivansson sekr Lars Östberg (nyval) kassör Göran Vinggren samt Kristen Hovland och Janne Brisbo. Suppleanter Gulli Arvidsson, Göran Andersson och Tommy Fredriksson. Studieorganisationschef Kristen Hovland. Revisorer Håkan Olsson och Torbjörn Ivansson.

Vidare informerade Göte Andersson, Åsarp om Föreningsbankens verksamhet och resultat. Elov Johansson, Skara talade om Scan Väst och svarade på frågor om dess verksamhet.

LRF:s egengemang i ekonm för eningsrörelsen diskuterades, liksom förbudet mot spridning av gödsel vintertid, där mötet helt instämde i den insändare mot detta som var införd i FT nyligen.

1982-03-04

som talare och Maj-Lis Johansson och familjen Norman som sångare.

Pastorn blev avtackad och fick med en hälsning till den övriga familjen och avslutade årsmötet.

Nye prästen välkomnad i Kinneved och Brismene

Den nye prästen i Kinneveds pastorat, prosten Uno Mårtensson, inträdespredikade på missionsdagen i Kinneved och Brismene och välkomnades därvid till de båda församlingarna. Båda gudstjänsterna var välbesökta.

I Kinneved hölls högmässa i kyrkan. Nattvardsgång med många deltagare ingick i gudstjänsten.

Efter högmässan i kyrkan följde kaffe i Kinnarps Pensionat. Kyrkofullmäktiges ordf. Karl-Arne Adamsson välkomsthälsade familjen Mårtensson till prästgård och församling. Prosten medverkade med solosång och avslutade med andakt.

I Brismene hölls friluftsgudstjänst vid Bydegården. Birgitta Dávidsson, Birgit Gustavsson och organisten Ella Torstensson medverkade med sång.

Vid kyrkkaffe efteråt i Bydegården välkomsthälsades prostparet av kyrkvården Gulli Arvidsson. Prosten Mårtensson medverkade också med ett anförande om sitt kommande arbete i församlingen.



Kontraktsposten Uno Mårtensson vid sin inträdespredikan i Brismene. 1982-07-19.



På flera platser insamlades missionskollekten vid friluftsgudstjänster som här i Brismene. Det är kyrkvärden Lars Östberg som tar upp kollekten.

FT 1982-07-19

Vid "Jansa-Johans" ormatäte stenmur



"Jansa-Johans" sondotter Britta Nilsson tillsammans med sin sväger Harald och make Oskar Nilsson framför den mäktiga stenmuren i Vintorpsskogen.

Börstigs hembygdsförening hade häromkvällen kallat bygdens folk till skördegille vid Jansa-Johans ormatäte stenmur. Här vajade nämligen rågen manshög på den lilla åkerlycka som så mödosamt stenröjdes en gång i tiden. Som ett monument över odlarmödan och envisheten i kampen mot stenen och för brödfödan ligger stenmuren där. Tidens tand har heller inte förmått gnaga hål i muren, den ligger också på tjälfritt djup stadigt och stabilt.

Ett sjuttioal personer hade hörsammat kallelsen och många av dem hade också tagit med sig "lie, upptagare och kaffekorg". De som ville kunde sitta ute i den ljumma kvällen, de som tyckte om den sköna värmen kunde dricka sitt kaffe i den nära liggande Nilssonska sommarstugan.

• Mejning

Så gick då lien med frasande ljud gentom säden och med böjda ryggar följde upptagarna och band till krävar, många upplevde sin ungdoms vedermödor i arbetet, och kände kanske också den arbetsglädje som följer ett välgjort arbete.

Efter medjningen kom givetvis uppsättande av nekerna i "gubar". De allra flesta är väl ense om hur en bra gubbe ska se ut, antingen den nu består av kött och blod eller bara neker. Det är kanske mest utseendet upptill som kan komma under diskussion, skall de översta nekarna på en råggubbe hänga med "blomet" åt söder eller söder?

I alla fall kan det konstateras att det inte behövs så stora arrangemang för att locka ut folk en kväll. Börstigs hembygdsförening hade också ordnat med en liten tipspromenad runt åkerlyckan. Men bara att komma ut och byta tankar och åsikter med grannar och vänner en stund vid ett arbete och en kaffekopp, ger en behållning.

• Falbygds- mästerskap?

Kanske är det nu dags för en eller flera hembygdsföreningar att anordna ett slags "Falbygds-mästerskap" i rågskörd. Man kunde tävla parvis med att skörda, binda neker och sätta upp i en gubbe. För jämställdhetens skull vore det kanske lämpligt att också skörda så pass många neker att det räcker till en "kärning" också.

Vi får väl se vad som kan komma att hända till nästa höst.

JOSEF JACOBSSON

Lucia i Börstigs hembygdsgård

Hembygdsgården i Börstig har hållit sin sedvanliga lucia-afton, vid vilken barn från bygden utförde luciatablå och sjöng många välkända lucia- och julsånger. Föreningen bjöd på lussekaffet och prosten Uno Mårtensson berättade om Viktor Rydberg och hans böcker och om sången Gläns över sjö och strand, som också är av Viktor Rydberg. Han kåserade vidare om hur det förr i tiden kunde gå till vid ett husförhör. Kvällen avslutades med gemensam psalmsång.

1982-12-21

Fest hos Brismene CKF

Brismene CKF-avdelning har haft familjefest och blomskottsauktion hos Rut och Bertil Andersson, Ekesgården. Samvaron började ute i trädgården, där man grillade korv och njöt av den vackra försommarkvällen.

Vid auktionen noterades god köplust och som följd därav blev det god kassabehållning.

Senare delen av kvällen tillbringades med samkväm inomhus.

1983-06-16

Två stugor och förbönderna

24/1
-84-

JOSEF JACOBSSON



I vår serie om kommunens hembygdsföreningar har vi i dag kommit till Börstig och Brismene socknar. Börstigs hembygdsförening startade 1976 och har ca 170 medlemmar.

Två stugor från 1800-talet har de, Ljungåsen och Gubbarut. Ljungåsen är deras samlingsplats, här har de stugmöten och annat på vintern, naturstigar och midsommarfest under sommarhalvåret.

Till Ljungåsen hör en liten lagård som nu är under reparation. Gubbarut har fått sin "ansiktslyftning" under föregående höst.

Torpinventering är genomförd och de gamla boplatserna skall nu märkas ut med skyltar, berättar föreningens ordf Ingvar Thorstensson.

Gamla hantverk och sysslor har man också levandegjort, häromåret gjorde föreningens medlemmar potatismjöl och till detta arbete var skolklasser inbjudna att se på.

1980 gav Börstigs hembygdsförening ut en hembygdsbok in-



Väl inbäddat i den snöhöljda skogen ligger torpet Ljungåsen, nu ganska tyst – men till våren och sommaren blir det livligare igen.

nehållande ca 600 sidor, ett stort arbete som genomfördes på kort tid. Genom denna dokumentation är bygdens liv och historia väl tillvarataget, men säkert finns det nya arbetsuppgifter för den livaktiga föreningen.

• Brismene Fornminnesförening

Västergötlands Hembygdsförbund tar upp "Brismene Hembygdsförening" med start 1980 i sin förteckning över Västergötlands hembygdsföreningar. Detta är inte riktigt korrekt, det var redan på 30-talet som framsynta personer bildade en fornminnesförening för att ta vara på en stuga, Almnäs, ett torp under Västarp där smeden Karl Sjölin var den siste invånaren. Denna stuga flyttades till en plats i närheten av kyrkan, men har egentligen aldrig riktigt blivit färdigtälld så fornminnesföreningen får väl betraktas som att befinna sig i ett vilotillstånd.

• Inventering

Men detta betyder inte att hembygdsarbetet för den skull ligger nere, i studiecirkelform har en torpinventering gjorts med vandringar att på ort och ställe se vad som finns kvar av tidigare bebyggelse.

Artur Karlsson i Östergården är numera borta men har efterlämnat minnesuppteckningar från Brismene socken. Ur ett avsnitt som heter "förbönder" finns mycket intressant att hämta. Det fanns i Brismene fyra bönder som på 1850-70-talet regelbundet körde spannmålsforor från Falköping till Borås. Förbönderna reste först en tidig morgon in till Falköping för att inhandla t ex råg. På nästkommande fredags-

morgon for de sedan till Borås för att där med en viss förtjänst sälja sitt lass på lördagsmorgonen. Det hände en hel del under resorna och från Artur Karlssons anteckningar återger vi följande:

• Svarta suggan

"Vid rasten i Väby gästgivaregård brukade en svart sugga komma och böka i lassen och skrämde hästarna. Detta retade förbönderna, men ingen vågade röra gästgivarens sugga. En gång tog Lars i Tången med en svart becktråd som han band om trynet på suggan. Vid hemfärden från Borås gästade förbönderna i Väby som vanligt. Gästgivarn klagade över att hans sugga blivit sjuk hon ville varken äta eller dricka. Sven i Smea-gårn antog att det kunde nog Lars på Tången bota, för han kunde till och med trolla. Gästgivarn bad Lars att se om hans sugga kunde botas. Lars verkade nödbedd, men kunde ju försöka och förordade att skulle stängas in i en mörk stia. Där inne skar Lars av beckträden och suggan kunde nu öppna munnen igen.

"Ge henne kokt potatis så får vi se om hon kan äta", sade Lars.

Suggan var hungrig och åt med god aptit och gubbarna blev bjudna på två supar vardera och Lars rykte som trollkunnig var nu befäst.

Vi får hoppas att Brismene Fornminnesförening så småningom återupptar det arbete som är påbörjat med Sjölin's stuga – sagor och sägner att spinna vidare på fattas inte.

Ingvar Thorstensson får "åra öven", dels som ordförande i Börstigs Hembygdsförening och dels mera handgripligt när potatis rivs för att ge potatismjöl.



Börstigscentern om skogsbesprutning

1984-02-11

Vid Börstigscenterns årsmöte togs det eventuella totalförbudet mot skogsbesprutning upp till diskussion. Frågan väcktes av Ingvar Thorstensson, som förutom att han är centerpartist även är ordförande i Falköpings skogsbruksområde.

I en skrivelse ställd till hälso- och miljöskyddsmyndigheten pekar Thorstensson bland annat på vilken fördyrning en rent manuell röjning av sly m.m. kommer att innebära. Thorstensson pekade även på att det bekämpningsmedel som används inom skogsbruket endast är en ringa del av det vi varje år använder i våra trädgårdar. Årsmötet beslut att låta skrivelsen gå vidare till Centerns fullmäktige-grupp för åtgärd.

Styrelsen för innevarande år blev Lennart Johansson, Kjell Blank, Sten Johansson, Åke Danielsson, Rune Johansson, PG Granehed samt ordföranden Ingemar Eriksson.

Börstigs flitiga CKF-damer redovisade vid sitt årsmöte en mängd aktiviteter man haft under det gångna året. Man har haft kyrksöndagar, utflykter, tipspromenader, krukväxtauktioner, julfest och deltagit i diverse gemensamma möten med Börstigs-centern och Åsarpscentern. Vid dessa aktiviteter har Carl-Erik Gabriellsson och Erland Högemark deltagit. Styrelsen för innevarande år består av Gunborg Danielsson, Maj Johansson, Elise Eriksson, Inger Johansson samt ordföranden Maj-Britt Thorstensson.

De bägge årsmötena avrundades med gemensamt kaffe och av Josef Jacobsson, som lättsamt kåserade över "sitt år i stenåldern". Till

detta visade han även diabilder från stenåldersbyn i Åsarp. Det där med stenåldern behärskar Josef med bravur. Säkert tänkte många Börstigsbo den kvällen att Åsarparnas satsning i buskarna kring Åtran, verkligen "är något".

Kommunal information hölls av fullmäktige-ledamoten PG Granehed.

Börstigs Hembygdsförening 6/3-84.

har hållit årsmöte. Medlemsantalet är 200.

Under det gångna året har ett flertal olika aktiviteter hållits. Föreningens byggnader är fortfarande under upprustning, även om det mesta är klart så finns fortfarande arbete kvar.

Det nu aktuella objektet är ladugården på Ljungåsen, som skall iordningsställas. Till detta hoppas man få virke till hjälp. Takbeläggningen skall utgöras av spån. Hyvling av spån skall ske på värkanter. Många yngre har säkert ej sett en spånhyvel i arbete.

Styrelsevalen blev enligt följande: Ingvar Thorstensson, ordf. Övriga ledamöter Dagny Johansson, Asta Westermark, Sten Andersson, Staffan Nilsson samt nyvaldes Åke Danielsson. Hedersledamot Gustav Tornemar. Suppleanter: Erna Johansson, Mats Elmerrsson, Lars Westermark.

Efter förhandlingarna hölls en "grötfest". Kerstin Arnesson, Luttara, medverkade vid samkvämet och redovisade det arbete som dräktkommittén hittills åstadkommit. Det är ett omfattande material som har dokumenterats på ett mycket föredömligt sätt.

En så kallad "kistetitt" ordnas den 10 mars.

Låt denna även bli en inventering av gamla klädesplagg, vädjar Kerstin, som är ledare för dräktkommittén.

Kvällen avslutades med allsång.

Kistetitt i Börstig

13/3-84.



Ulla-Britt Kling och Anna-Stina Nilsson vid några av de många gamla kläder och annat man samlat ihop till sin visning.

När man i Börstigs hembygdsförening i lördags inbjöd till "Kistetitt", var det många som hörsmade inbjudan och kom för att titta på gamla kläder, broderade dukar, sängöverkast och många andra hemgjorda saker.

Och de som kom behövde inte bli besvikna. Att det kan finnas så många vackra saker som kanske ligger mer eller mindre bortglömda i hemmen är nästan otroligt.

Lisa Melén från Lidköping, som höll föredrag, påpekade också, att man när man ser allt sådant aldrig kan tala om förspild kvinnokraft. Man lade ner stor möda på att med de små medel som ofta stod till buds göra vackra saker till hemmet. Varje handarbete har sin historia. För både män och kvinnor gällde det att ha en hel del med sig när man skulle sätta bo. Lisa Melén visade också arbeten med typisk västgötaskön och hallandssöm. Hon berättade vidare om hur hemslöjden i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började uppmärksamma de olika stilarna och att det även på sömnadsområdet fanns klasskillnader. Vitbroderi ex var något som hörde hemma på de större och mer förmögna gårdarna.

Vad som bör påpekas är att det inte bara var kvinnor som handarbetade. Männerna hade också sina specialiteter och sådana hantverk fanns väl representerade i Börstig. Johan Nilssons fina träskulpturer,



Dagny Johansson avtackar Lisa Melén (t v) för hennes föredrag.

Oscar Nilssons välsmidda mäsingskrona och Jansa-Johans korgar för att nämna några.

Visst är det som en fantasins resa bakåt i tiden att gå omkring och titta på så många välgjorda arbeten från den tiden då ackordshets och stress var okända begrepp, men arbete och åter arbete var lagen som gällde. Mycken tid och mycket arbete har säkerligen de aktiva i hembygdsföreningen lagt ner för att få den här visningen till stånd, men så blev också resultatet det allra bästa.

E-L T

Lösöreauktion i Döve Börstig

å yttre och inre löseegendom

Lördagen den 31 mars 1984 kl. 10.00 låter Erik Anderssons dödsbo, Frälsegården Döve Börstig, genom offentlig auktion försälja:

Yttre: Traktor BM Vicktor 230 m. lastare, gummihjulsvagn, skrinna, el. motor, kapsåg, vedklyv, decimalvåg, jordfräs, ogrässpruta, åkgräsklippare Stiga 1980 mod., 3 nästan nya snickerimaskiner såsom handsåg, rikt- och planhyvel, bankfräsmaskin, träsvarv, bormaskiner, figursåg, puts och vinkelslip, motorsågar, klyvsåg, slip, skruvstäd, många olika slags snickeriverktyg och nycklar, kompressor för traktor, vattenpump, drivremmar, vattenslangar, värmelampa, tegelrör, kupévärmare, 2 cyklar, badkar, div. virke och byggmaterial, småhuggen ved m.m. - m.m.

Inre: Gammal köksträsoffa, slagbord, byrå, skänk, korgstol, lavoar, skrivbord, Electrolux tvättmaskin, stolar, 2 spinnrockar, piggtittare, vävstol, kopparkittel, fäll, lerkrukor, matservis, lavoarsats, el. räknemaskin Addo m.m. Kontant betalning.

Håkan Claesson
Hökerum tel. 0321/511 36

Börstigs LRF 15/3-84.

har haft årsmöte i Bygdgården, och under mötet visade man videofilmen "Mat. Javisst - men bönder?", en film som behandlar livsmedelsöverskottet. Efter filmen diskuterade man kring problemen, och avdelningen var enig om att överskottet borde kunna avsättas genom export.

LRF-avdelningen antog en motion som ska skickas till länsförbundsstämman. I motionen talar man för att gårds- och bynamn ska behållas och inte ersättas av sifferbeteckningar.

Till styrelsen valdes: ordf. Sven Broberg, v. ordf. Maj-Britt Thorstensson, kassör Rune Johansson, sekr. Åke Danielsson, ledamöter Lennart Johansson, Sten Andersson och Kjell Blanck, samtliga omvalda.

Hembygdsforskare och samlare – nu inreder han ett eget museum

28/7-84.

Prosten Mårtensson har redan tingat på att få hålla ett riktigt gammaldags husförhör när stugan blir färdig.

Fritz Landin i Brismene visar oss sitt sommarjobb – en omfattande renovering av ett gårdshus som flyttades till hans gård för omkring 100 år sedan, men som har betydligt fler år på nacken.

– Då skall prosten få använda sig av det här missalet, säger Fritz och visar oss ett underbart handskrivet verk från medeltiden.

Fritz Landin är en mycket intressant personlighet. Fyllda de 70 har han sedan några år tillbaka lagt av med jordbruket på sin gård Sonnarp, Mellomgården, och kan numera helt ägna sig åt sina stora livsintressen, forskning kring hembygden, slakten och samlande av intressanta föremål från flydda dagar.

• Gårdsmuseum

I sommar har han som redan nämnts arbetat med kroppen i den gamla gårdsstugan som när den blir färdig kommer att inrymma Fritz Landins samlingar – stugan blir således ett litet museum och ett och annat möte i stil med husförhör skall också kunna hållas under storstugans låga tak.

• Intressanta ting

Under renoveringsarbetet har Fritz funnit en del intressanta ting. Bl a häradsdomarens skrivställ. Stugan har nämligen bebotts av häradsdomaren Anders Andersson, född 1799, vars



Det här missalet skall prosten Mårtensson få använda när han håller sitt gammaldags husförhör i stugan, säger Fritz Landin.

son så småningom flyttade stugan till Mellomgården. Sonen blev för övrigt en av Fritz Landins förfäder.

• Torpinventering

Fritz bjuder på kaffe i 200-åriga kinesiska koppar med den kejsrerliga familjen avbildad. Och medan de levande ljusens lågor fladdrar berättar han om sin hembygd och sitt intresse för det som timat för länge sedan.

Fritz Landin gjorde tillsammans med två andra Brismenebor – Harry Larsson och Sune Harryson – en omfattande torpinventering. Ett arbete som inleddes för ett tiotal år sedan och som idag finns dokumenterat i en tjock bunt tätskrivna ark.

• Kanske en bok

– Kanske kan det här komma

i tryck så småningom, säger Fritz. Men inget är bestämt.

Utan tvekan skulle hans beskrivning över de 86 boställen som dokumenterats vara en intressant läsning, inte bara för ortsbefolkningen utan för en betydligt bredare krets.

Nära nog vartenda ett av de små boställena där torpare, knektar och backstugesittare framlevde sina dagar på 1700–1800-talen har en intressant historia.

• Korpral Sträng

Låt oss berätta en av dem. Om korpralen Wallentin Sträng, född 1673, som bodde på knektbostället Högeslätt, Västarp under Skattegården.

Korpralen lär ha ägt sex mans styrka och han deltog i otaliga drabbningar på de flesta av Europas slagfält.

Tack vare sin otroliga styrka och sin långa huggvärja klarade han sig levande igenom alla bataljer.

• Räddade Karl XII

Det berättas att kungen – Karl XII – en gång inringats av fienden och höll på att bli tagen till fånga. Korpralen Sträng från Brismene, som kom ridande med sin 24-mannatrupp försande fienden framför sig upptäckte kungens prekära situation. Han lär ha röjt väg kring kungen med sin väldiga huggvärja och med sin vänstra hand fattat kungen i uniformsjackan och sedan hållit honom på rak arm medan han satte honom i säkerhet.

• Skulle adlats

Om inte det svenska nederlaget kommit vid Poltava och Karl XII rymt till Turkiet så skulle Sträng blivit adlad.

Det här var bara en av de episoder som finns bevarade för eftervärlden om den armstarke korpralen från Brismene.

• Här levde han

Fritz Landin visar oss Strängs soldattorp 1756. Idag är de fåtaliga grundstenarna nästan gömda i den tätta skogen. Här levde han alltså med sin Katarina Larsdotter från Gunnestorp i Börstig när han nu inte var ute och slogs för de svenska färgerna. Tre barn lär det också ha blivit...

• Dog 1756

Den tappra krigaren slutade sina dagar på sitt soldattorp 1756. Han var då 82 år gammal. Utöver alla krigen hade han också fått prova på att sitta i fångenskap.

Det var när den svenska armén tvingades kapitulera vid Tönningen i nordtyskland 1713. Från det äventyret återvände han först efter freden sex år senare.

• Intresset vaknade

Fritz Landins stora intresse för hembygden vaknade i tidigt 30-tal. Han lyssnade till de gamle och vad de hade att berätta. Kyrkvården Axel Jansson t ex. Han var född 1861 och hade ett verkligt "hästminne" säger Fritz.

Han berättade massor om bygden och om människorna. Likaså min farbror Alfred Andersson, född 1863 hade mycket att berätta.

• Bevarade i minnet

Fritz Landin bevarade alla de historierna och berättelserna i minnet.

– Tyvärr skrev jag inte ned dem då, säger han. Jag hade fullt upp med arbete. Tog över gården när far gick bort 1933, drev faktiskt två gårdar och låg långa tider ute i beredskap.


Det är nu först på äldre dar som Fritz mer på allvar har haft tid att ägna sig åt sina intressen. Det har inte bara blivit forskning kring de många boplatserna utan också ordentliga utredningar av flera släktgrenar. Släkterna Ek-



Fritz Landin, hembygdsforskare och samlare i Brismene arbetar med dörren till gårdshuset som när det är klart skall bli ett litet museum för hans samlingar.



En underbar gammal träsoffa är ännu så länge enda möblen i det som skall bli ett gårdsmuseum hos Fritz Landin i Brismene.

forts. 

sell, Lindauer och Tunberg har kartlagt ingående.

• Märkts ut

Omkring hälften av boplatserna har försetts med nummermärkning, men någon mer organiserad slinga att vandra runt finns det inte. Däremot samlar de årligen återkommande torpvandringarna många besökare. Många av dem har Fritz som ciceron.

Folk kommer också då och då, både från Sverige och utlandet för att se den plats där någon förfader levde. Då hör man av sig till Fritz Landin för att få historien om boplatserna.

• Korsfararvärja

Fritz Landin har i sin ägo ett otal intressanta föremål och utan tvekan kommer hans gårdshus att bli ett fint museum med kulturhistoriskt värdefulla ting. Fritz visar oss en del av samlingarna.

En korsfararvärja som användes i korstågen när man kristnade folk på medeltiden är förmodligen något ganska unikt.

Fritz visar också en kyrkkäpp med vacker gravering.

— Den som ägde den här käppen var nog nykterist, konstaterar han. Annars var det ofta så att det fanns en liten behållare för brännvin i knoppen.

Med tanke på att Brismene kyrka inte fick någon uppvärmning förrän 1898 och att man hade kyrkplikt så behövde man kanske ta en liten hutt i den kalla kyrkbänken. I synnerhet om predikan blev lång...

• Sålde sig till djävulen...

Vi låter vårt sommarbesök hos Fritz Landin i Brismene avslutas med ännu en berättelse från torpens och backstugornas tid.

En av torparna som också drev en liten handelsbod hade kommit på obestånd och hotades av konkurs. Han skulle då ha ingått ett avtal med djävulen själv att denne skulle få hämta honom på hans 50-årsdag mot att djävulen hjälpte honom att klara upp affärerna. Kontraktet skulle ha undertecknats med handelsmannens eget blod.

Tiden gick, 50-årsdagen närmade sig. Mannen låg sömlös på nätterna, i det närmaste galen av grubbel och skräck.

En morgon såg en frireligiös granne honom rusa runt sin stuga. Han försökte tala honom till rätta och menade att eftersom kontraktet inte betalats med pengar så måste det vara ogiltigt. Han lyckades också så småningom lugna sin granne. Men natten till 50-årsdagen fick två män hålla vakt i sängkammaren för att hålla den onde på avstånd...

LARS SVENSSON

↑
↓
forts.



Det var här han bodde korpralen Wallentin Sträng, krigaren från Brismene som hade sex mans styrka och som räddade livet på Karl XII under ett fälttåg. Fritz Landin plockar bland de mossbelupna grundstenarna.

Ur FT-lägget 1934

Vid småskollärarynneval

i Börstig den 17 dennes valdes till ord. lärarinna fröken Elsa Fredholm, Tidaholm, förut anställd vid Skörstorps skola, med 79 röster. Fröken Alice Larsson, Trädet erhö 47.

Valdeltagandet var synnerligen livligt och 48 fullmakter avlämnades.

Efter valet hölls skolrådssammanträde. Enär valet ej före höstterminens början hinner vinna laga kraft beslutade skolrådet att tillsätta vikarie för denna termin. Försök skulle göras att få den nyvalda lärarinnan att antaga det samma.

Välbesökt "trädgårds- gudstjänst"

16/8
-84.

Det var inte precis i går som kyrkan här stod mitt i byn. Vi får gå ända tillbaka till medeltiden. Kyrkan i Döve by är sen länge raserad. En gång bildade byn egen församling precis som fallet var med Sånnum, där Mussla kyrkoruin är belägen. Årets sista friluftsgudstjänst i pastoratet hölls i familjen Ivarssons trädgård med adress Stommen och ett stenkast från den kulle, där så sent som 1970 ett minneskors restes, där Döve kyrka en gång stått. Över 70-talet gudstjänst-

firare kunde räknas in, även från näraliggande församlingar. Börstigs kyrkokör under Ella Torsstenssons ledning medverkade med flera sånger och Anders Mårtensson fick med sina gitarrsolon ersätta det vanliga inledande preludiet och det avslutande postludiet. Predikans tema var livets viktigaste vägval utifrån Jesu ord i bergspredikan om den breda och den smala vägen. Ett mycket givmilt auditorium gav 440:- till dagens ordinarie kollekt till nödlidande i Afrika och till rasismens offer samt 645:- i samband med kyrkkaffet vid de festligt dukade borden i vårdträdens och den andra lummiga grönskans skugga.

Torpinventering i Börstig

1984-09-06

Hembygdsgörelsen i Börstig har ägnat fyra augustikvällar åt en torpinventering. Man har vandrat runt i socknen och sökt boplatser för att sedan märka ut dem och om möjligt ge information om innehavare.

Torpvandringen innebar inte bara att man hittade platsen för försvunna bostäder utan också att man erinrade sig dem som bott där, framför allt då de som betecknades som original. T.ex. Skole-Mari, kallad så därför att hon i yngre år varit lärarinna. Hon hade inga stora pretentioner: när hon fick mjölk i gåva av någon välvillig börstigsbo tackade hon med att säga: nu får jag kalas. Skole-Maries stuga är uppflyttade till Vintorp Yttergården och på samma gård finns två andra byggnader från gamla torpställen, en ladugård från

Rockeberg och "Lugnars" bostadshus.

Utmed gamla Börstigsvägen bodde en man som kallades "Skontrins". Det sades att när han gick omkring och tiggde eller bad om någon tömde han samman allt i en kantin. När man sade honom att inte blanda allting svarade han: den ena goda skämmer inte det andra goda". Han tillverkade en gång ett hjul som han påstod skulle gå vid stillastående vatten. Men när han hade det klart fick han inte ut det genom stugdörren.

Efter sista vandringen bjöd Len-nart och Evy Lagerstrand på kaffe på Yttergården, i dag sommarbostad, liksom en del av torpen.

Några medlemmar i Hembygdsgörelsen har också vandrat i hagmarker tillsammans med Gunnar Arnborg för att hjälpa honom få material till sin kommande bok om hagmarker.

Börstigs Hembygdsgörelse

27/9
-84.

Teklastarten i Ljungåsen nyligen bjöd på en skön promenad i vackert väder.

Rätt tipsrad: 21x 2xx xxx 212.

Rätta svar: köksväxt, 24 karat, tygmönster, fyra stycken, ruggning, Salome, Vänersborg, Grekland, 23:46, list på fönsterrutor, blomma, predikosamling.

Rätt svar på skiljefrågan: 389 sidor.

Tolv rätt hade (med skiljefrågan inom parentes) Inga Johansson, Åsarp (363), Jonny Johansson, Åsarp (356), Elsa Kling, Falköping (355). Dessa har priser att hämta vid nästa söndagspromenad. Dessutom hade Gunbritt Torstensson, Börstig, David Blanck, Börstig, Elsa-Mari Blanck, Börstig, och Eivor Dahlén, Möne, tolv rätt. Elva rätt hade Gunvor Broberg, Tomas Lihnell, Asta Lihnell, samtliga Trädet, och Kjell Blanck, Falköping.

Lussefest på Ljungåsen



Ulla-Britt Kling och Dagny Johansson i Börstigs Hembygdsgörelse vid stugmötet på Ljungåsen.

Stugmöte med lucia-inslag hölls på tisdagskvällen på Ljungåsen, Börstig. Flammade marschaller skymtade mellan träden och visade vägen till 1850-talsstugan, där många av medlemmarna i Börstigs hembygdsgörelse samlats för några timmars avkoppling i den hemtrevliga stugan. Prosten Uno Mårtensson berättade om Börstigs pojken Karl-Magnus Carlander, vilken som liten pojke kom till arrendatorfamiljen på Prästgården i Börstig från Göteborg. Sedan han växt upp och flyttat därifrån återvände han vid 19-årsåldern för att som predikant vid baptistförbundet besöka byn. Om Karl-Magnus kan vidare berättas att han var en av Sveriges meste boksamlare och att han utgivit en större svensk bibliotekshistoria. Han levde 1837 till 1911.

Efter anförandet bjöds det på god rågmjölsgröt med lingon och mjölk samt ostsmörgås, vilket många uppskattade och värdesatte mer än kaffe och kakor. Det var Sten i Mussla med efternamnet Johansson, som basade i köksregionerna och därtill höll i själva slev.

Föreningen som har nästan 200 medlemmar håller i dagarna på att färdigställa sin andra stuga. De båda stugorna är originalbyggen och ungefär lika gamla, men den nu först restaurerade kallas för gamla stugan och i den bakar man bröd, för där finns en lämplig ugn. Föreningen är synnerligen aktiv med bl a ljusstöpning och fester av olika slag.

1984-12-15

Börstigs Hembygdsgörelse

1984-11-26

har haft ljusstöpningsdag på Ljungåsen i Börstig. Stämningen och värmen var hög från början och många ljus kommer troligen att lysa i juletid, inte bara i Börstig utan också på annat håll.

Förutom Börstigsdamer var det även deltagare från Falköping och Åsarp. En del av deltagarna hade inte varit med på ljusstöpningsdagen förut.

Ledare för kursen var Mait Martlén och Astrid Peterson från Falköping, som såg till att det blev raka och fina ljus. Den gemytliga stämningen som rådde tyder på att det blir kanske tradition med ljusstöpningsdag på Ljungåsen.

Börstig: Bostadshus förstört

Elfel orsak

till villabrand?

15/1-85-

Ett tvåvånings bostadshus på gården Gunnestorp i Börstig förstördes vid en brand igår.

– Branden fick ett explosionsartat förlopp, berättar gårdens ägare Åke Danielsson för FT.

Det var Åkès hustru Gunvor som först upptäckte branden, som startade på husets andra våning.

Man försökte släcka elden med brandsläckare, men det gick inte.

Idag inleds en teknisk undersökning för att fastställa brandorsaken, som möjligen kan vara ett elfel.

Grannar hjälpte till att rädda lösöret undan elden medan Trädets brandkår försökte stoppa lågorna. (Foto: Margareta Boman).



Ett tvåvånings bostadshus på gården Gunnestorp i Börstig förstördes vid en brand igår förmiddag.

– Branden fick ett explosionsartat förlopp, säger lantbrukare Åke Danielsson, bosatt i det eldhärdade huset.

Det var vid 09.30-tiden på förmiddagen branden upptäcktes. Åke Danielssons fru Gunvor hörde hur något puffade till på husets andrevåning.

När hon lämnade köket och gick upp för trappan för att se vad det var möttes hon av rök. Puffen hon hörde var fönsterrutor som exploderade i hettan.

Åke Danielsson och hans son hade just lämnat huset för att arbeta i ladugården när de hörde att något var på tok.

De sprang tillbaka, och Åke Danielsson lyckades rädda en låda med värdepapper ur ett skrivbord i hallen på andra våningen.

Men när man försökte komma intill med en brandsläckare hade elden redan fått sådan fart att det var omöjligt.



Branden startade på bostadshusets övervåning, och fick ett explosionsartat förlopp. Familjen Danielsson kunde bara rädda några värdepapper från övervåningen. Brandkåren lyckades hindra elden från att sprida sig allt för mycket nedåt, men resten av huset blev svårt vattenskadat. (Foto: Margareta Boman).

forts.





– Vi fick hjälp av grannar att bära ut saker, berättade Åke Danielsson medan manskapet från Trädets brandkår försökte stoppa elden.

• Vattenskador

Men huset, en äldre tvåplansfastighet, gick inte att rädda. Övervåningen brändes ut helt, medan nedre våningen fick brand- och svåra vattenskador.

Uppvärmningen av huset skedde genom kulvertar från en fastbränslepanna en bra bit från byggnaden, så det fanns inga element eller dåliga skorstenar i huset som kunnat orsaka branden.

Istället är det förmodligen ett elfel som är orsaken. Idag kommer specialister till Gunnegården för att söka hitta vad som startade eldsvådan.

PEO JANSON

1985-02-05

Årsmöte med Börstigs CKF

Börstigs CKF-avdelning har hållit årsmöte.

Till ny ordförande efter Maj-Britt Thorstensson valdes v.ordf. Gunborg Danielsson. Ny v.ordf. blev Elsie Eriksson, sekr. Maj Johansson, v.sekr. Gunvi Broberg, kassör Inger Johansson, bitr. kassör Elsie Marie Blanck.

Av årsberättelsen framgick att avdelningen har anordnat den traditionella julfesten, gjort en resa till Gökhems gamla vackra kyrka och samtidigt gjort en utflykt till Odenskulle och Gunborg och Siggie Brobergs trädgård i Odensberg.

På Centerns miljödag besöktes Ekeberga blomstergård.

En krukväxtauktion och olika slags tävlingar har hållits.

LRF-årsmöte i Börstig

Börstigs LRF-avdelning har haft årsmöte i Bygdegården. På årsmötet diskuterades livsmedelutredningen och överskottsproblemen inom jordbruket, regeringen kritiserades. Avdelningen anser att regering och samhälle borde ta ett större ansvar för jordbruksproblemen.

En lösning är att ta bort moms på livsmedel – det skulle öka köpkraften menar avdelningen.

Efter förhandlingarna visade Sune Harrysson från Brismene bilder på djur och natur, både från Afrika och Sverige.

Under året har LRF haft fältvandringar och sammankomster, besökt Scan-Väst samt studerat det framtida skördeskyddet.

Styrelsen omvaldes i sin helhet: Sven Broberg ordförande, Maj-Britt Thorstensson, v. ordförande, Rune Johansson, kassör, Åke Danielsson, sekr. Kjell Blanck, Sten Andersson, Lennart Johansson, övriga ledamöter. Ungdomsledamot Anders Hansson. Deltagare till länsförbundsstämman Rune Blanck.

1985-03-07

Eckerlid ny ordf i Börstigs hembygdsförening

4/3-85

Börstigs hembygdsförening haft årsmöte i bygdegården, där många medlemmar hade mött upp. Stämningen var god och förhandlingarna gick raskt undan. Efter förhandlingarna bjöd föreningen på gammaldags sagogrynsoppa. Karl-Erik Eckerlid visade en film med anknytning till bygdens folk. Han presenterade också en egenhändigt framställd karta.

Till ny ordförande i föreningen valdes Karl-Erik Eckerlid efter Ingvar Thorstensson som undangett sig återval. Övriga styrelsemedlemmar återvaldes, Dagny Johansson, Asta Westermarck, Åke Danielsson, Staffan Nilsson och Sten Andersson. Valkommittén utgörs av Gunvor Broberg, Evy Lagerstrand och Gilbert Arvidstam.

Avgående ordföranden Ingvar Thorstensson avtackades av v.ordf. Dagny Johansson, som överlämnade blommor och present.

Hembygdsföreningen har 200 medlemmar. Under året har arbetet med Ljungåsens tak och takrännor avslutats. I stugan Gubbarut har murning renoverats så man nu kan baka bröd i stugan. Beslut

är fattat om nybyggnad av ladugård på Ljungåsen och virket är färdigsågat. En kommitté inom föreningen arbetar med att framställa en Frökindsdräkt.

Det gångna året har varit aktivt. På Hembygdens dag anordnades en "Kistetitt", där gamla textilier och handarbeten från bygden visades. Kristi Himmelfärdsdag hölls öppet hus, nationaldagen firades med tal och sång, Hembygdens år i samband med midsommarfesten på Ljungåsen, där också en friluftsgudstjänst hållits. Vid det traditionella stugmötet i december hölls ett kåseri om Börstigspojken Carlander som blev baptistpredikant i Börstig på 1850-talet.

Etiopienafton i Börstig



Tore och Majlis Johansson tillsammans med hembygdsföreningens ordförande Karl-Erik Eckerlid. 6/4-85.

Börstigs hembygdsförening haft en Etiopienafton i hembygdegården. Stina Linnarsson berättade om en resa i Etiopien, en skildring från dagens Etiopien som vi svenskar knappast kan föreställa oss, hunger, död och svält, därför att jorden inte kan brukas. Men det fanns också ljusglimtar, om hjälpverksamhet och hjälp som når fram. Hon berörde också SIDA:s omfattande skolbyggnadsarbete och kampanjen för att lära männi-

skor läsa, en kampanj som också lär människor att odla jorden och få rent vatten. Hon slutade med att berätta om Addis Ketema och väddjade om verktyg till den pågående insamlingen.

Sång och musik förekom också av Tore och Majlis Johansson från Åsarp och kaffesamkväm. Kvällens behållning 1.475 kronor delas mellan Lutherhjälpen och verktygsinsamlingen till Ketema.

D.J.

Döve har fått sin verkstad — färdig för andra gången

4/4-85

Andra gången gillt, det kan man äga om Bromér's Bil & Svets. Lennart Bromér hade inrett verkstadslokaler i en tidigare ladugårdsbyggnad i Döve i Börstig men när han skulle starta 1983 brann byggnaden ner.

Han gav sig inte — nu står en ny verkstad färdig i ett nybygge och den har redan tagits i bruk.

Den nya verkstaden ligger bra till vid vägskälet i Döve by, med vägar mot grannsocknarna. Den ligger helt enkelt som en "sockensmedja" skall ligga.

— Svetsning och plåtarbeten hör till mina specialiteter men jag är beredd att göra arbeten av många olika slag, inte bara på bilar utan också på traktorer och andra jordbruksmaskiner, säger Lennart Bromér.

— En fördel är att jag kan få hit reservdelar redan samma dag med skolbussen från Falköping. Det är bra vid bilreparationer och liknande.

Lennart Bromér sysslar också med legojobb. Åt Floby Flak svetsar han detaljer eller tillverkar framstammar och lämmar. Vid mer omfattande legoarbeten har han en man till hjälp.

Ett intressant legojobb väntar. Han skall varje år göra ett antal hydrauliktankar åt en Göteborgsfirma. Tankarna är av storleken 300–1.000 liter.

Lennart Bromér är född i Sundborn i Dalarna. Han har arbetat 20 år i branschen efter utbildning till bilplåtslagare. Han har också arbetat som licenssvetsare.

I åtta år arbetade han i Göteborg. Där var han med om att tillsammans med handikappforskare ta fram ett handikappreglage för bilkörning. Tack var hydraulik fordras minsta möjliga kraft för att köra bilen.

I sju år arbetade han som plåt-



Lennart Bromér i en beach-buggi, en "strandloppa", som han fogat samma några stycken av.

slagare på en verkstad i Falköping. Medan han byggde upp verkstaden efter branden arbetade han nattsift under sex månader på Volvos Flobyfabrik.

I mitten av mars öppnade han officiellt sin nya verkstad men redan tidigare hade han börjat med tillverkning och reparationer.

RUNI

Börstig:

Hembygdsföreningen bakar på gammalt vis

Börstigs Hembygdsförening har haft en eftersommarträff med god tillslutning.

Under den gångna sommaren har vid föreningens stuga, Ljungåsen, med frivilliga krafter, byggts ett nytt uthus. Huset är byggt som ryggåstuga i ett mycket vackert utförande. Här skall förvaras gamla saker, som föreningen redan äger och som kommer in som gåvor.

Föreningen äger också gården Gubbarut, som ligger strax intill Ljungåsen. I boningshuset på Gubbarut har under sommaren den gamla bakugnen renoverats och är nu fullt funktionsduglig och prov-

bakning har skett. Här kommer framledes att anordnas träffar för bakning på gammalt sätt.

Vid eftersommarträffen skulle sommarens arbeten firas och kommiterade för träffen bjöds på sill och potatis med diverse tillbehör. Bl.a. var brödet bakat i ugnen på Gubbarut och det smakade aldeles utmärkt. Efter måltiden bjöds på kaffe och tårta. Det blev en trivsamt kväll i goda vänners och kamraters lag.

Ute föll regnet men inne i stugan var varmt och trivsamt.

Kommitterade avtackades för en i allt lyckad träff.

GePe

Utfärder med Börstigs CKF

Börstigs CKF-avd. har sedan drygt 20 år tillbaka som tradition att ta med familjen till ett besök i någon kyrka en sommar dag.

I år ställdes färden till Timmele kyrka, där det var musik och helgmålsbön. Man fick lyssna till mycket vacker sång och musik. Börje Stenberg och Anneli Ljungviken spelade flöjt, Arne Gunnarsson orgel och piano, Göte Gripensson och Gunhild Eriksson sjöng och Mats Löwing förrättade altartjänst.

Därefter samlades de cirka 35 deltagarna i resan till kyrkkaffe i den närbelägna gamla gästgivaregården. Där tog medlemmar ur Timmele Hembygdsförening emot och serverade kaffe med hembakat dopp.

Hembygdsföreningens ordf. Karin Johansson berättade om den gamla gästgivaregården som numera ägs av hembygdsföreningen. Man visades omkring i den gamla byggnaden där det samlats många gamla vackra saker.

På centerns miljödag den 5 juni var Börstigs — Centern på besök i Blomsterbacken, Jäla, där Tore Gustavsson visade runt i sin vackra trädgård.

Sedan deltagarna beundrat de många vackra planteringarna och deras konstnärliga inramning, blev det samling kring den medhavda kaffekorgen.

Börstigpromenaden

Söndagens tipspromenad i Börstigs hembygdsförenings regi med start i Vintorp blev en fin avslutning för årets Tekla. Många personer promenaderade trots det något kyliga vädret

12 rätt: Inga Johansson, Åsarp (87), Margareta Hagnerud, Börstig (79), Ingeborg Andersson, Trädet (68), K-E Andersson, Trädet (63).

Skilje frågan 93 stift i burken.

11 rätt: Katarina Antonsson, Börstig, Marianne Käck, Trädet, Elsa Johansson, Börstig, Sven Hagnerud, Börstig, Cecilia Hagnerud, Börstig, K-E Jonsson, Floby, Viola Karlsson, Falköping.

Rätt rad: 221 xx1 22x x12.

Rätt svar: Klockan 13, Skara, 1972, röd, Seine, 24 karat, svampar, apel, Ångermanland, jultomten myser, fossilharts, Finland.

Val vid Börstig-stämman

En rad val förrättades vid årets sista kyrkostämman med Börstigs församling. I kyrkorådet avgick kassören Allan Johansson som undanbett sig återval. Till ny kyrkorådsledamot tillika kassör valdes Lennart Ivarsson. En del andra nyval bland församlingsdelegerade och revisorer förekom.

De avgående ledamöterna kommer att avtackas i samband med gudstjänst efter helgerna.

Kyrkorådet: Lennart Ivarsson, Stommen, Erna Johansson, Mussla, Maj Johansson, Trädgården, Lennart Johansson, Kronogården, Rune Johansson, Övregården, Barbro Andersson, Kyrkskolan samt som självskrivna ledamot prosten Uno Mårtensson. Suppl.: Staf-

fan Nilsson, Vintorp, Ingvar Thorstensson, Bondarp, Maj-Britt Thorstensson, Bondarp, Åke Danielsson, Grevagården, Kjell-Åke Paulsson, Kringlarp, Sven Andersson, Kyrkskolan.

Till ordf. resp. v.ordf. omvaldes Uno Mårtensson och Rune Johansson.

Församlingsdelegerade: Lennart Ivarsson, Stommen, Lennart Johansson, Kronogården, Kjell-Åke Paulsson, Kringlarp. Till ordförande i kyrkostämman valdes Barbro Andersson, Kyrkskolan med Rune Johansson, Övregården som v.ordf.

Revisorer: Kjell Blanck, Skattegården, Sven Broberg, Sandhem, Ingemar Eriksson, Sandhem, med Lars Westermark, Döve, Sten Andersson, Kringlarp och Allan Johansson, Vintorp som suppleanter.

1985-12-31

Årsmöte med Börstigs 21/1 missionsförsamling -86.

Börstigs missionsförsamling har hållit årsmöte hos Dora Johansson.

Pastor Jan-Åke Martinsson valdes att leda förhandlingarna.

Det blev omval över hela linjen med Dora Johansson som ordf., Ingrid Samuelsson kassör och sekr. Församlingsförest. Jan-Åke Martinsson, vice församlingsförest. Bengt Samuelsson. Ledamot i kretsrådet Bengt Samuelsson som även fick vaktmästaruppgiften tillsammans med Lennart Johansson. Pressref. och repr. till distr. årskonf. Dora Johansson.

Under året har församlingen skänkt bidrag till Ria, Frikyrkan hjälper, Skaraborgs SMF och SMF:s yttre mission.

Man planerar att hålla missionsförsäljningen den 21 mars, ett traditionellt missionsmöte den 17 augusti och skördefest den 28 sept. Nästa julfest blir 4 januari nästa år.

Ordf. tackade pastor och medlemmar för ett gott samarbete och goda insatser i verksamheten under året som gick.

Pastor Martinsson avslutade med en andaktsstund.

CKF-årsmöte i Brismene

Brismene CKF-avdelning har haft årsmötet hos Gulli Arvidsson, Stommen. Styrelsen omvaldes och har följande sammansättning: ordf Gulli Arvidsson, v ordf Ruth Andersson, kassör May Olofsson, biträdande kassör Ella Svensson, sekr Asta Abrahamsson, v sekr Ruth Olsson.

Under året har avdelningen haft en blomskottsauktion, en hemlig resa har anordnats och en kurs i vitbroderi pågår.

Edla Svensson och Ruth Olsson utsågs att ordna olika aktiviteter under 1986. 6/2-86.

FRÖKIND

Avtackning i Brismene

I samband med förra söndagens familjegudstjänst i Brismene kyrka avtackades kyrkostämmans ordf Harry Larsson, tidigare också kyrkvård under många år, för det föredömliga sätt han lett församlingens angelägenheter under 24 år som ordf i stämman.

Vidare avtackades kyrkvården Lars Östberg för sina nio år som kyrkvård och sammanlagt 15 år i kyrkans tjänst. Vid den välbesökta gudstjänsten medverkade eleverna i kommunala musikskolan Alexandra Sandén och Marie Hulthén med musik på tvärflojt.

Prosten Mårtensson förrättade gudstjänsten. 8/2-86.

Centeruttalanden i Börstig:

1986-02-04

Välj inte om Inge Pettersson

Börstigs CKF-avd. har hållit årsmöte.

Årsmötet beslutade enhälligt om ett uttalande till CKF-distriktet att Inge Pettersson icke bör omvälas som ordf. i partiets valberedning.

Avd. anser att hans agerande i samband med Torbjörn Fälldins avgång från

sina politiska uppdrag har allvarligt skadat centerrörelsen.

Styrelsen omvaldes och består av Gunborg Danielsson, ordf., Elsie Eriksson, v. ordf., Maj Johansson sekr., Gunvi Broberg, v. sekr., Inger Johansson, kassör, och Elsie Marie Blank, biträdande kassör.

Av årsberättelsen framgick att avd. bl.a. ordnat den traditionella

julfesten, varit på kyrkbesök i Timmele samt på familjefest i Åsarps församlingshem.

Verner Granlund medverkade vid en valupptakt i bygdegården där avd. även stod för värdskapet vid kommunkretsens årsmöte.

På centerns miljödag besöktes Blomsterbacken i Jäla. En kruk- växtauktion och ett flertal tävlingar har dessutom anordnats.

• Centermöte

Även Börstigs centeravdelning har hållit årsmöte. Också här beslutades enhälligt om ett uttalande till distriktet att Inge Pettersson inte skall omvälas på grund av sitt agerande.

• Sammankomster

Ur protokollet framgick att avdelningen haft ett flertal sammankomster däribland några tillsammans med Åsarpsavdelningen.

Kommunstyrelsens ordf. Kjell Gustafsson medverkade vid ett tillfälle med att presentera sig själv och redogöra för det kommunala programmet.

• Valen

Styrelsen fick följande utseende ordf. Ingemar Eriksson v. ordf Per-Göran Granehed sekr. Lennart Johansson. Kassör Kjell Blanck övriga i styrelse Sten Andersson, Åke Danielsson och Rune Blanck. Ledamot i centerns jordbrukarråd Kjell Blanck, samt i kyrkliga frågor Rune Johansson.

LRF-möte i Brismene

Den dåliga vägen var åter ett aktuellt diskussionsämne när Brismene LRF-avd. hade sitt årsmöte i förra veckan. Men man förväntar sig att vägverket håller sitt löfte om beläggning i år.

Ur avdelningens verksamhetsberättelse kan nämnas bl.a. att avd. anordnat den traditionella bygdevandringen, en skogsskyddskurs och ett höstmöte. Till det senare hade Jäla och Grolanda avdelningar inbjudits. Då medverkade länsordf. Folke Larsson.

Vad styrelsevalet blev Einar de Wit nyvald efter Tommy Fredriksson som flyttar. Styrelsen består av följande: Sune Harrysson ordf. Anders Ivansson v. ordf. Einar de Wit sekr. Göran Vingren, kassör samt Janne Brisbo och Torbjörn Ivansson. Suppl. Gulli Arvidsson och Göran Andersson. Studieansvarig Jan de Wit, Revisorer Håkan Olsson och Bo Johansson.

Mötet avslutades med kaffesamkväm och sedvanlig utlottning till närvarande medlemmar.

1986-02-25

Börstigs LRF påtar höga skogsavgifter

Börstigs LRF-avdelning skall sända en skrivelse till länsförbundsstämman, vari man påtar de orimligt höga skogsvårdsavgifterna.

Avdelningen menar bl.a. att avgiften mer utgör en beskattning än en avgift. Förslaget att ingå med denna skrivelse kom från styrelsen och årsmötet gick på samma linje.

Det kärva ekonomiska läget var naturligtvis uppe till behandling. Apropå detta riktade ordföranden Sven Broberg en maning till medlemmarna att sluta upp bakom de åtgärder som vidtas av LRF centralt i denna fråga.

Ur verksamhetsberättelsen kan bl.a. nämnas att en del studiecirklar genomförts under 1985. Den senaste hette "Känn din skog" och rönt stort intresse.

I styrelsen avgick Åke Danielsson efter 27 år som sekreterare. Han avtackades med blommor samt ett litet tal av ordföranden. Ny i styrelsen blev Mats Elmersson.

Styrelsen i sin helhet har följande utseende: Ordf. Sven Broberg, kassör Rune Johansson, sekr. Lennart Johansson samt Kjell Blank, Maj-Britt Torstensson, Sten Andersson och Mats Elmersson. Suppl. Elsy Eriksson och Bernt Andersson. Ungdomsrepr. Anders Hansson. Studieorganisations: Magnus Ivarsson.

Ett 50-tal medlemmar hade mött upp till detta årsmöte, som hölls i Börstigs Bygdegård. Efter förhandlingarna underhöll välkände Mats Ljung, Vinköl i ett uppskattat framträdande. 1986-02-27

Avtackning i Börstigs kyrka



Assisterad av kyrkvårdarna Rune Johansson och Barbro Andersson överlämnar Georg Majhult blommor till Karl Lundgren, Olle Westermark, Evert Ehrenius, Paul Gustavsson och Allan Johansson, för trogen tjänst i församlingen. 1986-02-24

Söndagen den 16 februari var en strålande vinterdag och många av församlingsborna i Börstigs socken var samlade till gudstjänst i den gamla sockenkyrkan.

Av spåren att döma hade andra besökare varit på plats under natten. En väl upptrampad harstig ledde från hagmarkerna bakom kyrkan upp till kyrkogården där kanske de nattliga besökarna ägnade sig åt en form av gravplundring på häckar och annat ätbart.

När tiden är inne spelar kantorn Ella Thorstensson från sin upphöjda plats på orgellåktaren och församlingen sjunger de välkända psalmerna.

Kyrkvården Barbro Andersson läser dagens textord från talarstolen i koret och altartjänsten och predikan svarar vikarierande Georg Majhult för.

Efter gudstjänstens slut avtackas 5 församlingsbor för det arbete i

kyrkans tjänst de utfört under gångna år. Allan Johansson har varit kyrkorådsledamot och kassör under tio år och får en minnestallrik. Avtackade med blommor blir dessutom Olle Westermark, Paul Gustavsson, Evert Ehrenius och Karl Lundgren.

Efter gudstjänstens slut blir det kyrkkaffe och en stunds samvaro i bygdegården.

JOSEF JACOBSSON



Georg Majhult förrättar dagens högmässa



Ella Thorstensson kantor i Börstig.

Börstig:

Aktivt år för Hembygdsföreningen

10/3-86.

Börstigs Hembygdsförening har haft årsmöte i bygdegården, dit ordförande Karl-Erik Eckerlid välkomnade. Efter förhandlingarna underhöll Astrid och Gunnar Peterson, Falköping, och berättade till diabilder om Norges fjällvärld och Danmarks korsvirkeshus och trädgårdar.

Styrelsen omvaldes och har följande utseende: Ordf. Karl-Erik Eckerlid, v.ordf. Dagny Johansson, sekr. Åke Danielsson, kassör Asta Westermark. Övriga ledamöter Staffan Nilsson och Sten Andersson. Revisorer Lennart Ivarsson och Allan Johansson. Till torpombud valdes Evy Lagerstrand. Till planerade sammankomster och aktiviteter innevarande år valdes en kommitté.

• 217 medlemmar

Föreningen hade vid årsskiftet 217 medlemmar. Under året har hållits en Etiopienafton, Hembygdens dag på Ljungåsen, midsommarfest, som på grund av den kyliga vädret måste flyttas till bygdegården där Ulricehamns folkdanslag underhöll, friluftsgudstjänst på Ljungåsen, trivselkväll, då i första hand inbjudits de som hjälpt till med frivilligt arbete på Ljungåsen och luciafest med föredrag om julen.

Under året har den gamla ladugården som inte gick att reparera ersatts med en nybyggnad, lik den gamla till exteriör men med ny interiör, där gamla föremål förvaras.

Skräpigt i Börstig

1986-04-19

Söndagens kyrkbesökare till Börstigs kyrka möttes av en otrevlig syn. Sopcontainern var som ofta förr, överfull med skräp och mycket låg utanför att spridas omkring av friska värvindar. Trots att det står tydligt på en skylt att containern endast är till för boende i fastigheter inom Börstig så kommer det enligt vittnesmål personer från Åsarp, Kölaby och Blidsberg för att slänga sitt skräp vid Börstigs kyrka. Inte nog med detta, att slänga skräpet utanför containern är också förbjudet.



1986-05-16

Hembygdens dag

firades på Kristi Himmelfärdsdag på Ljungåsen Börstig. I den trivsamma hembygdsstugan var det öppet hus med kaffeservering samt en tipspromenad i det vackra vårvädret.

Rätt rad: 12x, x12, 221, 1x2.

Rätt svar: Västergötland, Ullevi, gullviva, stensulpturer, Seine, damrum, polis, olivlöv, amöba, Danmark - Norge - Sverige, korngryn och fläskt, 1000-1500-talet.

Ingen tolv noterades men elva rätt hade Majken Bylund, Borås och Gunvor Broberg, Trädet. Tio rätt hade Gösta Hermansson, Trädet. Dessa har pris att hämta på Ljungåsen. Övriga med tio rätt var Erna Hermansson, Bror Johansson, Henrik Hermansson, Trädet, Ebba Mårtensson, Alrik Mårtensson, Åsarp. Skiljefråga: 240 ärtor i burken.

Nationaldagen firad i Börstig

Börstigs Hembygdsförening firade Nationaldagen på Ljungåsen. Trots den något kyliga kvällen hade många intresserade mött upp, ute sjöngs "Sveriges flagga, flamma stolt ..." och så hurrades för vårt land. Sedan blev det samling inne i hembygdsstugan, där tal hölls av pastor Tore Johansson och hans fru Majlis underhöll med sång och musik. Även allsång förekom, där de församlade fick önska många av våra vackra religiösa

sånger, det blev en önskesångernas kväll.

Tore Johansson framhöll värdet av vårt svenska land och det kristna arv vi är satta till att föra vidare till nästa generation efter oss. Det blev en stämmingsfull stund som ledde till eftertanke.

Efteråt följde kaffesamkväm och som avslutning lästes Fader vår, och nationalsången "Du gamla du fria" sjöngs.

1986-06-12

Friluftsmöte vid Ljungåsen

1986-07-24

Börstigs Hembygdsförening har hållit friluftsgudstjänst vid Ljungåsen i ett underbart vackert sommarvåder. Mycket folk hade hört sammat inbjudan till gudstjänsten som inleddes men en sommarpsalm.

Prosten Uno Mårtensson predikade över en text från Kristi Förklarings Dag samt sjöng solo - "Du store Gud".

Missionären Astrid E. Nilsson, Göteborg, berättade med stor inlevelse om sina 22 års missionsarbete i slummen i Marseille, den stora franska staden vid Medelhavet.

Efter sin pensionering arbetar hon nu bland de utslagna i Göteborg. En kollekt, som togs upp för Astrid Nilssons verksamhet i Göteborg, inbringade 400 kronor.

Friluftsgudstjänsten avslutades ned psalmen "Härlig är jorden".

Börstig:

1986-06-17

Hembygdsjubileum firades med sommarfest

Karl-Erik Eckerlid mottager Västergötlands hembygdsförenings gåva, förmedlad av Lennart Jacobsson.

Det var den 24 mars 1976 som Börstigs hembygdsförening bildades och de tio åren firades i lördags med en sommarfest på torpet Ljungåsen.

Nuvarande ordf. är Karl-Erik Eckerlid och han fick på föreningens vägnar mottaga en gåva från Västergötlands hembygdsförening, förmedlad av Lennart Jacobsson, Eriksberg.

Till jubileumsfesten hade inbjudits hembygdsföreningarna i Gökhem, Södra Vings och Kärråkravånga och för underhållningen svarade Skörstorps-kvartetten med Gunilla, Marita och Yngve Johansson samt Per-Ola Jansson.

Lekar kring midsommarstången blev det också samt cykeluppvisning.

Ordf. själv besteg en Husqvarna cykel mod. 1900, inköpt 1901 av Oskar Andersson i Kronogården. Cykeln var i "nyskick" och ingår i hembygdsföreningens inventarier.

Karl-Erik Eckerlid höll en kort historik ur vilken kan nämnas att hembygdsföreningen förutom

Ljungåsen äger torpet Gubbarut som nu renoverats. Man har under sin relativt korta historia hunnit med att ge ut en hembygdsbok och märker ut gamla boplatser med stolpar och manskyltar. Ladugården på Ljungåsen är ombyggd av föreningens medlemmar som värnar om sin bygd och sin kultur på ett pietetsfullt sätt.

JOSEF JACOBSSON

1986-07-31

Besök hos Fritz Landin

Efter söndagens aftongudstjänst i Brismene kyrka inbjöd Fritz Landin till besök hemma på gården där lillstugan blivit iordningställd med minnen från den gamla bondekulturen.

Fritz Landin har även kyrkliga föremål i sin ägo som denna medeltida missale eller kyrkohandbok med blad av pergament.



Tipspromenad i Börstig

Teklastarten i Ljungåsen som började i söndags bjöd på en trevlig skogspromenad med gemensamt kaffesamkväm i hembygdsstugan.

Rätt tipsrad: 222 xx1 x2x 1xx.

Rätta svar: En frukt; glasmästare; sköldkörtel; Bach; Seine; 24 karat; trädgårdsmästaren; apel; seismograf; J.A. Eklund; Örebro; majs.

12 rätt: Ingeborg Andersson, Trädet, Elsa Johansson, Börstig, Torsten Lind, Börstig, Lilian Lind, Börstig, Marianne Ivarsson, Börstig, K-E Andersson, Trädet, Gun-Britt Thorstensson, Falköping, Asta Westermark, Börstig.

Nästa Teklapromenad blir i Mussla, Börstig.

1986-09-25

Börstigs Hembygdsförening

1986-07-30

anordnade i söndags Tekla-promenad i Mussla. Ingemar Eriksson och Staffan Nilsson hade vardera 11 rätt. De har priser att hämta vid nästa söndags promenad i Döve.

Räta svar: Carl-Uno Sjöblom, Sarv, Zloty, Stor-Klas, Mjölner, Danmark, Miklagård, Sinai, Puls, Färöarna, Mördeg, Leif Blomberg.

Skördefest i Börstig

Evangeligruppen Falan har gästade Börstigs missionshus och medverkande i skördehögtiden med vittnesbörd, sång och musik. De framförde både duett, solo och sång för hela gruppen. Besöket blev mycket uppskattat. Mötesledare var Folke Pettersson från Sandhem och skördeoffret inbringade 1.725 kronor.

1986-10-02

TEKLA i Börstig

Söndagens TEKLA-promenad gynnades av ett stående brittsimmarväder. Bland dem som gick tipspromenaden noterades sex med alla rätt. Rätt rad: 121 xx2 x1x 121.

Rätta svar: Gyllenbom; 1969; specerihandlare; makaoonfjäril; blomma; Einar; tänder; Amnesty; lin; Umeå; smör; Islam.

Skilje frågan: 224 sidor.

Tolv rätt: Cecilia Hangerud (221); Staffan Nilsson (228); Margareta Hagnerud (215); Asta Arvidstam (198); S-E Antonsson (186); Gilbert Arvidstam (136).

1986-10-07

TEKLA i Börstig 16/10-86

Söndagens TEKLA-promenad i hembygdsföreningens regi hölls i Döve och gynnades även denna gång av soligt och vackert väder.

Vandringen gick över byns högsta punkt Lunnen, där en offersten sedan heden tid finns bevarad.

Rätt rad: x21 x22 xx1 11x.

Rätta svar: offersten, Gunde Svan, potatis, överförande av vätska, mosippa, tjäder, bebyggd jordegendom, Håll Sverige Rent, promenadsvagn, honung, 3.50, Stor-Klas.

Skilje frågan 127 st.

Följande deltagare hade alla rätt: Mats Elmersson (147), Marie Johansson (105), Christer Elmersson (103), Anders Krantz (83).

1986-10-16

TEKLA i Börstig 1986-10-23

Den sista Tekla-promenaden i Börstig utgick från Prästgården, varifrån man gick över några gårdar in i skogen, där Ekarps gamla vargrop kunde beskådas.

Bästa resultatet, tio rätt: Lars Westermark, Els-Marie Blanck och David Blanck.

Rätt rad: xxx x12 211 2x2.

Skilje fråga: 23,7 kg

Rätta svar: Kristinehamn - Gällivare, spillkråka, åtta meter, epidemi, Karl XI, Elie Wiesel, Pellefant, Trelleborg, västgötaspets, Småland, Grape, Saltkråkan.

Skördehögtid i Brismene 23/10-86.

I Brismene missionshus hölls i söndags en välbesökt skördehögtid. Talare var distr sekr Claes Skaghammar. Släktkören Skattegårds framförde med verklig sångarglädje ett flertal sånger. Kollekt upptogs till SMF:s Teologiska Seminarium och inbringade 1.070 kr. Som avslutning samlades man till gemenskap kring kaffeborden.

Skatten ner i Börstig

Kyrkostämman har hållits i Börstig och som brukligt är så här års behandlades nästa års budget. En present till församlingsborna blir att utdebiteringen för 1987 sänks med 10 öre - från 1.90 till 1.70.

1986-11-10

KÅGES DÄCK Brismene

FLYTTAR

till KINNARPS centrum

Alla kunder som köper nya vinterdäck - Bjuder vi på mat, även kaffe med färskt bröd från

**SKOGAHOOLMS
BRÖD**

Färskt bröd varje vardag

☎ 0515-337 30

Möte i Börstigs hembygdsstuga

29/12-86.



Lucia med tärnor på stugmötet var: Josefin Gärd, tärnor fr v Kristina Johansson och Jessika Siikanen.

Börstigs hembygdsförening har firat sitt traditionella stugmöte i hembygdsstugan Ljungåsen i Börstig.

Kvällens gäst var Josef Jacobsen från Åsarp som berättade om lucia- och julfirande och dess traditioner. Han läste också dikter ur sin diktsamling "mina smul-

tronställen".

Stugmötet var ordnat av programkommittén bestående av Ella och Arne Torstensson samt Erna och Sten Johansson med den äran.

Vinsterna till kvällens lotteri hade medlemmarna i kommittén också tillverkat själva, det var slöjdalster av olika slag.

Amatörteater roade vid CKF-jubileum

Börstigs CKF firade i lördags 40-års jubileum i bygdegården med historik, förtäring och underhållning som hör till ett festtillfälle som detta.

som jubilarer själv, då Mari Johansson, CUF och Ingemar Eriksson, c, överlämnade blommor och presenter till CKF:s ordf. Gunborg Danielsson.

Fyra damer som varit med från början blomsterhyllades under kvällen lik-

Gunvor Broberg hade sammanställt en historik och ur den kan man läsa att föreningen bildades den 20 oktober 1946 med Elsie

29/11-86.

Algotsson som första ordf. Första verksamhetsåret hade man kurser och lärde sig bl a att laga fiskfärs med efterrätten inkokta päron i chokladsås. Under de gångna åren har man oftast haft utfärder med besök i någon grannsockens kyrka. Man har haft slaktkurser, julpyntskurser och gjort provdockor för att lättare kunna sy sina egna kläder. Givetvis har CKF:arna deltagit i det politiska arbetet.

Vartofta-Åsakas teateramatörer underhöll med sång, musikteater och historier.



Amanda och Johan i en liten kärlekshistoria, Jarl Jansson och Lennart Ljungmark från Vartofta-Åsaka.



Ordf. Gunborg Danielsson har överlämnat blommor till Gunvor Broberg, Edith Johansson, Annie Danielsson och Greta Larsson.