

SLUTHANDLAT I BRISMENE

Kommande månadsskifte upphör affären i Brismene. Rosa Johanson slår igen och flyttar till Kinnarp. Fru Johanson har drivit sin rörelse sedan den förste september 1963. Till en början skötte hon också om den lilla poststationen men den drogs in för några år sedan och nu är det alltså affärens tur. I Brismene beklagar man naturligtvis den försämrade servicen men mycket mer kan man inte göra.

Den direkta anledningen till att fru Johanson lägger av är att huset, som inrymmer affär och bostad och som hon hyrt har sålts. Om så inte skett är det troligt att hon hade drivit affären åtminstone något år till. Trots att lokalerna är omoderna och tungarbetade och trots att det ekonomiska resultatet inte är så värst uppmontrande.

Utan pensionen hade jag inte klarat mig, menar fru Johanson. En årlig omsättning på ca 140.000 är ju

inte så mycket att hurra för. – 150.000 kr kom jag upp till när jag sålde kalisuper också, men det har jag slutat med nu.

Kaffe och sill, märlor och spik, lanthandeln i Brismene har varit väl-sorterad. Men det hjälper inte att vara väl-sorterad, folk handlar i stan ändå. Det är främst äldre personer utan bil som får det svårt när affären slår igen. Det är inte så lätt att ta sig till Kinnarp eller Falköping utan egen bil.



Lars Östberg i Storegården tycker det är tråkigt att affären skall upphöra. Att han ser glad ut på bilden kan möjligen bero på att han just sålt en korg ägg till Rosa Johanson som ses omgiven av svärdottern Margareta och sonsonen Johan.

FT 720413

F RÖKIND

1/7-72.

Friluftsgudstjänst i Västarp

I morgon, söndag, hålls friluftsgudstjänst i Västarp i Brismene. Efter gudstjänsten servering.

Västarpsgudstjänsten kunde hållas traditionsenligt

6/7-72.

Trots det allt annat än lovande vädret hade många församlingsbor mött upp till högmässan i Börstigs kyrka 3:e böndagen. Kyrkokören sjöng under kantor Ewy Hanssons ledning - förutom dagens introitus - två hymner och prosten Malmensten predikade över ämnet "En blick in i en missionerande församling". Offergången till Svenska kyrkans mission inbringade inte mindre än 1.026 kr.

Det hotfulla molntäcket sprack fram på dagen och släppte fram den efterlängtnade julisolen och så kunde också denna 3:e böndag i enlighet med gammal tradition friluftsgudstjänst hållas i den vackra trädgården i Västarp, Brismene. Också i det avseendet fullföljdes gammal tradition, att församlingsbor från angränsande församlingar mött upp, likaså att Brismene kyrkl. syförening bjöd på "kyrkkaffe" med dopp. Dagens missionskollekt uppgick till 535 kr.

Utflykt

Tidigare har Börstigs, Döve och Brismene kyrkl. syföreningar tillsammans med kyrkobroderakären anordnat en utflykt med buss - en heldagsutfärd i omväxlande regn och sol, i varje fall så pass mycket sol, att de efterlängtnade kaffepauserna kunde hållas ute i någon vacker skogsbacke. Första längre uppehåll gjordes i Hedared, där kyrkvaktmästaren gav en orientering om den förnämliga lilla stavkyrkan och dess historia. I

Skattekraften i församlingen

Enligt den nu slutförda och i 1972 års årgång av Årsbok för Sveriges Kommuner offentliggjorda bearbetningen av siffermaterialet från fjolårets taxeringar hade Brismene församling det år taxeringen avsåg ett skatteunderlag (exklusive eventuellt skatteutjämningsstillskott från staten) på 0,69 miljoner kronor vilket innebär en beskattningsbar årsinkomst per invånare på 4.563 kronor. Sistnämnda siffra utgör 40 proc. av rikets medelskattekraft. (PRK)

samband med besöket i stavkyrkan höll prosten Malmensten en kort gudstjänst. Nästa etapp på resan var stiftsgården Lille-skog, som de flesta av färdledarna inte tidigare haft tillfälle att besöka men som de nu fick närmare bekanta sig med, varvid fru Agda Malmensten lämnade en kort orientering om denna förnämliga tillgång i stiftet och stiftsarbetet.

På Nääs

På trappan till Nääs slott vid sjön Sävälången tog "slottsvärdinnan" fru Lilly Johansson emot och hade en del att berätta om varje rum och snart sagt varje föremål i det förnämliga slottet. Hennes sätt att berätta, levande, fängslande och med väl avvägda delar allvar och sprudlande humor, gjorde besöket på det gamla slottet till en rik upplevelse. I slottets kaffestuga väntade dukade bord med en härlig middag.

Väl förplågade kände sig resenärerna mogna för en rundvandring i Textiltrycks fabriker i Floda, där köplusten vid åsynen av vackra dukar och textilier var lika stor som intresset för de sinnrika maskinernas prestationer. Med vackra dukar och textilier och med många ljusa, vackra minnen från utfärden kunde deltagarna ställa kursen hemåt igen - alla glada för en lyckad utfärd och en givande samvaro och varmt tack samma mot fruarna Gunvor Broberg, Dagny Johansson och Karin Andersson, som så utomordentligt väl planerat allt för denna utflykt.

BÖRSTIG

Friluftsgudstjänst

sönd. den 6 aug. kl. 14
vid Döve kyrkplats, Stommen.
Vid regn hålles tjänsten i Ivarssons maskinhall.
Talare: lektor Einar Dahlén och prosten Malmensten.
Kaffeservering. Välkomna.

De förvärvsarbete i Brismene

8/7-72.

Vid den senaste folkräkningen framkom, enligt i Statistiska Meddelanden framlagda preliminära siffror, att av de 150 invånarna i Brismene församling hade vid räkningstillfället 68 personer ett förvärvsarbete som omfattade minst 20 timmar i veckan. Av dessa förvärvsarbetande var 47 sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk o.d., 10 inom gruvsdrift, tillverkningsindustri och hantverk, 3 med byggnadsverksamhet, 3 med handel, bankverksamhet o.d. samt 5 med offentlig förvaltning och tjänster. Av samtliga förvärvsarbete hade 66 förvärvsarbete minst 20 timmar i veckan. (PRK)

Hus- och lägenhetstyper i Brismene.

I Brismene församling var vid den senaste folk- och bostadsräkningen antalet bostadslägenheter 56, omtalar Statistiska Meddelanden. Av dem låg 37 i enfamiljshus, 14 i tvåfamiljshus och 5 i övriga hus. Av lägenheterna utgjordes 5 av ett rum och kök, 20 av två rum och kök, 14 av tre rum och kök, 5 av fyra rum och kök samt 12 av fem eller flera rum och kök. Om med rumshuset menas bostadsrum eller kök med direkt dagsbelysning genom fönster och på minst sex kvadratmeter var antalet rumshuset per 100 lägenheter 405 - riksmedeltalet var 374 rumshuset per 100 lägenheter.

8/7-72.

Hus- och lägenhetstyper i Börstig

I Börstigs församling var vid den senaste folk- och bostadsräkningen antalet bostadslägenheter 111, omtalar Statistiska Meddelanden. Av dem låg 102 i enfamiljshus, 8 i tvåfamiljshus och 1 i övriga hus. Av lägenheterna utgjordes 9 av ett rum och kök, 21 av två rum och kök, 40 av tre rum och kök, 29 av fyra rum och kök samt 12 av fem eller flera rum och kök. Om med rumshuset menas bostadsrum eller kök med direkt dagsbelysning genom fönster och på minst sex kvadratmeter var antalet rumshuset per 100 lägenheter 420 - riksmedeltalet var 374 rumshuset per 100 lägenheter. (PRK)

Axel Andersson F. d. mekanikern Axel Andersson, Falköping, avled på lördagen. Den bortgångne var född 1886 i Börstig, där han också tillbringade sina uppväxtår och under en tid var verksam som jordbrukare. 1913 emigrerade han till USA, där han ett 50-tal år var bosatt i Rockford, Ill. För åtta år sedan återvände han till Sverige och har sedan dess vistats i Falköping; de senaste åren på Ambjörnsgråden.

Närmast sörjande är en broder samt syskonbarn. 1/8-72.

De förvärvsarbete i Börstig

Vid den senaste folkräkningen framkom, enligt i Statistiska Meddelanden framlagda preliminära siffror, att av de 281 invånarna i Börstigs församling hade vid räkningstillfället 121 personer ett förvärvsarbete som omfattade minst 20 timmar i veckan. Av dessa förvärvsarbetande var 86 sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk o.d., 15 inom gruvsdrift, tillverkningsindustri och hantverk, 4 med byggnadsverksamhet, 4 inom samfärdsel, post och tele, 4 med handel, bankverksamhet o.d. samt 8 med offentlig förvaltning och tjänster. Av samtliga förvärvsarbete hade 111 förvärvsarbete minst 35 timmar i veckan. (PRK).



Vår Käre

Axel
Andersson

* 15/8 1886

har i dag stilla insomnat.
I ljusst och tacksamt minne bevarad.

Falköping den 29 juli 1972

ROMIL ANDERSSON

Syskonbarnen

övrig släkt och vänner.

Du bäddas i hembygdens soliga famn

Där barndomens vagga har stått.

Vid barndomens kyrka Du hunnit

i hamn

Och där på dess stigar Du gått.

Det är hembygdens klockor som ringa

Och frid är den hälsning de bringa.

Jordfästningen äger rum i Börstigs kyrka lördagen den 5 aug. kl 14.00.

Dé som önskar följa vår käre samlas i kyrkan och inbjudes efter akten till minnesstund på Kinnarps Pensionat.

Svar om deltagande önskas till tel. 0515/172 00 senast den 3 aug.

Brismene biodlarförening

anordnar resa till Asklanda fredagen den 11/8. Anmälan till tel. 340 66 senast den 9/8.

I Börstigs kyrka jordfästes i lördags Axel Andersson, Falköping. Akten inleddes av fru Ewy Hansson som spelade Preludium d-moll av Bach. Kyrkosångare Ingvar Nilsson sjöng "Färdemannens psalm" av Hannikainen. Prosten emeritus Erik Malmensten höll griftetal med ledning av orden i 2:a Tim. 1:9 samt förrättade jordfästningen. H. Nilsson sjöng "Kommen till en Fader åter" av Nordqvist, varefter kistan utbars till Gammal fäbodpsalm av O. Lindberg.

Vid graven tog brodern, syskonbarnen, övrig släkt och vänner ett sista farväl samt nedlade blommor.

Missionsmöte

10/8-72.

I Börstigs missionshus

söndag kl. 15.00.

Harry Dahlqvist med fru. Servering. Offer.

Friluftsgudstjänst på Döve medeltida kyrkoplats 10/8-72.

I söndags hölls friluftsgudstjänst i Börstig vid minnesstenen på Döve gamla kyrkoplats under ledning av prosten Erik Malmensten. Med utgångspunkt från Psaltaren 103 talade läroverksadig. Einar Dahlen över ämnet Det som förgår och det som förbliver. Talaren nämnde namnen på de sedan förra sommaren avlidna åtta byborna i Döve och Tornarp och läste i anslutning härtill sv. ps. 540 om förtröstan och trygghet trots jordelivets förgänglighet. Dagens predikotext behandlades av prosten Malmensten som talade om Allvaret i besöksetider för den enskild, för hem och församling, för hela folket.

En skara på omkring 125 personer med stort inslag av ungdom deltog i gudstjänsten. Kollekten till invandrade kristna uppgick till 125 kr. Kyrkliga syföreningen bjöd på kaffe i herrskapet Ivarssons vackra trädgård, varvid en kollekt på 320 kr insamlades till missionen. Prosten Malmensten tackade alla som ordnat med de praktiska bestyren och för kaffet. Sammankomsten denna vackra sammarsöndag avslutades med psalmen Härlig är jorden.

Börstigs missionshus 17/8-72.

I söndagskvällens möte sjöngs unisont "Jag vet en port som öppen står", varpå Greta Ericson hälsade välkommen, läste från Hebr. 1:1-3:7 och ledde bön. Ing-Britt Nilsson och Anna-Britt Kjäll sjöng "När vi råkas ibland" och "Blott ett kan tillfredsställa mig", i duett och solo. Ing-Britt talade över Apg. 12:1-11. Anna-Britts budskap formades till "Söken först Guds rike". De båda välsjungande sångarna sjöng ytterligare "Bud från mitt hem" och "Jag är så hjärtligt nöjd och glad", samt som allsång några köror. Offer togs upp för verksamheten. Mötet avslutades med bön.

Missionsmöte har hållits i Börstigs Missionshus, varvid som inledning sjöngs unisont "Brist ut min själ i lovsångs ljud". Greta Ericson som ledde mötet talade över Hebr. 1:1 samt förenade i bön. Gunnar Hedström talade i sitt vittnesbörd över ämnet Det himmelska hem. Ett par solosånger förekom varpå det blev servering.

Carl Appelqvist avlade ett kort vittnesbörd. Mötet avslutades med sången "Vår store Gud gör stora under" och till sist bön. Missionsoffer upptogs.



Vår käre farbror
f. farmaren

**Arthur
Anderson**

* 28 okt. 1878

har avlidit i Evanston, USA i
sitt 94:e levnadsår.

Brismene i augusti 1972.

Syskonbarnen.

Det är min tro, o Fader blid
Hjälp att jag alltid blir
därvid

Ifrån ditt barn du aldrig vik
Att jag må ärva himmelrik.

Jordfästning har ägt rum.
Gravsättning å Brismene
kyrkogård söndagen den 3
sept. kl. 14.45.



Min älskade Make,
vår käre lille Pappa
och Morfar

**John
Abrahamsson**

* 12 aug. 1895

har idag stilla och fridfullt
lämnat oss, broder, övrig släkt
och många vänner i djup sorg
och saknad.

Ekesgårdet, Brismene
den 26 aug. 1972.

ASTA

Hervor och John
Hagar och Sture
Sten

Lars-Olof

Sigbritt och Rolf

Inger

Ann-Sofi och Ulf
Elisabeth och Börje
Ann-Greth
Barnbarnen

Tom är platsen i hemmets
vrå

Tung blir vägen att
ensam gå

Tack, käre Make, för år
som gått

Tack, käre Pappa för allt
vi fått.

Jordfästningen äger rum i
Brismene kyrka torsdagen den
31 augusti kl. 12.30.

De som önskar följa vår käre
samlas i kyrkan och efter aktens
slut inbjudes till minnesstund
å Pensionatet i Kinnarp.

Svar om deltagande önskas
snarast och senast den 30 aug.
kl. 14.00 till tel. 0515/113 20,
111 70.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till Missionen.

Klädsel: Kavaj.

Meddelas och inbjudes
endast på detta sätt.

Dödsfall

29/8-72.

Arthur Anderson. F farmaren Arthur Anderson, Evanston, USA, har avlidit i sitt 94:e levnadsår. Han var född i Brismene 1878. I början av seklet emigrerade han till USA och var under en lång följd av år farmare i Indiana. De senaste åren har han vistats på ett svenskt pensionärshem i Evanston utanför Chicago, där han fick sluta sina dagar. Ända in i det sista följde han med intresse vad som hände i hans hembygd och brevväxlade med syskonbarn i Sverige. I slutet av 50-talet besökte han senast Brismene och hälsade på sina släktingar. Han var den siste kvarlevande i en syskonskara på fem personer från fädernegården Angrinstorp. Närmast anhöriga är syskonbarn. Jordfästning och kremation har ägt rum och enligt hans önskan har urnan förts hem till Sverige för att gravsättas å Brismene kyrkogård.

John Abrahamsson. Lantbrukare John Abrahamsson, Ekersgårdet, Brismene, har avlidit. Den bortgångne var född i Brismene 1895. Han övertog för ett 50-tal år sedan fädernegården Ekersgårdet. Han har gjort sig känd som en framsynt och skicklig jordbrukare och utökat egendomens areal väsentligt genom inköp av bl a fastigheten Halleberg. Han har med intresse deltagit i den verksamhet som jordbrukets ekonomiska, politiska och ideella föreningar lokalt bedriver och han har under många år varit aktiv hemvärnsman. Han sörjes av maka, barn och barnbarn.

I Brismene kyrka jordfästes i torsdags f.d. hemmansägare Johan Abrahamsson, Ekersgårdet. Samling skedde i kyrkan, varunder kantor fru Ewy Hansson spelade Sonatina av J S Bach. Fruarna Ewy Hansson och Birgit Gustafsson sjöng Färdemannens psalm av J Hannikainen. Officiant var prosten Erik Malmensten, som talade över orden i Matt. 11:25 samt sjöng begravningsmessa. Fruarna Hansson och Gustafsson sjöng därefter "När min vandring är slut" av A Ackley. Till tonerna av Largo av JKF Fischer bars kistan ut ur kyrkan för gravsättning i familjegrav på Brismene kyrkogård.

Vid graven talade för maka och barn svärsonen John Eriksson, för släkt Lars Eckerlid och Olle Johansson, för grannar Harry Larsson. Folke Andersson och Frits Landin, för vänner Ivan Gustafsson, Sven Andersson m.fl.

En minnesstund hölls på Kinnarps pensionat, där prosten Malmensten talade till den bortgångnes minne. En gåva till kyrkans mission upptogs.

BÖRSTIG

Extra kyrkostämma med börstigs församling hålles i kyrkan sönd. den 3 sept. 1972 kl. 10.30 eller efter avslutad gudstjänst. Ärenden: kyrkogårdsplaneringen.
Ordfr.

Börstigs CKF-avd. 7/9-72.

anordnade den 27 aug. en kyrksöndag med utflykt till Gullereds kyrka för att deltaga i gudstjänsten. Där predikade Stud. Ingemar Helgesson över dagens text samt sjöng: "Dela med dig" och "Nu är Herren min", till eget gitarrackompanjemang.

Efter kyrkobesöket intogs middag på Kullens vårdshus. Sedan bjöd fam. kyrkoherde Hallgren på eftermiddagskaffe i sin bostad, Hössna Prästgård. De 30 deltagarna tyckte det var en trevlig och givande resa i det vackra sensommarvädret med strålände sol.

Börstigs CKF har varit inbjudna till månadsmöte hos Britta Nilsson, Vistorp. När gästerna var samalade meddelade värdinnan att hon ordnat naturstig till sin fritidsstuga. Tolv frågor var utsatta vid stigen jämte en utslagsfråga. Vid målet blev vi inbjudna för att diskutera kvällens förhandlingar, och fick god traktering. Därefter meddelades de rätta svaren på naturstigen, samt de bästa resultaten.

— Urnan efter framlidne svenskanerkanaren, farmaren Arthur Andersson, Evanston, USA, gravsattes i söndags på hans hemförsamlings kyrkogård i Brismene. Till högtiden hade den avlidne syskonbarn samt en del församlingsbor mött upp. Efter psalmsång talade den bortgångnes brorson, kyrkoherde Erik Angrimer, Våring, med ledning av ett bibelord samt förrättade bön.

Den äldste av syskonbarnen, lantbr. Ragnar Algotsson, Falköping, nedlade en krans med blågula band från sig och sina kusiner samt talade till minnet och erinrade om de starka band som förenade den framlidne med hans hembygd och släkten här. Från vänner på svensk-amerikanska pensionärshemmet i Evanston nedlades blommor med band i amerikanska flaggans färger.

Efter gravsättningen följde en andaktsstund i Brismene kyrka, varvid kyrkoherde Angrimer predikade. Fru Birgit Gustafsson, Brismene, sjöng två solosånger. Kollekt upptogs till Brismene kyrkas minnesfond.

Bröderna Arne och Göran Andersson hade efter gudstjänsten inbjudit sina kusiner med anhöriga samt församlingens kyrkovårdar till en minnesstund i det gamla hemmet i Angrimstorp. **2/9-72**

NATURSTIG

vid bygdegården, Börstig
söndagen den 10/9 kl 9.30-12.
CKF

F RÖKIND

Tipspromenad i Börstig 9/9-72

Börstigs CKF anordnar i morgon, söndag, tipspromenad med start vid bygdegården. Hela behållningen kommer att gå till Bengt Börjessons insamling för leprabyn.

BÖRSTIG

Familjegudstjänst

i Döve församlingshem
söndagen den 10 sept. kl. 14
då söndagsskolan börjar.
Förutvarande och nya elever i
söndagsskolan hälsas välkomna.

BÖRSTIG

Pastorexped. öppen denna
vecka
torsdag kl. 13.00-15.00
i stället för fredag.
Pastorsämbetet

Förvärvstillstånd begärs för tre gårdar i Börstig

12/9-72.

Vid lantbruksnämndens senaste sammanträde behandlades tolv ansökningar om tillstånd till förvärv av sådana jordbruksfastigheter, som även andra personer än de som gjort upp om köp, önskade komma i besittning av som tillskottsmark. I fyra av fallen lämnades begärt tillstånd, medan fyra ansökningar avsågs och fyra bordlades för ytterligare utredning. Det senare gällde bl.a. tre förvärv, som en utifrån kommande köpare nära nog samtidigt gjort i Börstigs socken.

Naturstigen i Börstig 10/9-72.

i söndags samlade 35 deltagare. Stigen gick på mjuka, gröna skogsvägar. Frågorna var lätta, en deltagare lyckades plocka in alla rätt.

Här de rätta svaren: 1. Nors är en fisk, 2. Bladen var från en julstjärna. 3. Olof Sundbys företrädare var Ruben Josefsson. 4. Sveriges till storleken. 4 sjö är Hjälmarens. 5. Matrecept, raggmunk. 6. Biblens kortaste bok, Johannes 2dra brev. 7. Förgätmigejen är Dalslands landskapsblomma. 8. Texten till, Sov du lilla vide ung, är av Z Topelius. 9. Kronprinsens kungamamn, Carl XVI Gustav, 10 Fars dag firas 2 söndagen i november. 11. största kråkfågeln är en korp. 12. varumärket kom från en mjölkförpackning. 13. Per Oscarsson TV-chockade oss 1966. 14. Bilden föreställde Torpa Stenhus. 15. Giraffen har 7 halskotor. 16. Djonken är ett segelfartyg, 17. Kekkonen, blev president år 1956, 18. Ising i ishockey, 19. Lösnummerpriset på Falköpings Tidning, 60 öre. 20 Erik och Olofs namnsdagar, den 18 maj och 29 juli.

Alla tjugo frågorna rätt hade, Maria Thorstensson, Börstig, 19 rätt Ingvar Thorstensson, Börstig, 18 rätt, Lisbeth Björkman, Åke Danielsson, Staffan Nilsson, Maj-Britt Thorstensson, Börstig.

Skiljefrågan, i påsen fanns 116 st pryglar

I morgon blir det en ny uppsättning frågor, stigen går samma väg, startplatsen är Börstigs Bydegård, och behållningen går till Bengt Börjessons insamling för leprabyn i Etiopien.

Naturstig

vid Bygdegården, Börstig,
söndagen den 17/9 kl. 14.00
- 16.00.
CKF.

Gustav Andersson, F. grovarbetaren Bror Gustav Andersson, Frökingsgården, Kinnarp, avled den 21 september. Den bortgångne, som var född i Börstig 1890, sörjes närmast av barn, barnbarn och barnbarnsbarn.



Vår käre Far
och Farfar

Gustav Andersson

* 18/2 1890

har i dag stilla och fridfullt lämnat oss, syster, övrig släkt och många vänner i sorg och saknad.

Frökingsgården o. Börstig
den 21 sept. 1972

Ivar och Ella
Oscar och Svea
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Tyst och stilla Far har somnat, Ögat slutits, handen domnat. Du var trött behövde ro Nu Du fått ett stilla bo.

Jordfästningen äger rum i Börstigs kyrka lördagen den 30 sept. kl. 13.00.

De som önskar följa vår käre samlas i kyrkan, och efter aktens slut inbjudes till Minnesstund å Kinnarps Pensionat.

Svar om deltagande var god meddela senast den 28 sept. till tel. 0515/113 20 - 111 70, kontorstid.

Meddelas och inbjudes endast på detta sätt.

Börstigs Missionshus 24/9-72.

Med sången "O sällhet stor som Herren ger" började Fältmissionsdagens möte i missionshuset under helgen. Greta Ericson hälsade välkommen och läste därvid bibelord från Ps. 16:3 och Jes. 40, 29-31 v. samt förenade i bön.

Kvällens talare var pastor Göran Gustavsson som också tillsammans med sin fru Gunnel sjöng duett "Lär mig Jesus ödmjuk vara" och "Sänd bud till Honom. Fru Gunnel sjöng solo "Flyttfåglar" till eget gitarrackompanjemang. Predikan utgick från Filp. 4:11.12 med tema "Allt förmår jag i honom som giver mig kraft".

Pastor Gustavsson läste ur bokböner av unga afrikaner. En stund för bön avskiljdes varpå som avslutning sjöngs "Min Gud när jag betänker".

Offerinsamlingen för VMF:s verksamhet inbringade 180 kr.

Naturstigen i Börstig 21/9-72.
samlade 70 deltagare i söndags. Frågorna får nog anses vara svåra då ingen lyckades besvara alla rätt. Skiljefrågan blev en fullträff för Sten Andersson, Börstig. Burken innehöll 300 makaroner.

Här de rätta svaren. 1. Melonen var vattenmelon. 2. När man är på Hajk idkar man friluftsliv. 3. Märket återfinns i blomsteraffär. 4. Thoren hoppet förekommer i konst-åkning på skridskor. 5. Smak är en förkortning av Svensk matpotatis kontroll. 6. Tage Erlanders memoarer omfattar tiden 1901-1939. 7. Queen Elisabeth var nr 2. 8. Världens minsta hästras heter Talabella. 9. Frukostklubben började 1946. 10. Utbildningsministern heter Ingvar Carlsson. 11. Skårfläcka är en fågel. 12. Krönikeböckerna är två st. 13. Flickan var Ingrid Bergmans dotter. 14. Sagoberättaren var bröderna Grimm. 15. Merilene är ett bantningsmedel. 16. Tussilagons bladsaft används mot hosta. 17. Clara Frijs är ett pären. 18. Fisken var stör. 19. Kolahalvön ligger i Rysland. 20. Europas största fjärl är stora påfågelspinnaren.

Resultat: 16 rätt Bertil Broberg, Börstig, Karin Pettersson, Kättilstorp, Ann-Cristin Vallin, Kättilstorp, Einar Johansson, Skörstorp och Sven Pettersson, Kättilstorp. 15 rätt Ingrid Johansson, Skörstorp, Marita Einarsson och Sven Vallin, Kättilstorp.

Hela behållningen går till Bengt Börjessons insamling för leprabyn i Etiopien.



Vår käre Broder

Mårten Andersson

* 19/6 1900

har i dag stilla lämnat oss,
övrig släkt och vänner
i sorg och saknad.

Börstig den 27 sept. 1972

Syskon
Syskonbarn

Mång tusende vagnar O, Herre
Du har,
och vilken du väljer för mig,
Kan vara detsamma, ty lycklig
jag far.
Till himlen i sällskap
med dig.

Jordfästningen äger rum i Börstigs kyrka torsdagen den 5 okt. kl. 13.00. De som önskar följa vår käre, samlas i kyrkan. Och efter aktens slut inbjudes till Minnesstund å Kinnarps pensionat.

Svar om deltagande, var god meddela senast tisdagen den 3 okt. till tel. 0515/113 20, 111 70 kontorstid.

Meddelas och inbjudes endast på detta sätt.

Mårten Andersson. Lantbrukare Mårten Andersson, Smedslyckan, Börstig, har avlidit. Den bortgångne var född 1900 i Börstig, där han varit bosatt större delen av sin levnad. Han övertog lantbruket Smedslyckan efter föräldrarna och har sedan dess bruket det.

Närmast sörjande är syskon, däribland en syster i USA, samt syskonbarn.

Brismene missionshus

fredag kl. 19.30

SKÖRDEFEST

pastor Bo Renstedt med fru. Servering, Offer.

Skördehögtid

i Börstigs missionshus söndag 19.30, fam. Nyberg, Bo Rehnstedt.

Servering. Offer.

BÖRSTIG

Tacksägelsedagen:

gudstjänst i Börstig kyrka kl. 14.00.

Kyrkkaffe i bygdegården efter gudstjänsten.

Välkomna!

BÖRSTIG PÅ NYTT INFÖR ^{3/10-72.} DOMSTOL

Mordbrandshärvan i Börstig på 60-talet skall på nytt rullas upp inför domstol. Högsta domstolen har nämligen beviljat resning för två män som dömts 1966 till två och ett halvt års fängelse resp. ungdomsfängelse.

Ytterligare utredning erfordras i målet, konstaterar HD, som funnit att denna lämpligen bör ske vid underrätt. Det blir sålunda i Falköpings tingsrätt som mordbrandshärvan på nytt tas upp.

Skälet till att HD undanröjt sina egna domar år 1966 mot de båda männen, som nu är 27 och 26 år gamla, är att en tredje, nu 25-årig man medgivit att han gjort sig skyldig till mened och falsk tillvitelse gentemot de båda andra.

Han erkände när han 1969 hördes om nya mordbränder i Börstig att han sanningslöst beskyllt kamraterna för delaktighet i mordbrandserien fem år tidigare. När han 1966 vittnade inför HD lämnade han uppsätligt osanna uppgifter om dem.

— I Börstigs kyrka jordfästes på lördagen Gustav Andersson, Frökindsgården. Då sorgeprocessionen inträdde i kyrkan spelade fru Evy Hansson Arioso av Daniel Olsson. Fru Birgit Gustavsson sjöng "Långt bortom rymder vida" av Dahlöf, varefter f. kontraktsprosten Erik Malmensten höll griftetal med ledning av orden i Tess. 5:16 samt förrättade jordfästningen och sjöng begravningssången. Birgit Gustavsson sjöng "Saliga de som ifrån världens öden" av Fleming. Till tonerna av In memoriam av G. Lundborg fördes kistan ut ur kyrkan för gravsättning.

Vid graven tog de närmast anhöriga ett sista farväl. För barnen talade sonen Ivar Andersson och för barnbarnen Gunnar Andersson. Övrig släkt, vänner och grannar uttalade avskedsord. Ingemar Eriksson talade för Frökinds socialnämnd samt personal och pensionärer på Frökindsgården. I den rika blomstergården märktes bl.a. krans från Frökindsgården och socialnämnden.

Efteråt hölls en minnesstund på Kinnarps pensionat, där en avslutande andaktsstund leddes av prosten Malmensten. ^{3/10-72.}

— I Börstigs kyrka jordfästes på torsdagen Mårten Andersson, Börstig. Som inledning på sorgeakten spelade kantor Evy Hansson Preludium e-moll av J.S.Bach. Entreprenör Oscar Aronsson sjöng "Härlighetens morgon" av Dahlgren. Officiant var kontraktsprost Erik Malmensten, som höll griftetal med ledning av orden i 1:a Sam. 20:3 och förrättade jordfästningen samt utförde begravningssången. Oscar Aronsson sjöng "Jag är en pilgrim här". Till tonerna av Gammal fäbodpsalm av O.Lindberg fördes kistan ut ur kyrkan för gravsättning på Börstigs kyrkogård.

Vid graven talade den bortgångnas broder Artur Gustavsson. För slakten talade Birgit Einarsson och för grannar och vänner Gunnar Rudin, Nils Andersson, Gunnar Samuelsson m.fl. En rik blomstergård smyckade griften. ^{3/10-72.}

BÖRSTIG

Församlingsafton i Döve församlingshem

fredagen den 13 okt. kl. 19.00 andaktsstund, körsång, paketauktion, kaffe, lotterier. Varmt välkomna!

Kinds och Redvägs domsagas häradsrätt dömd 25-åringen i juni 1970 för grov mened och falsk tillvitelse och han överlämnades till psykiatrisk vård.

Riksåklagaren har motsatt sig resning och har bland annat anfört att HD väl kände till 25-åringens labila psyke och att han upprepade gånger ändrade sina uppgifter.

HD har likväl funnit synnerliga skäl föreligga att på nytt ta upp frågan om de båda männen begått de brott de fälldes för 1966. Någon utförligare motivering för resningsbeslutet lämnas inte av HD.



OLAS



spelar i Börstigs bygdegård
lördagen 21 oktober kl. 20.00

Välkomna! Medlemskontroll. Brismene-Börstig CUF



LÖSÖREAUKTION

å Tornarp, Börstig

Lördagen den 21 okt. 1972 kl. 11.00 låter Torsten Claessons dödsbo gm off. o. friv. auktion försälja boets yttre och inre lösöre, ss:

El.motor 7,5 hkr, gröpkvarn, höfläkt, kapsåg, motorgräsklippare Crescent Savann, el. borrmaskin B&D m. häcksax, 2 dec. vågar, ystkar av koppar samt div. redskap o. verktyg. 2 st TV-apparater, Amerikaklocka, radioapp., rakapp., dammsugare, tavlor, möbler ss: 3 soffor, köksbord, matsalsbord, 4 mindre bord, 9 fätöljer, buffé, spegelbyrå, byrå, skrivbord, barnsäng, ca 5 sängar, div. stolar, kommod, glas, porslin och övr. husgeråd.

Kontant likvid såvida ej annat överenskommits.

AB o.o. HOVRÄTTSNOTARIE
ALBERT RINGIUS FASTIGHETSBYRÅ

Tel. 0515/11375, 10975 FALKÖPING bost.tel. 0515/11675

BÖRSTIG

Ord. kyrkostämma

med Börstigs församling hålles i bygdegården torsdagen den 19 okt. 1972 kl. 19.30.

Ärenden enligt anslag.

Ordf.

Börstigs missionshus ^{26/10-72.}

I söndags hölls gudstjänst i missionshuset. Som inledning sjöngs unisont "Sabbatsdag hur skön du är" varpå Greta Ericsson läste Hebr 6:12, 20 och förenade i bön Linnea och Britt Samuelsson sjöng till orgelmusik två sånger om Jesusnamnet. Pastor Bo Renstedt predikade över dagens text från Joh 4:46-53 varefter sjönges Min framtidsdag är ljus och lång, och Linnea Samuelsson ledde bön. Mötet avslutades med sång. Offer upptogs för verksamheten.

I Börstig kommer en serie möten att hållas med början nu på lördag kväll. Som talare har kallats förre missionsföreståndare Knut Svensson. Församlingen hoppas på god tillslutning från hela kretsen.

Börstig-målet upp vid tingsrätten ^{3/10-72.} i januari-februari

Den nya Börstig-rättegången kommer upp vid Falköpings tingsrätt i januari eller februari nästa år. Det beräknar länsåklagare Sven-Olof Håkansson i Mariestad, som nu börjat läsa in det mycket omfattande materialet. Länsåklagaren och de nio advokater som skall föra talan vid den nya rättegången måste sätta sig in i två hela och från varandra skilda utredningar.

— Jag räknar optimistiskt med att kunna läsa in materialet på en månad, säger länsåklagare Håkansson, som tidigare inte varit inkopplad på fallet.

De utredningar länsåklagaren och de nio advokaterna måste studera ingående är dels den dåvarande chefsåklagaren i Falköping Bengt Forssander gjorde och dels den som man åstadkom i Älvsborgs län och som låg till grund för den senaste Börstig-rättegången i Ulricehamn.

När detta är klart kan det bli nö-

dvändigt med ytterligare utredningar och förhör innan man kan börja diskutera tidsschema för en rättegång.

Det är ett tidsödande förarbete som måste göras och det är inte realistiskt tänka sig, att den nya rättegången kan börja förrän i januari eller februari.

Börstigs missionshus

21/11-72.

En församlingsvecka har hållits i Börstigs missionshus gemensam för Norra Ätradalens församlingsskrets då kretsens sångare flitigt medverkat under Gunnar Josefssons ledning. Missionsföreståndare Knut Svensson har tjänat som talare och har som grundämne haft text hämtad ur Galaterbrevet bl a om Kristi kors, Den utlovade Anden och "Friköpt". Samlingarna har varit talrikt besökta. Pastor Bo Renstedt har varit mötesledare och Gunnar Josefsson som medhjälpare. Allhelgondagen var man samlad till högtidens sista möte som började med sången "Kom låt oss förenas här med änglarna i höjd". Greta Ericson läste Uppb. 7: 9-10, och förenade i bön. Sångarna sjöng "O, strålande hem i fjärran" m.fl. sånger, varpå Bo Renstedt predikade från Luk. 6: 20-26 om Saligheten i Kristi gemenskap. Efter predikan hölls parentation över hemgångna församlingsmedlemmar i de olika församlingarna. En medlem hälsades välkommen. Herrens nattvard firades med 100 deltagare.

Mötet avslutades med en stunds avskildhet för bön. Offer har upptagits för SMF och Kretskassan. Mycket folk mötte upp även denna dag.

BRISMENE

Extra kyrkostämma hålles i hembygdsgården måndagen d. 13 nov. kl. 19.30

Ärenden: Omläggning av kyrkans tak m.m.
Ordföranden.

Börstigs missionshus

Vid helgens möte i missionshuset sjöngs "Loven Gud i himlens höjd" varpå inledningsord från Uppb. 21 lästes av Greta Ericson som även förenade i bön. Solosång utfördes av Laila Renstedt. Linne Samuelsson framförde appell för Kristna Skolföreningens verksamhet. Pastor Bo Rehnstedt predikade med text ur Joh. 11, ämnet var "livets förgänglighet - eviga livets härlighet" - Fru Laila sjöng "När Jesus kommer tägen torkas av", och "Förundrad jag hör". Offer upptogs för verksamheten.

Börstigs Rödakorskrets

18/11-72.

anordnar i morgon, fredag, aftonunderhållning i Börstigs Bygdegård, varvid komminister Reidar Jahnsen medverkar med ett anförande. Det blir också paketauktion, år, kaffeservering m.m.

BÖRSTIG BRISMENE

Aftonunderhållning

i Börstigs bygdegård fredagen den 17 nov. kl. 19. Tal av komm. Reidar Jensen. Paketauktion. Åror. Kaffeservering. Gåvor mottages tack-samt.

Alla välkomna!
Röda korskretsen



Vår käre Broder,
Farbror och Morbror

Hadar Johansson

* 18/6 1916

har i dag stilla lämnat oss, släkt
och vänner i sorg och saknad.

Hedenstorp och Åsarp
den 17/11 1972

SYSKON
Syskonbarn

Älskade Broder gått att vila
tack för vad Du varit har
år och dagar skola ila
Men ljusst ditt minne
lever kvar.

Jordfästningen äger rum i
Åsarps kyrka lördagen 2 dec.
kl. 13.00. De som önskar följa
vår käre samlas i Kyrkan, och
efter aktens slut inbjudes till
minnesstund i Åsarps Försam-
lingshem.

Svar om deltagande var god
meddela till tel. 0515/11320 eller
11170 kontorstid, senast den 30
nov.

Meddelas och inbjudes
endast på detta sätt.

Dödsfall

Hadar Johansson. Hr Hadar Johansson, Hedenstorp, Börstig, har avlidit. Den bortgångne var född 1916 i Börstig, där han också varit bosatt större delen av sin levnad. I yngre år var han lantbrukare och brukade fädernegården. Sedermera har han varit verksam som rörläggare och senast som grovarbetare hos fabrikör Bengt Fransson i Åsarp.

Närmast sörjande är syskon och syskonbarn.

ANBUD

infordras härmed å yttre reparation å Brismene kyrka. Entreprenaden omfattar omläggning av kyrkans tak med kopparplåt, samt utvidgning av kyrkogården. Arbetsbeskrivning å båda arbetena finnes tillgängliga hos undertecknad, som även lämnar övriga upplysningar.

Anbud å arbetena var för sig skall vara undertecknad tillhanda senast den 23 november och vara bindande till den 28 november 1972.

Fri prövningsrätt förbehålles, Börsholmen, Brismene L8, 521 00 Falköping, telefon 0515/530 44, Harry Larsson.

Gott resultat

En aftonunderhållning hos Börstig-Brismenes rödakorskrets i Börstigs bygdegård inbragte 2.224 kr genom paketauktion och lotterier. Gäst vid aftonen var komminister Reidar Jahnsen, Trollhättan, tidigare i Börstig.

21/11-72.



Min älskade och gode Make
vår käre Far
och Farfar

Elias Abrahamsson

* 26/10 1901

har i dag fått hembud, utsägligt-sörjd och saknad, men i ljusst och tacksamt minne bevarad.

Tonarp, Börstig
den 23 november 1972

SVEA
Agne och Lena
Michael, Anna
Bertil
Rolf och Rose-Marie
Jonas
Syskon, övrig släkt
och många vänner
samt Börstigs
Missionsförsamling.

Min framtidsdag är ljus
och lång
Den räcker bortom
tidens tvång,
Där Gud och lammets
säll jag ser
Och ingen nöd
skall vara mer

Så har jag Frid
uti min själ
Och sjunger lycklig:
Allt är väl.
Jag vandrar trygg
vid Faderns hand
Han leder mig
till livets land.

Begravningsakten äger rum
lördagen den 2 december kl.
12.00 i Börstigs missionshus där
samling sker.

Efter gravsättningen in-
bjudes till minnesstund på
Kinnarps pensionat.

Svar om deltagande önskas
till tel. 0515/511 21 senast
torsdagen den 30 november.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till mission-
en.

Meddelas och inbjudes
endast på detta sätt.

Brismene kyrkogård 30/11-72.
Riksantikvarieämbetet har
godkänt förslaget till utvidgning av
Brismene kyrkogård.

Skattekraften i församlingen

Enligt den nu slutförda och i 1972 års årgång av Årsbok för Sveriges Kommuner offentliggjorda bearbetningen av siffermaterialet från fjolårets taxeringar hade Börstigs församling det år taxeringen avsåg ett skatteunderlag (exklusive eventuellt skatteutjämningsstillskott från staten) på 1,62 milj kr vilket innebär en beskattningsbar årsinkomst per invånare på 5.927 kr. Sistnämnda siffra utgör 52 proc. av rikets medel-skattekraft. (PRK) 25/11-72.

I Brismene missionshus 25/11-72.

hölls i söndags kväll en välbesökt gudstjänst med besök av de från radio och TV välkända Taxibröderna från Göteborg. Past. Bo Rehnstedt inledde med att läsa från dagens text ur Upp. 20, samt hälsade välkommen.

Därefter överlämnades ordet och tonen till Taxibröderna som med sina glada sånger och frimodiga vittnesbörd fick publiken att lyssna. samt även hjälpa till med sång i välkända körer. Som avslutning sjöngs en gemensam sång.

Elias Abrahamsson. Hemmansägaren Elias Abrahamsson, Tornarp, Börstig, avled den 23 nov. efter en tids sjuklighet i en ålder av 71 år. Han var född på gården Tornarp och den övertog han sedermera efter sin fader och förbättrade den på flera sätt. Han har varit mångårig medlem i Börstigs missionsförsamling samt ett flertal år församlingens ordf. Under lång tid var han verksam som söndagsskollärare. Närmast sörjes han av maka, barn och barnbarn samt syskon. 28/11-72.

Sigrid Kling. Fröken Signa Kling, Falköping, avled i lördags. Den bortgångna var född i Börstig 1909. Sedan ett tiotal år var hon bosatt i Falköping.

Närmast sörjande är syskon och syskonbarn.



Vår kära Syster

Sigrid Kling

* 17/4 1909

har i dag stilla lämnat oss, släkt
och vänner.

Älskad - Saknad

Falköping den 2 dec. 1972

SYSKON
Syskonbarn

Det hem som Du älskat
Där blommor har spirat
Det lämnar Du nu för
en skönare värld
Ditt tomrum är stort
Kan med ord ej beskrivas
Hav tack för det goda
Du sått på Din färd.

Jordfästningen äger rum i
stillhet.

I Börstigs missionshus jordfästes i lördags hemmansäg. Elias Abrahamsson, Tonarp, Börstig. Pastor Nils Blom, Alafors, förrättade begravningsakten, pastorseparet Bo och Laila Rehnstedt sjöng "Jag har hört om en stad" av L Lithell och "Långt bortom rymder vida" av J Dahlför och målarmästare Sven Svensson medverkade med orgelmusik.

För maken och barnen med familjer talade sönerna, bilelekt. Agne Abrahamsson, Huskvarna, lantbr. Bertil Abrahamsson och teknikern Rolf Abrahamsson, Lekeryd, svärdottrarna sjöng "Blott en dag", för syskonen talade hemmansäg. Paul Abrahamsson, Marka, för syskonbarn verkstadsäg. Ingvar Hallnemo, Trädet, för Börstigs missionsförsamling dess ordf. fru Greta Eriksson, för vänner och grannar hemmansäg. Bengt Samuelsson, köpman Evert Erenius, lantbr. Lennart Johansson och pastor Bo Rehnstedt. Gravsättningen ägde rum på Börstigs kyrkogård. När stoftet sänktes i graven sjöngs "Närmare, Gud, till dig", och sedan avsked tagits sjöngs slutligen "Skola vi väl alla mötas."

Senare hölls en minneshögtid i Kinnarps pensionat, där minnesord uttalades av pastor Rehnstedt och pastor Blom och fru Laila Rehnstedt sjöng "Jag är främling" av E S Lorenz och "Det enda" av L Lithell. Utöver en rik blomstergård hade minnet hedrats med rika gåvor till missionen. 5/12-72.

I Börstigs kyrka jordfästes på lördagen fröken Sigrid Kling, Falköping. Som inledning på sorgeakten spelade kantor Evy Hansson Preludium av W Walond. Entreprenör Oscar Aronsson sjöng "Vi bo ej här" av Anna Ölander. Kontraktsposten emeritus Erik Malmensten höll grifftetal med ledning av orden i Uppb. 22:16,17 och 20, förrättade jordfästningen och sjöng begravningsmässan.

Syskon, släkt och vänner bjöd ett sista farväl och akten avslutades med Adagio av J S Bach. Stoftet fördes senare till Skövde för kremation. En rik blomstergård hade sänts till båren.

BÖRSTIG

Adventsafton i Börstigs Bygdegård

torsd. den 7 dec. kl. 19.30
Bibelsamtal. Syfören. inbjuder till kaffesamkväm.
Varmt välkomna!
Erik Malmensten.

BRISMENE

Välkommen till vår försäljning i Hembygdsgården

tisdagen den 12/12 kl. 19.00
Inledning av prosten E. Malmensten.

Lotterier - Kaffeservering.
Gåvor och paket mottages med tacksamhet.

Kyrkliga Syföreningen.

FRÖKIND

Börstigs missionshus 12/12-72.

"Tack o Gud för vad som varit" var inledningssång vid skördehögtiden som firades på tacksägelsedagen i missionshuset. Unisont sjöngs även "Kommen för Herren" av P. Nilsson. Greta Ericson hälsade välkommen och läste Matt. 9:37, 38. Församlingens nyttillträdande pastor Bo Renstedt ledde mötet och pastor Sven Nyberg med team sjöng flera sånger. Efter duettsång avlade fru Nyberg ett vittnesbörd från Upp. 22:14 och pastor Nyberg predikade med text från Ps. 116:15. Ytterligare sånger sjöngs och servering samt tackoffer inbringade 587 kr.

BÖRSTIG

Kyrkl. syföreningens försäljning

i Bygdegården

fredagen den 15 dec. kl. 19.00.
Prosten Erik Malmensten inleder. Kaffe, lotterier, gåvor mottages tacksamt.
Alla välkomna!

Brismene missionshus

Söndagen den 17 kl. 14 söndagsskolans julfest. Barnen och I Rydberg medverkar. Offer för yttre missionen. Servering. Alla hälsas varmt välkomna!

Hamiltontik

bortsprungen i Brismene den 17 dec. Ev. tillvaratagare var god ring
Tel. 0515/530 38.

Försäljning i Brismene 12/12-72.

Kyrkliga syföreningen i Brismene anordnade i tisdags sin årligen återkommande missionsförsäljning. Efter en kort andakt av prosten Malmensten serverades kaffe med hembakat lussebröd, varefter försäljningen vidtog med kyrkvårdarna Harry Larsson och Sven Andersson som utropare. De av syföreningen förfärdigade arbetena tillsammans med många skänkta saker och paket fann så småningom sin ägare. Försäljningen inbringade tillsammans med kaffeservering, lotterier och en penninggåva 3.085 kr, vilket översteg förra årets resultat med 160 kr. Prosten framförde syföreningens tack till alla vänliga givare och köpare samt riktade även ett varmt tack till medlemmarna i den lilla syföreningen i Brismene. Syföreningen tackade prosten och prostinnan för gott samarbete under det gångna året samt överlämnade en liten julblomma genom kassören Karin Andersson.
Kvällen avslutades med bön.

FRÖKIND

Börstigs Missionshus

Ett gemensamt möte har hållits med Filadelfiaförsamlingen som vid tillfället var värdförsamling. Pastor Bertil Eriksson var mötesledare och hälsade välkommen med ett ord från Bibelns blad och förenade i bön. Fru Laila Rehnstedt medverkade med solosånger och Bo Rehnstedt predikade över Joh. 3:16,17. Familjen Eriksson sjöng tillsammans och mötet avslutades med bön.

Adventsgudstjänt hölls i missionshuset och började med sången "Det susar genom livets strid - det är advent" - varpå ett inledningsord från 1 Tess. 5:1-6 lästes av Greta Ericson som förenade i bön. Pastor Bo Rehnstedt sjöng till dragspel "Jag har en vän, en trofast vän" och predikade över dagens text ur Luk. 21 om Jesu återkomst i härlighet. Mötet avslutades med bön av Ivan Gustavsson. 19/12-72.

Börstig och Döve kyrkliga syförening

har hållit sin försäljning, med stor tillslutning av församlingsbor och även från andra orter hade besökande infunnit sig. Som inledning sjöngs psalmen nr 41, varefter prosten Erik Malmensten, talade över ämnet Så älskade Gud världen. Efter kaffeservering, vidtog auktionen av vackra handarbeten, konstnärligt utförda arbeten i trä, ljuskronor och ljusstakar i järnsmide. Olle Westermärk, Döve, skötte klubban på ett förtjänstfullt sätt.

Dragnig av flera lotterier företogs också under kvällens lopp. Det sammanlagda resultatet av försäljningen, kaffeservering, lotterier m.m. blev drygt 4.900 kr som överstiger förra årets resultat med mer än 1.000 kr. Prosten Erik Malmensten, avslutade sammankomsten och tackade alla som bidragit till det goda försäljningsresultatet.

Av förra årets auktionsmedel har tidigare 3.250 kr fördelats enligt förlande: Svenska kyrkans mission 1.100 kr, Lutherhjälpen 400, Skara stifts folkhögskola, Hjo 400, Flämslätt 250, Inomeuropeisk mission och Ev Fosterlandsstiftelsen vardera 200, Skövde soldathem, Lekmannatjänst, Sjömansvården, Göteborgs stadsmission, Bräcke diakonigård, Lekmannaskolan och Kyrkan och judendomen vardera 100 kr.

Syföreningen, har också till Rädda barnen, insänt insamlade medel till fadderbarn.

Brismene

Ord. kyrkostämma

hålls i Hembygdsgården, onsdagen den 27 dec. kl. 19.30.
Ärenden: se anslagstavlan.
Ordföranden

BÖRSTIG

Ord. kyrkostämma med Börstigs församling hålls i Bygdegården

onsd. d. 27 dec. 1972 kl. 19.30
Ärenden: se anslagstavlan.
Ordf.

Söndagsskolfest i Brismene

I Brismene Missionshus hölls i söndags söndagsskolans julfest med god tillslutning. Fru Inger Rydberg, Åsarp, talade till barnen på ett medryckande sätt om "Julens stora gåva" Barnen medverkade med uppläsning och sång under ledning av lärarna Christina Olofsson och Britt-Marie Håkansson.

Lucia med tärnor och stjärngossar var ett vackert inslag i programmet. Lucia var Anneli Bengtsson.

Efter servering av saft och kaffe vid festligt dukade bord tackade söndagsskoleföreståndare Håkan Olsson alla små och stora medverkande. Ett offer till Sv. Missionsförbundets yttre mission upptogs och inbringade 978 kr. 24/12-72.

Börstigs missionshus 30/12-72.

Juldagen hölls gudstjänt i missionshuset Gemensamt sjöngs "Stilla natt, heliga natt" - likaså "Förlösningen är vunnin, Guds Son från evighet" Julevangeliet från Luk. 2:1-20 lästes av Greta Ericson som förenade i bön. Pastor Bo Rehnstedt sjöng till dragspel "Ringin i klockor i midnattens timma" - och predikade med text ur Matt. 1:18-23 - temat var "Gud med oss". Mötet avslutades med bön. Offer upptogs för verksamheten.

Åskledare på Brismene kyrka

Kyrkostämman i Brismene beslöt vid sammanträde på onsdagen att en åskledare skall sättas upp på kyrkan i samband med den redan beslutade påläggningen av koppartak. Man beräknar kostnaden till 3-4.000 kr.

Till revisorer omvaldes Filip Lindgren, Storegården, Bertil Johansson, Västarp, och Sune Harrysson, Börsholmen, med Olof Arvidsson, Stommen, Arne Andersson, Angrimstorp, och Arvid Andersson, Lillgården, som ersättare.

Kyrkostämma i Börstig 30/12-72.

Vid kyrkstämman med Börstigs församling omvaldes revisorerna: Gunnar Johansson, Döve, Paul Gustavsson, Kringlarp, Olof Westermärk, Döve. Suppleanter blev Ingemar Eriksson, Sandhem, Åke Danielsson, Grevagården, och Evert Erenius, Döve.

Stämman beslöt att ändamålsbestämda, ej förbrukade medel skall överföras till 1973 års räkenskaper.