

BRISMENE-BÖRSTIG

Trettondagen:

BRISMENE kyrka kl 14 Högmässa. Vice komm. Reidar Jahnsen.

BÖRSTIGS kyrka kl 19.30 Vesper. Vice komm. Reidar Jahnsen.

På båda platserna offer till Svenska Kyrkans Mission.

ALLA VÄLKOMNA!

Pastorsämbetet

BÖRSTIGS MISSIONSHUS

Trettondagen 14.30 söndagskolfest. Servering. Offer till Svenska Missionsförbundet.

Organist Rut Andersson avtackad

Vid nyårsvakan i Börstigs kyrka blev kyrkans organist Rut Andersson, Öra, avtackad för sin tjänst som kantor i Börstig i åtta år. Pastor Jahnsen överlämnade blommor från församlingen och uttryckte sin egen och församlingens tacksamhet för hennes goda gärning. Genom Brita Jahnsen överräcktes blommor från kyrkokören.

Vid nyårsdagens högmässa välkomnades församlingens nya organist, fru Evy Hansen, Trådet. Fru Hansen är organist även i Brismene kyrka.

5/1-71.

I Börstigs kyrka jordfästes på lördagen Gerhard Klasson, Ekarp, Börstig. Som inledning på sorgeakten spelade fru Evy Hansson Fantasi a-moll av Bach. Pastor Reidar Jahnsen sjöng "Hur ljuvt det namnet Jesus är" av Lorentz. Pastor Jahnsen höll griftetal med ledning av Luk. 2:29-30 samt förrättade jordfästningen. Till tonerna av "Min själ och sinne låt Gud råda" av Bach fördes kistan ut ur kyrkan för gravsättning.

Vid graven tog syskon, syskonbarn, övrig släkt och vänner ett sista farväl och nedlade blommor. Minnet hedrades även med gåvor till Svenska Kyrkans mission. Vid en minnesstund efteråt förekom bl. a. sång av pastor Jahnsen. 5/1-71.

BÖRSTIG-DÖVE

Söndag 19.30 gudstjänst i Döve församlingshem. Vice komm. Reidar Jahnsen. Kollekt till Svenska kyrkans mission. Alla välkomna!

Börstigs Missionsförsamling 2/1-71.
har haft söndagsskolans julfest i samband med offerdag för yttre missionen. Som inledning sjöng Linnéa och Britt Samuelsson till orgel "Stilla natt", varpå följde julevangeliet Luk. 2: med flanellograffbilder. Välkomsthälsning framfördes av Stefan Wallin. Programmet upptog sedan sång och olika framträdanden av barnen. Pastor Enarsson talade om "Julglädjen i svenska hem". Miriam sjöng solo till eget gitarrackompanjemang "Jag är så glad för julekväll". Greta Ericson som ledde sin 25:te söndagsskolfest fick av barnen mottaga en blomma. Ingrid Samuelsson uppvaktades också med en blomma varvid pastor Enarsson uttalade tack till barnen, föräldrarna och ssk.-lärarna. Servering av saft och kaffe förekom.
Offer upptogs och inbringade 1.408 kr. varav söndagsskolans 251 kr.

— 75 år fyller den 23 januari lantbrukare Gunnar Söxten Alarik Rudin, Kringlarp Nedragården, Blidsberg. Han är född i Knätte. Fram till 1939 innehade han gården Kråkebo vid Ulricehamn men detta år flyttade han till Börstig, där han köpte en gård i Kringlarp.

Jubilaren har varit engagerad inom kommunen och inom föreningslivet. Bland hans uppdrag kan nämnas ordförandeskap i gamla fattigvårdsstyrelsen i Börstig och efter kommunsammanslagningen ordförande i socialnämnden i Frökinds kommun vidare suppleantskap i kyrkorådet; styrelse, ordförandeskap i Börstigs cp-avdelning, styrelseuppdrag i Börstigs bygdegårdsförening och kassörsuppdrag i kyrkobrödrarkåren. 1971.

Börstig-Brismene kyrkobrödrakar har haft årsmöte hos Paul Gustavsson, Vintorp. Efter välkomsthälsning lästes som inledning förra söndagens aftonsångtext.

Vid årsförhandlingarna omvaldes kårrådet i sin helhet med Harry Larsson som ordf. och komminister Reidar Jahnsen som rådgivande ledamot. Räkenskaperna föredrogs och godkändes. Medlemsavgiften för året bestämdes till 15 kr. För det bibelstudium som kåren haft under året har ingått biskop Brattgårds herdebrev Samling och sändning.

Efter en stunds kaffesamkväm höll komminister Jahnsen en andaktstund som avslutades med psalmsång och bön. Till nästa sammankomst inbjöds kåren till prästgården. 20/1-71.

Brismene Missionsförsamling har haft sitt årsmöte hos fam. Olle Olofsson, Skattegården.

Styrelsen består av Ivan Gustafsson, ordf. Bertil Johansson, sekr., Olle Olofsson, kassör, Håkan Olsson, vice ordf., Paul Larsson, Vebster Gustavsson samt Christina Olofsson, nyvald.

Till Svenska Missionsförbundets yttre mission, soldatmissionen, israelsmissionen har sänts 1677 kr.

Till juniorledare valdes Ivan Gustafsson, till söndagsskollärare Britt-Marie Håkansson och Christina Olofsson.

Missionsauktion bestämdes till den 19 febr. Missionsmöte hålls på Västarp 20 juni och skörefest den 17 okt.

Pastor Enarsson höll en kort andaktstund och värdfolket bjöd på kaffe. 6/2-71.



Börstigs Missionsförsamling 2/2-71.

har hållit årsmöte hos Bengt Samuelsson. Som inledning sjöngs ur Sång- och Psalmer nr 57. Pastor Philip Enarsson läste från Rom. 8: 18, höll parentation över tre bortgångna och förenade i bön varpå gemensamt sjöngs "Min framtidsdag är ljus och lång".

Mötets ordf. blev pastor Enarsson. Sekr. Ingrid Samuelsson föredrog årsberättelsen. Församlingens ordf. Elias Abrahamson omvaldes liksom kassör Syen Svensson. Övriga funktionärer i styrelse, syförening och söndagsskola omvaldes. Två medlemmar har under året avlidit och två intagits i församlingen.

Kassan har omslutit 9.418 kr med en behållning av 709 kr. Bland utgifter märkas till församl.-kretsen 3.968 kr, SMF 1.731, VMF 307 och SAM 222 kr. Fonderade medel uppgår till 8.206 kr.

Missionsmöte skall hållas den 22 aug., till vilket kallats Thore och Maj-Lis Johansson och dottern Inga-Maj Johansson-Hörnberg. Till skörefesten den 7 nov. kallas talare och sångare. Söndagsskolutflykten gemensam för kretsens söndagsskolor blir den 23 maj. Kretsombud blev Bengt Samuelsson och Allan Blanck.

Anslag beviljades till VMF och Soldaternas Vänner och som tackoffer föreslogs liksom tidigare 5 kr per medlem.

Kommitté valdes att ordna en del förbättringar på missionshuset.

Kvinnornas internationella bönedag hålls den 5 mars i Kärrakra och missionsauktion i Börstig den 6 mars.

Pastor Enarsson tackade särskilt dem som varit aktiva under året som gått och Greta Ericson tackade på församlingens vägnar pastor Enarsson och ledde bön, varpå mötet avslutades med sång. Efter mötet bjöd värdfolket på kaffe.



Familjegudstjänst i Börstig 1/2-71.

I Börstigs kyrka hölls kyndelsmäsodagen familjegudstjänst med ljusståg. Man uppehåller med detta en gudstjänst, som blivit tradition i bygden. Under preliudium tågade de vitklädda söndagsskolbarnen fram till altarringen med tända ljus i händerna. Efter att barnen sjungit "Jag är ej för liten vara barn hos Gud", läste de var sin bibelvers och överlämnade ljusen till prästen, som placerade dem på altaret. Efter ytterligare sång av barnen tågade de ned till sina platser i kyrkan.

Komminister Reidar Jahnsen talade sedan över Kyndelsmäsodagens text. Brismene kyrkas flickkör, under ledning av kantor Evy Hansson, medverkade med vacker sång. I samband med gudstjänsten utdelades barnens Bibel till fyra av församlingens sex-åringar.

Börstigs CKF-avdelning 1/2-71.

har hållit årsmöte i bygdegården. Till ny ordf. efter Gunborg Danielsson, som avböjde återval, valdes Anna-Lisa Johansson. Styrelsen fick i övrigt följande sammansättning: vice ordf. Dagny Johansson, sekr. Maj Johansson, v. sekr. Dora Johansson, samtliga nyvalda, kassör Gunvor Broberg, omvald biträdande kassör Maj-Britt Thorstensson, nyvald, Greta Larsson och Marianne Ivarsson.

Till pressreferent valdes Dora Johansson, studiesekreterare Elsie Eriksson, fävlingsledare Elsie Eriksson och Gunborg Danielsson. Till revisorer utsågs Majlis Johansson och Ulla-Britt Kling, till ledare för byombud Eva Wilhelmsson. Till ombud vid CKF:s och CP:s distriktsstämmor valdes Elsie Eriksson resp. Dagny Johansson, landstingskrets och kommunkretsombud Gunvor Broberg o. Gunborg Danielsson.

Av verksamhetsberättelsen framgick att avdelningen under året haft nio protokollförda möten, en kyrkfärd till Sävere kyrka, vidare hade anordnats en naturstig som samlade 114 deltagare.

Bidrag har sänts till cancerforskningen, till handikappade husmodrar och till valfonden. Ett flertal tävlingar har varit anordnade inom avd. Några av avd. medlemmar deltagit i en näversömskurs.

Medlemsantalet var vid årsskiftet 20.

Till den avgående ordföranden framfördes avd. tack av Gunvor Broberg. Årsmötet avslutades med kaffesamkväm och frågesport tillsammans med CP-avdelningen.

Telestationen i Brismene 16/2-71.

Till telestationen i Brismene var vid fjolårets ingång knutna 48 telefonabbonenter omtalar en i Televerkets Författningssamling framlagd statistik. Siffran innebär en ökning med 2 sedan ett år tidigare. Antalet apparater var 48, vilket är 2 mera än motsvarande antal ett år tidigare.

Brismene CKF 16/2-71.

har haft årsmöte hos Gulli Arvidsson.

Till styrelse valdes: ordf. Gulli Arvidsson, v. ordf. Margit Winggren, sekr. Maj Olofsson, v. sekr. Asta Abrahamsson, kassör Stina Winggren. Revisorer: Ella Svensson, Rut Olsson. Tävlingsledare Margit Winggren. Studiesekreterare Rut Olsson. Till ombud vid distriktsstämman valdes Aina Andersson och Margit Winggren. Till ombud vid partiets stämma valdes Stina Winggren och Aina Andersson. Till ombud vid partiets kommunorganisation och landstingsvalkretsens stämma har valts Rut Olsson och Asta Abrahamsson.

Ur årsberättelsen kan nämnas att ett par studieresor till Borås och Lidköping förekommit under året.

Börstigs missionshus

"Sabbatsdag hur skön du är" var inledningsången vid söndagens gudstjänst i Börstigs missionshus, varpå pastor Philip Enarsson sjöng solo till eget gitarrackompanjemang Zigenarsången "Jag är barn till en kung". Med text från Jes. 55 avlade Greta Ericsson ett kort vittnesbörd och förenade i bön.

Pastor Enarsson sjöng "Vår Gud han gör under allena" och predikade med utgång från Joh. 1:16-18 med tema "Gud har avslöjat sig själv genom Sonen".

Ytterligare solo förekom och pastor Enarsson avslutade med bön efter gemensam sång. Kollekt för verksamheten upptogs.

18/2-71.

Brismene Missionshus

Fredag kväll hålls missionsauktion med servering.

Telestationen i Börstig 20/2-71.

Till telestationen i Börstig var vid fjolårets ingång anknutna 84 telefonabbonenter omtalar en i Televerkets Författningssamling framlagd statistik. Siffran innebär en ökning med 1 sedan ett år tidigare. Antalet apparater var 84, vilket är 1 mera än motsvarande antal ett år tidigare. (PRK).

BÖRSTIGS kyrka

Sönd. kl 14 Högmässa. Vice komm. Reidar Jahnsen predikar. Nya kyrkliga textilier tages i bruk.

ALLA VÄLKOMNA!

Pastorsämbetet

20/2-71.

BRISMENE missionshus

fredag kl 19.00

MISSIONSAUKTION

Servering. Gåvor och paket mottages tacksamt.

Alla välkomna!

— 80 år fyller den 24 februari fru Hildur Adelina Fransson, Dalbogården Brismene, Kinnarp. Hon är född i Brismene. Vid sitt giftermål med lantbrukare Karl Fransson för 56 år sedan bosatte hon sig först i Gökhem. Efter några år inköpte och flyttade makarna till Sonnarp Dalbogården i Brismene.

Brismene Missionsförsamling

hade i fredags sin årliga auktion. Den välbesökta samlingen inleddes med gemensam sång, varefter past. Philip Enarsson höll en andaktsstund.

Efter paus för servering följde försäljning på handarbeten och paket. Resultatet av försäljningen blev 2.600 kronor.

25/2-71.



Pastor Reidar Jahnsen i sin nya mässkrud. Framför hänger det nya antependiet med predikstolskläde och kalkkläde.

Kyrkliga textilier invigs vid högmässan i Börstig

20/2-71.

Vid högmässan i Börstigs kyrka på söndag kommer nya kyrkliga textilier att tas i bruk.

Börstigs Missionshus

lördag kl. 19 Försäljning.

VÄLKOMNA!

4/3-71.

Brismene kyrka

Söndag kväll passionsgudstjänst med predikan av komm. Reidar Jahnsen. Flickkören tillsammans med pastor Jahnsen tolkar i text och toner fastetidens budskap.

6/3-71.

Kyrkorådet har nämligen för fondmedel, som rådet disponerar över, hos Agda Österberg på Tre Bäckar i Varnhem låtit beställa ett antependium och ett predikstolskläde samt en mässkrud i fastans violetta färg. De kommer nu att invigas och tas i bruk för sitt ändamål.

Textilierna är även komponerade av Agda Österberg och motiven i dem visar förutom korset och Kristusmonogrammet symbolet för Jesu fem korsmärken.

Församlingen gläder sig över det värdefulla tillskottet till kyrkans textilier.

Kyrkans ungdom i Frökind

samlas till sammankomst i Döve församlingshem på måndag.

UNGDOMAR fr. 14 år

välkomna till Församlingshemmet i DÖVE måndagen den 22/2 kl 19.30. Planering av vårterm, progr. m.m. Servering. Bilar avgår från centralsk., Kinnarp 19.00.

Kyrkans Ungdom

Börstigs L.R.F. avd. 6/3-71.

har hållit årsmöte i Bygdgården. Styrelsen omvaldes i sin helhet och består av ordf. Ingvar Torstensson, v.ordf. Lennart Ivarsson, sekr. Ake Danielsson, kassör Karl J Holm, övriga ledamöter Bertil Broberg, Bengt Samuelsson och Einar Johansson. Suppleanter blev Karl Lundgren och Arnold Johansson. Till revisorer utsågs Ingemar Eriksson och Sten Andersson, kontaktman i jordbrukets utredningsinstitut Hans Johansson, kontaktman i jordbrukskassan Einar Johansson samt studieorganisations Allan Johansson. Att jämte ordförande representera avd. på länsförbundsstämman valdes Bertil Abrahamsson.

De nya stadgarna för L.R.F. upplästes och antogs. Avd. har 44 medlemmar. Vidare uppdrogs åt styrelsen att ingå med en skrivelse till vägverket med anledning av de mycket dåligt underhållna vägarna inom Börstig.

Efter förhandlingarna höll kamrer Mats Andersson, L.R.F. Skara, föredrag om aktuella jordbruksfrågor i anslutning till pågående prisförhandlingarna. Han redogjorde även för jordbrukets kollektiva försäkringar.

Därefter följde kaffesamkväm samt utlottning. Som avslutning på det mycket välbesökta årsmötet underhöll Stig Andersson, Abotorp, Vartofta, med Västgöthistorier.

Börstigs Missionsförsamling

har haft försäljning av syföreningens välgjorda arbeten. Den inledande andaktsstunden började med sången "Klippa du som brast för mig", varpå pastor Philip Enarsson höll predikan under temat "Drar Kristus människor till sig" med utgångspunkt från Joh. 12:23. Andakten avslutades med gemensam sång "Bar du min börda".

En stund avskiljdes för servering av kaffe, varpå pastor Enarsson skötte försäljningen. Denna inbringade 4.260 kr, en förmålig summa. Försäljningen avslutades med sång och bön.

En serie möten för bibelstudium och bön har påbörjats i församlingen med samling i hemmen.

11/3-71.

Brismene LRF-avd. 13/3-71.

har hållit årsstämma i hembygdsgården. Av årsberättelsen framgick att avd. har 31 medlemmar. Styrelsen omvaldes i sin helhet och består av ordf. Ivan Gustavsson, v. ordf. Janne Brisbo, sekr. Sune Harrysson, kassör Olof Arvidsson samt Arne Andersson. Suppl. Göran Vinggren, Lars-Olof Abrahamsson och Fritz Landin. Revisorerna Håkan Olsson och Anders Andersson omvaldes, liksom suppleanterna Göran Andersson och Arvid Andersson.

Till kontaktman med Jordbrukets utredningsinstitut valdes Håkan Olsson.

Att jämte ordf. representera avd. på länsförbundets stämmor utsågs Janne Brisbo.

Efter kaffesamkväm höll konsulent Anders Salkvist, Lantbruksnämnden, föredrag om skattefrågor, främst då deklaration enligt bokföringsmässiga grunder. Därefter följde den sedvanliga utlottningen av kaffe till närvarande medlemmar.



Min innerligt älskade Maka,
vår kära Mamma, Mormor
och Farmor

Nanna Johansson

* 8/10 1912

har idag efter ett långt men
tåligt buret lidande fått hem-
bud djupt sorgd och saknad
men i ljusaste minne bevarad.

Västarp, Brismene,
den 16 mars 1971

BERTIL

Kerstin och Taivo
Maria, Lena, Jan
Harald och Marianne
Carina, Kent
Anders och Lisbeth
Ulrika
Bengt
Sture

Bo och Ann-Christine
Lars-Ake, Elisabeth
Katharina

Ruben Johansson
Syskon, svärmoder,
övrig släkt och många vänner
samt Brismene Missionsförsamling.

Du möter oss ej mer som förr.
Välkomnande där hemma.
Vid barndomshemmet kända
dörr.

Där hörs ej mer Din stämma.
Din plats är tom vid fönst-
rets karm.

Där Du oss väntat ofta.
Kring Din gestalt, Din blick
så varm.

Blott minnets rosor dofta.

Sånger och psalmer 379.

Jordfästningen äger rum
onsd. den 24 mars kl. 12.00 i
Brismene kyrka.

De som önska följa vår kä-
ra samlas i kyrkan och inbju-
des efter akten till minnes-
stund på Västarp.

O. s. a. till tel. 0515/530 32 se-
nast måndagen den 22 mars.

Tänk på Cancerfonden, post-
giro 90 195L.

Klädsel: kavaj.

Meddelas och inbjudes en-
dast på detta sätt.

Nanna Johansson. Fru Nanna Jo-
hansson, maka till lantbrukare Bertil
Johansson, Västarp, Brismene, har
som FT i korthet meddelat avlidit
efter en längre tids sjukdom. Den
bortgångna var född 1912 i Brismene.
Efter giftermålet bosatte sig makarna
i Husaby och brukade där gården
Kollängen under en tid. Därefter in-
köptes gården Västarp i Brismene.

Den bortgångna var ledamot i Frö-
kinds hemhjälpnämnd, styrelseleda-
mot i Börstig-Brismene RK-krets
samt aktiv medlem i Brismene mis-
sionsförsamling och dess syförening
samt den kyrkliga syföreningen på
orten.

Närmast sörjande är make och ätta
barn med familjer.

20/3-71.

Börstigs Bygdegårdsförening

har ARSMÖTE i Bygdegården
fredagen den 19 mars kl 19.30
Ärenden enl. stadgar. Kaffe.
Välkomna!

Styrelsen.



Min kära Maka,
vår lilla Mamma,
Mormor och Farmor

Hildur Larsson

* 20/1 1891

har i dag stilla och fridfullt
gått för att möta sin Frälsare,
lämnande oss, syster, övrig
släkt och vänner samt Bris-
mene Missionsförsamling.

Tack för alla rika minnen!

Brismene och Trädet
den 19 mars 1971

NILS

Margit och Birger

Malte och Ingrid

Berit och David

Verna och Daniel

Rosa

Uno och Karin

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Tänk när en gång vart varför
blir besvarat.

Var gåta löst, som här jag
grubblat på.

När allting blir av Herren
själv förklarar.

Tänk när jag Herrens väg
skall fullt förstå.

Begravningsakten äger rum
i Brismene kyrka lördagen
den 27 mars kl. 12.00. De som
önska följa vår kära samlas
i kyrkan och inbjudes efter
akten till minnesstund i Trä-
dets Missionskyrka.

Lika välkommet som blom-
mor är en gåva till missionen.

Svar om deltagande önskas
senast torsdag 25 mars till tel.
0515/530 46 eller 172 00.

Klädsel: kavaj.

Hildur Larsson. Fru Hildur Lar-
sson, Trädet, avled på lördagen. Den
bortgångna var född 1891 på Klocka-
regården, Brismene. Hon ingick äk-
tenskap med lantbrukaren Nils
Larsson, varefter makarna brukade
fädernegården under många år, tills
de för ett år sedan bosatte sig i
Trädet.

Fru Larsson tillhörde Brismene
missionsförsamling, där hon tog liv-
lig del av verksamheten och även
tjänstgjort som organist.

Den bortgångne sörjes närmast
av make, sex barn och barnbarn.

20/3

Börstig-Brismene Röda Kors-krets

håller årsmöte i Börstig byg-
degård den 25 mars kl. 20.00.

Styrelsen.

1971-03-23

Börstigs bygdegårdsförening

har hållit årsmöte i bygdegården. De
styrelseledamöter som stod i tur att
avgå omvaldes och styrelsen består
av Ingemar Eriksson, ordf., Ingvar
Thorstensson, v. ordf., Gunnar Jo-
hansson, sek., Ake Danielsson, kas-
sör, Inge Eckerlid, Sten Andersson,
Bertil Broberg och Arnold Johans-
son, den sistnämnde vald av Frö-
kinds kommun.

Suppleanter: Gunnar Andersson,
Paul Gustafsson, Herbert Wilhelms-
son, Gönner Blanck, Carl-Johan
Holm, Nils Lind, Bengt Andersson
och Anna-Lisa Johansson, den sist-
nämnda vald av Frökinds kommun.
Revisorer: Oskar Nilsson och Arne
Andersson, samt utsedd av Frökinds
kommun Lennart Ivarsson.

Arsberättelsen utvisade en till-
fredsställande verksamhet. Råken-
skaperna balanserade på 8.721 kr.

Efter förhandlingarna följde kat-
tesamkväm.



25/3-71.

Börstig-Brismene Röda Korskrets

har årsmöte i Börstigs bygdegård
idag.

Börstigs Missionshus

Söndagens möte i Börstigs Missions-
hus var förlagt till kvällen, och bör-
jade med sången "Det är saligt på
Jesus få tro".

Pastor Philip Enarsson hälsade väl-
kommen och sjöng två solosånger
"Bortom stjärnevärldar" och "Bot-
tom jordlivets kval och ve", och som
allsång "Han håller hela världen i
sin hand". Utgångspunkt för predikan
var 2 Mos 16:11-18. En bönestund
följde då Linnea Samuelsson och
Greta Ericsson ledde bönen. Orgeln
sköttes av 12-åriga Britt Samuelsson.
Offer upptogs för verksamheten.

Nästa söndag får församlingen be-
sök av pastor Enok Magnusson från
S.A.M.

Onsdagskvällarnas bibelstudier fort-
sätter.

BÖRSTIGS missionshus

Sönd. 15 sångare från Vilske-
Kleva, Enarsson, Gustavsson.
Offer till SMU. VÄLKOMNA!

— I Brismene kyrka jordfästes på
onsdagen fru Nanna Johansson, Väst-
arp, Brismene. Samling skedde i kyr-
kan och när processionen med de
närmast sörjande intogade spelade
kantor Ewy Hansson på orgel "Prelu-
dium d-moll" av J. S. Bach, varefter
pastor Philip Enarsson sjöng "Hela
vägen går han med mig" av F. Cros-
by. Komminister Reidar Jahnsen höll
griftetal och förrättade jordfästningen
samt sjöng begravningsmässa.

För maken och barnen med famil-
jer talade komminister Jahnsen. För
syskon talade svågern, droskäg, Hol-
ger Andersson, Södra Vånga, och för
släktingar talade vidare fröken Signe
Josefsson, Borås, nämndeman Assar
Gustavsson, Trädet, fru Märta Hud-
ner, Falköping polisman Ake Samuel-
son, Värnamo, och lantbrukare Sven
Dahlemo, Götene. För Brismene Mis-
sionsförsamling talade lantbr. Ivan
Gustavsson. Fru Gunvor Broberg,
Börstig, talade för Frökinds hem-
hjälpnämnd. För Börstig - Brismene
Röda korskrets talade fru Caisa Ere-
nius, Börstig. För fostersöner talade
fru Asta Johansson, Trädet, och för
vänner bussföraren Karl-Erik Dani-
nielsson, Träde. Pastor Enarsson
sjöng "Jag har hört om en stad" av
L. Lithell och medan kantor Hansson
spelade "Herre, dig i nåd förbarma"
av J. Nyvall utbars kistan och fördes
till gravnen.

Anhöriga tog farväl. För kusiner
talade byggmästare Ewald Johans-
son, Trädet. Fru Karin Andersson
talade för Brismene kyrkliga syfö-
rening. För vänner talade kyrkvär-
den Sven Andersson. I övrigt fram-
bar en stor skara övriga vänner sitt
tack och farväl. Utöver en rik blom-
stergård hade minnet hedrats med en
mångfald av gåvor till Cancerfonden.
Svenska kyrkans mission och till
Brismene missionsförsamling.

Senare samlades man till en min-
nesstund i hemmet, där tal hölls av
pastor Enarson, och komminister
Jahnsen och med sång medverkade
pastor Enarsson, komm. Jahnsen och
Gunnar Josefsson.

Börstigs missionshus 24-71.

Börstigs missionsförsamling har
haft besök av pastor Enok Magnus-
son från SAM. Mötet inleddes med
Marias lovsång "Min själ berömmar
Gud med fröjd". Välkomsthälsning
framfördes av Greta Ericson som
också läste från Rom. 8:31, 37, Pastor
Magnusson predikade med text från
Luk. 1:26-38. Talaren avslutade med
bön. Ytterligare unison sång före-
kom och offer upptogs för SAM, som
inbringade ca 90 kr.

Palmsöndagens möte gick i ung-
domens tecken, dagen var nämligen
SMU:s offerdag. "Så älskade Gud
världen all' sjöngs som inledning,
varpå pastor Philip Enarson hälsade
välkommen och läste från Fil. 2:5-
11. En sångarskara från Vilske-Kle-
va var dagens gäster och sjöng fle-
ra vackra sånger. Vittnesbörd fram-
fördes av David, Ulla-Britt och Gu-
nilla. Solo och duett förekom. Pas-
tor Enarson predikade med text från
2 Mos. 12:21-28 med tema "till
evärdlig tid". Som gemensam sång
sjöngs "Vem som helst kan bli
frälst" varpå sångarna sjöng ytter-
ligare flera sånger. Häktan Olsson
avslutade med bön. Offer för SMU
inbringade 239 kr.

Annandag påsk predikar pastor Rei-
dar Jahnsen.

14-71.



Vår kära Mor
och Mormor

Annie Andersson

* 17/1 1885

har i dag stilla insomnat i
tron på sin Frälsare. Sörjd
och saknad av oss, syster,
svåger, övrig släkt och vänner.

Kronogården Börstig
den 7 april 1971

Karl
Brita
Anna och Gunnar
Barnbarnen

När jag skall lämna världen,
O lämna du ej mig,
Och låt vid hädanfärden
Min blick ej släppa dig.
När vända trycker anden
I sista kampens nöd,
Kom då och lossa banden,
O, Jesu, för din död.

Jordfästningen äger rum i
Börstigs kyrka lördagen den
17 april kl. 12.00. De som önska
följa vår kära samlas i
kyrkan och inbjudes efter ak-
ten till minnesstund på Kinn-
arps Pensionat.

Klädsel: kavaj.
Svar om deltagande önskas
senast den 15 april till tel.
0515/172 00.

Meddelas och inbjudes en-
dast på detta sätt.

Annie Andersson. Fru Annie An-
dersson, Kronogården, Börstig, avled
på onsdagen. Den bortgångna var
född i Skånings-Åsaka 1885. I sam-
band med sitt giftermål 1909 flyttade
hon till Kronogården i Börstig, där
hon allt sedan varit bosatt. Hon har
helt ägnat sig åt sitt hem och sin
familj.

Närmast sörjande är en son och
två döttrar, svärson och barnbarn
samt en syster.

Börstigs Missionshus

Annandagens möte i Börstigs mis-
sionshus började med sången "Upp
min tunga att lovsjunga". Pastor
Philip Enarsson hälsade välkommen
och sjöng duett tillsammans med pas-
tor Reidar Jahnsen sången "Bar du
min börda" av Joh. Gustavsson till
gitarrackompanjemang. Pastor Enar-
sson läste Ps. 116, Den frälstes lov-
sång och förenade i bön, varpå sjöngs
unisont "Kristus lever, underbara
ord". Komminister Jahnsen predika-
de med text från Efer. 1: 17: 20. Yt-
terligare sjöngs duett "O, min Fräl-
sare gå med mig". Mycket folk hade
samlats till gudstjänsten. Offer upp-
togs för verksamheten. 15/4-71.

Påskan i Börstig och Brismene
blev en rik och givande högtid. I
Börstig var församlingen samlad till
nattvard på skärtorsdagens eftermid-
dag. Långfredagens kväll var kyr-
kan fylld, när Floby-Göteve ung-
domskörs orkester inledde passions-
gudstjänsten. Ungdomar deltog med
läsning från 5 akten av Jesu lidandes
historia. Kvällens tema var hämtat
från psalmen "Du bar ditt kors".
Ungdomskörens sånger och kommi-
nister Reidar Jahnsens predikan an-
slöt till denna. Vid påskdagens hög-
mässa deltog även kyrkokören under
kantor Evy Hanssons ledning. An-
nandagen stod i ekumenikens tecken.
I Börstigs missionshus var en stor
skara samlad till den gemensamma
gudstjänsten. Pastorena Enarsson
och Jahnsen medverkade.

I Brismene firades nattvard på
palmsöndagens kväll. Långfredag var
det en god samling under passions-
gudstjänsten. Flickkören medver-
kade med vacker sång. Vid familje-
gudstjänsten annandag påsk hade en
telrik församling mött fram. Guds-
tjänsten blev en rik högtidsstund.
Från Brismene församling överräck-
tes "Barnens Bibel" till fem sex-
åringar. Flickkören medverkade även
då med vacker sång under kantor
Evy Hanssons ledning. Goda kollek-
ter inflöt i båda församlingarna.
15/4-71.

Församlingsafton i Börstig 22/4-71.

I Börstigs bygdegård kommer på
fredagskvällen att anordnas en för-
samlingsafton i samband med den
riksomfattande insamlingen: "Flyk-
ting 71".

På programmet står andaktsstund
och sång under ledning av pastor
Ph. Enarsson och komm. R. Jahnsen
samt sångare från Trädet. Visning av
filmen "När såg vi dig?" av Per
Söderberg. Likaså kaffeservering, pa-
ketauktion och försäljning av åror
vartill gåvor med stor tacksamhet
mottages.

BÖRSTIG BYGDEGÅRD

Fred. 23 april kl. 19.30 för-
samlingsafton — Flykting 71.
Andakt. Past. Enarsson och
Jahnsen, Film, kaffeservering,
årör, paketauktion.

Gåvor mottages tacksamt.

Paketvärde 5:—.

Varmt välkomna!

— I Börstigs kyrka jordfästes på
lördagen fru Annie Andersson, Kro-
nogården, Börstig. Då de sörjande
inträdde i kyrkan spelade fru Evy
Hansson Preludium av V. Söderholm.
Komminister Reidar Jahnsen sjöng
"O, Herre, till vem skulle vi gå" av
H. A. Tandberg. Komminister Jah-
nsen höll griffetal med ledning av or-
den i Joh. 20: 19—20 samt förrättade
jordfästningen. Akten avslutades med
att officianten sjöng "Si Jesus är ett
tröstrikt namn".

Kistan utbars och gravsattes i fa-
miljegrav, varvid komminister Jah-
nsen talade för barn, svärson och
barnbarn och frambar deras sista
farväl. Övrig släkt och vänner utta-
lade avskedsord och nedlade en rik
blomstergård. Den bortgångnas min-
ne hedrade även med gåvor till mis-
sionen. 20/4-71.

BRISMENE

Tisd. 27 april kl. 19.30 för-
samlingsafton i missionshu-
set. — Flykting 71. Andakt,
film, kaffeservering, årör, pa-
ketauktion. Pastor Enarsson
och Jahnsen deltar.
Gåvor mottages tacksamt.
Alla välkomna.

Församlingsafton i Brismene

På tisdag anordnas en församlings-
afton i Brismene missionshus varvid
behållningen tillfaller Flykting 71.
Det blir bl. a. andakt, film och auk-
tion och pastorena Enarsson och
Jahnsen medverkar. 24/4-71.

BRISMENE MISSIONSHUS

Sönd. kl. 14 missionsmöte. Pastor Göran Gustavsson, Falkö-
ping. Kretsens sångare medverkar. Servering. Alla välkomna.

Åtradalens Norra Församlingkrets 24/4-71.

Församlingsafton i Brismene

Den i Brismene missionshus anord-
nade församlingsaftonen fick utgöra
slutpunkten i den för Brismene soc-
ken planerade insamlingen för Flyk-
ting 71. Med stor anslutning av sock-
nens befolkning gav paketförsäljning,
gåvor, årör och kaffeservering ett
strålande resultat. Ett tack till alla
som bidragit till den stora summan
av 1.218:50 till Flykting 71!
24/4-71.

Börstigs Missionshus

"Den gode Herden" var ämnet för
predikan och sång i missionsförsam-
lingens gudstjänst i söndags. Linnéa
och Britt Samuelsson sjöng "Steg för
steg min Jesus leder" och pastor
Enarsson sjöng solo "Herren min
herde är" till gitarrackompanjemang,
till vilket också flickornas sång ut-
fördes, samt orgelmusik. Pastor
Enarssons predikan utgick från Matt.
9:35—38 med tema "Guds barmhär-
tighet". Flickorna sjöng ytterligare
och mötet avslutades med bön som
leddes av Torsten Claesson. Offer
för verksamheten upptogs.

På söndag hålles kretsens mis-
sionsmöte i Brismene.

Naturstigen i Börstig

Trots det nyckfulla vårvädret, som
bjöd på både snöbyar och blåst, del-
tog 73 personer i naturstigen i Bors-
tig. Start och mål var förlagda vid
idrottsplatsen.

Resultat: 19 rätt: Staffan Nilsson,
Börstig. 17 rätt: Axel Gustavsson,
Börstig. 16 rätt: Maria Pettersson,
Blidsberg. 15 rätt: Ingemar Eriks-
son, Börstig, Elsie Eriksson, Börstig,
Olle Thörnell, Asarp. 14 rätt: Gun-
vor Thorell, Asarp, Reinhold Rask,
Ulricehamn, Britta Nilsson, Börstig,
Anna-Lisa Johansson, Börstig, Per-
Anders Nilsson, Börstig, Ann-Char-
lotte Thörnell, Asarp.

Rätt svar på frågorna: 1. Fänkål.
2. Louise Friberg. 3. 1956. 4. Bröd-
ticka var fel. 5. Sjöroveri. 6. X. 7.
Timrå. 8. Rickard Dybeck. 9. Fransk-
talande från södra Belgien. 10. 2. 11.
Minaret. 12. 1636. 13. Lejonet. 14. Sla-
fat. 15. Frisk bris. 16. Helge Berg-
lund. 17. Säs. 18. Egypten. 19. Lars
Johan Hierta. 20. 1.

Flaskan innehöll 133 karameller.
Närmast på skiljefrågan var Sven

Naturstig i Börstig

Sönd. den 25/4 med start vid
idrottsplatsen kl. 14—16.
Välkomna!

CKF

Församlingsafton i Börstig 24/4-71.

I Börstigs bygdegård hölls i fre-
dags kväll en församlingsafton till
förmån för Flykting 71. Ett 80-tal
personer hade samlats.

Efter välkomstord sjöngs gemen-
samt sången "Dela med dig" och se-
dan vidtog en andaktsstund under
ledning av pastor Ph Enarsson, som
också sjöng duett tillsammans med
komminister Jahnsen. Därefter följde
filmföreläsning och kaffeservering.

Senare delen av kvällen upptogs
av försäljning av skänkta gåvor. Be-
hållningen av kvällen blev 1.249 kr
brutto.

Sammankomsten avslutades med
bön.



Värmöte i Brismene Missionshus

Åtradalens Norra Församlingkrets
hade i söndags sitt värmöte i Bris-
mene Missionshus. Kretsens ordf.
Gunnar Josefsson välkomsthälsade
och inledde mötet. Predikan hölls
av past. Göran Gustafsson, Falkö-
ping. Sångare från kretsens med-
verkade med vacker sång och musik.
Den välbesökta högtiden avslutades
med en stunds samvaro kring kaffe-
borden.

NATURSTIG

i Börstig torsd. den 20/5 med
start vid Nordhem, Vintorp kl.
9—12. Välkomna.

CKF

Broberg och Thore Johansson med
132.

Nästa naturstig 20 maj.

Skattekraften i Brismene församling
Enligt den nu slutförda och i senaste årgång av Årsbok för Sveriges Kommuner offentliggjorda bearbetningen av siffermaterialet från 1969 års taxeringar hade Brismene församling det år taxeringarna avsåg ett skatteunderlag (exklusive eventuellt skatteutjämningsstillskott från staten) på 0,74 miljoner kronor, vilket innebär en beskattningsbar inkomst per invånare, uppgående till 5.006 kronor. Sistnämnda siffra utgör 52 proc. av rikets medelskattekraft. (PRK). 1915-71.

BÖRSTIG
Ord. kyrkostämma
med Börstigs församling hålles i bygdegården torsdagen den 27 maj 1971 kl. 19.30.
Ordföranden

180 gick i Börstignatur

24/5-71.



Funderingar kring skiljefrågan.

Börstigs CKF kunde glädja sig åt rekorddeltagande i torsdagens naturstig. Inte mindre än 180 personer försökte besvara de varierande men ganska knepiga frågorna. Det blev inte heller någon som lyckades få alla rätt men en nittonpoängare noterades. Det var Vebster Martinsson från Kinnarp som svarade för det resultatet.

Rätt svar på tipsfrågorna:

- 1) Hunden på bilden var en hamiltonstövare;
- 2) Norrköping har vunnit allsvenskan flest gånger sedan starten 1924;
- 3) Det utplacerade föremålet var ett "blännok", användes när häst och ox kördes i par;
- 4) Fågeln på bilden var en rörhöna;
- 5) Den första Volvon kom ut på marknaden 1927;
- 6) "Lasse-Maja" satt fängslad på Carlstens fästning;
- 7) Flickan på bilden var Eva Roos från Borås;
- 8) Fallharka, är namnet på ett gammalt redskap som användes vid svedjeodling;
- 9) Seriefiguren på bilden var "Tuffa Viktor";
- 10) Prinsessan Margareta och John Amblers yngsta son heter James Patrik;
- 11) 1/3 av ett halvt dussin är mindre än 25 proc. av ett halvt tjog och en tiondel av romerska siffran L.
- 12) Teckningen på bilden var gjord av Harald Viberg;
- 13) Den utplacerade missbildningen, som var tagen på en gran, kallas häxkvast;

- 14) Fågeln på bilden var en gök;
 - 15) Fröburken innehöll persilja;
 - 16) Sixten Jernberg segrade på 5-milsloppet vid vinterolympiaden i Innsbruck 1964;
 - 17) Knopen som var gjord på repet kallas trumpet;
 - 18) En råget går dräktigt i 10 mån.;
 - 19) Det gamla redskapet, som var utlagt, har använts av en repslagare;
 - 20) Stockholm ligger sydligare än Oslo och Helsingfors.
- Skiljefrågan utgjordes av en glasburk med kopparmynt. Den innehöll 8 kr. och 79 öre. Närmast kom Ingeborg Andersson, Trädet, och Jonny Teoderesson, Asarp.
- Prislista: Vebster Martinsson, Kinnarp, 19 rätt; Gunnar Johansson, Asarp, Josef Jakobsson, Asarp, Bengt Sigfridsson, Asarp, 18 rätt; Ingrid Johansson, Asarp, Karl-Erik Lind, Börstig, Lena Sandahl, Asarp, Axel Sandahl, Börstig, Rune Jakobsson, Asarp, Kenneth Ejnarsson, Börstig, Harry Johansson, Asarp; Elsie Sandahl, Asarp, Kjell Sandahl, Asarp, samtliga 17 rätt.

Fastighets- & lösöreauktion

kommer att hållas torsd. den 27 maj kl. 17.00 (OBS! tid) på Prästgården, Börstig, då Holger Agren låter försälja: bostadsfastigheten Prästbolet 1:3 i Börstigs socken, 4,5 km till Trädets samhälle, 200 m till affär. Bost. uppförd av trä i 2 vån. utvändigt beklädd med gult fasadtegel, fullt modernt. Omfattande 1:a vån. 2 rum, hall, badrum m. vc. Kök m. bl. a. spisfläkt och diskmaskin. 2:a vån. best. av 3 rum, hall och tvättrum m. vc. Hel källarvåning. C-värme (olja).

Fristående garage för 2 bilar. Tomt om 1080 kvm. uppväxt trädgård.
Tax.värde 50.000:—.

Visning av fastigheten måndagen den 24 maj kl. 17.00—20.00. 1/2 tim. provtid för antagande eller förkastande av givet bud förbehålles. I handpenning erlägges 10 % kontant. Övriga villkor vid auktionens början.

Efter fastighetsauktionen försäljes följande inventarier: Ett flertal fabr.symaskiner: ss 3 st 1-nåls-, 2 st 2-nåls-, 1 st knapphåls-, 1 st knappisyn-, 1 st uppfällnings-, 1 st sicksak-, 1 st bandskärmaskin, el-motorer, dieselmotor, motordr. el-svets, 3.500 l oljetank m. mätarpump, hydraulkolvar, moped, div. virke, järn, verktyg m.m. m.m.

Kontant likvid om ej annat överenskommits.



JORDFORMEDLINGEN
FORENING a.p.a.

Storg. 12-14, Falköping. Tel. 0515/123 48, 147 48, 153 48

Börstigs Missionshus 27/5-71-

Som avslutning på söndagsskolans vårtermin var utflykt anordnad i söndags till Blomsholm, Trädet, där kretsens alla söndagsskolor mött upp till fest. Barnen medverkade från de olika platserna, från Börstig flickorna Ingvar och Gerd Johansson. En tipspromenad i fager natur ingick i programmet och därefter saft och kaffedrickning och som avslutning prisutdelning.

På eftermiddagen hölls möte i missionshuset. Pastor Philip Enarsson sjöng "Som en trast uti furuskogen" till eget gitarrackompanjemang, varpå Linnea Samuelsson läste Ps. 8 och förenade i bön.

Pastor Enarsson predikade över dagens text hämtad från Matt. 10: 24-31 med tema "Frukten icke". Britt Samuelsson spelade orgel. En bönestund leddes av Greta Ericson. Offer upptogs för verksamheten.

KLÄDINSAMLING

Börstig-Brismene Röda Kors-krets mottager tacksamt kläder under tiden 1-10 juni i Hembygdsgården, Brismene, Erenius och affären i Börstig.

Skattekraften i Börstig 1/6-71-

Enligt den nu slutförda och i senaste årgång av Årsbok för Sveriges Kommuner offentliggjorda bearbetningen av siffermaterialet från 1969 års taxeringar hade Börstigs församling det år taxeringarna avsåg ett skatteunderlag (exklusive eventuellt skatteutjämningsstillskott från staten) på 1,49 miljoner kronor, vilket innebär en beskattningsbar inkomst per invånare, uppgående till 4.945 kronor. Sistnämnda siffra utgör 52 proc. av rikets medelskattekraft. (PRK).

Brismene Missionsförsamling 10/6-71-

anordnar på söndag sitt traditionella sommarmöte på Västarp. Medverkande blir SMU:s ungdomskör från Falköping, Håkan Johansson, Od, samt pastor Enarsson. Vidare blir det servering.

Brismene

Ord. kyrkostämma
hålles i Hembygdsgården fredagen den 18 juni kl. 19.30.
Ärenden: enl. anslag.
Ordföranden

BRISMENE - VÄSTARP

10/6-71-

Söndag kl. 15.00 Missionsmöte. Medv. av Håkan Johansson, Od. Pastor Enarsson, SMU:s ungdomskör från Falköping. Servering. Offer för Israelsmissionen. (Vid ev. regn i Missionshuset).

Past.exp. i Börstig

öppen fredagar 13—14 t.o.m. den 6 aug. Midsommarafton är p.exp. i Kinneved och Börstig stängda.

Pastorsämbetet

70 år

1971.



75 år fyller den 2 juli f. läroverksadjunkten Einar Dahlén, Göteborg. Jubilaren är en på Falbygden känd personlighet. Han är född i Döve, Börstig och har trots sin långa tid i Göteborg aldrig släppt kontakten med hembygden, där han också vistas på somrarna. Han är en god kännare av Västergötland och västgötarna — välkänt för bl.a. FT:s läsare genom många artiklar — och han har ofta föreläst om Västergötlands kultur och folkseder. Senast förra sommaren gjorde han en stor insats som hembygdsforskare i samband med invigningen av Döve gamla kyrkplats.

Under sin långa tid i Göteborg har jubilaren haft flera kommunala uppdrag.

1971.

BRISMENE

Friluftsgudstjänst

anordnas på VÄSTARP söndagen den 4 juli kl 15.00 med predikan av kh. Lennart Hallgren, Hössna. Sång av kören. Kaffeservering. Offer till missionen. VÄLKOMNA!
(Vid regn i kyrkan)

6/7-71.

Friluftsgudstjänst i Brismene

Vid den traditionella friluftsgudstjänsten i Västarp, Brismene, på söndagen noterades en ovanligt stor kollekt — 1.188 kr., vilket är det bästa resultatet hittills. Mycket folk hade samlats och lyssnade till kyrkoherde Lennart Hallgrens, Hössna, predikan. Kyrkoherde Hallgren har tidigare varit vice pastor i Börstig. Börstig-Brismene kyrkokör medverkade i gudstjänsten.

Syfoeringsdamerna svarade för det efterföljande kyrkkaffet.

Frontalkrock i Brismene

En person till sjukhus

6/7-71.



Krocken var kraftig och båda bilarna fick stora skador.

Två bilister, den ene från Falköping och den andre från Brismene, kolliderade med sina fordon på lördagseftermiddagen i trakten av Brismene.

Den ene bilföraren hade på den smala och krokiga vägen kommit över för långt på vägens vänstra sida, och i en kurva möttes de båda bilarna praktiskt taget front mot front.

Föraren av Brismenebilen skadades i ena knäet och fördes till Falköpings lasarett, där han opererades. De övriga inblandade klarade sig utan skador, mycket beroende på de blygsamma hastigheter bilarna höll.

Båda fordonen fick kraftiga skador på fronten och måste bärgas från platsen.

BÖRSTIG

Friluftsgudstjänst söndag kl. 14 å Döve kyrkplats (Döve stom). Pred. lärov.-adj. E. Dahlén och kyrkoh. S. E. Hagnerud (vid regn i Döve förs.-hem). Missionskollekt.

Pastorsämbetet 10/7-71.

UTFÖRSÄLJNING

På grund av affärens upphörande utförsäljes fr.o.m. måndagen den 26/7

HELA VÅRT LAGER
TILL REDUCERADE PRISER

Firma Håkan Andersson

BÖRSTIG

1971.

Friluftsgudstjänst i Döve 13/7-71.

På Döve kyrkplats, Döve stom, å Lennart Ivarssöns ägor hölls i söndags en friluftsgudstjänst. Mycket folk hade i det vackra vädret samlats och man såg deltagare från flera socknar.

Kyrkoherde Hagnerud hälsade de närvarande välkomna och vände sig främst till läroverksadj. Einar Dahlén, Göteborg, född och uppvuxen i Döve och alltså Dövebo sommartid.

Efter psalmsång talade adj. Dahlén om "heliga platser" utifrån orden om Jakobs dröm i 1 Mosebok. Döve kyrkplats är en sådan helig plats, liksom kyrkan bönhuset o. s. v. Hit bör vi komma och hämta ned kraft för vardagens uppgifter.

Kyrkoherden talade utifrån dagens texter över ämnet "Med och utan Kristus".

En god kollekt inflöt till missionen.

Kyrkoherden framförde till läroverksadj. Dahlén sitt hjärtliga tack liksom till Lennart Ivarsson som så vänligt mitt i höskördetiden upplät sin mark.

— 70 år fyller den 29 juli snickeriarbetare Karl Olof Roos, Olivedal, Börstig. Han är född i Brismene. Jubilaren är känd som en skicklig yrkesman. Han är medlem av Filadelfia.

Telestationerna 27/7-71.

Till telestationerna i Brismene var den 1 januari i år anslutna 46 telefonabonnenter får man veta i en i Televerkets Författningssamling framlagd statistik. Siffran innebär en minskning med 2 i jämförelse med antalet ett år tidigare. Antalet apparater var 47 vilket är 1 mindre än motsvarande antal ett år tidigare.

(PRK)

Telestationerna 29/7-71.

Till telestationen i Börstig var den 1 januari i år anslutna 82 telefonabonnenter får man veta i en i Televerkets Författningssamling framlagd statistik. Siffran innebär en minskning med 2 i jämförelse med antalet ett år tidigare. Antalet apparater var 82, vilket är 2 mindre än motsvaran-

Sluthandlat i affären i Börstig Handelsman kvar som brevbärare

I mitten av nästa vecka är det, beräkningsvis, sluthandlat i Börstigs kyrkby. Några lagerpåfyllningar görs inte längre i Håkan Anderssons lanthandel i vägkorset. Utförsäljningen inleddes i måndags sedan handelsman beslutat sig för att nu är det, tyvärr, slut med handlandet. Lanthandeln i Börstig sällar sig till den långa raden av nedlagda glesbygdsaffärer.

Det är samtidigt fråga om den sista fasen i avvecklingen av en hel epok, för så kan man väl kalla lanthandelns tid i landet. Lanthandeln växte fram i en tid då landsbygdsbefolkningen tätnade, och den betydde ökad bekvämlighet för bygdernas folk. Den hade sin blomstringstid, och småningom sin nedgång. Denna började innan ordet glesbygd var uppfunnet.

När lanthandeln i Börstig läggs ner blir det från kyrkbyn räknat långt till en afför där man kan slinka in och göra ett inte i förväg planerat inköp. Det är över fyra kilometer till Trädet, omkring en mil till Asarp och åtta nio kilometer till Kärråkra. Inte så komfortabelt.

Affären i Börstig har haft den vanliga utvecklingen från tidigare typ av lanthandel till nuvarande. Det stora sortimentet från förr har krympt och tyngdpunkten kommit att ligga på specier. Därmed har svårigheterna ökat. Det gäller i synnerhet frskvarorna. Exempel: om handelsman i Börstig beslutar sig för att ta hem en låda bananer så måste han ha fin näsa för hur köpvinden ligger just då. Om folk inte köper bananerna inom en veckas tid så är det ingen riktig färskvara längre. Han kan råka förlora det mesta av ett hemtaget parti. Så stor del av en hemtagning förloras aldrig när en storaffär tar hem en färskartikel som just då råkar sälja trögt.

300 personer kvar

Under Håkan Anderssons tid i vägkorset har socknens befolkning sjunkit från omkring 500 personer till 300. Han har intill nu haft en kundkrets på omkring hundra hushåll, alla dock inte stamkunder. Omställningen har legat vid omkring 300.000 — men det behövs 3x300.000 för ett tillräckligt underlag, säger han. Därtill är denna beräkning gjord på snabbköpsförhållanden. Affären i Börstig tål inte utgiften för en medarbetare, och det går inte att vara ensam om den.

Alltså tid att sluta. Håkan Andersson tillträdde 1949, efter Janne Andersson som då drog i väg till Falköping med sina affärer. Hur långt affärsverksamheten vid vägmötet i Börstig sträcker sig bakåt i tiden vet han inte. Det är emellertid inte



En spade till utförsäljningspris, nog duger väl det. Alla utrymmen i affären fylldes av kunder första utförsäljningsdagen. 29/7-71.

orimligt förmoda att där bedrivits köpenskap länge, kanske från lanthandelerans början. Platsen är utomordentlig ur den gamla lanthandelns synpunkt: mitt i kyrkbyn där alla vägas möts.

En god sak i bedrövelsen är, menar Håkan Andersson, att han i alla fall kan stanna i byn. Han är heltidsanställd lantbrevbärare hos postverket. Hans förra kunder i bygden kan alltså alltiämt räkna med hans tjänster låt vara att de inte mera träffar honom bakom disken.

Ett hjärtligt tack

till alla våra kunder för visat förtroende under gångna år. Stina och Håkan Andersson, Börstig.

Utförsäljningen fortsätter i dag och i morgon till ännu lägre priser.

Kring en dömd lanthandel Länge prat- och värmestuga En bygdens samlingsplats

29/7-71.

I lördagens nummer av Falköpings Tidning annonserade handlanden Håkan Andersson, Axelsro, Börstig, om utförsäljning på grund av att affären skall upphöra. Skälet är försämrat kundunderlag beröende på den fortgående avfolkningen.

Den ekonomiska liberalismen krävde i mitten av 1800-talet fullständig näringsfrihet, detta för att effektivisera näringslivet och dessutom ansågs det, att det borde vara en medborgerlig rättighet för var och en att försörja sig på det sätt han önskade. 1846 upphävdes skräväsendet och en betydande inskränkning av städernas monopol på handeln genomfördes. Fullständig näringsfrihet infördes 1864.

I Börstig tycks den första affären ha öppnats 1868, närmare bestämt i Ekarp. Handelsmannen hette Timell och hans bod var av det enkla slaget, både då det gällde lo-

kal och sortiment. En viss anmälningsplikt synes ha funnits. I ett protokoll från den 4 okt. 1868 heter det: "På begäran af Timell vid Ekarp beviljades honom af kommunalstämman rättighet att få idka diversehandel, men hans begäran för vinhandel blef honom afslagen". Den Timellska affären upphörde efter rätt kort tid. Som nämnts var sortimentet obetydligt och skötseln av affären mindre god. Timell fick också ganska snart konkurrens. Omkring 1870 öppnade en Lars Johansson affär i Gästgivaregården i Döve. Också denna var säkerligen av enklaste slag. Den 12 juli 1871 beviljar kommunalstämman honom rättighet att till förtäring på stället försälja öl, vin och porter och "nämnden anser honom fullt skicklig och väl känd för att kunna förestå denna rörelse."

Ar 1885 övertog Levin Appelqvist från Öra affären i Gästgivaregår-

den. Efter fem år flyttade han in i en nyuppförd byggnad, som fortfarande står kvar vid Döve korsväg. Levin Appelqvist drev affären till år 1920, då den överlämnades till sonen Carl Appelqvist, som behöll den till 1935 då den såldes till Evert Erenius. Affären upphörde 1969.

Affär—värdshus

Omkring 1869 startade Johannes Pettersson en affär vid Börstigs kyrka. Det är den affären som nu står i tur att försvinna. Dessa första affärer ser ut att ha varit en blandning av affär och värdshus. I ett stämmoprotokoll från den 3 april 1871 står det: "Handlanden Johannes Pettersson under Smältinggården begärde få socknens tillstånd att hålla allmänheten tillhanda Caffé, Vin, Porter samt Öl." Framställningen beviljades.

Vid sekelskiftet övertogs affären av sonen Axel R. Pettersson, som även drev mejerirörelse och svinuppfödning i ganska stor skala. 1934 inköptes affären av Janne Andersson från Murum och numera bosatt i Falköping, sedan han 1949 avyttrat affären till nuvarande ägaren Håkan Andersson, som alltså blev Börstigs sista handlare. En gång fanns det tre affärer i socknen. Nu finns det ingen. Den tredje affären i "nyare" tid låg i Tornarp och drevs några år i slutet av 1920 och början av 1930-talet av C. W. Rosman, som för övrigt var en flitig meddelare till denna tidning.

Doften av gammal lanthandel

Hur minns man då "Börstigsaffären" för cirka femtio år sedan? Den har tillbyggs ett par gånger, så ursprungligen var den rätt oansenlig. Doften av gammal lanthandel var obeskrivlig; en blandning av kaffe, sill, tobak, fotogen, saltlänga, stockfisk och läder och kanske något mera.

Det var mycket trångt, så det gällde att ta till vara alla utrymmen. På krokarna i taket hängde tofflor, skånska träskor, fenixlyktor, hinkar och oljekannor, ryktborstar och ryktskrapor, ja, t.o.m. ett och annat nattkärl. Runt väggarna hängde spadar och grepar, högafflar och räfsor, karbinhakar och hästskor. På golvet stod stora repullar. Det gick åt mycket rep till tömmar i hästarnas tidsålder. Där stod också slipstenar och brynstenar, liar och yxor.

Till affärslokalen hörde också en s.k. packbod. Här trängdes om utrymmet silltunnor, mjöl- och saltbingar, sirapsfat, kaffesäckar och såpfat. Det fanns gul och grön såpa. Den gröna ansågs vara bäst.

Begärliga sirapsfat

Ytterst få varor var färdigpakerade. Kryddor och karameller fick kunden i handlandens välsvarvade strutar. Sillen slogs in i gräppapper, men ofta hade köparen

forts.

forts.

med sig en bleckkruka för att kunna få med sig en del av sillens lake hem. Vid köp av sirap, måste kunden ha med sig en glasburk eller annat emballage hemifrån. De tomma sirapsfaten var mycket begärliga. De var gjorda av prima ek, och sågade man av dem på mitten blev det två praktiga baljor av ett fat.

Poststation

Under lång tid var affären samtidigt poststation med handlaren som föreståndare. Till en början kom postbäraren, Axel Törnqvist, endast tre gånger i veckan. Egentligen gick han aldrig utan tog sig fram på cykel eller spark. Troget sällskap var hunden Pelle, mycket fet och av obestämbart ras. Törnqvist och Pelle åt alltid frukost i affären. Den bestod av cirka tre hekto ost och en decimeter falukorv. Allt delades broderligt. Affären och posten gjorde Axelsro till en samlingsplats. Några bestämde affärstider existerade inte. Den öppnades när första kunden kom, och stängdes när den sista gick. Och det kunde bli sent ibland. Gubbarna hade gott om tid, inte minst under höst och vinter. Då kunde de bli sittande på disken till sent på kvällen, diskuterande politik, religion, väder och marknadspriser.

Värme- och pratstuga

Att vara handlare är säkert ännu ett mycket krävande yrke. Men det var det nog i än högre grad förr. Arbetstiden blev omänskligt lång, då kunderna använde affären som värme- och pratstuga. Varorna fick köras med häst från Trädets järnvägsstation. Varor, som inköptes från kunderna, ägg och smör, skulle också fraktas till järnvägen.

En gammal sed var, att handlaren vid jul skulle lämna en julgåva till varje kund. Det blev vanligtvis ett skålpund ljus. Till de större kunderna under det år som gått gavs något mera, t.ex. en cigarrlåda. Vid julen bjöds också samtliga kunder på kaffe. Det var något som handlarfrun såg fram emot med fasa. Det kom ju mitt i julstök. Även under andra tider av året brukade handlaren visa sig generös och exempelvis bjuda på en cigarr eller fylla kundens snusdosa gratis ur den stora snuskutting som stod på disken.

Spolierad näringsfrihet

Näringsfriheten finns fortfarande lagfäst, men på landsbygden har förutsättningen för den spolierats genom avfolkningen. Kanske är det förlegat att fråga sig om det är framåtskridande när en trakt först förlorar sina skolor, sedan sin poststation och slutligen sina handelsbodan. Hur många politiker talar sig inte både varma och heta för att alla människor i detta land skall ha tillgång till service, som det numera heter på svenska. Men

—I Brismene kyrka jordfästes i måndags f. provinsialläkaren Britta Östberg, Gällstad. Samling skedde i kyrkan och på orgeln spelade kantor Henry Göthfelt "Erbarm dich mein, o Herre Gott" av J. S. Bach, varefter han sjöng "Kommen till en Fader åter" av G. Nordqvist. Kyrkoherde Sven-Erik Hagnerud höll griftetal och förrättade jordfästningen. Kantor Göthfelt sjöng "Den store, hvide Flok" av E. Grieg och när kistan utbars spelades "Jag längtar av allt hjärta" av J. S. Bach. Vid familjegraven bringades ett sista tack och farväl. 5/8-71.

Kyrksöndag med Börstigs OKF

Det har blivit tradition för Börstigs OKF-avdelning att varje år anordna en kyrksöndag med utflykt till en kyrka. I år valdes Habo kyrka som resmål. De 24 deltagarna bevistade högmässan där kyrkoadjunkt Holmstrand predikade. Efteråt utfördes en dopförrättning av kyrkoherde Alberius.

Vaktmästare Anton Lundkvist informerade om den vackra och särregna kyrkan som är uppförd helt i trä i början av 1700-talet. Altaret härstammar från en tidigare kyrka på 1300-talet. Kyrkans målningar som pryder väggar och tak är fantasibilder ur Luthers katekes, utförda av Jönköpingsmålarna Johan Pettersson och Johan Kinerius.

På hemfärden besöktes Mullsjö Friluftsgård för en stunds kaffesamkväm. Trots det regniga vädret blev det en trevlig och givande resa.

Börstigs Missionshus

Sönd. 15 missionsmöte. Medv. pastor Tore Johansson med fru och Enarsson. Sång av Inga-May Johansson, Hörnberg. Servering.

MUSSLA kyrkoruin BÖRSTIG

Söndag kl. 14 Gudstjänst. Tal av komm. Reidar Jahnsen. Alla välkomna! Pastorsämbetet 21/8-71.

hur mycket av detta realiserats? Det talas om värdet och behovet av en levande landsbygd. Bara synd att inte endast vackra ord hjälper. Det måste också göras något för att inte radera det som redan finns.

Georg A. Öhrnell

Friluftsgudstjänst i Mussla kyrkoruin 21/8-71.

I morgon, söndag, hålles friluftsgudstjänst i Mussla kyrkoruin, Börstig med predikan av komminister Reidar Jahnsen. Vid regn hålles gudstjänsten i Börstigs kyrka.

Mussla kyrka byggdes troligen på 1100-talet. Från början var den sannolikt gårdskyrka för Mussla gård men kom längre fram att bli sockenkyrka för Sandhems (Sånnums) socken, som omfattade förutom Mussla även Sandhem och Vintorp.

I början av 1500-talet, då Sandhems socken införlivades med Börstig, upphörde kyrkan att vara gudstjänsthus. Så småningom förföll kyrkobyggnaden, och fram på 1800-talet användes en del av byggnadsstenarna i stengärdesgården på Mussla gård. Det övriga bildade en hög kulle beväxande med gräs och buskar.

Alltsedan år 1932 anordnades av kyrkoherde Hugo Grefberg årliga friluftsgudstjänster på kyrkplatsen, då kollekt upptogs för konservering av ruinen.

År 1940 verkställdes den välplanerade uppröjningen och konserveringen. Murarna har nu en höjd av omkring en meter. I koret restes ett högt kors av ek.

De alltjämt årligen återkommande gudstjänsterna kan alltså firas på en för ändamålet värdig plats.

Friluftsgudstjänst i Mussla

I söndagens soliga väder hade en talrik menighet fyllt kyrkoruinen i Mussla och senkommande slagit sig ner i gröngräset utanför. Med utgångspunkt från dagens text talade komminister Reidar Jahnsen om vikten av att inte bara med läpparna utan även med hjärtat svara på Guds kallelse och så vinna en frälsad själ.

En damkör, led av fru Evy Hansson, medverkade. Kollekt till Sveriges Kristna Studentrörelse uppgick till 150 kr.

Efter gudstjänsten björ gårdens ägare Sten Johansson och kyrorådsledamoten Bertil Broberg samtliga på kaffe i trädgården. 21/8-71.

Brismene kyrka

Lördag kl. 15 Konfirmation för Brismene och Börstigs församlingar, km. Reidar Jahnsen.

Söndag kl. 11 Högmässa med nattvard i Börstigs kyrka. Konfirmander med föräldrar inbjudes särskilt.

Alla välkomna!

Pastorsämbetet

Konfirmation i Brismene 26/8-71.

I Brismene kyrka hålles på lördag konfirmation för Börstigs och Brismene församlingar av komminister Reidar Jahnsen. Högmässa med nattvard firas på söndag i Börstigs kyrka.

UNGDOMAR

Välkomna till Döve Församlingshem nu på måndag den 30/8 kl. 19.30 då vi startar höstterminen. Buss avgår fr. Centralskolan i Kinnarp kl. 19.00 över Brismene. Ålder fr. 14 år.

Kyrkans Ungdom

Börstigs Missionshus 28/8-71.

Missionsmöte hölls i söndags i missionshuset i Börstig. Man sjöng "Det är saligt på Jesus få tro", varpå pastor Philip Enarsson läste Hebr. 1:8 och välkom. Hälsade pastor Thore Johansson med maka Maj-Lis var kallade som talare och dottern Inga-May Hörnberg sjöng solo. Pastor Johansson predikade med text från Rom. 10:12 och Pred. 3:11. Inga-May Hörnberg sjöng flera sånger, bl.a. "Min barndomstid", som hon skrivit själv. Kafferververing förekom, offer upptogs och Håkan Olsson avslutade med bön.

På söndag kommer H. Ejnefors från SAM att predika i Börstigs missionshus.

I Börstigs Missionshus

hölls möte i söndags, då pastor Helge Ejnefors från SAM var på besök. Inledningsvis sjöngs "O sällhet stor" till pastor Ejnefors dragspelsmusik, varpå Greta Ericson läste om Jeremias kallelse, ledde bön och välkomsthälsade. Solosånger framfördes till dragspel av pastor Ejnefors. Han predikade sedan med utgångspunkt från Hebr. 1:1, 2 och 12:25 med temat "Herren talar". Under mötet upptogs offer för SAM:s verksamhet på obrutna fält, vilket inbringade något över 100 kr. Gemensam sång och bön avslutade mötet.

På söndag har kretsen gemensamt möte i Trädet.

Konfirmation i Börstig-Brismene

I lördags konfirmerades i Brismene kyrka årets läsbara från Börstig och Brismene. Konfirmationslärarens komminister Reidar Jahnsen behandlade i förhöret den kristna tron med utgångspunkt från högmässoritualen. Konfirmationstalet byggde på Jesu ord i Joh. 6:67: "Icke viljen väl också I gå bort?" Till varje konfirmand utdelades "Nya Testamentet på vår tids språk" (Hedegårds översättning). En damkör under ledning av kantor Evy Hansson medverkade.

På söndagen deltog de konfirmerade i den nattvardsgudstjänst som då firades i Börstigs kyrka. Skrifttalet utgick från Jesu ord i Matt. 15:19 om orenheten i människohjärtat och utmynnade i bönen: "Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, ett uppriktigt hjärta". I predikan över dagens text framhölls hur våra ord avspeglar vårt hjärtas förhållande till Gud. Som minnesord till de konfirmerade gavs: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet". (Hebr. 13:8). En talrik menighet bevistade såväl lördagens som söndagens högtider.

Börstigs kyrkliga söndagsskola

På söndag arrangeras utflykt till Hössna prästgård, där kyrkoherde Lennart Hallgren med fru är värd-folk. Det blir avslutning med fri-luftsgudstjänst i trädgården. Vid regn blir gudstjänsten i Hössna kyrka, där kyrkoherde Hallgren och komminis-ter Jahnsen deltar. 9/9-71.

Döve församlings- hems stiftelse

håller ÅRSMÖTE i Försam-
lingshemmet torsdagen den 23
sept. 1971.

Styrelsen.

Börstigs missionshus 16/9-71.

Vid söndagens gudstjänst var pas-
tor Gunnar Lindell mötesledare och
talare. Efter inledningssång läste fru
Greta Ericson från Filp. 4:4-7, led-
de i bön och välkomsthälsade, varpå
flickorna Linnéa och Britt sjöng till
gitarrackompanjemang "Jesus lär mig
ödmjuk vara". Pastor Lindell predi-
kade med text från Ps. 145:8-17 med
tema "Tacka Gud". Linnéa och Britt
sjöng "Hav tack o Jesus", en sång
troligen författad av den sedan
många år tillbaka kände "Lundgren
med lådan". Gemensamt sjöngs un-
der offerinsamling "Min Gud när jag
betänker", varpå mötet avslutades
med bön.

Nästa söndag talar pastor Roland
Volmesjö.

I Börstigs missionshus 23/9-71.

har åter, enligt tradition, hållits
fältmissionsdag. Börstig fick besök
av pastor Roland Wolmesjö, en
grupp sångare och Thord Hylander
från Blidsbergs och Hössna. Mötet
inleddes med "O sällhet stor som
Herren ger" till gitarrackompanje-
mang, varpå de närvarande hälsades
välkomna. Sånggruppen, som bestod
av ungdomar, sjöng "Gud vet om allt
du tycker är svårt" till gitarr. En av
ungdomarna, Gunnel, läste Ps. 73:
23-28 och förenade i bön. Sångarna
sjöng varvid Krister var solist. Pas-
tor Wolmesjö talade och estradin-
tervjuade Krister som nyvunnen
läroisten. Thord samlade sitt vittnes-
börd kring Jesu ord enl. Matt. 6:
19-20. Insamling gjordes för VMF
och inbringade 212 kr.

Kreaturs- och lösöreauktion

kommer att hållas torsdagen den 30 sept. 1971 kl 13.00,
då lantbr. Elmer Johansson, Fräsegården, Döve Börstig,
tel. 0515/521 43 låter försälja:

19 st Nötkreatur, varav 7 st kvigor och 12 st stutar i åld-
rar 1-2 år.

Maskiner och redskap: Traktor M.-F. 35 Dies. 1962 utr.
med lastare, med hö- och gödselgrip, traktorplog Överum
Delfin 1x14, kultivatorharv Rögle 25 p., fjäderharv, slätt-
harv, såmaskin 17 bill. (skiv.) med frölåda, slätterskära
Aktiv 6', sidoräfsa JF, slirskydd 11,25x28, traktorkärva,
2 st gummihjulsvagnar, kapsåg, 3 st betespumpar, el-mo-
tor 7,5 hkr, förlängningssladd, tröskverk, hö-klo, hö-län-
kar, våg med vikter m.m. m.m.

Till kända och säkra köpare lämnas 6 mån. kredit mot
äganderättsförbehåll. Övriga villkor vid auktionens bör-
jan.



JORDFORMEDLINGEN
FORENING S.A.B.

Storg. 12-14, Falköping. Tel. 0515/123 48 - 153 48



Auktion å yttre- o. inre lösöre

samt nötkreatur å HJELMSERED, BÖRSTIG

Lördagen d. 25 sept. 1971 kl. 10 f.m. låter lantbr. Ragnar
Algotsson, tel. 0515/521 22 p.g.r.a. upph. m. jordbruk och
avflytt. fr. orten försälja:

Yttre lösöre: Skördetröska 5' bogs. säck, 2 tr.kärror, gum-
mihj.vagn, stengrep, spannm.skruv, kapsåg, kälkåk, höarkor,
grislampa samt div. handredskap och verktyg, tagelberedn-
maskin, bildelar, kassaapparat National m.m.

Inre lösöre: Americaklockor, äldre grammofon m. stenk-
kor, gungstol, bunkar, kittlar, kastruller o. kaffepannor i
äldre koppar, "tölakärnor", matkontar, förningskorgar, trä-
skrin, träbetsman, ullsax, sockertång, fickur, nyckeldraga-
re, stångbjällra, större malmbjällra, pigtittare, kungatav-
lor m.fi. soppterrin, glas, porslin (även Göteborgs gröna
Anna) fotogenlampor samt delar t.lampor, nickelservis o.
fat, pläterkannor, järnmortlar, strykjärn, hänglampa i
majolica, div. möbler ss. stolar, byrår bord, skåp m.m.
böcker, almanackor m.m.

Nötkreatur: 36 st ungdjur SRB-SLB i ålder 5-22 mån.,
varav 6 st bet. kvigor o. ett tjugotal tjurar.

Hö: Ca 20 ton välbärgat, löspressat hö.

Försäljningsordning: Yttre lösöret, inre lösöret o. nötkreaturen.
Sex mån. räntefri kredit lämnas till av oss godkända
köpare med sedvanl. äganderättsförbehåll. Övriga villkor
vid auktionens början.

AB S.O. HOVRÄTTSNOTARIE
ALBERT RINGIUS FASTIGHETSBYRÅ

Tel. 0515/113 75, 109 75 FALKÖPING bost.tel. 0515/116 75

MUSSLA KYRKA — gammal sockenkyrka

FÖR NAGON TID SEDAN med-
delades i denna tidning att det hål-
lits friluftsgudstjänst i Mussla kyr-
koruin. Det är alltid roligt när
gamla goda traditioner upprätthäl-
les. Den första friluftsgudstjänsten
vid ruinen hölls den 7 augusti 1932.
Då upptogs en kollekt, som blev
grundplåten till "Mussla kyrko-
platskassa". Tanken hade väckts
att i en framtid få ruinen restau-
rerad. Första gången hade man ba-
ra en gräs- och nässelbeväxt kulle
att samlas kring.

KYRKAN TORDE ursprungligen
ha byggts som en s.k. gårdskyrka,
men kom längre fram, när försam-
lingsbildningen var klar, att bli
sockenkyrka för Sånnums (Sand-
hems) socken. Denna bestod under
medeltiden av Sandhemsgårdarna,
Mussla och Vintorpsgårdarna. Ska-
ra stifts kyrkliga jordabok upptar
ännu 1540 Såndhem som särskild
socken, men kyrkan säges då vara
"avlagd". Socken har vid denna
tid blivit annex till Börstig.

Det fanns gott om små kyrkor i
våra trakter under medeltiden. Vi
kan erinra om Agnestad, Lovene,
Överkyrke, Döve, Saleby, Smedby
och många andra. Äldre västgöta-
lagen (omkring 1220) anger antalet
till 517. Främst på Falbygden låg
kyrkorna tätt och nästan varje "full-
by" hade egen kyrka. Enligt nämnda
lags jordabalk menades med en
fullby en by, som hade minst en
halv tolfte bofasta män. Man för-
står att det kunde bli betungande
att för så få underhålla kyrka och
präst. Redan 1234 gav påven Gre-
gorius IX biskopen i Skara tillstånd

att nedlägga flera smärre kyrkor,
som hade för små inkomster för att
kunna underhållas.

MUSSLA KYRKA har byggts
någon gång under 1100-talet. Lång-
huset har mätten 6,8 m och 6 m,
koret 4 m och 3,65 m. Vid kristen-
domens införande i Sverige kände
man inte här konsten att bygga
med sten. Missionärerna torde ha
medfört byggnadskunnigt folk hit.
Den äldsta stenkyrkan vi känner i
Sverige är Dalby i Skåne. Den bör-
jade uppföras 1060. Medeltidens
kyrkor byggdes i romansk stil. Pro-
portionerna mellan långhus och kor
i Mussla kyrka, liksom den trånga
ingångsdörren på södra sidan myc-
ket nära västgaveln visar tydlig på-
verkan av den romerska kyrko-
byggnadsstilen. Dörren har säker-
ligen en gång haft en väl huggen
portal, men av den finns ingenting
 kvar. Vid Mussla gård står en
grindstolpe, som mycket väl kan ha
tillhört portalen. Kanske skulle en
grundlig undersökning av stenmu-
rarna i kyrkoruinens närhet lämna
ytterligare prov på romerskt sten-
huggeriarbete. Äldre personer har
berättat att under 1800-talet åtskil-
ligt med sten fördes bort från rui-
nen för att användas till stenmu-
rar och husgrunder.

Ursprungligen har öppningen
mellan långhus och kor varit myc-
ket trång. I de romanska kyrkorna

forts.



var koret i det närmaste avstängt från långhuset. Under tidig medeltid var det sträng åtskillnad mellan prästens och församlingens roll vid gudstjänsten. Församlingen var ej delaktig i den prästerliga hierarkiens altartjänst. Det var först fram på 1200-talet som predikare-munkarnas inflytande gjorde sig gällande. Det visade sig i en innerligare gudsgemenskap. Då sker också en förändring av kyrkorummet. Den skarpa gränsen mellan altaret och församlingen utplånas alltmer. Vid restaureringen hittades fotstenen till den för övrigt försvunna dopfunten.

I mitten av den plana hällen fanns ett borrarhål. De äldsta dopfontarna var alltid försedda med ett avtappningshål genom vilket dopvattnet kunde rinna ned i kyrkans golv, i vigd jord. Denna anordning försvinner under 1200-talet.

VID UNDERSÖKNINGEN påträffades två skelett inom kyrkans murar. Runt skällarna hade murats nischer av sten, ett begravnings-sätt, som tyder på hög ålder. Även söder om kyrkan, på den nuvarande gårdens "gata" har vid grävning gravrester hittats. Hur den tornlösa kyrkans interiör sett sig kan man endast med fantasiens hjälp skapa sig en uppfattning om. Den har haft kalkade väggar med små högt sittande fönstergluggar genom vilka dagsljuset silat in och lagt kyrkorummet i halvdunkel. Vid utgrävningen hittades en del glaskärvor, men någon större genomsläppning av ljus har ett sådant glas inte medgett. Något sidoaltare bör ha funnits, på vilket ett flämtande vaxljus upplyst ett skyddshelgons bild. Altaret har varit mest påkostat av kyrkans inventarier. Men något slöseri med ljus var inte heller här fråga om. Katolska kyrkan föreskrev att endast två ljus fick finnas på altaret. En bild från altarskåpet i Mussla kyrka har på något outrett sätt hamnat på museet i Borås. Någon predikstol har inte funnits. Det var först på 1400-talet sådana blev vanliga. Församlingen har fått stå under gudstjänsten. Det blev först efter reformationen vanligt med kyrkbänkar. Någon uppvärmning av kyrkan kom ej ifråga. Det skulle dröja ända fram till senare delen av 1800-talet innan man upphörde att betrakta kyrkans uppvärmning som lyx.

DE FÖRSTA KYRKORNA förlades oftast till en plats, där man av gammalt brukat samlas till riter och kulthandlingar. Kanske ville man med detta visa att något nytt kommit i stället. Den gamla hedniska platsen skulle helgas. I Mussla kyrkoruins närhet ligger en trefaldighetskälla, och det är väl inte otroligt att den bidragit till kyrkans placering.

När kyrkan en gång blev "avlagd", blev den ganska snart en ödekyrka, som lämnades utan vård

och fick förfalla. Frost och vittrande krafter fick utföra sitt förstörelseverk. Man saknade helt känsla för det gamla. Ännu hade inte den tid randats, då våra kyrkor och fornlämningar skulle värderas och betraktas som värdefulla dokument från en svunnen tid.

STÖRSTA FÖRTJÄNSTEN av att Mussla kyrkoruin blev utgrävd och konserverad får tillskrivas fabriker Sven Karlsson, Redvägsbrunn, som på 1930-talet ordnade så att ett flertal gamla kyrkoplatser försattes i värdigt skick. För arbetenas utförande använde han sig av s. k. samvetsömma värnpliktige. Vid Mussla deltog fyra sådana, som med god energi gick in för uppgiften. Det vetenskapliga arbetet leddes eller utfördes av amanuensen Lars-Erik Bergström.

Det var den 22 september 1940 som Mussla kyrkoruin invigdes. Nu kunde man samlas inte bara utanför utan också inuti ruinen, innanför de drygt meterhöga murarna. Ett gudstjänstrum hade skapats ute i Guds fria natur. Men ruinen står också som ett varaktigt monument över den kristna kultur och odling som en gång bröt fram i dessa bygder. Gångna släkten har här en gång utfört sin livsgärning och nuvarande och kommande släkten gör väl i att vårda sig om det gamla som ett rikt och omistligt kulturarv.

GEORG A. ÖHRNELL

BÖRSTIGS

Missionshus i kväll, tisdag, kl 19.30 Amerikaafton. Familjen Enarson. 12/10-71.

BRISMENE missionshus

Fred. kl 19.30 SKÖRDEFEST. Medv. av pastor Reidar Jahnson, pastor Philip Enarson. Sånggr. Conturen. Servering. Alla välkomna! 14/10-71.

— 60 år fyller den 18 oktober lantbrukare Bertil Ingemar Andersson, Ekesgärdet, Brismene. Han är född på Ekesgärdet och är sedan länge ägare till gården, en gammal släktgård som i flera generationer tillhört släkten. Jubilaren har även inköpt en granngård. Han har gjort sig känd som en duglig och intresserad jordbrukare, som på sin gård utfört betydande förbättringsarbeten. Han var en av initiativtagarna till vägförbättringsarbetena på utfarten från Ekesgärdets by till landsvägarna i Brismene och Jäla, och har under många år varit ordförande i vägsamfälligheten. Jubilaren är även intresserad hunduppfödare och har erhållit flera priser, bl. a. Älvsborgs Jaktvårdsförenings första pris och pris från Svenska Kennelklubben. 21.

BÖRSTIG-BRISMENE

Filtinsamling till förmån för flyktingar pågår fram till den 31 okt.

Uppsamlingsplatser:
Börstig: Kyrkan, Prästgården, f. d. Affären, Döve.

Brismene: Kyrkan, Ekesgärdet, Stommen.

Tack på förhand!

Röda Korset - Lutherhjälpen

BRISMENE

Ord. kyrkostämma

hålls i hembygdsgården fred. den 22 okt. 1971 kl 19.30.

Ärenden se anslagstavlan,

Ordf.

Offentlig stämning

Hos Falköpings tingsrätt har begärts att en inteckning, som den 1 juni 1926, nr 342, beviljats i Ekarp Skattegården 1:7 och 1:9 i Börstigs socken till säkerhet för tretusen kronor med fem procent ränta enligt skuldebrev den 11 mars 1926 av Simon Andersson och h.h. Naemi Andersson, måtte få dödas oaktat skuldebrevet icke kan företes.

Om någon innehar skuldebrevet eller vet att det finnes i behåll bör han göra anmälan därom hos tingsrätten senast den 8 augusti 1972, vid äventyr att inteckningen eljest dödas.

Falköping den 22/10 1971

Tingsrätten

Oförändrat en krona i Brismene

Vid ordinarie kyrkostämma med Brismene församling i fredags fastställdes den kyrkliga utdebiteringen till oförändrat 1 krona. 1972 års stat klubbades. Den balanserar på något över 16.000 kr.

Vid stämman diskuterades frågan om ny takbeläggning på kyrkan, i första hand på baksidan av taket. Församlingen har sedan några år fonderat medel för omläggning av taket, i fonden finns f.n. ca 15.000 kr.

Något beslut kunde inte fattas vid stämman, då först högre myndighet måste höras och offerter infordras. Överläggningarna vid stämman gällde materialet. Man har att välja mellan koppar och skiffer. Meningarna vid stämman lutade åt det förstnämnda materialet. Beslut väntas vid en extra stämma. 26/10-71.

Janne Andersson 'död



Köpmän Janne Andersson, Falköping, avled på söndagen i sitt 64:e år. Den bortgångne var född i Murum. Han drev speceriaffär och slaktjurs-handel i Börstig åren 1934—1949, varefter han bosatte sig i Falköping där han sedan dess innehaft en parti-handel i konfektyrbranschen.

Janne Andersson var mycket kyrkligt intresserad och redan under Börstigstiden blev han engagerad inom det kyrkliga livet. Han var ledamot av kyrkorådet och kyrkqvård i Börstig.

Han var ledamot av kyrkorådet, kyrkofullmäktige och pastoratets församlingsdelegerade i Falköping samt kyrkqvård i S:t Olofs kyrka. Han var dessutom intresserad kyrkobroder och tog livlig del i arbetet inom kyrkobrodrakären.

Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn samt syskon. 26/10-71.



Min älskade Make,
vår käre Pappa,
Morfar och Farfar

Janne
Andersson

* 31/1 1908

har i dag stilla lämnat oss,
syskon, släkt och vänner.

Älskad — Saknad.

Falköping den 24 okt. 1971.

ASTRID
Ethel och Rune
Magnus
Jan-Olof och Margot
Joacim, Marcus
Birgitta, Leif
Klas-Ivar, Anita

Herre, jag vill bida
Stilla vid din port,
Tills min själ din blida
Fadersblick försport.
Trött på allt mitt eget,
Ödmjukt här jag står.
Hjälp mig sista steget,
Du som allt förmår.

BÖRSTIG

Ord. kyrkostämma hålles med Börstigs församling i Bygdegården fredagen den 29 okt. 1971 kl. 19.00.

Ärenden enligt anslag.

Ordf.

SKÖRDEFEST

BÖRSTIGS MISSIONSHUS
söndag kl 15.00.

Pastor Artur Alfredsson och Enarsson. Solo, duettsång. Servering.

20/10-71.

Börstigs kyrka

Alla helgons dag kl. 15.00
Minnesgudstjänst, komminister Jahnsen, kyrkokören.

Brismene kyrka

Kl. 19.30 Alla helgonsvesper.
Jahnsen och flickkören.

Alla välkomna!

— I Brismene kyrka jordfästes i lördags fru Hanna Fransson, Falköping. Fru Evy Hansson inledde sorgreakten och spelade Preludium av V. Söderholm och pastor Bertil Eriksson sjöng därefter Färdemannens psalm av Hannikainen. Pastor Reidar Jahnsen höll griftetal med ledning av orden i Psalt. 73:24 samt förrättade jordfästningen. Pastor Eriksson sjöng "När min vandring på jorden är slut" av Ackley. Till tonerna av Gammal fäbodpsalm av O. Lindberg fördes kistan ut ur kyrkan för gravsättning.

Vid graven tog make, barn, övrig släkt och vänner ett sista farväl och en rik blomstergärd nedlades. Vid en efterföljande samling talade pastor Jahnsen till den bortgångnas minne.

Vid ord. kyrkostämma med Börstigs församling 20/10-71.

godkändes kyrkorådets förslag till utgifts- och inkomststat för år 1972. Staten balanserar på 40.172 kr. Utdebiteringen fastställdes till oförändrat 1 kr per skattekrona. Bland anslagen till olika ändamål kan nämnas bl.a. 200 kr vardera till Skara stiftsgård Flämslätt och Skara stifts folkhögskola i Hjo. Till församlingens barn- och ungdomsverksamhet anslags 1.250 kr och till kyrkogårdsutvidgningen 3.000 kr.

Vid stämman hölls parentation över avlidne köpman Janne Andersson, Falköping, och ville Börstigs församling uttrycka sin stora tacksamhet för det förtjänstfulla arbete han nedlagt i kyrkans tjänst under sin tid i Börstig.

CKF-jubileum 20/10-71.

Den 30 oktober firade Börstigs CKF-avdelning 25-årsjubileum i bygdegården, vars estrad dagen till ära var dekorerad med flaggor och CKF:s emblem.

Efter ordförandens välkomsthälsning sjöng Kristina Andersson, Jäla. "Där näckrosorna blommar" och "Gökvisa" till eget ackompanjemang på cittra.

Elsa Johansson, Göteve, svarade för en intressant reseskildring, vilken berikades med tjugiga bilder. Fru Johansson framförde också lyckönskningar till avdelningen från distriktet

CP-avd. ordförande Allan Johansson hyllade med blommor och sedan blev det kaffe med smörgås och tårter. Kristina underhöll med flera sånger till eget gitarrackompanjemang.

En historik över de 25 åren lästes upp. Några av de medlemmar som var med vid bildandet 1946 var närvarande. Till dem som varit ordf. i avdelningen eller medlemmar i minst tjugo år utdelades blommor. Nationalsången avslutade sammankomsten.



Vår käre Pappa,
Morfar och Farfar

Nils Larsson

* 30/3 1888

har i dag fått hembud.
Sörjd och saknad av oss,
övrig släkt och vänner
samt Brismene Missionsförsamling.

Brismene och Trädet
den 10 november 1971

**MARGIT och BIRGER
MALTE och INGRID
BERIT och DAVID
VERNA och DANIEL
ROSA
UNO och KARIN
Barnbarn
Barnbarnsbarn**

Herre, jag vill bida
Stilla vid din port,
Tills min själ din blida
Fadersblick förspört.
Trött på allt mitt eget,
Ödmjukt här jag står.
Hjälp mig sista steget,
Du som allt förmår.

Begravningsakten äger rum
lördagen den 20 nov. kl. 10 i
Brismene kyrka.

De som önska följa vår käre samlas i kyrkan och inbjudes efter akten till minnestund i Trädets Missionskyrka.

Svar om deltagande önskas till tel. 0515/530 46 senast torsdagen den 18 nov.

Tänk på missionen.

Klädse: Kavaj.

Meddelas och inbjudes endast på detta sätt.

SKJUTVARNING

Skjutning med skarp ammunition äger rum söder om Karbo mossen i Börstig, söndagen den 7 nov. 1971 kl. 9—16. Farligt område begränsas i söder av vägen Sandhem—Holmfjärdet, i väster av Karbo kanal och i öster av en linje Sandhem—Vintorp—Holstorp. Skjutriktning: nord—nordost. Allmänheten varnas. — Anmälan Bygdegården, Börstig.

Hemvärnschefen Vartofta Hvo.

Nils Larsson. F. hemmansägaren Nils Larsson, Kølaby, har avlidit 83 år gammal. Den bortgångne var född i Döve, Börstig. I samband med sitt giftermål inköpte han Klockaregården i Brismene. Denna gård överläts för några år sedan och under den senaste tiden har Nils Larsson varit bosatt i Kølaby. Han har varit en intresserad medlem av Brismene missionsförsamling.

Närmast sörjande är barn, barnbarn och barnbarnsbarn. 1971.

Strömavbrott

N. ASARPS E.D.F.

Lördagen den 11/12 kl 13—15 brytes strömmen för abonnenter på högspänningslinjen till Börstig, Brismene och Karbo samt linjen till Alvared och Hög.

Förbehålles rätten att hålla ledningarna spänningsförande även under ovanstående tid.

Montören

Börstig-Brismene 11/11-71.

Filtinsamlingen till Östpakistan gav i båda församlingarna ett gott resultat. I samarbete med Röda Korset fick insamlingen en bred tillslutning. Det visade sig vara lättare att få pengar än filtar. Summan i Brismene blev 680 kr. I Börstig blev summan 1025 kr samt åtta filtar.

Alla Helgons dag firades på traditionellt sätt. I båda kyrkorna firades minnesgudstjänster. Namnen på de under året bortgångna lästes och för var och en tändes ljus i koret.

Församlingarnas kyrkokör medverkade på ett förtjänstfullt sätt under kantor Evy Hanssons ledning. Predikant och liturg var komminister Reidar Jahnsen.

Börstigs Missionshus 11/11-71.

Skördehögtid hölls i söndags i Börstigs missionshus och inleddes med lovsången "Pris ske Gud, vår bön är hörd", varpå pastor Philip Enarson välkomsthälsade. Som talare medverkade pastor Artur Alfredsson, vilken framförde flera solosånger till zitra- och duett till Philip Enarsons gitarrackompanjemang. Predikan hölls med text från Rom 15:4—7 och temat "Upptagna av Kristus, med Kristus, för och till Kristus". Efter ytterligare sång blev det servering och en stunds samtal. Pastor Enarson avslutade med kort tal och bön, och gemensam sång sjöngs. Offerinsamlingen inbringade 551 kr.



Min älskade Make,
min käre Far

Einar Claesson

* 20/10 1900

har i dag stilla insomnat.
Djupt sörjd och saknad men
i tacksamt minne bevarad av
oss, syskon, övrig släkt och
många vänner.

Döve, Börstig den 10 nov 1971

**INGEBORG
Kjerstin
Peter Ahlbäck**

Tänk när en gång är stillad
varje smärta
Vart sår är läkt, var längtan
nått sin hamn,
När varje tår avtorkas vid
Guds hjärta
Och varje snyftning tystnat i
hans famn.
Sånger och Psalmer 781

Jordfästningen äger rum
lördagen den 20 nov. kl. 14.00
i Börstigs kyrka där samling
sker. Efter akten inbjudes till
minnestund i Lokal Frökind,
Kinneved.

Svar om deltagande önskas
senast den 18 nov. till tel.
0515/172 00.

Meddelas och inbjudes endast på detta sätt.

Lika välkommet som blommor är en gåva till Cancerfonden pg 90 19 51.

Einar Claesson. Före lantbrukaren Einar Claesson, Döve, Börstig, avled på onsdagen. Den bortgångne var född 1900 i Brismene. I samband med sitt giftermål flyttade han 1930 till Västergården i Döve. Denna gård brukade han till 1957. då lantbruket först utarrenderades och under 1960-talet såldes.

Närmast sörjande maka och dotter samt syskon.

Vartofta Hvo avslutade tävlingssäsongen i Börstig-terrängen

9/11-71.

Vartofta Hvo avslutade på söndagen årets tävlingssäsong med fältskjutning, avståndsbedömning och handgranatkastning. Fältskjutningen gick i terrängen vid Vintorp—Sandhem i Börstig, där vederbörande markägare ställt sig välvilliga till hemvärnets framställning om förläggandet av skjutningen till detta område. II:a plutonen som svarade för arrangemangen hade strängt upp en bana som var utslagsgivande och vann allmänt gillande.

Tävlingarna i avståndsbedömning och handgranatkastning gick vid Börstigs bygdegård, där tävlingsexpeditionen även var förlagd. Lennart Oskarsson, Vårkumla, blev bäste skytt med 29 träff, följd av Bror Svensson, Yllestad, Sture Johansson, Vartofta, och Gustav Oskarsson, Vårkumla, med 29 träff. Den senare belade därmed första platsen i veteranklassen.

I tävlingen om vandringspriserna för tre- och femmannalag togs in-teckningarna av Vårkumla hvgrp, som därmed upprepade förra årets bravad.

Årets in-teckningar i Fo-geväret och Vartofta Lotta-avd vapn togs båda av Gunde Johansson, Kinnarp, med sammanlagd platssiffra 8 resp 11. Sammanlagt träffantal från årets två fältskjutningar gav 51 träff och plats-siffra 5. Andra plats i avståndsbedömning gav platssiffra 2 och delad

seger i handgranatkastningen gav platssiffra 1. Slutligen gav den tidigare avverkade kpistskjutningen platssiffra 3.

I handgranatkastning blev det två segrare, nämligen Gunde Johansson och Lennart Gustavsson, Asaka, vilka båda uppnådde 23 p. Främst i avståndsbedömningen blev Gösta Svensson IM, Kinnarp, med 11 m fel och tvåa blev Gunde Johansson med 14 m fel.

Rätta avstånd var: 225—130—90 m. 40-talet hemvärnsmän deltog i de olika tävlingarna.

Utom tävling deltog bl a i fältskjutningen Monica Zettergren som uppnådde goda 24 träff. Ytterligare en dam, Anna-Greta Oskarsson ställde upp och fick 18 träff.

Allan Eriksson och Börje Neuman från Vartofta skyttegille ställde också upp utom tävling och fick 20 resp 19 träff.

— I Brismene kyrka jordfästes på lördagen f hemmansäg Nils Larsson, Trädet. Kantor Ewy Hansson spelade på orgeln "Gammal fäbodpsalm" av O Lindberg, varefter pastor Ph Enarsson sjöng "Han vid min sida går" av E Ekberg. Komminister R Jahnsen förrättade begravningsakten samt sjöng begravningsmässan.

För barnen med anhöriga talade svärsonen, kvarnäg Daniel Wernersson, Trädet, sönerna, köpman Malte Larsson, Falköping, och bensinstationsförest Uno Larsson, Marstrand, samt dottrarna, fru Berit Everland, Huskvarna, och föreståndarinnan Roza Larsson, Gällstad. För barnbarn talade Per-Anders Wernersson, Trädet, och för syskon, brodern, rektor Ragnar Wollsjö, Ljung, och för syskonbarn, fru Eivor Larsson, Vegby. För släktingar talade komminister Jahnsen, för Brismene missionsförsamling dess ordf hemmansäg Ivan Gustavsson och vänner bl a hemmansäg Håkan Olsson, Brismene. Sedan övriga tagit farväl sjöng pastor Enarsson "Jag är en pilgrim här" av G Lewenhaupt och till tonerna av "Preludium d-moll" av J S Bach utbars kistan till grav. Den bortgångnes minne hade förutom med en rik blomstergård hedrats med gåvor till missionen. Senare hölls en minnessögd i Trädets missionskyrka. 23/11-71.

— I Börstigs kyrka jordfästes på lördagen Einar Claesson, Döve, Börstig. Ewy Hansson inledde sorgeakten med att spela Largo av Runbäck, varefter pastor Philip Enarsson sjöng "Han vid min sida står" av Einar Ekberg. Komminister Reidar Jahnsen höll griftetal och förrättade jordfästningen. Pastor Enarsson sjöng "Långt bortom rymder vida" av Dahlöf och akten avslutades med "Jag längtar av allt mitt hjärta" av J S Bach.

Maka, dotter, övrig släkt och vänner tog ett sista farväl och en rik blomstergård nedlades vid den bortgångnes sista vilorum på Börstigs kyrkogård. 23/11-71.

BÖRSTIG

Röda Kors-afton

i Börstigs Missionshus onsdagen den 24 nov. kl 19.30. Medv. komm. Jahnsen, pastor Enarson.

Lotterier. Kaffe. Kollekt.

Alla varmt välkomna!

Brismene

biodlarförening

Årsmöte, honungsbedömning hos fru Hildur Fransson den 24/11.

Brismene församling 25/11-71.

samlas i morgon, fredag, samtliga rotar i församlingen till husförhör i hembygdsgården. Komminister Jahnsen leder förhöret. Det blir kaffeservering.

Söndag börjar adventsveckan. Vid högtiden predikar komminister Jahnsen och flickkören sjunger under kantor Ewy Hanssons ledning. Onsdag predikar kyrkoadjunkt Lars Magnusson, Falköping, och fru Laila Hultberg sjunger.

I Börstigs församling 27/11-71.

börjar adventsveckan med adventsvesper på söndag. Komminister Jahnsen predikar och det blir sång av kyrkokören.

Torsdag kväll predikar komminister Bengt Kullenberg. Duettsång utförs av pastorerne Enarsson och Jahnsen.

Fredag har kyrkliga syföreningen i Döve och Börstig sin missionsförsäljning i bygdegården. Komm. Jahnsen håller andakt. Det blir kaffeservering. Gåvor mottagas med tacksamhet.

Brismene HUSFÖRHÖR

hålles för samtliga rotar i Hembygdsgården fredag kl 19.30. Komminister Reidar Jahnsen. Kaffeservering.

ALLA VÄLKOMNA!

I Börstigs missionshus

firade missionsförsamlingen adventshögtid i söndags. Efter inlednings-sången "Det suar genom livets strid" läste Greta Ericson från Jes. 62:1—12 och förenade i bön. Flickorna Linnéa och Britt Samuelsson sjöng och pastor Philip Enarson predikade med text från Matt. 21:9—11 med "Nådens port och himmelens port" som tema. Flickorna sjöng "Vad fröjd, det är advent", och mötet avslutades med väl-signelsen. Offer upptogs för verksamheten.

24-71.

Börstigs Kyrkliga Syförening

har fördelat förra årets auktionsmedel. Till Svenska Kyrkans Mission anslags 1.100 kr, till Lutherhjälpen 400 kr och dess filtinsamling 200 kr, tillsammans 600 kr. IM fick 200 kr. Skara Stifts Folkhögskola, Hjo, 400, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 200, Bräcke Diakonigård, Göteborg, 100, Svenska Kyrkans Sjomansvärd 100, Göteborgs Stadsmission 100, Skövde Soldathem 100, Lekmannaskolan och Lekmannatjänst vardera 100 kr, Flämslätt 250 kr och Israelsmissionen 100 kr.

Kollektbössorna har tömts och innehöll 200 kr, som insänts till Svenska Kyrkans Mission. Kollekt och fördelade medel tillsammans 3.650 kr.

I morgon fredag, anordnar syföreningen sin årliga försäljning. Pastor Reidar Jahnsen håller andakt. Vidare blir det servering av kaffe, dragning av lotterier och åror.

BÖRSTIG-BRISMENE

ADVENTSVECKAN

Börstigs kyrka: sönd. kl 19.30 komm. Reidar Jahnsen, kyrkokören. Tisdag kl 19.30 komm. Bengt Kullenberg, sång av Enarsson och Jahnsen. Fredag kl 19.30 kyrkliga syföreningens missionsauktion i bygdegården. Andakt av komminister Jahnsen.

Brismene kyrka: sönd. kl 10 högm., komm. Reidar Jahnsen, flickkören. Onsdag kl 19.30 kyrkoadjunkt Lars Magnusson och Jahnsen. Sång av Laila Hultberg.

Alla välkomna!

Pastorsämbetet

Kyrkobroderna

2/12-71.

BRISMENE MISSIONSHUS

Sönd. kl 19 LUCIAFEST. Alla välkomna!

Bostadsstandarden i Börstig 4/12-71.

Enligt nu föreliggande preliminära uppgifter från 1970 års folk- och bostadsräkning fanns vid räkningstillfället i Börstigs församling 111 bostadslägenheter. Av dessa var 72 byggda 1920 eller tidigare, 20 1921—40, 16 1941—60 och 1 1961—65, medan beträffande 2 lägenheter uppgift om byggnadsåret saknades. Av lägenheterna hade 90 vattenledning, 90 avlopp, 88 centralvärme, 60 eget ve och 46 eget bad- eller duschr. (PRK).

Bostadsstandarden i Brismene

Enligt preliminära uppgifter från 1970 års folk- och bostadsräkning fanns vid räkningstillfället i Brismene församling 56 bostadslägenheter. Av dessa var 20 byggda 1920 eller tidigare, 22 1921—40, 12 1941—60 och 1 1961—65, medan beträffande 1 lägenhet uppgift om byggnadsåret saknades. Av lägenheterna hade 44 vattenledning, 45 avlopp, 40 centralvärme, 29 eget ve och 29 eget bad- eller duschr. (PRK)

7/12-71.

BÖRSTIG Husförhör

Torsd. kl 19.30 samlas samtliga rotar till husförhör i bygdegården.

Komm. Reidar Jahnsen. Kaffeservering.

ALLA VÄLKOMNA!

Pastorsämbetet

BRISMENE

MISSIONSFÖRSÄLJNING

anordnas i Hembygdsgården fredagen den 10 dec. kl 19.00. Andaktsstund av pastor Jahnsen. Försäljning av syföreningens arbeten, paket och skänkta varor.

Gåvor och paket mottages med tacksamhet.

Kaffeservering. Lotterier.

Alla varmt välkomna.

Kyrkliga syföreningen.

Fina försäljningar
gemensamma husförhör
i Börstig-Brismene

14/12
-71.

Missionsförsäljningar har hållits i Brismene och Börstig, varvid komminister Reidar Jahnsen inledde med andaktsstunder.

I Brismene blev försäljningssumman nära 3.000 kr — 700 kr mer än i fjol. Ropare var kyrkvården Harry Jansson, kyrkvården Sven Andersson och pastor Jahnsen.

I Börstig inkom nära 4.000 kr. Ropare var lantbrukare Olle Westermärk och pastor Jahnsen.

Adventet inleddes i Börstig och Brismene med en gemensam adventsvecka. Predikanter under veckan var komminister Bengt Kullenberg, Skarstad, som är son till pastoratets framlidne kyrkoherde Henning Andersson, samt kyrkoadjunkt Lars Magnusson, Falköping, och komminister Jahnsen. Tillslutningen var god.

Det blev också god tillslutning vid husförhören i de båda församlingarna. Man gjorde för första gången försöket att hålla gemensamt husförhör med alla rotar på en gång i var och en av församlingarna. Komminister Jahnsen ledde förhören. Ämnet var svenska kyrkans bekännelseskrifter.

BÖRSTIG- BRISMENE

BÖRSTIG kyrka: Julafton kl 23.15 Midnattsmässa, Jahnsen och kören. Annandag jul kl 14 Högmässa, Jahnsen, dop.

BRISMENE kyrka: Juldagen kl 6.00 Julotta, Jahnsen.

ALLA VÄLKOMNA!

Pastorsämbetet

BÖRSTIG

Ord. kyrkostämma

med Börstigs förs. hålles i Bygdegården tisdagen den 28 dec. 1971 kl. 14.00 (OBS tiden). Ärenden, se anslagstavlan.

Ordf.

Reidar Jahnsen lämnar Börstig

Pastoratsadjunkten Reidar Jahnsen, Börstig, har av domkapitlet förordnats att från den 15 januari 1972 vara kyrkoherde i Trollhättans pastorat.

Reidar Jahnsen har uppehållit tjänsten som komminister i Kinneveds pastorat som vikarie. Dessförinnan annonserades tjänsten ut flera gånger men fick ingen sökande och den kommer nu icke att på nytt ledigförklaras. Troligen kommer tjänsten att även i fortsättningen upptätthållas med vikarie, sannolikt genom att en pensionerad präst får förordnande några dagar i veckan. Kyrkofullmäktige i pastoratet har beslutat att försöka hyra ut prästgården till pensionerad präst eller diakon.

20/12-71.

Börstig-Brismene

I Börstigs kyrka hålls gudstjänst i morgon kväll med medverkan av kyrkokören samt på tisdag kväll, då komm. Bengt Kullenberg predikar och pastorerna Jahnsen och Enarsson medverkar med sång. På fredag kväll har kyrkliga syföreningen sin auktion i Bygdegården. I Brismene kyrka medverkar vid morgondagens högmässa flickkören. På onsdag kväll hålls gudstjänst med medverkan av pastorerna Jahnsen och Lars Magnusson samt fru Lajla Hulthberg

I Brismene missionshus 23/12-71.

hölls i söndags söndagsskolans julfest. Som inledning läste Håkan Olsson julevangeliet samt hälsade välkommen. Sedan följde barnens väl inövade program med sång och uppläsning under ledning av lärarna Britt-Marie Håkansson och Christina Olofsson. Past. Philip Enarsson talade till barnen om julens stora gåva. En insamling till missionen inbringade 700 kr.

Andra söndagen i advent hade juniorerna sin luciafest. Lucia var Monica Arvidsson som tillsammans med sina sex tärnor, stjärngosse och småtärnor utförde en vacker lucia-tablå. Past. Enarsson predikade och sjöng i den välbesökta högtiden.

BRISMENE missionshus

Söndagen den 19 kl 15.00

JULFEST

Enarsson och barnen.

Offer för yttre missionen.

Servering. Alla välkomna!